

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
April en Mei 2017

BEWOGEN IN BEWEGING

Op een warme, bijna zomerse, dag eind maart schrijf ik deze episode van onze kroniek. Vanochtend heb ik een prachtige film gezien in theater De Omval in Diemen: de Matthäus Passion o.l.v. Reinbert de Leeuw. De integrale Matthäus, drie uur lang, maar dan als film met verschillende camerastandpunten. De muziek klinkt prachtig, maar het is ook een belevenis om de solisten en de dirigent close up te zien en getuige te zijn van zijn doorleving van het verhaal. De instrumentalist komen dicht op de huid, ook iets dat je normaal gesproken niet meemaakt. Het is een lange zit, maar wel echt de moeite waard. Je wordt meegezogen in het lijdensverhaal. Mocht u nog in de gelegenheid zijn om deze film te bekijken dan is het zeker een aanrader in deze lijdens/passietijd. Voor mij was het een passende en bezinnende manier om me voor te bereiden op de Goede Week die direct na het verschijnen van de ONE en BIB aanbreekt.

Wilt u dit jaar ook graag meer werk maken van uw beleving van de Goede Week, dan kunt u beginnen met deelnemen aan de Lijdensmeditatie op zaterdag 8 april in 't Trefpunt. Van 11:00 uur tot 15:30 uur zijn we daar bijeen rond het thema ***In stille verlatenheid, in Gods handen vallen***. Harry Huisintveld o.p houdt hier om 11:00 uur een overweging over. Daarna is er gelegenheid om je te bezinnen of om er samen over te praten tijdens de lunch (wel zelf brood meenemen a.u.b.). Om 14:00 uur laat Willem Meijer ons zien hoe kunstenaars Gods aanwezigheid hebben ervaren of geïnterpreteerd aan de hand van enkele schilderijen.

Gunt u zichzelf zo'n bezinnende en meditatieve dag aan het begin van de Goede Week. Ik denk dat het weldadig zal voelen.

Wilt u zich s.v.p. aanmelden bij het secretariaat?

Graag neem ik u mee langs momenten van bewogenheid van de afgelopen weken.

BEWOGEN



Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen

Op 3 februari jl. is thuis op Dorpszicht en omgeven door haar kinderen rustig overleden Geertruida Alberta, Gé, Hilbers-van den Akker in de leeftijd van 83 jaar. Gé van den Akker was een geboren en getogen Abcoude. Samen met haar man Henk Hilbers kreeg zij vier kinderen, elf kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Het gezin woonde op Kievitsheuvel. Na het overlijden van haar man in 2004 verhuisde Gé naar Dorpszicht, waar zij met veel plezier woonde. De laatste periode van haar leven was moeilijk

voor Gé. Ze was blij dat zij tot haar dood in haar woning in Abcoude kon blijven. De uitvaartviering voor Gé was op 8 februari jl. in onze kerk, waarna zij bij haar man Henk is bijgezet op de Begraafplaats in Abcoude. Wij wensen haar familie veel sterkte met het verlies van hun moeder, oma en overgrootmoeder.

Op 18 februari jl. overleed in Lelystad onze oud-parochiaan Sophia Cunera Geertruida, Fia, Out - van Schaick in de leeftijd van 91 jaar. Fia werd in 1925 geboren in Boerderij Ora et Labora in 't mooie Gein. Zij groeide op in een gezin met drie meisjes en vijf jongens. Op 13-jarige leeftijd heeft Fia haar moeder verloren. Dat heeft een grote impact gehad op haar leven. Zij trouwde met André Out uit Ouderkerk aan de Amstel. Zij kregen vijf kinderen, zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Fia was een lieve moeder, zorgzaam, gastvrij en altijd behulpzaam. Haar geloof was een rode draad door haar leven. Zij was meer dan dertig jaar en heel trouw lid van ons Parochiekoor Cosmas en Damianus. Ook had zij een bijzondere verering voor Maria. Zij stak waar mogelijk een kaarsje op bij haar beeltenis. In 1991 overleed haar man André. De laatste jaren raakte haar geest door ouderdom in verval en hing er vaak een mist voor haar geheugen. Dat is nu voor haar voorbij. Wij vertrouwen erop, dat zij door haar Schepper en door Maria zal zijn ontvangen en dat zij haar eindbestemming bij God heeft bereikt. Zij werd 24 februari jl., na een warme en bemoedigende afscheidsviering, begraven bij haar geliefde André op de begraafplaats in Abcoude. Wij wensen dat haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen iets van haar geloof en van haar liefdevol leven blijven ervaren.

Op 23 februari jl. is thuis aan de Molenweg overleden Gezina Catharina, Siny, Buts-Lammerts in de leeftijd van 82 jaar. Siny kwam uit Groningen en ging na haar trouwen met Jan Buts wonen op de boerderij aan de Abcouder Straatweg, naast de huidige golfbaan.

Zij werkte samen met haar man op het boerenbedrijf en in de boerderijwinkel. Zij was een lieve en belangstellende vrouw, die voor veel mensen een luisterend oor had. Hoewel de boerderij net in Amsterdam lag, waren Siny en Jan op Abcoude gericht, ook wat de kerk betreft. Zij kregen zes kinderen en zeven kleinkinderen.

Nadat ze met het boerenbedrijf gestopt zijn, verhuisden zij naar de Molenweg. De gezondheid van Siny werd langzaam minder. De laatste weken ging ze vrij snel ook lichamelijk achteruit. Vlak voor haar overlijden heeft zij nog het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Op 27 februari jl. was haar uitvaartviering in onze kerk, waarna Siny is begraven op de begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen haar man, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun echtgenote, moeder en oma.

Mogen deze geliefde mensen rusten in vrede, geborgen in Gods eeuwige en tedere liefde.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaata@cosmasendamianus.nl



Welkom aan onze tafel

Op 12 maart stelden onze 11 communicanten zich aan onze gemeenschap voor. Het thema van de viering was: "Jij bent mijn geliefde kind". Voorganger Harry Huisintveld o.p. stelde de kinderen de vraag, wat is een mooi mens? Om vervolgens uit te komen bij wat deze kinderen tot mooie mensen maakt. Achter in de kerk staat een hoge spiegel, met daarom heen foto's van de kinderen. Als u er

in kijkt, ziet u zich zelf: ziet u dan een mooi mens?

Bram van Dongen, Niels Hamelinck, Daphne en Jennifer Houben, Julie Merks, Ruben Niekus, Michiel Palinckx, Rosa en Wout Scheerder, Huub Schepers en Matthias Ysebaert zijn onze communicanten. Zij bereiden zich voor op hun eerste communie op 21 mei in Mijdrecht. Op woensdag 19 april is er een gezamenlijke voorbereidingsavond voor alle ouders uit Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en De Hoef in De Hoef. Op

zondag 7 mei is de laatste voorbereidingsbijeenkomst voor de kinderen van 9:45 uur tot 10:45 uur in 't Trefpunt.

Op woensdag 17 mei maken de communicanten van alle locaties kennis met elkaar. Op vrijdag 19 mei oefenen ze in de kerk in Mijdrecht om 14 uur en dan is op zondag 21 mei het grote feest in Mijdrecht. Ik wens de kinderen en hun ouders veel plezier en succes met de voorbereidingen op dit grote feest.

Met de heilige Geest op weg

De voorbereidingsgroep voor het vormsel is zich aan het beraden op een andere manier van voorbereiden. Om dit goed te kunnen opzetten is besloten er komend jaar geen vormseltraject zal worden ingezet en dat in 2018 dan ook geen vormsel zal worden toegediend. We houden u uiteraard op de hoogte zodra er meer te melden valt.



IN BEWEGING

Zoals reeds bij de intro gezegd, beginnen wij de Goede Week met de **Lijdensmeditatie** in 't Trefpunt. Zie hiervoor ook de ONE.

Op Palmzondag vieren we samen met de Dorpskerk een **oecumenische Palmasenviering** in de Dorpskerk. Er is een bijeenkomst voor kinderen om hun palmpaasstok te versieren in 't Hoogt op vrijdag 7 april van 14:00 tot 16:00 uur. De kinderen moeten zelf hun stok meenemen. De versierselen worden door de beide kerken geleverd. De stokken blijven in 't Hoogt achter, zodat er niet gesjouwd hoeft te worden. Voor de viering worden de stokken onder de toren neergezet. Tijdens de viering worden ze opgehaald en lopen de kinderen in de palmpaasprocessie/optocht door de kerk. Harry Huisintveld o.p. en ds Herco van der Wilt gaan voor in deze bijzondere viering.

Voor de vieringen van de **Goede Week** verwijs ik u graag naar het artikel van Loes Geerlings in deze BIB. Als werkgroep liturgie hebben we voortgeborduurd op de vieringen van vorig jaar. We streven er naar om aansprekend en inspirerend te vieren, waarbij we door dringen tot de essentie van de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het is fijn om in onze eigen kerk samen te komen. Hopelijk ervaart u dat ook zo en viert u met ons mee!

In mei, Mariamaand, is er elke dinsdagavond om 19 uur in de kerk Rozenkransgebed. In de maanden april en mei is er vanwege de

veelheid van vieringen door de week geen viering op de derde woensdag in 't Trefpunt.

Graag geef ik u hieronder het overzicht van de vieringen in de kerk en 't Trefpunt:

Zon 9 april Oecumenische Palmpasenviering, Harry Huisintveld o.p. en ds. Herco van der Wilt, kinderkoor

GOEDE WEEK EN PASEN

Don. 13 april
Witte Donderdag

19:30 uur kerk, gebedsviering Wil Lutz en Jan Berden, gemengd koor. Neemt u s.v.p. fruit of iets lekkers mee voor de fruitdozen!

Vrij. 14 april
Goede Vrijdag

15:00 uur. FamiliePassie, Kruisweg voor jong en oud, Els van der Wielen en Edwin Denekamp, kinderkoor. Neemt u s.v.p. een bloeiende tak of bloem mee voor de kruishulde.

Goede Vrijdag
! Dorpskerk!

19:00 uur. Marcuspassie m.m.v. Zanggroep Nil Volentibus Arduum uit Swifterband o.l.v. Jaco Mulder. Het lijdensverhaal in woord en muziek.

Zat. 15 april
Paaszaterdag

21.00 uur Paasavondviering, gebedsdienst, Willem Meijer en Max Verbeek, Gemengd koor.

Zon. 16 april
Pasen

Eucharistieviering pastor Theo Moorman, we brengen de Paaskaars en het doopwater van de Paaswake in ons midden, gemengd koor.

Zon. 23 april

Woco viering Susan van Agten en Loes Geerlings, Herenkoor.

Zon. 30 april

eucharistieviering Harry Huisintveld o.p., Dameskoor.

Di. 2 mei

19.00 uur kerk rozenkransgebed, Corrie Mebus.

Woe. 3 mei

10:00 uur Trefpunt, Euch. viering senioren, pastor Theo Moorman.

Zon. 7 mei

Taizéviering Edwin Denekamp en Max Verbeek, Taizékoortje.

Di 9 mei

19.00 uur kerk rozenkransgebed, Jos Bouwens.

Zon. 14 mei

Woco Margo Birkhoff en Wil Lutz, Herenkoor.

Veel om voor in beweging te komen. Wij hopen van harte op uw deelname!

Zo houden wij ons als mens en als gemeenschap bewogen in beweging. Namens de Pastoraatgroep van harte Zalig Pasen en graag tot ziens in dorp of kerk!

Susan van Agten



KLEIN MAAR FIJN



Taizévieringen

Vieringen, niet speciaal gericht op of bedoeld voor kinderen, maar wel geschikt voor hen. Veel eenvoudige en harmonieuze samenzang liederen, meditatief, een lang stiltemoment,.

Geen overweging, een **vrij korte viering**. Wij volgen de traditie van de oecumenische Broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk, waar vooral ook veel jongeren naar toe gaan voor een bezinningstijd. De viering spreekt vele diverse mensen aan met verschillende achtergrond, levensovertuiging of geloof. **We beginnen een kwartier van tevoren met oefenen en inzingen.**

Zon 7 mei

10:00 uur, Edwin Denekamp en Max Verbeek.

Familieviering voor basisschool kinderen en hun (groot)ouders en broertjes en zusjes.

Vieringen in de kerk, gericht op gezinnen met basisschool kinderen, met medewerking van het kinderkoor o.l.v. Stephan van de Wijgert en met Juliëtte Groenland op piano.

Zon. 9 april 2017

10:00 uur Dorpskerk, gezamenlijke oecumenische viering van **Palmpasen**, Harry Huisintveld o.p. en ds. Herco van der Wilt.

Palmpaasprocessie en zegening van de palmtakjes.

Vrijdag 14 april 2017

15:00 uur FamiliePassie, Goede Vrijdag m.m.v. het kinderkoor. Neem een bloem mee om bij het kruis te leggen.

PASTORAATGROEP

Zoals we in de vorige uitgave van dit blad hebben geschreven zijn Jan Berden en ondergetekende toegetreden tot de Pastoraatgroep.

Rob Kruijk heeft het afgelopen jaar werk verricht in de werkgroep "Vitaliteit". Deze werkzaamheden zijn bijna afgerond. Hij heeft laten weten niet meer terug te keren in de Pastoraatgroep.

Omdat Willem Meijer zijn taken in de Pastoraatgroep heeft neergelegd, betekende dit dat we ook moesten kijken naar de verdeling van taken in ons kleine groepje. Dat hebben we inmiddels gedaan.

Uitgangspunt daarbij was, dat wij spreken over aandachtgebieden en dat het handig is om met zijn tweeën ergens voor te staan; twee weten meer dan een en bovendien zijn werkzaamheden dan goed te verdelen en over te dragen wanneer nodig.

De aandachtsgebieden van de pastoraatgroep zijn Liturgie, Catechese, Diaconie, Gemeenschapsopbouw, Trefpunt voor Levenskunst en Algemene Zaken.

Deze aandachtsgebieden hebben wij als volgt verdeeld:

Liturgie	Susan van Agten en Loes Geerlings
Catechese	Jan Berden, Els van der Wielen en Paula Timmermans
Diaconie	Paula en Els
Gemeenschapsopbouw	Els en Paula
Trefpunt voor Levenskunst	Susan
Algemene Zaken	Loes en Susan

Daarnaast zijn we natuurlijk blij met de hulp van Corry Meijer-Koopmanschap die voor ons de vergaderingen notuleert.

Bovendien weten we dat we voor speciale activiteiten of klussen een beroep kunnen doen op verschillende mensen uit onze geloofsgemeenschap. Dat is een fijne gedachte.

Enkele onderwerpen binnen onze geloofsgemeenschap zijn misschien niet zo duidelijk onder een van deze aandachtsgebieden te vangen. Dus is er iets wat u graag onder de aandacht van de Pastoraatgroep wilt brengen, kunt u altijd een van ons benaderen. Onze telefoonnummers

en e-mailadressen staan op de achterkant van de BIB. Aarzel niet om daar gebruik van te maken.

Loes Geerlings

HET PAASTRIDUÛM

Wij vinden het fijn u te laten weten dat wij dit jaar weer de vieringen van de Goede Week weer in onze kerk zullen houden.

Voor de vieringen in de Goede Week wordt wel gesproken over het Paas triduüm. Ik heb ook even moeten opzoeken wat het Paastriduüm inhoudt . Op de site van RK documenten op internet vond ik een uitgebreide bes chrijving van Paus Benedictus XVI die ik als volgt - heel kort - kan samen vatten.

Op Witte Donderdag herdenkt de Kerk het Laatste Avondmaal, waarin C hristus zich aan ons allen heeft geschonken.

Goede Vrijdag is de gedenkdag van het lijden, de kruisiging en de dood van Jezus. Stille Zaterdag kenmerkt zich door diep stilzwijgen. De gelovi gen wachten de grote gebeurtenis van de verrijzenis af in gebed en over weging.

Deze Stille Zaterdag van gebed en overwegen mondt uit in de Paasavon d viering en de belangrijkste zondag van de geschiedenis, het Pasen va n de Heer.

Bij ons in de kerk gaan er niet altijd priesters voor en daarom kunnen we onze vieringen niet zo noemen. Voor een echt Paastriduüm zult u naar bi jvoorbeeld Mijdrecht moeten gaan.

Over de vieringen het volgende. Op **Witte Donderdag** is er een viering o m **19:30 uur** met Jan Berden en Wil Lutz. Voor deze viering vragen wij u om weer wat **fruit mee te nemen**. Dit fruit zal verdeeld worden over een aantal dozen. Deze fruitdozen zullen wij dan laten bezorgen bij parochia nen die om een of andere reden wel “een steuntje in rug” kunnen gebruik en.

Op **Goede Vrijdag** is er 's middag om **15:00 uur** een “**Familiepassie**”- viering met Edwin Denekamp en Els van der Wielen. Hierbij zal het kind erkoor zingen. Onderdeel hiervan is ook een “bloemenhulde aan het krui s”. Neemt u een **bloem of bloeiende tak uit de tuin mee** naar deze vie ring?

Op zaterdagavond is om **21.00 uur** een **Paasavondviering** waarin Wille m Meijer en Max Verbeek voor zullen gaan. Uiteraard zal deze viering in het teken staan van vuur en licht en water. En zoals ik op de eerder gen oemde website las: **“Vanuit de paasnacht verbreidt zich de vreugde, het licht en de vrede van Christus in het leven der gelovigen van elke christelijke gemeente”**.

Tijdens de **feestelijke viering** op **1^{ste} Paasdag** zal Pastor Th. Moorman voorgaan.

Wij hopen en wensen u toe dat u aan deze vieringen veel zin en waarde zult beleven.

Namens de pastoraatgroep

Loes Geerlings.



Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 5 mei van 15:00 tot 17:00
't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Thema: Gedenken en vieren; zin of onzin?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

OPENSTELLING R.K.KERK

Deze zomer wordt onze kerk weer opengesteld in de maanden t/m september.

De openingsdata in **mei** zijn:

Zondag 14 mei van 13:00 -16:00 uur

en zaterdag 27 mei van 13:00 -17:00 uur.

In de volgende BiB volgt het overzicht t/m september.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Achterin de kerk, bij de zijingang, staat een grote tafel waarop een tafereel elke paar weken aandacht vraagt voor een thema. Op dit moment staat er een “Paasverzoeningsboom” op. Deze boom hangt vol met eieren. Niet zomaar eieren, nee, deze eieren zijn door Ruben, Julie, Bram, Rosa, Wout, Michiel, Huub, Jennifer, Daphne, Matthias en Niels (onze communicanten) aan één kant versierd. Aan de andere kant van elk ei staat een tekst. Over deze teksten hebben we het gehad tijdens een van de voorbereidingsbijeenkomsten die voor hun Eerste Communie die op 21 mei plaatsvinden. Zeker zes keer komen de kinderen op een zondagmorgen in 't Trefpunt om aan hun communieproject te werken. Dit project heet: “Door de poort” en bevat Bijbelverhalen, uitleg en huiswerk voor ouders en kinderen. Ook maken ze elke keer een werkstukje dat in de grote poort wordt opgehangen die u al in de kerk heeft zien staan toen de kinderen tijdens een viering werden voorgesteld.

De bijeenkomst van 19 maart ging over het Onze Vader en over verzoening. In het bijbehorende Bijbelverhaal vertelt Jezus aan een Schriftgeleerde over verzoening. Dat is best een moeilijk begrip en het is zeker ook iets dat wij in ons leven vaak moeten toepassen, getuige de tekst in het Onze Vader: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Dus hebben we erover gesproken: hoe vergeef je, hoe maak je het goed als je bijvoorbeeld ruzie hebt gemaakt? Hoe kun je je met elkaar verzoenen? De antwoorden van de kinderen, en dat waren er best véél, kunt u lezen aan de niet-versierde kant van de eieren. Kom ze maar lezen, ze hangen in de Paasverzoeningsboom die achter in de kerk staat!



VORMSEL

Op zondagmorgen 12 februari ging ik naar Mijdrecht om daar de toediening van het heilig Vormsel bij te wonen.

Het was een prachtige dag; mede doordat het die nacht gesneeuwd had en alles er ontzettend mooi bij lag. Er waren 21 jongeren die zich voorbereid hadden om het Vormsel toegediend te krijgen.

Vanuit Abcoude waren er geen jongeren.

De Vormheer was kardinaal Eijk. Voorafgaande aan de viering had de kardinaal een uitgebreid gesprek met de jongens en meisjes. Het was een open gesprek met leuke vragen van de jongeren en met humoristische antwoorden van de kardinaal. Hierna volgde de mooie, feestelijke vormsel viering met daarin veel aandacht voor de vormelingen.

Al met al een mooie start van deze zondag.

Namens de pastoraatgroep, Paula Timmermans

Collegium Vocale Consonant zingt Requiem van Fauré

Op 9 april, palmzondag wordt in de Dorpskerk van Abcoude het Requiem, opus 48 van Gabriel Fauré door kleinkoor en solisten uitgevoerd. Orgel en harp begeleiden het koor, de sopraan en de bariton. Het is wellicht het minst droevige requiem, want het gaat niet over de angst voor de dood. Er wordt een humaan gevoel van het geloof in de eeuwige rust tot uitdrukking gebracht. Fauré schreef de muziek vanuit zijn hart. "Het requiem is zo zachtmoedig als ikzelf."

Voorafgaand aan het requiem is er voor de pauze muziek van Franz Liszt en César Franck. Van Franz Liszt staan bekende werken als Ave Maris Stella en Ave Maria op het programma. Van César Franck zingt het kleinkoor het ingetogen Justus ut Palma en het juichende Dextera Domini. De uitvoering staat onder leiding van koordirigent Bert 't Hart.

Het concert in de Abcouder Dorpskerk begint om 15:00 uur. De zaal is een half uur van tevoren open. Kaarten zijn inclusief pauzeconsumptie en programmaboekje en kosten € 15,00. Ze zijn verkrijgbaar bij de koorleden en aan de zaal. Bestellen kan via de website www.collegiumvocaleconsonant.nl of het secretariaat tel. 020 6967296.

UIT DE LOCATIERAAD

- Wij hebben weer gesproken over de vacature van voorzitter. Er zijn daar momenteel gesprekken over, hopelijk kunnen we u volgende keer vertellen wie ons in de locatieraad komt versterken.
- We hebben goed nieuws van het parochiebestuur. Het zal u niet ontgaan zijn dat er reparatiewerkzaamheden aan het orgel moeten gaan plaatsvinden. Daar is een offerte voor gemaakt en gezien de kosten, lijkt het wenselijker om het orgel te gaan vervangen. Er is door sluiting van kerken een mooi aanbod van goede orgels. Daar hebben we met het Parochiebestuur over gesproken en zij geven groen licht. Dat betekent dat we komende maanden op zoek gaan naar een mooi orgel om ons orgel te vervangen en naar gelden om dit te financieren. We gaan een werkgroep/actiegroep "orgel" vormen o.l.v. Kees van Kats. U gaat daar de komende maanden zeker meer van horen 😊
- Ieder jaar komen de groepen 4 en de groepen 7 naar de kerk. Voor de groepen 4 hebben we dit jaar een bedrag te beschikking gesteld om Ko de koster weer te laten komen. Twee jaar geleden was hij in het kader van het kunst- en cultuuraanbod voor alle groepen 4 al eens in onze kerk. Daarbij nam hij op een speelse manier de kinderen mee door de hele kerk en stond stil bij belangrijke/mooie punten. Ongeveer halverwege zet hij de kinderen achterin bij Cosmas en Damianus en vertelt het verhaal van de vrouw die naar hen toeging. Om hen te betalen nam ze goederen mee, en u begrijpt het al, onderweg heeft ze haar goederen aan hen die het meer nodig hadden, gegeven. En als u het verhaal van Cosmas en Damianus kent, weet u ook hoe het afloopt ;-)
De groepen 7 komen in juni. Dan zijn er aantal een aantal vrijwilligers die assisteren bij de speurtocht door de kerk. De kinderen gaan rond en op vijf belangrijke punten krijgen zij informatie en kunnen zij de vragen beantwoorden.
- De firma Pronk heeft weer onderhoud uitgevoerd. In de verbindingsgang, in de sacristie en in de kerk had op verschillende plekken het pleisterwerk los gelaten. Dat is hersteld, nu moet het nog geschilderd worden.
- Snoek tuinen heeft de bomen rond de kerk onder handen genomen. Er is flink gesnoeid.

- En..... een prachtklus is geklaard: Wim en Tijmen van de tuingroep hebben het voor elkaar gekregen om de hele beschoeiing langs het kerkhof achter de kerk te vervangen. Een titanenwerk !
- Verder hebben we Sonja van der Donk bedankt met een grote bos tulpen. Zij heeft haar stokje als hoofd van de koffiegroep overgedragen aan Wil Tinnemans. Sonja blijft nog wel op een aantal gebieden actief, u kunt blijven genieten van de mooi verzorgde bloemetjes op tafel en van de overheerlijke koekjes bij feestelijke gelegenheden ☺

VANUIT HET PLATFORM PAROCHIANEN

In het platform parochianen heeft Jan Verharen verslag gedaan van bovenstaande uit de locatieraad.

Loes Geerlings heeft namens de pastoraatgroep verteld waar zij mee bezig zijn. Ze konden terugkijken op een mooie vormselviering. De voorbereidingen voor de eerste communie zijn in volle gang. Verder wordt er vooruit gekeken naar de komende vieringen in de Goede Week, Trefpunt van Levenskunst maar ook al weer naar of er dit jaar een kerstallententoonstelling gaat plaatsvinden.

Susan van Agten heeft verslag gedaan vanuit de oecumene. De terugblik op een mooie oecumenische Taizé-viering. De vervolgvond op de eerste bijeenkomst met Klaas van der Kamp, de gezamenlijke activiteiten komende periode. Palmpassen dat we dit jaar in de Dorpskerk vieren.

Verder hebben terug gekeken op de vieringen van afgelopen periode en hebben we gesproken over de aanschaf van het Kosterboek.

Wilt u horen wat er in onze geloofsgemeenschap speelt, wilt u vragen stellen over zaken die locatieraad, pastoraatgroep of oecumene Abcoude aangaan, dan bent u van harte welkom op de vergadering van 19 april a.s. De vergadering begint om 20.00 uur en is meestal rond 22.00 uur afgelopen.

We vergaderen in 't Trefpunt.

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Mevrouw Nel Jap-Tjong verzorgt met veel enthousiasme het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen. Om aan zoveel mogelijk mensen (parochianen en niet-parochianen) deze attentie



te kunnen geven, doen we een beroep op u. Het is immers een attentiebloemetje dat wij namens onze geloofsgemeenschap, dus ook namens u, geven. Nel is daarvoor afhankelijk van meldingen van parochianen. In het verleden hebben we een kastje aan de pilaar achter in de kerk gehangen, waarin u iemand voor kunt dragen voor een attentiebloemetje. Daar werd helaas amper gebruik van gemaakt. Dit kastje willen we weer in ere herstellen. Daarom hebben we het nu pontificaal op de tafel achterin gezet zodat het meer in het oog loopt. Er zijn briefjes bij waarop u naam en adres van de ontvanger en de reden voor het bloemetje kunt vermelden. Uiteraard kunt u ook uw voordracht per email doen via het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com.

Wij hopen op veel aanmeldingen.

Namens de pastoraatgroep
Loes Geerlings



AUTODIENST

Als u van de autodienst gebruik wilt maken, kunt u zich vrijdagmorgen tot 12:00 uur. opgeven bij het secretariaat. Zij regelen dan dat u wordt opgehaald.

U kunt mij, Willem Meijer, ook opbellen tot zaterdagavond. Het is aan u om het initiatief te nemen om op te bellen.

Telefoon van het secretariaat : 281335.

Telefoon Willem Meijer : 020 6960263.

Schroom niet om van deze service gebruik te maken.



GOED OM TE WETEN

Geen gegevens om te vermelden!

VERBONDEN BLIJVEN: KERKRADIO

Bent u (tijdelijk) niet in staat zelf de kerkdienst in de kerk bij te wonen: voor 30 euro per half jaar kunt u via de kerkradio verbonden blijven met onze geloofsgemeenschap. U kunt dan gelijktijdig met wie in de kerk zijn, de dienst meevieren. Neem voor meer informatie contact op met Wil Deerenberg, 0294 - 281609 of wil.dberg35@kpnmail.nl

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2017 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Kopij voor ONE nummer 3 : uiterlijk woensdag 3 mei

Kopij voor Bewogen in Beweging : uiterlijk maandag 8 mei

Bij u thuis bezorgd : vanaf 18 mei

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

MISINTENTIES IN APRIL

wo 15 Theo de By; Piet Vendrig.

zo 16 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Paul van Diest; Annie Verhaar-Griffejoen; Dien Reker-Stallmann; Frans Diederik; Familie Vesseur; Henk Zoeters; Ruud Reichert; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Fred de Breij; Siny Buts-Lammerts.

zo 30 Bertina Keizer-den Blanken; Guus van der Donk; Felix Scholastica, Alice en Nilanthi, Fernando en Changa.

WIJ GEDENKEN IN MEI

In de viering van zondag 3 mei gedenken wij allen die sinds mei 2016



zijn overleden: Ria Schneiders-Verhaar; Chris Albers; Henri Bakker; Maria Berden-Camps; Coen Hollman; Toon Scheers; Ton Meijer; Ton van de Vall; Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts.

wo 03 Fam. Wassink-Hesp; Maria Berden-Camps.

zo 07 Jan Gortworst; Gerrit Griffioen; Marijke Bakker-Rottier; Gonnie Stronkman en Fam. Vesseur; allen die sinds mei vorig jaar zijn overleden.

zo 14 Ben Kooiman; Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; overl. Ouders Jo Keizer en Jo Keizer-Kromwijk.

**LOCATIERAAD:
VACATURE**

Voorzitter

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Susan van Agten
0294-285476
susan@vanagten.nl

Jan Berden
0294-283453
j.berden@upcmail.nl

Els van der Wielen
020-6911757
els@isjuf.nl

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs.

Paula Timmermans
p.timmermans88@upcmail.nl
0294-284468

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294-281335
ma-woe-vr van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573