

# Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus  
Mei en Juni 2017

## BEWOGEN IN BEWEGING

Zo langzamerhand gaan wij richting het einde van het kerkelijk seizoen: deze BIB beslaat de periode van 19 mei t/m 7 juli. Natuurlijk vieren we in mei en juni eerst nog de feesten van Hemelvaart en Pinksteren en het parochiefeest van St. Jan de Doper eind juni, maar daarnaast organiseren wij niet meer zoveel activiteiten. Uiteraard blijven de zondagse vieringen, in mei ook nog het rozenkransgebed op dinsdagavond, en hebben we zelfs op zondag 18 juni een première van een nieuw soort viering. Dus er is heus nog genoeg te melden en te doen. Over die nieuwe viering (Viering van Woord en Lied) verder meer. In juni is er ook een concert in de kerk door Kamerkoor Akkoord. Hierover meer in de ONE.

Nu dus maar snel langs momenten van bewogenheid, in beweging blijvend. Ik ga u graag voor op deze route.

## BEWOGEN



### **Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen**

Op 1 april jl. is geheel onverwacht thuis op Dorpszicht overleden Antonius Jacobus, Ton, Verhaar. Ton werd geboren naast onze kerk. Hij werd timmerman en later uitvoerder. In dienst van de fa. Albers heeft hij in de jaren zestig meegewerkt aan de restauratie van onze kerk. Daarna werkte hij als uitvoerder bij bouwbedrijf Hillen en Roosen. Hij trouwde in 1963 met de Duivendrechtse Annie Griffejoen. Zij kregen twee kinderen en drie kleinkinderen. Ton was zeer actief in de dorpsgemeenschap: hij was een groot deel van zijn leven betrokken bij de Stichting Feestelijkheden. Maar ook was hij betrokken bij de Jeu de boulesclub en zong hij in het Zeemanskoor. Als opa Ton begeleidde hij de kinderen van groep 8 van de Paulusschool bij de schooltuintjes. Hij was een betrokken parochiaan, die zich, naast het

verrichten van diverse timmermansklussen, vooral zingend inzette voor onze geloofsgemeenschap. Hij was 52 jaar als bas lid van het Cosmas & Damianuskoor, waarvoor hij, samen met Annie en andere koorleden, verschillende koorreisjes heeft georganiseerd. Een jaar geleden overleed zijn geliefde Annie na een kort en heftig ziekbed. Ton miste haar verschrikkelijk, maar hij bleef druk in de weer met allerlei activiteiten. Op 7 april jl. hebben we onder grote belangstelling afscheid genomen van Ton, waarbij naast "zijn" koor ook het Zeemanskoor zong. Ton is gecremeerd in Utrecht.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen en ieder die hem missen zal, veel sterkte met dit grote en plotselinge verlies.

Moge Ton geborgen zijn in de eeuwige liefde van zijn en onze Schepper en Vader, herenigd met zijn geliefde Annie.



## Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of [secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

## Welkom aan onze tafel



Eindelijk is het dan zo ver: voor onze eerste communicanten breekt de dag aan van hun Eerste Communie, samen met kinderen uit Vinkeveen, Mijdrecht/Wilnis en De Hoef, op **zondag 21 mei om 10:00 uur in Mijdrecht. *Bram van Dongen, Niels Hamelinck, Daphne en Jennifer Houben, Julie Merks, Ruben Niekus, Michiel Palinckx, Rosa en Wout Scheerder, Huub Schepers en Matthias Ysebaert*** vieren dan hun feestelijke dag.

Het zou fijn zijn als er vanuit onze geloofsgemeenschap ook mensen hiervan getuige zullen zijn. Ik wens hen in ieder geval, namens onze hele geloofsgemeenschap, een hele mooie dag!

Op zondag 11 juni zien wij hen weer terug in onze kerk voor hun terugkomviering. Harry Huisintveld o.p. gaat in deze viering voor.

## Met de heilige Geest op weg

De voorbereidingsgroep voor het vormsel is zich aan het beraden op een andere manier van voorbereiden. Om dit goed te kunnen opzetten is besloten dat er komend jaar geen vormseltraject zal worden ingezet en dat in 2018 dan ook geen vormsel zal worden toegediend. We houden u uiteraard op de hoogte zodra er meer te melden valt.



## IN BEWEGING

Op zondag 21 mei is de Eerste Communie in Mijdrecht. In onze kerk zullen wij onze communicanten tijdens de viering uiteraard in onze gebeden gedenken.

Op donderdag 25 mei vieren we Hemelvaart in onze kerk met een woord- en communieviering met samenzang. Peter Staats zal de samenzang begeleiden op het orgel.

Zondag 4 juni vieren we het hoogfeest van **Pinksteren** met een eucharistieviering m.m.v. het gemengd koor. Pastor Frenk Schyns gaat in deze viering voor.

Op 11 juni is er een familieviering waarbij de **communicanten** die op 21 mei hun Eerste Communie hebben gedaan in Mijdrecht weer even opnieuw in het middelpunt van de belangstelling staan. Na afloop van de viering komen de communicanten met hun ouders in 't Trefpunt bijeen voor een kleine "afterparty". Hiermee wordt hun communieproject officieel afgesloten. Ik hoop dat de kinderen en hun ouders zich welkom weten en zich aangesproken voelen door onze gemeenschap. Het is belangrijk dat zij zich thuis mogen voelen in ons midden.

Dan op **zondag 18 juni**: een primeur in onze kerk: **Viering van Woord en Lied!** De opzet van deze viering komt uit Maarssenbroek, waar deze vorm van vieren reeds een geruim aantal jaren bestaat. In de viering staan een (kerkelijk) lied en het daaraan gerelateerde (levens)verhaal van een persoon centraal. Bij dit verhaal wordt een passend Bijbelverhaal gezocht, waarna in een korte overweging op de onderlinge verbanden wordt ingegaan.

Naast dit lied worden verschillende andere liederen gezongen, die er qua tekst of thematiek goed bij passen. U begrijpt, deze viering staat of valt bij de bereidheid van mensen om hun persoonlijke verhaal te delen met kerkgangers. Het verhaal hoeft overigens niet zelf te worden voorgedragen. Het mag wel uiteraard.

Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we nog druk op zoek naar mensen die hier hun bijdrage aan willen leveren. Het is nog niet zeker of het lukt. Het kan dus zijn dat de opzet van de viering van 18 juni een andere

wordt. Dat zullen voorgangers Margo Birkhoff en Susan van Agten over een paar weken beslissen.

Maar we willen deze nieuwe vorm van vieren vaker inplannen. Vandaar deze oproep. ***OPROEP: kent u een lied dat u raakt, waar u een persoonlijke band mee hebt en dat slaat op (delen van) uw leven en u wilt dat delen, meld u dan bij Margo Birkhoff of Susan van Agten. Wij kunnen eventueel helpen bij het op papier zetten van het verhaal.( Max. 1 A4)***

Wij hopen uiteraard dat wij deze nieuwe, persoonlijke en mede daardoor inspirerende vorm van vieren binnenkort kunnen introduceren in onze geloofsgemeenschap.

Op zondag 25 juni vieren we met de hele parochie ons parochiefeest van St. Jan de Doper in de kerk van Mijdrecht om 10:30 uur. **In onze kerk is er die dag geen viering!**

Wij hopen dat u bereid bent om een keer in een andere kerk te kerken. Het is goed en ook feestelijk om met mensen vanuit de hele parochie samen te vieren. Na afloop is er een goed verzorgde koffie met lekkers en een aangeklede borrel met hapjes te genieten. Bij mooi weer op het plein voor de kerk!

Dan geef ik u nu nog even het overzicht van alle vieringen in onze kerk en in 't Trefpunt voor de komende tijd:

<b>Di. 16 mei 19:00</b>	Rozenkransgebed kerk, Hans Bieshaar
<b>Zon. 21 mei</b>	Eucharistieviering pastor Moorman, Dameskoor/ Eerste Communie Mijdrecht
<b>Di. 23 mei 19:00</b>	Rozenkransgebed kerk, Corrie Mebus
<b>Do. 25 mei 10:00</b>	Hemelvaart, Woco Jan Berden en Willem Meijer, samenzang
<b>Zon. 28 mei</b>	Eucharistieviering Harry Huisintveld o.p., Herenkoor
<b>Di. 30 mei 19:00</b>	Rozenkransgebed kerk, Dries Zwakenberg

**Zon. 4 juni** Pinksteren, eucharistieviering pastor Schyns, gemengd koor

**Woe. 7 juni 10:00** Trefpunt, eucharistieviering senioren, pastor Moorman

<b>Zon. 11 juni</b>	Familieviering, terugkomviering communicanten, eucharistie Harry Huisintveld o.p., dameskoor en kinderkoor
<b>Zon. 18 juni</b>	Woord en Lied, gebedsviering Margo Birkhoff en Susan van Agten, gemengd koor
<b>Woe. 21 juni 10:00</b>	Trefpunt, wocoviering Hans Bieshaar
<b>Zon. 25 juni 10:30</b>	Parochiefeest Mijdrecht/Wilnis, geen viering in onze kerk

<b>Zon. 2 juli</b>	Familie Taizéviering, kinderkoor
<b>Woe. 5 juli 10:00</b>	Trefpunt, eucharistieviering senioren, pastor Moorman
<b>Zon. 9 juli</b>	Eucharistieviering pastor Van Tillo, herenkoor

Lieve mensen, dat was het weer voor deze BIB. Namens de pastoraatgroep de hartelijke groeten. Blijf bewogen, blijf in beweging: zo vormen we een vitale geloofsgemeenschap.  
Tot ziens in kerk of dorp,

Susan van Agten

## UPDATE KERKBALANS 2017: LEVEN!!

LEVEN dat is het thema van de Kerkbalans van dit jaar. Verbonden zijn met het leven van elkaar. Onze geloofsgemeenschap levend houden en dat ook in financieel opzicht mogelijk maken. Gelukkig zijn er zeer velen die dat doen. Dat blijkt wel uit alle bijdragen, die meteen begin januari zijn binnengekomen op onze bankrekening, zelfs nog voordat de Kerkbalans brochure bij u werd bezorgd. Daar word ik heel blij van natuurlijk!

Maar allereerst mijn dank aan onze wijkcontacten die ook deze keer de brochure hebben rondgebracht en de ingevulde formulieren opgehaald. Door weer en wind. We kunnen niet zonder ze☺.

Ook dit jaar gaan we voor een totale opbrengst van zo'n EUR 50.000. De afgelopen jaren is dat steeds gelukt waarbij een heel aantal mensen hun bijdrage heeft verhoogd. Dat compenseerde het lagere aantal deelnemers dat vooral door overlijden afnam.

Begin mei 2017 was ruim EUR 47.500 toegezegd, EUR 1.000 meer dan omstreeks deze tijd in 2016!. Een geweldig bedrag dus we zijn goed op streek. Ik heb (weer) goede hoop voor de rest van het jaar.

Het aantal parochianen dat fiscaal vriendelijk periodiek schenkt bedraagt nu 49.

Meer dan EUR 15.000 wordt via Periodiek Schenken overgemaakt! Dat is ieder jaar een prachtige vaste basis.

Er zijn Periodieke Schenkers die meer overmaken dan het afgesproken bedrag. Dat mag natuurlijk altijd. Voor dat meerdere gelden dan wel de fiscale regels voor gewone schenkingen, dus alleen aftrekbaar voor zover al uw schenkingen boven het "1% drempelbedrag" uitkomen.. Mocht u dit jaar nog mee willen doen aan fiscaal vriendelijk "Periodiek Schenken", laat mij dat dan weten dan stuur ik u één en ander toe.

Een 6-tal trouwe gevers gebruikt nog onze oude ING rekening. Die willen we graag opheffen om kosten te besparen. Als u nog uw bijdrage stort op onze ING rekening, veelal middels een automatische betaling, zou u die dan willen omzetten naar onze Rabo rekening NL88 RABO 030 05 20 573 ten name van Parochie St Jan de Doper Abcoude onder vermelding van Kerkbalans 2017? Wanneer u er even niet uitkomt, belt of mailt u mij dan. Dan doen we het samen.

Door uw financiële steun kunnen we onze geloofsgemeenschap vol LEVEN houden.

Hartelijke groeten en een mooie Pinksteren toegewenst!

Max Verbeek

Blomswaard 33

Tel: 0294-284903

[max.verbeek@maxing.nl](mailto:max.verbeek@maxing.nl)

## **OPENSTELLING R.K.KERK**

Deze zomer wordt onze kerk weer opengesteld in de maanden t/m september.

De openingsdata zijn:

zondag 14 mei van 13-16 uur en zaterdag 27 mei van 13-17 uur

zondag 11 juni van 13-16 uur en zaterdag 24 juni van 13-17 uur  
zondag 9 juli van 13-16 uur en zaterdag 22 juli van 13-17 uur  
zondag 13 aug. van 13-16 uur en zaterdag 26 aug. van 13-17 uur  
zaterdag 9 sept. van 13-16 uur = monumentendag  
zondag 10 sept. van 13-16 uur = monumentendag  
zaterdag 23 sept. van 13-17 uur

Informatie hierover bij Ria Hesp-Roelvink, tel. 0294-284400



**Praatcafé 't Trefpunt is open!**

***Vrijdag 2 juni van 15:00 tot 17:00***  
**'t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.**

***Vrijdag 7 juli van 15:00 tot 17:00***  
**'t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.**

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar  
en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.  
Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of  
levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de  
RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.  
Informatie: [www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl) of 0294-281335

## BEZOEK KINDEREN van Groep 4

Bezoek van de kinderen van groep 4 van de Pius en Paulusschool aan onze kerk.

Op woensdag 5 april stond “Ko de Koster” (alias Bert .....) de kinderen buiten op te wachten. Hij nam ze mee naar een plek waar ze de buitenkant van de gebrandschilderde ramen konden zien.... Dat viel een beetje tegen, want het was bijna helemaal grijs....

Maar, toen hij de kinderen in de kerk naar dezelfde ramen liet kijken, zagen ze dat als er licht doorheen schijnt (en de zon scheen die dag vrolijk) dat ze dan heel mooi zijn, en een verhaal vertellen.

Met hulp van Antonius ( “heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik b.v. het ezeltje vind”) liep Ko in snel tempo kris kras door de kerk om van alles te laten zien en erover te vertellen.

Hij besteedde ook veel aandacht aan de heiligen van onze kerk : Cosmas en Damianus.

Hij liet de kinderen in de banken zitten om een verhaal over de beide artsen te vertellen. Het verhaal ging als volgt:

Er was een oude vrouw die pijn in haar buik had en bezorgd was dat ze niet genoeg geld had om de dokter te kunnen betalen. Ze had drie goudstukken en een kip. Daarmee gewapend liep ze naar de stad. Onderweg verloor ze haar geld aan o.a. een marskramer die haar neppillen verkocht en een struikrover die haar het overgebleven geld afhandig maakte.

Bij de dokters Cosmas en Damianus gekomen werd ze geholpen. Ze kreeg een medicijn dat de pijn in haar buik wegnam. Toen ze een beetje bedrukt aan Cosmas en Damianus vertelde dat ze geen geld meer had, maar wel nog de kip, zeiden de dokters dat ze geen geld hoefde te betalen, want ze hielpen haar ( en ook andere mensen) voor niets. Ze vonden het heel belangrijk om mensen te kunnen helpen, ook al konden die mensen niets betalen!

Op dat moment begon de kip te kakelen en legde een ei...en nog een ei....en nog een ei! Precies genoeg om alle drie samen een lekker eitje te kunnen eten!

Ko de koster beëindigde hier het verhaal, en vroeg zich af of er ook een schilderij van Cosmas en Damianus in de kerk te vinden was.... Iedereen ging weer naar Antonius.... maar er bleek geen schilderij van te zijn in de kerk. De kinderen namen afscheid van Ko met de belofte dat zij op school wel schilderijen en tekeningen zouden maken. Dat



gebeurde ook, en die schilderijen zijn in de Cosmas en Damianuskerk opgehangen, voor iedereen om te bewonderen!

Niet alleen groep 4 komt op bezoek, ook de groepen 7 van de Pius- en Paulusschool bezoeken jaarlijks de kerk. Zij krijgen in juni een speurtocht door de kerk, en op een vijftal plaatsen staat een vrijwilliger om een toelichting te geven. Ook Peter Staats is aanwezig, om van alles over het orgel te vertellen en te laten horen.

## VAN DE LOCATIERAAD & PLATFORM PAROCHIANEN

Deze maand geen uitgebreid verslag. Zowel de locatieraad als het Platform Parochianen komen voor de vakantie nog één keer bij elkaar. In de locatieraad hebben we het met name over de zoektocht naar een voorzitter, de onderhoudswerkzaamheden en..... het orgel (zie de ONE) Het **Platform Parochianen** komt op **woensdag 21 juni** voor de zomervakantie nog een keer bij elkaar. U bent om **20.00 uur** van harte welkom om te komen luisteren naar , mee te praten over of vragen te stellen over wat er in onze geloofsgemeenschap speelt.

En dan nog voor de agenda:

**KAMERKOOR AKKOORD** komt zondag **18 juni** een **concert** geven in onze kerk. Noteer vast de datum !

## HET ATTENTIEBLOEMETJE



Mocht u van iemand weten, dat hij /zij middels een bloemetje aandacht van onze geloofsgemeenschap nodig heeft, stop een briefje in het kastje achter in de kerk of doe uw voordracht per email via het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap- Tjong via [d.iaptjong8@gmail.com](mailto:d.iaptjong8@gmail.com)

## AUTODIENST

Als u van de autodienst gebruik wilt maken, kunt u zich vrijdagsof morgen tot 12:00 uur. opgeven bij het secretariaat. Zij regelen dan dat u wordt opgehaald.

U kunt mij, Willem Meijer, ook opbellen tot zaterdagavond. Het is aan u om het initiatief te nemen om op te bellen.

Telefoon van het secretariaat : 281335.

Telefoon Willem Meijer : 020 6960263.

Schroom niet om van deze service gebruik te maken.



## GOED OM TE WETEN



Geen gegevens om te vermelden!

## VERBONDEN BLIJVEN: KERKRADIO

Bent u (tijdelijk) niet in staat zelf de kerkdienst in de kerk bij te wonen: voor 30 euro per half jaar kunt u via de kerkradio verbonden blijven met onze geloofsgemeenschap. U kunt dan gelijktijdig met wie in de kerk zijn, de dienst meevieren. Neem voor meer informatie contact op met Wil Deerenberg, 0294 - 281609 of [wil.dberg35@kpnmail.nl](mailto:wil.dberg35@kpnmail.nl)

## KOPIJ AANLEVEREN [secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

In 2017 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Kopij voor ONE nummer 4 : uiterlijk woensdag 21 juni

Kopij voor Bewogen in Beweging : uiterlijk maandag 26 juni

Bij u thuis bezorgd : vanaf 6 juli

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website [www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl). Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

## WIJ GEDENKEN IN MEI

21 Ben Kooiman; Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink.

Do 25 Mia Meeuwissen.

Zo 28 Kees Vesseur; Guus van der Donk; Henk Zoeters.

## WIJ GEDENKEN IN JUNI

In de viering van zondag 4 juni gedenken wij allen die sinds juni 2016 zijn overleden: Ria Schneiders-Verhaar; Chris Albers; Henri Bakker; Maria Berden-Camps; Coen Hollman; Toon Scheers; Ton Meijer; Ton van de Vall; Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts; Ton Verhaar.



Zo 04 Ouders Vesseur; Jan Gortworst; Gerrit Griffioen; Marijke Bakker-Rottier; overl. Ouders Jo Keizer en Jo Keizer-Kromwijk; Hans Schouten; Jaap Miltenburg en Nel Miltenburg-van Nes; allen die sinds juni vorig jaar zijn overleden.

wo 07 Fam. Wassink-Hesp; Maria Berden- Camps; Ton Aerts en Fam. Michielsen.

Zo 11 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Frans Diederik.

Zo 18 Henk Zoeters.

Zo 25 Fam. Vesseur; Guus van der Donk.

## WIJ GEDENKEN IN JULI

In de viering van zondag 2 juli gedenken wij allen die sinds juli 2016 zijn overleden: Maria Berden-Camps; Coen Hollman; Toon Scheers; Ton Meijer; Ton van de Vall; Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts; Ton Verhaar.



Zo 02 Jan Gortworst; Gerrit Griffioen; Marijke Bakker-Rottier; allen die sinds juli vorig jaar zijn overleden.

wo 05 Fam. Wassink-Hesp; Maria Berden- Camps; Ton Aerts en Fam. Michielsen.

## LOCATIERAAD:

### VACATURE

Voorzitter

Jan Verharen  
Vice voorzitter, penningmeester  
0294-281898

Jeannette ter Laak  
Secretaris  
0294-288982

Gerard van Laar  
Beheer gebouwen  
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats  
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op  
[locatieraad@cosmasendamianus.nl](mailto:locatieraad@cosmasendamianus.nl)

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en  
Damianuskerk:  
Secretariaat open

Bankrekening  
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans  
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

## PASTORAATGROEP:

Susan van Agten  
0294-285476  
[susan@vanagten.nl](mailto:susan@vanagten.nl)

Jan Berden  
0294-283453  
[j.berden@upcmail.nl](mailto:j.berden@upcmail.nl)

Els van der Wielen  
020-6911757  
[els@isjuf.nl](mailto:els@isjuf.nl)

Loes Geerlings  
0294 284498  
[loes@geerlin.gs](mailto:loes@geerlin.gs)

Paula Timmermans  
[p.timmermans88@upcmail.nl](mailto:p.timmermans88@upcmail.nl)  
0294-284468

Het secretariaat is te bereiken op  
[secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

[www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl)

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude  
0294-281335  
[ma-woe-vr](mailto:ma-woe-vr) van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus  
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus  
NL 88 RABO 030 05 20 573