

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
7 Juli t/m 15 Sept. 2017

BEWOGEN IN BEWEGING

De zomer is begonnen! Zomerse temperaturen, de langste dag en het langzamerhand aflopen van allerlei activiteiten wijzen op het vakantie-seizoen dat aan breekt. Voor wie weg gaat (of misschien al weg geweest is) een heerlijk vooruitzicht (of herinnering). Voor wie niet weg gaat of kan, is de vakantieperiode vaak een lange, wat eenzame tijd, waarin het stil is in de buurt en in je leven. Dat is niet altijd prettig. Misschien goed dat wij met elkaar extra alert zijn op mensen die wel een bezoekje of wat aandacht kunnen gebruiken in deze tijd?

U begrijpt dat deze BIB niet helemaal vol zal staan met activiteiten. Toch kunnen we nog steeds met trots constateren, dat wij iedere zondag een volwaardige viering kunnen vieren, meestal ook nog met koor. Het is alleen mogelijk door de inzet van een groot aantal mensen: kosters, voorgangers (pastores en leken-voorgangers), koorleden, dirigent en organist, lectoren, collectanten, bloemschikkers, koffieschenkers, schoonmakers en secretariaat medewerkers.

Het is niet vanzelfsprekend dat veel activiteiten die met de liturgie te maken hebben ook in de zomerperiode door gaan, maar het is wel heel erg fijn als het gebeurt. Dank daarom aan iedereen die ook in juli en augustus meewerkt aan het samen-kerk zijn van onze geloofsgemeenschap. Naast de liturgie is het ook goed te vermelden dat er kerkwachten zijn die zorgen dat de kerk geregeld open kan zijn voor bezoekers en dat de pastorietuin en het kerkhof achter de kerk er zo mooi en goed verzorgd uitzien. Ook daarmee zijn vrijwilligers druk bezig. Een mooie en actieve gemeenschap zijn wij met elkaar! Ik hoop dat we dat nog lang zo volhouden samen.

Genoeg daarover. Het is tijd om op pad te gaan om te zien wat ons bewogen heeft en om in beweging te blijven. Ik ga u graag voor.

BEWOGEN



Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen.

Op 1 mei jl. is onverwacht in het AMC overleden Theodora Cornelia, Thea, Miltenburg-Puts in de leeftijd van 79 jaar. Thea werd geboren in Oisterwijk. Ze trouwde 46 jaar geleden met Abcoudenaar en parochiaan Cor Miltenburg. Zij kregen twee kinderen en vijf kleinkinderen. Achtereenvolgens woonden zij aan de Amsteldijk in Amsterdam, in Amstelveen, op een boerderij aan Gein Zuid en op Angsteloord. Thea's grote passies waren schilderen en muziek en zij had tuinieren als hobby. Ze was lid van de tuinclub in Abcoude. Overeenkomstig haar wensen is Thea na een afscheidsbijeenkomst in de Dorpskerk gecremeerd. Hoewel haar man Cor haar erg mist, is hij vooral zeer dankbaar voor hun mooie leven samen. Wij wensen hem, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Welkom aan onze tafel

Op 21 mei was de Eerste Communie in de kerk van Mijdrecht/Wilnis. Het was een drukte van belang heb ik begrepen.

Op 11 juni was in onze kerk de terugkomviering met na afloop een gezellige broodmaaltijd in 't Trefpunt, georganiseerd door ouders en kinderen. Iedere kerkganger was van harte welkom om aan te schuiven en daar werd gelukkig door heel wat mensen dankbaar gebruik van gemaakt.



Met de heilige Geest op weg

In de ONE en in deze BIB kunt u meer lezen over het Vormsel.



IN BEWEGING

Zoals ik al in de intro zei, is er in de zomermaanden iedere zondag een volwaardige viering, eucharistie, woord- en communieviering of Taizéviering, meestal met koor, een enkele keer met samenzang en orgelbegeleiding. Ook dan zal er ondersteuning zijn door leden van het Cosmas & Damianuskoor.

De eerste woensdag van de maand is er steevast een eucharistieviering voor m.n. senioren in 't Trefpunt om 10:00 uur. Pastor Theo Moorman gaat daarin voor. In juli niet, maar in augustus is er wel op de derde woensdagochtend een woord- en communieviering door Hans Bieshaar om 10:00 uur. Voor deze vieringen geldt, dat er na afloop koffie of thee is.

Op 27 augustus is er een Taizéviering met Edwin Denekamp en Wil Lutz. We beginnen vanaf 9:45 uur met inzingen en oefenen van de liederen.

Op 10 september vieren we de traditionele Ziekendag met een woord- en communieviering door Margo Birkhoff en Loes Bank. Onze zieke en/of oudere parochianen zijn persoonlijk voor deze dag uitgenodigd en ook voor het feestelijke en gezellige samenzijn na de viering in 't Trefpunt. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u wel deelnemen of kent u iemand die in aanmerking komt, geeft u dit dan s.v.p. door aan het secretariaat. (281335). Koffiedrinken vindt op deze dag plaats achter in de kerk, omdat 't Trefpunt in gebruik is voor de genodigden van de Ziekendag.

Zon. 9 juli	Eucharistieviering pastor Van Tillo, gemengd koor
Zon. 16 juli	Eucharistieviering pastor Moorman, dameskoor
Zon. 23 juli	Woco Edwin Denenkamp, herenkoor
Zon. 30 juli	Woco Max Verbeek en Loes Geerlings, gemengd koor

Woe. 2 aug. 10:00 Trefpunt, eucharistieviering senioren, pastor Moorman

Zon. 6 aug.	Eucharistie pastor Van Tillo, samenzang
Zon. 13 aug.	Woco Willem Meijer en Margo Birkhoff, herenkoor
Woe.16 aug. 10:00	Trefpunt, wocovering Hans Bieshaar
Zon. 20 aug.	Eucharistieviering pastoor Moorman, dameskoor
Zon. 27 aug.	Taizéviering, Wil Lutz en Edwin Denekamp, Taizé koortje

Zon. 3 sept.	Eucharistieviering Harry Huisintveld o.p., samenzang
Woe. 6 sept. 10:00	Trefpunt, eucharistieviering senioren, pastor Moorman
Zon. 10 sept.	Ziekenzondag Woco Margo Birkhoff en Loes Bank, gemengd koor

Lieve mensen, dat was het weer voor deze keer! Mede namens de Pastoraatgroep wens ik u een mooie en zonnige zomer toe! Hartelijke groeten en tot ziens in dorp of kerk. Blijf bewogen in beweging, samen een vitale geloofsgemeenschap!

Susan van Agten

VORMSEL VOORBEREIDING 2017-2018 **Voor de ouders van toekomstige vormelingen.**



Al enkele Jaren doen wij de voorbereiding op het Heilig Vormsel met de jongere uit de 9 locaties van onze hele parochie en een enthousiaste werkgroep onder leiding van zr. Monica Raassen.

Naast een informatiebijeenkomst en ouderavonden, kwamen we 6 keer samen met de jongeren rond het project “geloof in je leven”.

Het geloof is bepalend in uw en ons leven, maar wij geloven ook in vernieuwing en verandering. Dat gaan wij ook doen met de voorbereidingen op het nieuwe Heilig Vormsel.

Omdat het aantal vormelingen ieder jaar daalt, willen wij de voorbereidingen **om** het jaar gaan doen zodat ook meerdere jongeren uit onze geloofsgemeenschap samen de voorbereidingen kunnen doen.

Via deze informatie willen wij u en uw zoon/dochter vertellen dat de uitnodiging voor de nieuwe voorbereidingen op het Heilig Vormsel in het **najaar van 2018** zullen gaan starten. Deze voorbereidingen zullen een nieuw en jong "jasje" krijgen waar de werkgroep zich de komende tijd mee bezig zal gaan houden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Paula Timmermans en of Els van der Wielen.



Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 7 juli van 15:00 tot 17:00
't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Wat maakt uw dag goed?

Vrijdag 4 augustus van 15:00 tot 17:00
't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Wanneer beschouwt U iemand als vriend of vriendin?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.
Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

OPENSTELLING R.K.KERK

Deze zomer wordt onze kerk weer opengesteld in de maanden t/m september.

De openingsdata zijn:

zondag 9 juli van 13-16 uur en zaterdag 22 juli van 13-17 uur

zondag 13 aug. van 13-16 uur en zaterdag 26 aug. van 13-17 uur

zaterdag 9 sept. van 13-16 uur = monumentendag

zondag 10 sept. van 13-16 uur = monumentendag

zaterdag 23 sept. van 13-17 uur

Informatie hierover bij Ria Hesp-Roelvink, tel. 0294-284400

AFSCHEID VAN JAN DE VIJLDER EN COEN SMEENK VAN OECUMENE ABCOUDE



Na ruim 12 jaar inzet (en in het geval van Coen Smeenk zelfs nog langer) voor de oecumene in Abcoude vonden voorzitter Jan de Vijlder (RK) en secretaris/penningmeester Coen Smeenk (PKN) het tijd om terug te treden. In een brief aan de locatieraad van onze geloofsgemeenschap schrijft Jan: *Ik heb het als mijn opdracht gezien om de oecumene te bevorderen en de band tussen de plaatselijke kerken te versterken. Een proces dat weliswaar langzaam vordert, maar naar ik verwacht niet meer te stoppen zal zijn mede gezien de ontwikkelingen binnen de kerken en de samenleving. Ik ben blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de oecumene in Abcoude en hoop dat op korte termijn een opvolger voor deze functie gevonden kan worden.*

Tja, dat laatste is nog niet gelukt, net zo min als het de Dorpskerk gelukt is een opvolger voor Coen Smeenk te vinden, maar dat wil niet zeggen dat de activiteiten van Oecumene Abcoude niet gewoon doorgang kunnen vinden. Voor het najaar staat weer een aantal activiteiten op de rol. (Kunst Zien 5 oktober, Oec Taizéviering 5 nov, Zin en Soep 8 nov) Jan en Coen hebben zich met veel enthousiasme beijverd voor de samenwerking tussen kerken en mensen in ons dorp, eerst in de plaatselijke Raad van Kerken, de laatste vier jaar onder de vlag van Oecumene Abcoude. Nadat zij constateerden dat de Raad van Kerken steeds meer los was komen te staan van de deelnemende kerken, hebben Jan en Coen zich ingespannen om de oecumene weer

nadrukkelijk binnen de kerken te brengen. De oecumene moet immers gevoed, gesteund en gedragen worden door de kerken. Dit proces heeft er toe geleid, dat de Raad van Kerken is overgegaan in Oecumene Abcoude. Oecumene Abcoude kan nu weer bogen op nauwe betrokkenheid van de dominees van de Dorpskerk, de Remonstrantse Gemeente Vrijburg Amsterdam, de Doopsgezinde gemeente uit Amsterdam en ondergetekende als vertegenwoordiger van de pastoraatgroep van de Cosmas en Damianus.

Op donderdag 22 juni hebben wij als Oecumene Abcoude op gepaste wijze afscheid genomen van Jan en Coen met een gezellig etentje, waarbij wij hen een mooi boek hebben aangeboden.

Wij zijn Jan en Coen heel erg dankbaar voor hun jarenlange inzet en enthousiasme voor de oecumene in ons dorp! Mede dank zij hun inspanningen hebben wij drie keer per jaar een oecumenische viering in onze kerken en zijn er verschillende nieuwe initiatieven en activiteiten ontplooid. Het is zeker niet gemakkelijker geworden in deze tijd van krimp en reorganisatie om het oecumenische elan te behouden. Maar juist in deze tijden moeten wij als plaatselijke christelijke kerken de handen ineen slaan en elkaar helpen, ondersteunen en inspireren. Wij hebben immers dezelfde opdracht: het met woord en daad uitdragen en doorgeven van het evangelie van Jezus Christus.

Tot slot (en u ziet de bui al hangen natuurlijk): wij zijn dringend op zoek naar een parochiaan die zich wil inzetten voor het opbouwen en in stand houden van de samenwerking tussen de verschillende kerken en gelovigen in Oecumene Abcoude, als voorzitter of secretaris/penningmeester. Het is geen tijdrovende taak, maar wel een belangrijke. Wilt u meer weten hierover dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Namens Oecumene Abcoude, Susan van Agten

VIERING VAN WOORD en LIED

Een viering van Woord en Lied is nieuw in onze geloofsgemeenschap. Een lied en een persoonlijk verhaal staan centraal in deze viering. Het spits werd op zondag 18 juni afgebeten. Jan Geijssel een parochiaan heeft aangegeven dat het lied Look at the World voor hem van grote waarde is. Een stukje uit het verhaal van Jan:

De natuurgeneeswijze met veel aandacht voor zuivere, pure voeding, mineralen en vitaminen, heeft mij toen bijzonder geraakt. Meer en meer

werd ik me ervan bewust dat we goed voor de natuur moeten zorgen, omdat die ook goed voor ons zorgt. Daardoor stond me duidelijk voor ogen wat te doen. Het was of de schellen van mijn ogen vielen: ik heb toen afstand gedaan van de melkkoeien en de intensieve wijze van veeteelt die gericht is op meer en meer produceren. Ik heb gekozen voor het houden van natuurkoeien, een puur Frans ras Limousin koeien en ben veel meer op ecologische en biologische grondslag gaan werken. Door deze keuze, had ik meer tijd voor mijn gezin en kon mijn liefde en zorg voor de natuur nog meer ruimte krijgen.

Na het verhaal was er een diavoorstelling met prachtige beelden van de boerderij en omgeving.

Het was een warme, open viering met een 'groen thema' centraal: Zorg voor de aarde! In de vormgeving van het boekje komt het groene karakter van deze viering naar voren. Gelukkig raken meer en meer mensen zich ervan bewust, dat onze aarde iets kostbaars is. Er is er maar één van en die is aan ons toevertrouwd om er als een goed rentmeester voor te zorgen. Het verhaal van Jan Geijssel, de bijzondere muziek en diapresentatie maakten het een prachtige viering. Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn de viering bij te wonen, u vindt de tekst van de gehele viering op onze website www.cosmasendamianus.nl onder het kopje *Lezenswaard*.

En noteer de volgende datum voor een Woord en Liedviering vast in de agenda: zondag 8 oktober.

Nationale ZIEKEN- en OUDERENDAG op ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017

Ook dit jaar zijn wij weer bezig om een gezellige ochtend voor de zieken en ouderen te organiseren.

Daarom vragen wij u om zondag 10 september 2017 in uw agenda te noteren en vrij te houden zodat u kunt deelnemen. Wij beginnen met een woord en communieviering met zang door het Codakoor en daarna een gezellig samenzijn in 't Trefpunt.

Voor de viering van Zieken-Ouderendag, zijn van harte welkom zieken en ouderen die in of buiten Abcoude/Baambrugge wonen.

De werkgroep vindt het prettig als niet alleen de zieke, maar ook de oudere parochianen deelnemen, want hoe meer mensen hoe meer gesprekstof er is.

De parochianen die ziek of gehandicapt zijn en die bij ons al bekend zijn, ontvangen een uitnodiging in de tweede helft van augustus.

Als u iemand weet die voor deelname in aanmerking komt, wilt u dit dan melden aan het secretariaat telefoonnummer 281335.

Wij hopen dat het evenals voorgaande jaren weer een gezellige dag gaat worden.

Namens de Werkgroep
Loes Bank

VOOR DE AGENDA:
16 SEPTEMBER VRIJWILLIGERSAVOND !

HET ATTENTIEBLOEMETJE



Mevrouw Nel Jap-Tjong verzorgt met veel enthousiasme het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen. Om aan waarop u naam en adres van de ontvanger en de reden voor het bloemetje kunt vermelden. Uiteraard kunt u ook uw voordracht per email doen via het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com.

Wij hopen op veel aanmeldingen.

Namens de pastoraatgroep
Loes Geerlings



AUTODIENST

Als u van de autodienst gebruik wilt maken, kunt u zich vrijdagmorgen tot 12:00 uur. opgeven bij het secretariaat. Zij regelen dan dat u wordt opgehaald.

U kunt mij, Willem Meijer, ook opbellen tot zaterdagavond. Het is aan u om het initiatief te nemen om op te bellen.

Telefoon van het secretariaat : 281335.

Telefoon Willem Meijer : 020 6960263.

Schroom niet om van deze service gebruik te maken.



GOED OM TE WETEN

Geen gegevens om te vermelden!

VERBONDEN BLIJVEN: KERKRADIO

Bent u (tijdelijk) niet in staat zelf de kerkdienst in de kerk bij te wonen: voor 30 euro per half jaar kunt u via de kerkradio verbonden blijven met onze geloofsgemeenschap. U kunt dan gelijktijdig met wie in de kerk zijn, de dienst meevieren. Neem voor meer informatie contact op met Wil Deerenberg, 0294 - 281609 of wil.dberg35@kpnmail.nl

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2017 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Kopij voor ONE nummer 5 : uiterlijk woensdag 30 aug.

Kopij voor Bewogen in Beweging : uiterlijk maandag 4 sept.

Bij u thuis bezorgd : vanaf 14 sept.

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website www.cosmasendamianus.nl. Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

WIJ GEDENKEN IN JULI

Zo 09 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Bertina Keizer-den Blanken; Jan Kraaykamp en Mevr. de Pan.

Zo 16 Eduard de Jager; Jan Kraaykamp en Mevr. de Pan.

Zo 23 Ans v.d. Linde; Henk Zoeters.

WIJ GEDENKEN IN AUGUSTUS

In de viering van zondag 2 augustus gedenken wij allen die sinds augustus 2016 zijn overleden: Coen Hollman; Toon Scheers; Ton Meijer; Ton van de Vall; Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts; Ton Verhaar; Thea Miltenburg-Puts.



- wo 02 fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts; fam. Michielsen; Maria Berden-Camps.
- Zo 06 Jan Gortworst; Gerrit Griffioen; Marijke Bakker-Rottier; allen die sinds augustus vorig jaar zijn overleden.
- Zo 13 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; overleden ouders Jo Keizer en Jo Keizer-Kromwijk.
- Zo 20 Frans Diederik; Ouders Vesseur; Henk Zoeters.
- Zo 27 Jaap Miltenburg en Nel Miltenburg-van Nes.

WIJ GEDENKEN IN SEPTMBER

In de viering van zondag 3 september gedenken wij allen die sinds september 2016 zijn overleden: Toon Scheers; Ton Meijer; Ton van de Vall; Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts; Ton Verhaar; Thea Miltenburg-Puts.



- Zo 03 Fam. Wassink; Hesp; Jan Gortworst; Gerrit Griffioen; Marijke Bakker-Rottier; allen die sinds september vorig jaar zijn overleden.
- wo 06 Maria Berden-Camps; Ton Aerts; Fam. Michielsen.
- Zo 10 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Henk Zoeters.

**LOCATIERAAD:
VACATURE**

Voorzitter

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Susan van Agten
0294-285476
susan@vanagten.nl

Jan Berden
0294-283453
j.berden@upcmail.nl

Els van der Wielen
020-6911757
els@isjuf.nl

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
p.timmermans88@upcmail.nl
0294-284468

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294-281335
ma-woe-vr van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573