

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
5 sept. t/m 12 okt.

BEWOGEN IN BEWEGING

We staan aan het begin van ons kerkelijk seizoen. Daarbij hoort als vanouds het vieren van het feest van onze patroonheiligen, dit jaar op **24 september** en daarom wil ik hier graag onze geloofsgemeenschap centraal zetten. Onze kerk-ter-plaatse draait immers om deze gemeenschap. Zij vormt daarvan het hart, het hoofd en de ziel. Immers we zijn alleen een “geloofs” gemeenschap als we met liefde, maar ook met ons gezonde verstand en zeker vanuit ons diepste wezen elkaar nabij willen zijn, verrijken en bezielen. En dat vieren we op **Cosmas en Damianus-dag!** In navolging van Jezus van Nazareth en met de martelaren Cosmas en Damianus als voorbeeld, willen wij een gemeenschap vormen, die verwantschap, betrokkenheid en gastvrijheid voelbaar en zichtbaar maakt. Het zal heus niet altijd lukken, maar het is wel ons streven.

Ik lees op de achterkant van een liturgieboekje de volgende tekst: *“Hoe kijken we vandaag naar de Kerk? Het is sterker dan onszelf: we zien vooral wat er niet meer is. Of we zoeken wat “nog” bestaat en proberen dat zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden. Doen we daarmee recht aan de zending van de Kerk? Misschien moeten we de vraag durven omkeren. Wat wil God ons zeggen door de veranderingen die wij meemaken in Kerk en samenleving? Welke nieuwe kansen legt Hij open, niet bij de burens maar juist bij ons? Waartoe daagt Hij ons vandaag uit, als wij zijn leerlingen willen zijn?”* (Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, 2012). En daaronder staat een citaat van Mgr. Gerard de Korte in het Beleidsplan voor het bisdom Den Bosch uit 2016: *“Graag nodig ik alle gedoopten uit hun verantwoordelijkheid te nemen en hun steentje bij te dragen aan de opbouw van onze katholieke geloofsgemeenschap. Pastoraat vormt een gezamenlijke opdracht van allen die gedoopt zijn, gewijden en leken. Wij worden door de Heer uitgenodigd samen te bouwen aan onze hedendaagse Kerk, met hoop en gelovig optimisme.”*

Ons steentje bijdragen, een gezamenlijke opdracht tot pastoraat, samen bouwen aan onze Kerk, aan onze geloofsgemeenschap.

Een van de manieren om dat te doen, is deel uitmaken van de Pastoraatgroep en Locatieraad, zeg maar het hart en het hoofd van onze geloofsgemeenschap.

Volgend jaar, 2018, gaan Els van der Wielen en ondergetekende stoppen met de Pastoraatgroep. Het is hoog tijd dat andere mensen onze taak overnemen (Doop, Eerste Communie, Huwelijk/ Gemeenschapsopbouw en Liturgie). Het betekent niet dat Els en ik stoppen met ons vrijwilligerswerk, wel dat we niet meer de verantwoordelijkheid dragen en de kar trekken. **We zijn dus hard op zoek naar mensen die als lid van de Pastoraatgroep pastorale activiteiten willen aansturen en coördineren en initiatieven willen ontplooiën in samenwerking met de locatieraad, het pastorale team en de andere Pastoraatgroepen in de parochie.** Wilt u meer weten, neemt u gerust contact met ons op. (gegevens op de achterkant van deze BIB).

Een steentje bijdragen: daartoe is ieder mens uitgenodigd, daar is iedere mens bij nodig: op 24 september gaan we dat symbolisch uitdrukken door een steentje bij te dragen aan de kring, aan de cirkel rondom Cosmas en Damianus, aan de gemeenschap die wij samen vormen. We hopen dat velen van U daar bij zijn en deel nemen aan de viering. U bent van harte welkom!

Graag neem ik u mee langs momenten van bewogenheid van de afgelopen maanden, in beweging komend en blijvend.

BEWOGEN

Geliefde parochianen die zijn overleden

Op 4 juli jl. is overleden Caecilia Maria, Ciel, van der Arend-Kohschulte, kort voor haar 90ste verjaardag. Zij woonde samen met haar man op Papehof. Ongeveer tien jaar geleden kreeg zij een hersenbloeding, waardoor zij geheel afhankelijk werd van de zorg van haar man. Zij was samen met haar man lid van onze geloofsgemeenschap, maar het werd steeds moeilijker om naar de kerk te komen, gezien hun leeftijd en haar ziekte. Op 7 juli jl. is zij gecremeerd in het Crematorium te Uithoorn. Wij wensen haar man en familie veel sterkte met het verlies.



Op vrijdag 14 juli is toch nog onverwacht in het AMC overleden Hendrik Dirk, Henk, Bakker in de leeftijd van 78 jaar. Henk is geboren in Maartensdijk. Er was een ouder zusje, met wie hij zijn leven lang een zeer innige band heeft gehad en die hem en zijn gezin zo gesteund heeft na de vroege dood van zijn echtgenote Marijke. Henk is in 1968 met Marijke Rottier getrouwd. Zij kregen vier kinderen. Haar vroege dood in 1999 was een zware klap voor Henk en de kinderen. Henk was een gedreven arts, kinderarts metabole ziekten. Hij werkte in het Emmakinderziekenhuis en de laatste 15 jaar in het AMC Amsterdam. Ook na zijn pensionering bleef hij nog vele jaren betrokken bij zijn werkplek. Op zijn werk was hij een spontane, open en hartelijke man in de omgang met collega's, maar zeker ook met de zieke kinderen en hun ouders. Thuis was hij meer een stille, introverte man. De laatste jaren was zijn gezondheid broos geworden. De 14^{de} juli is hij heel benauwd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij al snel overleden is. Na een afscheidsviering in onze kerk is Henk in besloten kring gecremeerd. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun lieve en zorgzame vader en opa.

Op 3 augustus jl. is, na gesterkt te zijn door het sacrament van de ziekenzalving en in het bijzijn van haar kinderen, in een verpleeghuis in Huis ter Heide rustig overleden Elisabeth Scheers-Pelser, Bep, in de leeftijd van 94 jaar. Bep was sinds 1 november 2016 weduwe van Toon Scheers. Zij waren 71 jaar getrouwd. Ze kregen drie kinderen, zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Bep en Toon waren graag geziene gasten bij de woensdagmorgen vieringen in 't Trefpunt waarna zij gezellig met de groep bleven koffie drinken om even bij te praten. De gezongen uitvaart was op 8 augustus jl in onze kerk, waarna zij is gecremeerd. Wij wensen haar familie veel sterkte met het verlies van hun moeder, oma en over oma.

Op 17 augustus jl. is in verpleeghuis Het Waterschapshuis te Kamerik op 80-jarige leeftijd overleden Cornelis Johannes Antonius (Cees) Fontijn, voor velen ook Ome Cees. Cees werd geboren in een oerdegelijk katholiek slagersgezin met drie broers en vier zussen. Zij woonden in de drukke Ferdinand Bolstraat in Amsterdam boven de slagerij. Cees volgde de Handelsschool en de Slagersvakschool en werkte enkele jaren in slagerijen, om vervolgens zelf een slagerij op het Galileiplantsoen in Amsterdam te kopen. Op een dansavond leerde Cees zijn latere vrouw Elly van Nes uit het Gein kennen; zij trouwden in 1961

in onze kerk. Het was misschien om die reden, dat het de wens van Cees was vanuit onze kerk te worden begraven. Cees en Elly mochten zich verheugen over twee zonen, twee schoondochters en drie kleinkinderen, hun oogappels. Samen hebben zij hard gewerkt; in Elly had Cees een enorme steun. Zij was uitermate geschikt voor de slagerswinkel. Zo kon Cees, mede door haar inzet, uitgroeien tot een icoon in de wereld van Vlees en Vleeswaren. Het bedrijf werd verplaatst van Amsterdam naar een groot pand in Weesp. Hij was daar heel trots op. Cees en Elly verhuisden van het Galileiplantsoen naar een ark op de Baambrugse Zuwe. Totdat hij echt niet meer kon door ziekte en ongemakken, bleef Cees het bedrijf, dat inmiddels door zijn zoon Wim was overgenomen, dagelijks bezoeken. Hij kon daar moeilijk van loskomen. Na twee moeilijke jaren is Cees in alle rust en vrede overleden. Velen namen afscheid van hem tijdens de gebedsdienst en aansluitend bij de begrafenis in Abcoude. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle sterkte in de komende tijd. Moge Gods ontferming en eeuwigdurende liefde deze geliefde mensen toekomen.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

IN BEWEGING

Op zondag 10 september deed onze geloofsgemeenschap mee met de landelijke campagne van de Raad van Kerken: **Kerkproeverij**. Geloofsgemeenschappen konden daaraan meedoen door vaste kerkgangers te vragen iemand anders uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Zo konden degenen die op de uitnodiging zijn ingegaan “proeven” van het vieren, het samenzijn, het zingen en/of de muziek. Voor hen wordt zo de drempel om later nog eens te komen lager. De vaste kern van de geloofsgemeenschap ervaart hoe het is om een uitnodigende kerk te zijn. Op zondag 3 september werden kaarten in de kerk uitgedeeld, waarmee de kerkgangers buurtbewoners, vrienden of kennissen konden uitnodigen om naar de kerk te komen om een viering bij te wonen. Helaas kunnen we voor deze BIB nog niet hierop terugblikken. Dat laten we dan ook voor de volgende BIB.

Op zaterdag 16 september zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor de **vrijwilligersavond** op de jeu de boulesclub in Abcoude. De locatieraad wil hiermee iedereen dank zeggen voor zijn of haar inzet voor en medewerking aan onze geloofsgemeenschap.

Van 16 t/m 24 september is de **Vredesweek**, een initiatief van de landelijke Raad van Kerken. In de ONE kunt u uitgebreid lezen over de verschillende activiteiten die hiervoor georganiseerd worden in en door onze parochie St. Jan de Doper. Ook onze kerk en Trefpunt doen mee met een expositie van beelden en schilderijen. Het thema is De kracht van verbeelding en alle activiteiten sluiten hierbij aan: muziek, kunst, vieringen. Vraagt u gerust ook iemand anders mee naar een activiteit! Vrede begint heel dicht bij: in ons hart, in ons huis, in onze buurt, kerk, dorp, gemeente enz....

Bij de intro van deze BIB schreef ik u al over de viering van het Cosmas en Damianusfeest op 24 september. Het thema van deze feestelijke woord- en communieviering is **Rondom Cosmas en Damianus**.

Zr. Monica Raassen gaat voor in de viering, waarin het symbool van de kring, de cirkel en onze plaats daarin centraal staan. De cirkel is symbool van heelheid, van eenheid, van oneindigheid: er is geen begin en geen eind. Denk maar aan de aureolen van heiligen. Als we in een kring staan of zitten, ervaren we vanzelf die eenheid en heelheid: je kunt iedereen aan kijken, ieder in de cirkel is gelijkwaardig en even waardevol voor het geheel. Dat leert ook de evangelielezing van Mattheus: ieder mens is in de ogen van de Heer even veel waard, of je nu veel of weinig doet, of je lang of kort hebt gewerkt: ieder krijgt de beloning die hem of haar is toegezegd. Het belooft een mooie viering te worden vol symboliek, maar ook met mooie liederen en een gezellige nazit in 't Trefpunt met lekkers bij de koffie en een borrel met een mini-concert.

Op 8 oktober hebben we voor de tweede keer een **Viering van Woord en Lied**. Deze keer staat het lied **De steppe zal bloeien** (met tekst van Huub Oosterhuis) centraal, gekoppeld aan de geloofservaringen van onze mede-parochiaan Sonja van der Donk. Het thema van de viering is waarschijnlijk "Het water zal stromen". Het Cosmas & Damianuskoor verleent zijn medewerking en naast bovengenoemd lied zullen we natuurlijk ook andere mooie liederen zingen en horen. De viering is een gebedsviering en zal ook degenen die niet of minder kerkelijk zijn, zeker aanspreken. Vraagt u hen gerust eens mee! Voorgangers zijn Jan Berden en Susan van Agten.

In oktober is er van oudsher veel aandacht voor Maria, ook in onze kerk. We bidden op dinsdagavond bij het Maria altaar in de kerk het **Rozenkransgebed** om 19:00 uur.



Op donderdag 5 oktober organiseert Oecumene Abcoude in 't Hoogt **KunstZien**. Ds. Herco van der Wilt heeft samen met Willem Meijer afbeeldingen uitgekozen rond het thema Stille. We kijken in stilte en bespreken met elkaar wat we zien en hoe we dat kunnen duiden. Aanvang 20:00 uur tot ca. 22:00 uur met na afloop een

drankje. Inloop vanaf 19:30 uur.



TREFPUNT VOOR LEVENSKUNST

Alvast een vooruitblik: op dinsdag 18 oktober organiseert Trefpunt voor Levenskunst een lezing met afbeeldingen over **Maria in de kunst** door Mgr. Herman Woorts. Aanvang 20:00 uur tot ca. 22:30 uur met na afloop een drankje. Inloop vanaf 19:30 uur. Zie de ONE voor meer informatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen in onze kerk de komende weken:

Zondag 17 sept.	10:00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, herenkoor
Woensdag 20 sept.	10:00 uur Trefpunt, woord- en communieviering met Hans Bieshaar
Zondag 24 sept.	10:00 uur kerk, Cosmas en Damianusviering, woord- en communieviering met zr. Monica Raassen, Cosmas & Damianus-Koor

Zondag 1 okt.	10:00 uur kerk, eucharistieviering met Harry Huisintveld o.p., dameskoor
Dinsdag 3 okt.	19:00 uur kerk, Rozenkransgebed met Dries Zwakenberg
Woensdag 4 okt.	10:00 uur Trefpunt, eucharistieviering, senioren- viering met pastor Theo Moorman
Zondag 8 okt.	10:00 uur kerk, gebedsviering Viering van Woord

		en Lied met Jan Berden en Susan van Agten, Cosmas & Damianuskoor
Dinsdag 10 okt.	19:00 uur	kerk, Rozenkransgebed met Hans Bieshaar
Zondag 15 okt.	10:00 uur	kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, herenkoor

Lieve mensen, dat was het weer. Blijf in beweging, blijf vooral ook bewogen. Namens de Pastoraatgroep de hartelijke groeten en tot ziens in kerk of dorp.

Susan van Agten

UPDATE KERKBALANS 2017: LEVEN!!

Graag geef ik u weer een update van de actie Kerkbalans die we dit jaar houden onder het motto LEVEN!

Eind augustus 2017 waren de toezeggingen € 48.800 (vorig jaar € 47.000). De ontvangsten per die datum bedroegen € 39.400 (vorig jaar € 41.000). Dus € 1.800 meer toezeggingen en € 1.600 minder ontvangsten. Rara! Een verklaring hiervoor heb ik niet, maar ik heb zoals altijd goede hoop dat het in de loop van het jaar goed komt. Telkens duiken er weer gulle gevers op die de geloofsgemeenschap een extra financieel steuntje in de rug willen geven en zo levend houden.

We blijven ons richten op een totale opbrengst van zo'n € 50.000 in 2017.

Voor de liefhebbers nog even wat cijfertjes over 2016: in dat jaar waren er 331 deelnemers aan de actie Kerkbalans en die gaven gemiddeld € 156. Een mooi gemiddeld bedrag, niet? De hoogste bijdrage was € 2.000 en de laagste € 5. Door verhuizing en overlijden daalt het aantal deelnemers ieder jaar wel een beetje want er komen helaas weinig nieuwe deelnemers bij.

In augustus heb ik de laatste paar deelnemers die nog bedragen naar onze ING rekening overmaken een briefje gestuurd met het verzoek alleen nog onze speciale Rabo rekening

NL88 RABO 030 05 20 573 te gebruiken. De ING rekening gaan we opheffen want dat bespaart kosten. Mocht u uw bijdrage automatisch overmaken naar de ING en het overzetten naar de Rabo lastig vinden,

dan wil ik u met alle plezier daarbij helpen. Belt u mij gerust of spreek me even aan op zondag na de dienst.

Samen blijven we zo onze geloofsgemeenschap financieel gezond en vol LEVEN houden.

Hartelijke groeten,
Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06-156 01 859
max.verbeek@maxing.nl



Praatcafé 't Trefpunt is open!

Wie zou U wel eens een compliment willen geven?

**Vrijdag 6 oktober van 15:00 tot 17:00
't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.**

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.
Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335



SCHOONMAAK KERK

In verband met het feest van de HH Cosmas en Damianus vindt weer de jaarlijkse schoonmaak van onze kerk plaats op **maandag 18 september**. De grote schoonmaak start om 9:00 uur.

We hopen op een grote opkomst van vrijwilligers om deze klus te klaren

En zoals altijd is er koffie met iets lekkers.

OPENSTELLING R.K.KERK

Deze zomer werd onze kerk opengesteld in de maanden mei t/m september.

We zijn nog één keer open: zaterdag 23 sept. van 13:00 -17:00 uur

Informatie hierover bij Ria Hesp-Roelvink, tel. 0294-284400

VAN LOCATIERAAD & PLATFORM PAROCHIANEN

Wat is er de laatste maanden besproken in de vergadering van de locatieraad en het Platform Parochianen:

- Onze kerk wordt niet alleen door de mensen uit onze geloofsgemeenschap gewaardeerd, maar ook van "buitenaf". Er zijn maar liefst drie verzoeken tot het vieren van een huwelijk binnen gekomen.
- Er is onderhoud geweest aan de kerk. We zijn nog niet helemaal tevreden over de uitvoering, dus daar wordt nog een keer naar gekeken. Verder moeten er nog vertinlagen aangebracht worden, moet er onderhoud aan de dakkapellen plaatsvinden en is er ook weer wat voegwerk. Daarnaast heeft de monumentenwacht de gebruikelijke inspectie gedaan, en ook daaruit vloeien weer onderhoudswerkzaamheden voort.
- In het penningmeesteroverleg van de parochie zijn de jaarcijfers besproken. We hebben de kosten goed beheerst en beheerd. Er is een dotatie aan het onderhoudsfonds gedaan. Ten opzichte van andere geloofsgemeenschappen doen we het goed en dat is een compliment aan onze penningmeester waard ☺.

- Er is begonnen met het opruimen van de koorzolder. Een flinke klus kunnen we u melden.
- De orgelcommissie van wijze heren en dames is bij elkaar gekomen. Er is een probleem met de sluitklepjes, die trekken valse lucht aan. Er is een offerte aangevraagd voor herstel. Dat loopt stevig in de papieren. Er is met het parochiebestuur overlegd, en we mogen het orgel eventueel vervangen. We krijgen zelfs een bijdrage. Dus nu gaat de commissie van wijze dames en heren kijken wat de beste oplossing is: repareren of vervangen. Aan het vervangen zitten wel wat haken en ogen. De KKOR (katholieke klokken- en orgelraad) moet sowieso in het proces betrokken worden. We weten wat de reparatie kost, wat levert de zoektocht naar een vervangend orgel van monumentale allure op? Wat duidelijk is, het wordt een project van twee jaar.
- Vanuit het platform kwam een dik compliment aan de PG met het mooi initiatief van een Woord en Lied viering. Erg toegankelijk, erg mooi.
- Uiteraard is in het Platform Parochianen ook gesproken over het afscheid van Jan de Vijlder en Coen Smeenk uit Oecumene Abcoude. Er is voor geen van beiden nog een opvolger. Dat betekent niet dat het overleg met de Dorpskerk stil staat, Oecumene Abcoude gaat voort, en we blijven op zoek naar een opvolger voor Jan de Vijlder.

Het volgende Platform Parochianen is op 27 september. Mocht u willen horen wat er in onze geloofsgemeenschap speelt, mocht u vragen hebben, informatie willen, u bent van harte welkom om 20.00 uur in 't Trefpunt.

En dan deze maand september. We kijken uit naar:

➔ 16 september vrijwilligersavond.

We hebben heel veel bewondering voor het grote aantal vrijwilligers dat binnen onze geloofsgemeenschap actief is. Waar het ook over gaat, er is altijd wel een groep die zich ermee bezig houdt en bij wie we te rade kunnen gaan. Dat geeft een warm en veilig gevoel. Er zijn maar liefst 39 werkgroepen, variërend van 1 tot 60 vrijwilligers, actief. Allemaal pareltjes aan de ketting van onze geloofsgemeenschap. Het maakt ons trots dat we zo'n warme geloofsgemeenschap hebben waar mensen zoveel voor elkaar doen. Als blijk van waardering organiseren we ook dit

jaar weer een jeu-de-boulesavond. Op sportieve en ontspannen wijze ontmoeten we elkaar 😊

→24 september Cosmas en Damianusdag.

Voor ons als locatieraad ook altijd een speciale dag. Er is een mooie viering samengesteld, de schoonmaakgroep poetst de kerk van voor naar achter, van onder naar boven en visa versa, de bloemengroep zorgt voor een smaakvolle versiering, de koffiegroep zorgt in samenwerking met de bakgroep voor een feestelijke koffietafel, de borrelgroep zorgt voor drankjes en hapjes en iedereen die komt, draagt bij aan deze feestelijke viering 😊

Want zojuist hebben we het over onze fantastische vrijwilligers gehad die een bijdrage aan onze geloofsgemeenschap leveren, maar we zijn ook altijd heel blij als we u in groten getale mogen ontmoeten op de 24^e. Onze werkgroepen mogen dan zich met een breed scala aan activiteiten bezig houden, het is fijn om te zien dat deze activiteiten door zo'n trouwe groep kerkgangers gewaardeerd worden.

Vandaar de feestelijke viering met koffie & lekkers, het hapje en het drankje en..... net als vorig jaar een concert.

Dit jaar komt Marisa Johnson voor ons optreden. Marisa is een classical cross-over sopraan, een sopraan die verschillende muziekstijlen zingt. Ze heeft o.a. gezongen met Andrea Bocelli. Ze is verhuisd van Los Angeles naar Abcoude en is in maart bij ons in de kerk geweest. Ze heeft na afloop van de viering Stephan aangesproken en verteld dat ze genoten had van het koor en de keuze van muziekstukken voor de viering.



Daarbij bood ze aan om eens te komen zingen. Haar voorkeur ging uit naar september en ja..... dan ligt de keuze voor een datum voor de hand.

Dus trakteren we u ook dit jaar weer graag op een concert. Na de koffie, en met het drankje gaan we om 12.00 uur terug naar de kerk, waar Marisa met begeleiding op piano voor ons zal zingen.

Namens de locatieraad, Jeannette ter Laak, secretaris.

Oecumene Abcoude organiseert
KUNST ZIEN



donderdag 5 oktober
20:00 't Hoogt
kijken naar kunst
Thema: stilte

Meer info vooraf? dominee@pknabcoude.nl of 0294-773068

KLEDINGBEURS in de DORPSKERK op 13 en 14 oktober
2017

Het is nog ver weg, maar we willen deze data alvast bekend maken. U heeft dus nog ruim de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de spullen te verzamelen.

De kleding (ook baby- en kinderkleding!), schoenen, dekens gordijnen enz., kunnen op de volgende dagen ingeleverd worden:

vrijdag 6 oktober vanaf 13:00 tot 15:00 uur en op

zaterdag 7 oktober vanaf 10:00 tot 12:00 uur.

Het verzameladres is in de Dorpskerk, ingang aan de zijkant van de kerk (tegenover het Hoogt)

Het sorteren van de ingebrachte spullen is op:

woensdag 11 en donderdag 12 oktober. Beide dagen kunnen we vanaf 10.00 uur aan de slag.

De kledingbeurs:

de verkoop vindt plaats op vrijdag, 13 oktober van 17:30 tot 20:00 uur en op zaterdag 14 oktober van 10:00 tot 14:00 uur.

Wie willen ons enkele uurtjes helpen bij het sorteren en/of met de verkoop?

Over de opbrengst van de Kledingbeurs hebben we nog overleg met het College van Kerkrentmeesters.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marjo Dierx (tel. 281601) en Anneke Rozema (tel. 287121).



HET ATTENTIEBLOEMETJE

Onlangs werd ik 85 jaar en die verjaardag was de beste ooit. Als houdster van het "attentie bloemenstalletje" werd ik twee zondagen later verrast met een vers geplukte bos bloemen en een kaart met een heel persoonlijk felicitatie.

Ik was heel blij en zelfs even verbluft.

Wie moest ik bedanken? En toen ik Sonja zag, bedankte ik haar. Ik had een flauw vermoeden.

Zij reageerde: 'We hadden je deze zondag nog niet terug verwacht...Maar gelukkig heb ik een tuin en had ik een vers boeketje in de vaas!'

Wie moet je bedanken, als je niet weet wie de tipgever is? Doet het er toe wie het is? Zijn we niet met zijn allen een bloembed? Een bloemrijke gedachte! Bloemen voor zieken, blije, moedigen en iedereen die lijkt te krijgen wat hij niet verdient!

Graag hoor ik van u wie we mogen verblijden met een bloemetje.....

Nelly Jap Tjong

n.japtjong8@gmail.com



AUTODIENST

Als u van de autodienst gebruik wilt maken, kunt u zich vrijdagmorgen tot 12:00 uur. opgeven bij het secretariaat. Zij regelen dan dat u wordt opgehaald.

U kunt mij, Willem Meijer, ook opbellen tot zaterdagavond. Het is aan u om het initiatief te nemen om op te bellen.

Telefoon van het secretariaat : 281335.

Telefoon Willem Meijer : 020 6960263.

Schroom niet om van deze service gebruik te maken.

VERBONDEN BLIJVEN: KERKRADIO

Bent u (tijdelijk) niet in staat zelf de kerkdienst in de kerk bij te wonen: voor 30 euro per half jaar kunt u via de kerkradio verbonden blijven met onze geloofsgemeenschap. U kunt dan gelijktijdig met wie in de kerk zijn, de dienst meevieren. Neem voor meer informatie contact op met Wil Deerenberg, 0294 - 281609 of wil.dberg35@kpnmail.nl

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2017 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Kopij voor ONE nummer 6: uiterlijk woensdag 27 sept.

Kopij voor Bewogen in Beweging : uiterlijk maandag 2 okt.

Bij u thuis bezorgd: vanaf 12 okt.

GOED OM TE WETEN



Stien Schalkwijk is verhuisd naar het verpleeghuis: Het Hoge Heem , Wiegerbruinlaan 29, 1422 CB Uithoorn.

Wanneer u verhuist, vergeet u dan niet uw nieuwe adres door te geven aan ons secretariaat? Dat kan met een briefje, een email of per telefoon (0294-281335)!

WIJ GEDENKEN IN SEPTMBER

Zo 17 Bep Scheers-Pelser; Jan van den Anker; Cees Fontijn.

wo 20 Cees Fontijn.

Zo 24 Ouders Vesseur; Guus van der Donk; Cees Fontiijn; Fred de Breij.

WIJ GEDENKEN IN OKTOBER

In de viering van zondag 1 oktober gedenken wij allen die sinds oktober 2016 zijn overleden: Toon Scheers; Ton Meijer; Ton van de Vall; Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts; Ton Verhaar; Thea Miltenburg-Puts; Ciel van der Arend-Kohschulte; Henk Bakker; Bep Scheers-Pelser; Cees Fontijn.



Zo 01 Jan Gortworst; Gerrit Griffioen; Henk Bakker en Marijke Bakker-Rottier; Henk Zoeters; Cees Fontijn; allen die sinds augustus vorig jaar zijn overleden.

wo 04 fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts; fam. Michielsen; Maria Berden-Camps.

Zo 08 Bertina Keizer-den Blanken.

Zo 15 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Frans Diederik.

**LOCATIERAAD:
VACATURE**

Voorzitter

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Susan van Agten
0294-285476
susan@vanagten.nl

Jan Berden
0294-283453
j.berden@upcmail.nl

Els van der Wielen
020-6911757
els@isjuf.nl

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
p.timmermans88@upcmail.nl
0294-284468

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294-281335
ma-woe-vr van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573