

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
13 Okt. t/m 17 Nov.

BEWOGEN IN BEWEGING

Het is herfst geworden in de natuur. Ik vind het een mooi jaargetijde, vooral het begin, wanneer de bladeren kleuren. Wind, regen en grauwe luchten zijn iets minder, maar de ochtendmist op spinrag heeft wel zijn mystieke charme. Wat ieder mens mist, is de lange dagen en het (zon)licht. Bij veel mensen werkt dat op de stemming. Buitenshuis wordt meer binnenshuis. Dat kan heel gezellig zijn, maar dat kan ook heel confronterend zijn als je alleen bent en je partner of huisgenoot mist. Niet bij toeval wordt in de kerk in deze periode van afsterven en minder licht, aandacht gegeven aan herdenking van gestorvenen: onze heiligen op 1 november en onze geliefde doden op 2 november. Met beiden kunnen we ons verbonden voelen: sommige heiligen omdat hun levensverhaal ons aanspreekt en inspireert, onze geliefden omdat wij met hen in leven en na de dood een innige band hebben.

Wij zijn al druk bezig met de viering van Allerzielen: thema, teksten, liedkeuze. Uit ervaring weten we hoe belangrijk en betekenisvol deze viering is voor de mensen die er aan deelnemen. Het gevoel van onderlinge verbondenheid is in deze viering voelbaar, merkbaar, zelfs tastbaar, verbondenheid met elkaar, ieder die een geliefde moet missen, en verbondenheid met onze doden die een plaats hebben in ons hart en in ons leven. Mede daardoor noemen mensen (en ik ook) deze viering de mooiste van het kerkelijk jaar.

Verbondenheid ervaren we ook als geloofsgemeenschap als we ons realiseren hoe we in de afgelopen en komende tijd bewogen waren of worden. Ik zet ons graag op het spoor van deze ervaringen. Volgt u mij?

BEWOGEN



Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen

Op 24 augustus jl. is in het huis van haar broer en schoonzus overleden Marga Bruns in de leeftijd van 65 jaar. Zij was het oudste kind in het gezin van Frits en Jacqueline Bruns, dat negen kinderen telde. De ouders leven nog en wonen in Amsterdam Zuid Oost.

Al vroeg moest Marga mee helpen in het grote gezin. Het zorgen voor anderen is haar op jonge leeftijd dus bijgebracht. Na de middelbare school volgde zij aanvankelijk een opleiding op de academie voor lichamelijke opvoeding, later werd dat de kweekschool. In deze periode was Marga leidster van de welpen bij de Cosmas en Damianusgroep. Na haar opleiding verhuisde Marga naar Brabant om les te geven op een VMBO-school in Oosterhout. Ondertussen bekwaamde zij zich in alternatieve geneeskunde, homeopathie, iriscopie, voetreflexmassage en ook yoga. Zij richtte een eigen praktijk op, waar zij haar zorgen voor anderen vorm kon geven. Haar leven lang is zij blijven studeren en zich verder bekwamen.

Marga leidde een druk leven, hield zich bezig met handbal, was graag in de natuur. Daarnaast was zij zeer spiritueel ingesteld.

In 2001 verhuisde Marga naar Frankrijk, naar de Dordogne, waar zij haar alternatieve praktijk weer op pakte. De laatste jaren was zij actief in een tehuis voor dementerende bejaarden.

Zo'n twee jaar geleden werd er kanker bij haar geconstateerd en hieraan is zij overleden. Kort voor haar dood was zij weer bij haar familie, die haar met liefdevolle zorg hebben omringd. Voor haar ouders is de dood van Marga hard aangekomen. Twee jaar geleden hadden zij al hun dochter Ineke verloren. Marga is in kleine kring gecremeerd op de Nieuwe Ooster in Amsterdam. Wij wensen haar ouders en broers alle sterkte met het verlies van hun lieve en zorgzame dochter en zus. Dat zij mag rusten in de vrede van haar Hemelse Vader.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Welkom aan onze tafel

De datum van de Eerste Communie volgend jaar is bekend: **22 april 2018** in de kerk van **Mijdrecht**. Inmiddels zijn er brieven verstuurd naar kinderen die hier gedoopt zijn en die nu in groep 4 van de basisschool zitten. Daarnaast zijn brieven uitgedeeld op de RK basisscholen aan alle leerlingen van groep 4. Hiermee worden ouders die er over denken hun kind de Eerste Communie te laten doen, uitgenodigd hun kind aan te melden.



Mocht u ook uw kind willen laten deelnemen aan de Eerste Communie in onze parochie, maar heeft u geen brief ontvangen, bv. omdat uw kind niet op een RK school of buiten Abcoude op school zit, dan kunt u zich melden bij ons secretariaat, zie hierboven. Er is een informatieavond voor de ouders op **12 december om 20:00 uur in 't Trefpunt**. Op deze avond ontvangt u informatie over het project en kunt u uw kind definitief aanmelden.

De voorbereidingen van de ouders zijn samen met de andere locaties in de Ronde Venen, de voorbereidingen van de kinderen gebeuren lokaal. Tevens is er lokaal een voorstelviering en een terugkomviering na de Communie. Zo willen we stimuleren dat een gezin zich thuis kan gaan voelen in onze lokale geloofsgemeenschap en dat er een band ontstaat met onze parochianen ter plaatse.

IN BEWEGING

Op verschillende manieren en momenten houden wij de beweging er in komende maand.

Op **zaterdag 28 oktober** is er in de zijbeuk bij Maria in de kerk een **Mariaviering om 19:00 uur**. Els van der Wielen en Paula Timmermans gaan voor en Peter Staats speelt orgel.

Een belangrijk moment in de komende weken is de viering van **Allerzielen op 2 november om 19:30 uur in onze kerk**. Zoals ik in de intro al beschreef is dit een intense en sfeervolle viering, die door velen bijzonder wordt gewaardeerd. Het is een eer om als lekenvoorganger in deze viering voor te mogen gaan. Dit jaar valt die eer mij te beurt samen met Wil Lutz. Ieder die een overledene wil gedenken is van harte welkom die avond. De namen van de overledenen die het afgelopen jaar vanuit onze kerk zijn uitgeleide gedaan of met wie onze geloofsgemeenschap verbonden is, worden genoemd. Hun nabestaanden ontvangen een persoonlijke uitnodiging om voor hun geliefde dode een kaars aan te steken. Daarna kunnen alle aanwezigen een kaarsje aansteken ter nagedachtenis van (een) overledene(n). Ook niet kerkelijk betrokken mensen uit uw omgeving zijn van harte welkom om aan deze viering deel te nemen, dus voelt u zich vrij om hen van harte uit te nodigen, als u denkt dat het hen goed zal doen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te spreken en te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in 't Trefpunt.

Om alvast in uw agenda te noteren: op **zondag 26 november** is na de viering de jaarlijkse **DiaconieFair van 11:15 uur tot 13:00 uur**, waarbij allerlei huisgemaakte producten worden verkocht voor een goed doel. Wilt u iets bakken, koken, maken gaat u dan alvast aan de gang. U kunt uw producten inleveren op de woensdag (22 november) of vrijdag ochtend (24 november) voor de Fair in 't Trefpunt tussen 9:00 uur en 12:00 uur. Elders in deze BIB en de ONE kunt u meer lezen over de DiaconieFair.



Oecumene Abcoude organiseert verschillende activiteiten **Rondom Luther** op dinsdagavond **31 oktober om 20:00 uur in de Dorpskerk**. Op **dinsdagmiddag 28 november** bezoeken wij de tentoonstelling Luther in Museum Catharijne Convent in Utrecht met aansluitend een Chinese maaltijd in 't Hoogt. Zie elders in deze BIB. Geeft u zich hiervoor

s.v.p. bijtijds op, zodat we weten of we één of twee rondleidingen moeten reserveren.

Op **woensdag 8 november** organiseert Oecumene Abcoude **Zin en Soep in 't Hoogt van 18:00 uur tot 19:30 uur**. Hiervoor is opgave ook prettig, maar u bent ook welkom als u zich niet heeft opgegeven, hoor.

Op **5 november is er een Taizéviering** in onze kerk georganiseerd door **Oecumene Abcoude**. Voorgangers zijn ds. Herco van der Wilt en Willem Meijer. Deze meditatieve vorm van vieren is per definitie oecumenisch en spreekt veel mensen aan die houden van de sobere sfeer met veel samenzang, gebed en stilte. We beginnen **een kwartier van te voren** om alvast wat liederen samen te oefenen.

De vieringen van de komende tijd zijn:

Zondag 15 oktober	10:00 uur kerk Eucharistieviering met pastor Theo Moorman, Herenkoor
Dinsdag 17 oktober	19:00 uur kerk Rozenkransgebed met Corrie Mebus
Zondag 22 oktober	10:00 uur kerk Woord- en communieviering met pastor Tejo van der Meulen, dameskoor
Dinsdag 24 oktober	19:00 uur Rozenkransgebed met Hans Bieshaar

Zaterdag 28 oktober	19:00 uur kerk Mariaviering met Els van der Wielen en Paula Timmermans
Zondag 29 oktober	10:00 uur kerk Eucharistieviering met pastor Frenk Schyns, Herenkoor
Dinsdag 31 oktober	19:00 uur Rozenkransgebed met Jos Bouwens
Dinsdag 31 oktober	20:00 uur Dorpskerk Herdenking Rondom Luther met ds. Herco van der Wilt, Susan van Agten en m.m.v. Peter Staats op orgel/piano
Woensdag 1 november	10:00 uur Trefpunt, Eucharistieviering voor senioren met pastor Theo Moorman
Donderdag 2 november	Allerzielen 19.30 uur kerk, Gebedsviering met Susan van Agten en Wil Lutz, gemengd koor
Zondag 5 november	10:00 uur Oecumenische Taizéviering met ds. Herco van der Wilt en Willem Meijer
Zondag 12 november	10:00 uur Woord- en communieviering met Loes Geerlings en Edwin Denekamp, dameskoor
Woensdag 15 november	10:00 uur Trefpunt, woord- en communieviering met Hans Bieshaar
Zondag 19 november	10:00 uur kerk, Eucharistieviering met pastor Theo Moorman, Herenkoor

Blijf bewogen, blijf in beweging, zo blijven we als mens en als geloofs-gemeenschap vitaal!

De hartelijke groeten, mede namens de Pastoraatgroep. Graag tot ziens in kerk of dorp.

Susan van Agten

MARIAVIERING

Mariaviering op **zaterdag 28 oktober 2017 om 19:00 uur**.

Deze keer gaat de viering over het Magnificat en de protestsong van Maria. Met dit lied protesteert Zij tegen de manier waarop het er in de wereld aan toegaat.

Dit lied zet ons aan het denken...

Maria zet ons aan het denken...

Zij zet ons aan tot geloven in een ommekeer van vele dingen.

Praatcafé

't Trefpunt

Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 3 November van 15:00 tot 17:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: *Wanneer beschouwt U iemand als vriend of vriendin?*

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

DE JAARLIJKSE DIACONIEFAIR

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Diaconiefair. Op **zondag 26 november** is het zover. De fair wordt gehouden aansluitend aan de viering van 10:00 uur.

Op deze fair willen we graag producten en artikelen verkopen die door u worden ingebracht. Zoals u waarschijnlijk wel weet denken we daarbij vooral aan producten en artikelen die door huisvlijt tot stand zijn gekomen.

Opzoeken van het woord huisvlijt leverde ongeveer de volgende omschrijving op. *“Met huisvlijt worden praktische en-of decoratieve werken en voorwerpen voor alledaags gebruik aangeduid, die zijn gemaakt voor eigen gebruik”*. Maar daarnaast stond ook nog: *“De term “huisvlijt” zegt uitsluitend iets over de achtergrond van een voorwerp en niets over de artistieke en technische kwaliteit ervan.”*

Dat wist u natuurlijk al, maar ik vind het leuk om dit toch nog even te vermelden.

Voor de Diaconiefair hopen we dus dat u inbrengt

- Bijvoorbeeld taarten, cakes, koekjes, appelmoes, stoofpeertjes, jam etc
- Handwerkjes, brei- en haakproducten
- vogelhuisjes, sleutelrekjes etc.

Voor een goede verkoopopbrengst willen we ook graag verkopen:

- Boeken cd's of dvd's die u niet meer leest, luistert of bekijkt.
- Artikelen die bij u in de kast staan maar die u toch niet meer zal gebruiken.

De verse artikelen kunt u zondagmorgen meenemen naar de kerk en de andere producten kunnen in de week voorafgaande aan de Fair tijdens de openingstijden van het secretariaat worden afgegeven bij het Trefpunt.

Wat niet verkocht wordt kunt u zelf weer meenemen of anders zorgt de werkgroep voor een goede bestemming van de producten en artikelen die zijn overgebleven.

De opbrengst van de fair gaat naar een goed doel.

Namens de pastoraatgroep
Loes Geerlings

VRIJBURGKRING ABCOUDE

Al jaren bestaat er in Abcoude een **gesprekskring** die uitgaat van Vrijburg, een gemeenschap gevormd door Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten in Amsterdam.

Deze Vrijburgkring is in Abcoude uitgegroeid tot een uitgebreide oecumenische kring waarin naast remonstranten ook leden van de protestantse en de katholieke kerk in het dorp participeren. De meeste deelnemers zijn ook vriend van Vrijburg.

De kring komt bijeen op de vierde woensdag van de maand van 15 – 17 uur ten huize van één van de deelnemers. Belangstellenden zijn welkom.

Het onderwerp van gesprek dit jaar (2017 – 2018) is: "Vrouwen in de Bijbel".

Indien u belangstelling hebt neem dan contact op met Jan de Vijlder of Ds. Joep de Valk, Remonstrants predikant.

Contact:

Jan de Vijlder: e-mail: devijlder@planet.nl; telefoon: 0294 284101

Ds. Joep de Valk: e-mail: devalk@vrijburg.nl; telefoon: 06 53391524

ZIEKEN- en OUDERENZONDAG 10 SEPTEMBER jl.: **Wie geeft, ontvangt!**

De traditionele Zieken- en ouderenzondag begon in ieder geval goed: mooi, zonnig weer. Ja, en dan ziet de wereld er een stuk mooier uit. Op deze toch altijd weer speciale zondag binnen onze geloofsgemeenschap, worden de oudere en meer kwetsbare parochianen eens goed in het zonnetje gezet. Nou dat was goed gelukt door medewerking van heel veel vrijwilligers. Ik dacht ik maak voor u eens een lijstje van activiteiten, die allemaal moeten worden verzorgd, voordat de Zieken- en ouderenzondag een feit is. U ziet het dat is heel wat. Maar het resultaat mag er zijn!

Verricht vrijwilligerswerk

- selecteren uit te nodigen gasten
- uitnodigingen verzorgen
- registreren aanmeldingen
- chauffeurs en andere vrijwilligers regelen
- viering samenstellen
- liturgieboekje maken
- bedenken wat wordt aangeboden aan de gasten
- inkopen doen voor allerlei lekkernijen
- cadeautje verzinnen
- cadeautje maken
- 't Trefpunt aankleden
- bloemen schikken voor in 't Trefpunt
- viering voorbereiden en overweging maken
- liederen repeteren
- koorzang verzorgen
- eten bereiden
- gasten halen en brengen
- voorgaan in de viering
- koffie en eten aan gasten uitserveren
- gasten gezellig onderhouden

- opruimen en schoonmaken

Onder leiding van Loes Bank en Els van der Wielen is het ieder jaar in onze geloofsgemeenschap echt feest op Zieken- en ouderenzondag. Dit jaar waren er zo'n veertig gasten. De dag begint altijd met een viering in de kerk, deze keer met als thema 'Wie geeft, ontvangt'. De mooie teksten en liederen maakten de viering bijzonder en sfeervol. De ontvangst in 't Trefpunt, mooi aangekleed en met prachtige bloemversiering, vormden de kroon op de dag. Eerst koffie met wat lekkers, daarna een heerlijk soepje (diverse van de gasten discussieerden over de soep: Lekker, maar wat is het nu? Ik verklap het u: het was kerrymaissoep). Veertien vrijwilligers gaven hun beste zorg aan de gasten. Want na de soep volgden lekkere belegde broodjes en een heerlijk ijsje. En met Zieken- en ouderenzondag ga je nooit met lege handen naar huis. Loes en Els hadden het weer prima voor elkaar. Voor iedere gast een echte schelp met een mooie spreuk erin. Wat een huisvljijt van deze twee dames. Petje af!

Het is duidelijk: iedereen heeft er weer van genoten. En, natuurlijk met grote dank aan alle vrijwilligers die deze dag opnieuw tot een succes maakten.

Margo Birkhoff

500 JAAR REFORMATIE

In de Binding van oktober staat deze inleiding van dominee Herco van der Wilt over de reformatie en oecumene in Abcoude. Ik vond het een mooi, inspirerend en uitdagend verhaal en ik denk dat ook u zich hierdoor aangesproken kunt voelen. (dat hoop ik althans). Met zijn goedkeuring wordt hierbij deze tekst in onze BIB opgenomen. Wellicht nodigt het u uit tot bezinning en wordt u uitgedaagd om in gesprek te komen met elkaar en zeker ook met onze vrienden van de Dorpskerk.
Susan van Agten

Meditatie

500 jaar Reformatie

“Nu we die periode in de geschiedenis als een last achter ons laten, beloven wij plechtig samen te getuigen van Gods barmhartige genade, zichtbaar in de gekruisigde en verrezzen Christus.

In het bewustzijn dat de manier waarop wij ons tot elkaar verhouden onze getuigenis van het Evangelie vorm geeft, wijden wij ons toe aan de verdere groei van gemeenschap, geworteld in het doopsel, terwijl we proberen de overblijvende obstakels die volledige eenheid nog verhinderen te verwijderen. Christus verlangt dat we één zijn, zodat de wereld kan geloven”

Uit de GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BIJ
GELEGENHEID VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KATHOLIEK-
LUTHERAANSE HERDENKING VAN DE REFORMATIE (Lund,
oktober 2016)

Deze maand wordt overal 500 jaar Reformatie herdacht en gevierd. Voor ‘vieren’ vind ik weinig aanleiding, de Reformatie heeft immers heel wat kerkscheuringen en verdriet teweeggebracht. Maar toch is het iets om stil te bij te staan: Maarten Luther en zijn verzet tegen de macht van de Kerk en zijn indrukwekkende en inspirerende theologie van kruis en genade.

In ons dorp zijn de Reformatie en de gevolgen daarvan zichtbaar in ons dorpsgezicht: twee kerktorens prijken boven ons uit en vertellen het verhaal van één kerk die gedeeld is en verdeeld is geraakt. De wit gepleisterde muren, lege nissen en het wild doorgekraste “pastor” op één van de vele graven in onze kerk laten zien dat de Kerk in Abcoude in de 16^e eeuw ingrijpend is veranderd. In de oudste torenklok zijn nog de namen van de oude patroonheiligen Cosmas en Damianus zichtbaar en ze luiden nog elke dag...

Het verhaal van de Reformatie in Abcoude is niet op één dag vast te stellen. Net zo min als de Reformatie op 31 oktober 1517 in Wittenberg heeft plaatsgevonden: de Reformatie was een lang proces en ook de monnik en Bijbelgeleerde Maarten Luther is niet van de één op de andere dag tot zijn inzichten gekomen.

Tussen 1578 en 1686 is de parochie van de H.H. Cosmas en Damianus te Abcoude in handen van de protestanten gekomen. In 1578 eindigt een door de pastoor Gerhardus Jegers bijgehouden doop- en huwelijksregister, vertelt het boekje ‘Vijf eeuwen monumentaal’ en in 1586 wordt melding gemaakt van de eerste predikant. Toch is in alle eeuwen daarna de kerk van Rome in Abcoude nooit ver weg geweest. Op een synode in Utrecht (1606) wordt geklaagd: ”De pausgezinden in

Abcoude die zeer talrijk en stoutmoedig zijn, doen de predikant veel last; zelfs komen zij af en toe zijn godsdienstoefeningen verstoren, en zij onttrekken de protestanten de nering. Zij volgen paapse exercitiën op Hollands gebied, waar jezuiten en andere paapse studenten, bij de kooplieden van Amsterdam onderhouden, dienst komen doen”.

In 2017 is de verhouding tussen Rooms-katholieke en protestantse inwoners van Abcoude gelukkig veel milder en ‘verstoren’ we elkaars godsdienstige oefeningen met oecumenische vieringen. De oecumenische samenwerking, ingezet door pastor J.E. Gademan en ds. Willem den Toom hebben ervoor gezorgd dat we elkaar vonden aan één Tafel. Tot verdriet van velen is die gedeelde Tafel nu niet meer mogelijk, maar de samenwerking en verbinding is gelukkig gebleven. Ook al kost het de nodige moeite en moet er van de oecumene blijvend werk worden gemaakt. Maar gestoord worden in ons eigen kerk-zijn is nodig. Het doet over de grenzen kijken van te grote vanzelfsprekendheden.

500 jaar Reformatie geeft ons de gelegenheid stil te staan bij onze gezamenlijke, christelijke opdracht voor ons dorp en laat ons ook wat terugkijken in het verleden. Maarten Luther wilde geen nieuwe kerk stichten, maar haar van binnenuit veranderen.

De Rooms-katholieke kerk van vandaag is een heel andere die van 1517 en de huidige paus van Rome is een man die de protestanten niet veroordeelt maar zoekt naar verbinding.

Over de Reformatie zei hij:”Aan beide kanten was er de eerlijke wil om het ware geloof te verkondigen en te verdedigen. God wenst dat wij als levendige wijntakken met zijn Zoon verbonden blijven. Jezus herinnert eraan dat wij geen vrucht kunnen dragen als wij van hem verwijderd zijn. Onze scheiding was ongetwijfeld een bron van lijden en misverstanden, maar zij heeft ons ook geholpen om bepaalde geloofsinhouden beter te begrijpen.”

Om de geloofsinhoud zal het moeten blijven gaan, ook in ons zoeken naar verbinding. De Reformatie heeft ons daarbij een enorme impuls gekregen, maar ook geleid tot eenzijdigheid. Voortdurend gesprek is nodig. Elkaar storen blijft nodig om wakker te blijven. Wat geloof je en waarom? Wat betekent de kerk voor je? Er is veel dat ons aan elkaar verbindt.

“Laat hen allen één zijn, Vader”
(Johannes 17:21)

Ds. Herco van der Wilt

COSMAS EN DAMIANUSVIERING: EEN TERUGBLIK

De Cosmas en Damianusviering had als thema Rondom Cosmas en Damianus. Bij het begin van de viering kreeg iedereen een steentje uitgereikt. Allen dragen wij een steentje bij aan onze geloofsgemeenschap. Er werd de aanwezigen verzocht iets op het steentje te schrijven, een steentje bijdragen in woord en gedachte. De steentjes liggen nog achter in de kerk, u kunt lezen wat er zoal opgeschreven is.



Ook is de Cosmas en Damianusviering altijd DE gelegenheid om vrijwilligers die zich gedurende lange tijd met veel toewijding en betrokkenheid hebben ingezet te eren met een Cosmas en Damianuspenning. Dit keer viel de eer ten beurt aan:

Mevrouw Thea van Kamthout-van Reisen

Thea heeft 55 jaar gezongen bij het Cosmas en Damianuskoor, is daar ook meer dan 25 jaar penningmeester geweest. Daarnaast heeft zij in de tijd dat de katholieke scholen nog onder het parochiebestuur vielen, vaak geassisteerd bij sport- en speldagen op de Piusschool. Tot de intrede van de computer heeft zij gedurende 18 jaar de aangeleverde geschreven teksten voor De Band getypt. En dat was naast dat het een hele klus was, ook iets wat met beleid en voorzichtig moest worden „vertaald“.

Mevrouw Corry de Vijlder- van der Geest

Of toewijding en betrokkenheid op Corry van toepassing zijn..... we denken eerder aan passie en vasthoudendheid. Immers we kennen haar allemaal aan het begin van het jaar achter in de kerk, mensen ronselend voor Sam's kledingactie. Dat doet ze al vele jaren samen met Loes Bank. De locatieraad kent haar ook vanwege de festiviteiten in de Cosmas en Damianuskerk. Feestelijke vieringen en concerten worden door haar - weer samen met Loes - opgeluisterd met een drankje en een hapje. U kent Corry ook als koster en als lector. Daarnaast heeft ze in de voorganger van de locatieraad, de parochievergadering gezeten. En

Corry die nog veel meer, ze steekt vaak de helpende hand uit. Zo trof ik haar ongeveer een maand geleden in het dorp aan bij het ronddelen van de briefjes voor de Zieken- en Ouderenzondag.



De heer Jan de Vijlder

Jan is afgelopen juni gestopt als voorzitter van Oecumene Abcoude, voorheen de Raad van Kerken. Voorafgaand aan zijn eerste termijn heeft Jan een doelstelling geschreven en daarbij een inhoudelijk rapport met toekomstvisie en activiteiten. Dit rapport is gedeeld met het bestuur van de Cosmas en Damianuskerk, het moderamen van de Dorpskerk en de besturen van de Remonstrantse en Doopsgezinde kerk. De daarin beschreven activiteiten betroffen lezingen, excursies, oecumenische meditatieve diensten tijdens de vastentijd en de Volkskerstzang.

Door veranderingen in de protestantse en katholieke kerk ontstond het gevoel dat de Raad van Kerken steeds verder van de kerken af kwam te staan. Bij aanvang van zijn tweede termijn heeft Jan opnieuw een doelstelling geformuleerd en daarbij is een stuurgroep in het leven geroepen met leden van eerder genoemde kerken. Centraal staat dat wat ons als christenen bindt.

Jan schreef in zijn ontslagbrief: "Ik heb het als mijn opdracht gezien om de oecumene te bevorderen en de band tussen de plaatselijke kerken te versterken. Een proces dat weliswaar langzaam vordert, maar naar ik verwacht niet meer te stoppen zal zijn mede gezien de ontwikkelingen binnen de kerken en de samenleving. Ik ben blij een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de oecumene in Abcoude en hoop dat op korte termijn een opvolger voor deze functie gevonden kan worden."

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Mevrouw Nel Jap-Tjong verzorgt met veel enthousiasme het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen. Om aan waarop u naam en adres van de ontvanger en de reden voor het bloemetje kunt vermelden. Uiteraard kunt u ook uw voordracht per email doen via het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via n.japtjong8@gmail.com.

Wij hopen op veel aanmeldingen.

Namens de pastoraatgroep
Loes Geerlings



AUTODIENST

Als u van de autodienst gebruik wilt maken, kunt u zich vrijdagsmorgen tot 12:00 uur. opgeven bij het secretariaat. Zij regelen dan dat u wordt opgehaald.

U kunt mij, Willem Meijer, ook opbellen tot zaterdagavond. Het is aan u om het initiatief te nemen om op te bellen.

Telefoon van het secretariaat : 281335.

Telefoon Willem Meijer : 020 6960263.

Schroom niet om van deze service gebruik te maken.

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2017 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Kopij voor ONE nummer 7 : uiterlijk woensdag 1 nov.

Kopij voor Bewogen in Beweging : uiterlijk maandag 6 nov.

Bij u thuis bezorgd : vanaf 16 nov.

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website www.cosmasendamianus.nl. Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.



GOED OM TE WETEN

Geen gegevens om te vermelden!

WIJ GEDENKEN IN OKTOBER

- Zo 15 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Frans Diederik; Felix Scholastica en Alice Chandra en Nilanthi Klever, Fernando; overl. Ouders Pouw-Snoek; overl. Ouders Beukeboom-Kolk; Marga Bruns .
- Zo 22 Gonnie Stronkman; Marga Bruns.
- Zo 29 Kees Vesseur; Guus van der Donk; Marga Bruns.

WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER



In de viering van zondag 5 november gedenken wij allen die sinds november 2016 zijn overleden: Toon Scheers; Ton Meijer; Ton van de Vall; Gerrit Griffioen; Anita Peregrini-de Kleijn; Arie Nelis; Molly van Vliet-Verheul; Theo de By; Piet Vendrig; Gé Hilbers-van den Akker; Fia Out-van Schaick; Siny Buts-Lammerts; Ton Verhaar; Thea Miltenburg-Puts; Ciel van der Arend-Kohschulte; Henk Bakker; Bep Scheers-Pelser; Cees Fontijn; Marga Bruns.

- wo 01 Fam.Wassink; Marga Bruns.
- do 02 Fam. Vesseur en Gonnie Stronkman; Dien Reker-Stallmann; overleden ouders Jo Keizer en Jo Keizer-Kromwijk; Maria Berden; Camps; Jaap Miltenburg en Nel Miltenburg-van Nes; overl. fam. v. Kalmthout-van Reisen; Dick Bolsmann; overl. Fam. Post-Knijjn; overl. Fam Bolsmann; Aly vanAndel.
- Zo 05 Jan Gortworst; Gerrit Griffioen; Henk Bakker en Marijke Bakker-Rottier; Gert Ruizendaal; Marga Bruns; allen die sinds november vorig jaar zijn overleden.
- Zo 12 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink.

**LOCATIERAAD:
VACATURE**

Voorzitter

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Susan van Agten
0294-285476
susan@vanagten.nl

Jan Berden
0294-283453
j.berden@upcmail.nl

Els van der Wielen
020-6911757
els@isjuf.nl

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
p.timmermans88@upcmail.nl
0294-284468

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294-281335
[ma-woe-vr van 9-12 uur](#)

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573