

Lieve mensen,

Zaterdag 1 mei een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

Gaat u er maar even voor zitten, want er is veel te melden.

### **50 kerkgangers**

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. In grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. Dit betekent voor onze geloofsgemeenschap Cosmas en Damianus het volgende: volgens de gegevens zijn er 500 zitplaatsen. 10% hiervan is: 50 gelovigen die bij de viering aanwezig kunnen zijn.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. Daarom blijft het protocol 'Kerkelijk leven op anderhalve meter' binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

### **Om nooit te vergeten**

Stichting De Muze van Abcoude realiseert culturele projecten in Abcoude. Ondanks alle coronabeperkingen hebben ze ter gelegenheid van de herdenking en de viering van 76 jaar Vrijheid een film kunnen maken met als titel *Om nooit te vergeten....* In de film worden vier persoonlijke verhalen verteld van inwoners van Abcoude en Baambrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film is van 5 t/m 12 mei te bezichtigen online op de site van de Muze van Abcoude [klik hier](#) of op RTV Ronde Venen. Een van de verhalen is opgenomen in onze Cosmas en Damianuskerk. Op actueel [klik hier](#) leest u het hele verhaal en kunt u zien wie er meedoen.

### **Woensdag 5 mei: viering voor met name senioren met koor en koffie**

De viering van a.s. woensdag met pastor van Tillo valt samen met Bevrijdingsdag 5 mei. Om die reden willen we graag een feestelijk tintje geven aan deze viering. Peter Staats speelt op het orgel en er zijn vier zangers.

Na deze viering zal, bij hoge uitzondering, koffie worden geschonken. Dit zal voornamelijk in de buitenlucht gebeuren, dus houdt er met uw kleding rekening mee.

En vergeet niet om u aan te melden voor deze viering!

### **Rozenkransgebed, iedere dinsdag in mei om 19.00 uur**

Het is weer mei, dus iedere dinsdagavond kunt meedoen of meekijken [klik hier](#) naar het rozenkransgebed. De eerste keer ziet u Hans Bieshaar met Droevige geheimen.

Komende vieringen:

- Zondag 2 mei 11.00 uur gebedsdienst met Susan van Agten en Willem Meijer: 5<sup>e</sup> zondag van Pasen – Als ranken aan de wijnstok. Wilt u meekijken [klik hier](#) wilt u meelesen [klik hier](#).
- Dinsdag 4 mei Rozenkransgebed met Hans Bieshaar. Droevige geheimen. Wilt u meekijken [klik hier](#).
- Woensdag 5 mei, bevrijdingsdag, viering voor met name senioren. Wilt u meekijken [klik hier](#).
- Zondag 9 mei om 11.00 uur eucharistieviering met Mgr. H. Woorts.

**Voor de vieringen moet u zich aanmelden via ons secretariaat op maandag of vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.**

### **Gebed, overweging, gedicht vanuit 't Trefpunt om 10.00 uur**

Afgelopen woensdag kon u luisteren naar Paula Timmermans. Zij wilde het in het kader van het St. Jozef jaar iets zoeken m.b.t. St Jozef, maar kwam in haar zoektocht een mooie Pinksteroverweging tegen. Het feest van Pinksteren. Pinksteren is een wat verwaarloosd feest. Maar het is eigenlijk voor ons als kerkgemeenschap een zeer belangrijk feest: met de uitstorting van De Heilige Geest op die eerste Pinksterdag is onze kerk ontstaan. Paula neemt ons mee naar hoe de feestdagen zijn ontstaan. Hoe Pinksteren bij ons als laatste komt, maar hoe het ooit eens begonnen is met Pinksteren. Het begint met een vuurtje dat aanwakkert, met mensen die inspiratie vinden. De vraag met Pinksteren is dan ook, waar brandt bij jou het vuurtje, waar schuilt jouw inspiratie, waar word jij door aangeraakt en in beweging gebracht? En hoe is dan de verbinding met het verhaal van Jezus? Wilt u de overweging terugluisteren [klik hier](#). Na 2 min. hoort u de klok slaan en begint de overweging.

### **Kerk open**

- Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.
- Zondag na de viering tot 12.30 uur.

### **Attentiebloemetje**

Wie goed doet, goed ontmoet, dat is deze week bewaarheid voor onze parochiaan Corry Langeveld en voor gemeentelid Henk van Kessel van de Dorpskerk. Het heeft de Koning behaagd hen beiden te decoreren voor hun inzet op vele terreinen. Voor hen onze felicitaties en bloemen.

Ook zijn er bloemen bezorgd bij Piet Woorts die ernstig ziek is.

Wij wensen hen alle drie kracht en zegen van onze God die liefde is.

Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo Birkhoff 06-44 47 23 06

Weer met 50 mensen naar de kerk, zo fijn, zo bijzonder. U moet zich nog wel aanmelden, maar wat fijn dat er weer zoveel mensen mogen komen.

lieve groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad

Zaterdag 1 mei 2021