

## Geef om elkaar - Geef voor het orgel | aflevering 3 |

Abcoude, februari/maart 2021

### *Werk in uitvoering...*

We kunnen u mooi nieuws brengen: de orgelbouwer Verschuieren is vanaf 14 januari begonnen met de beoogde werkzaamheden aan ons orgel: wat eerder dan we gepland hadden en in de verwachting dat met Pasen ons orgel weer in vol ornaat beschikbaar is en dan ook weer klinkt als een klok!

Wat merkt u van deze werkzaamheden? Dat is simpel. Het orgel is volledig ontmanteld en dus geheel buiten gebruik. Als u een keer in de kerk bent, moet er maar eens naar kijken: alle pijpen op de frontpijpen na, de windladen en heel veel kleinere onderdelen zijn door de orgelbouwer meegenomen naar de werkplaats in Ittervoort (Limburg). Daar kunnen de werkzaamheden veel secuurder plaatsvinden, dan op locatie in onze kerk. Op onderstaande foto ziet u de frontpijpen gefotografeerd vanuit de orgelkas, die nu helemaal leeg is. Op de tweede foto ziet u de normale situatie.





In de vieringen is het natuurlijk meer dan hoorbaar, dat het orgel in restauratie is: alle muzikale begeleiding gebeurt nu op de piano. Ik schreef het u al eerder: Peter Staats en Stephan van de Wijgert kunnen daarop ook bijzonder goed uit de voeten...

#### *Geen toekomst zonder historie*

Velen van u hebben meegemaakt dat het huidige orgel nieuw in de kerk werd gebouwd. Dat was in 1978. De pijpen en registers van het oude Pels-orgel dat uit 1928 dateerde, zijn toen aan de parochianen en andere geïnteresseerden verkocht en de opbrengst daarvan, 1.200 gulden, is geschonken aan de parochie Maarssebroek voor de daar pas gestichte kerk, De Vrijzenisgemeenschap. Terugkijkend kunnen we constateren dat ons huidige devies, met een kleine aanpassing, ook toen al van kracht was: *Geef voor het orgel. Geef om elkaar*. Hierna treft u een foto van de toenmalige actie, uit het privébezit van Minnie Schouten: de te verkopen orgelpijpen stonden toen in 't Trefpunt opgesteld.

#### *Geef om elkaar. Geef voor het orgel.*

Op zondag 3 januari jl. zijn we de fondsenwerving voor de restauratie gestart met een klein evenement na de viering. Misschien was u erbij of heeft u via [Kerkdienstgemist.nl](http://Kerkdienstgemist.nl) gekeken. We konden u toen al direct heel positief berichten:



de fondsenwerving was formeel nog niet eens gestart, of we hadden in totaal al € 19.000 toegezegd gekregen. Echt onvoorstelbaar!

Als ik dit schrijf is het precies een maand later, 3 februari 2021, en ik kan u zeggen de fondsenwerving verloopt boven verwachting. In totaal is inmiddels € 23.000 toegezegd en op enkele honderden euro's na is dit geld ook allemaal al ontvangen. Fantastisch! Dank u wel!

Voor degenen onder u die van cijfers houden:

- Er zijn op dit moment 46 schenkers te noteren, klein en groot,
- waaronder 20 (voormalige) koorleden.
- De geschonken bedragen lopen uiteen van € 50 tot € 10.000.
- Gemiddeld hebben de deelnemers € 507,- geschonken.
- Als we de onverwacht grote gift van € 10.000 buiten beschouwing laten, is gemiddeld een bedrag van € 290 geschonken voor ons orgel.

Uw betrokkenheid is van grote klasse, en verstaat u mij goed: alle bijdragen, hoe klein of hoe groot ook, zijn meer dan van harte welkom!!!

**TOT SLOT:** WE ZIJN ER NOG NIET. Ik ga u nog even opstoken om ook de laatste € 2.000+ bijeen te brengen. Kom, adopteer nu het nog kan, nog even snel een orgelpijpje. De hele geloofsgemeenschap is u er dankbaar voor!!!

