

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
01 dec. 2018 t/m 20 jan. 2019 pagina 1



NIEUWSJAARSRECEPTIE, zondag 6 januari 2019

Aansluitend op de viering van 6 januari drinken we met elkaar een kopje koffie en daarna een glaasje waarbij we met u op het nieuwe jaar toasten.

Een mooie gelegenheid om elkaar al het goede te wensen !

Komt allen. Graag heffen wij het glas met u!

De locatieraad,
Jan Verharen, Gerard van Laar, Kees van Kats en Jeannette ter Laak.

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

We hebben lang mogen genieten van een mooie herfst, maar nu zijn echt de donkere dagen aangebroken. Soms is het best wel moeilijk om deze donkere periode door te komen. Maar er zijn vaak ook heel veel lichtpuntjes. Ik hoop van harte dat u deze lichtpuntjes in welke vorm dan ook zult tegenkomen op uw pad.

In de afgelopen periode ben ik de volgende lichtpuntjes tegen gekomen. Op 21 oktober was er een hele mooie viering, waarin pastor Moorman de ziekenzalving, het sacrament van nabijheid en bemoediging, toe-diende aan een groot aantal parochianen. Het was goed om te zien dat veel mensen hieraan meededen.

Na de viering van Allerzielen op 2 november hoorde ik veel waardering over de mooie viering waarin we alle overledenen herdenken, maar speciaal de parochianen, waarvan we in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen.

Diaconiefair

De diaconiefair was weer een enorm succes. Merle Esvelt heeft op haar verjaardag met groep vrijwilligers weer een prima kerstmarkt georganiseerd. Er zijn prachtige dingen gemaakt, door heel veel geloofsgenoten en die werden door anderen weer heel graag gekocht. Het resultaat mag er dan ook zijn. De Fair heeft een bedrag van € 1.275,10 opgebracht. Iedereen hiervoor heel hartelijk bedankt.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Anny Heeman-Hoogervorst

tekst Susan van Agten

Op 26 oktober jl. is, thuis bij haar zoon in Lelystad, te midden van haar familie rustig overleden Anna Francisca Maria, Anny, Heeman-Hoogervorst in de leeftijd van 89 jaar.

Anny werd geboren in Vijfhuizen in een gezin met acht kinderen, waarvan zij de laatste is die is overleden. Het was een goed katholiek en warm gezin. Bij de Belastingdienst in Hoofddorp leerde zij Toon Heeman kennen met wie zij in 1960 trouwde.

Zij verhuisden naar Muiderberg waar hun gezin van vier jongens compleet werd.

Nadat Toon met pensioen ging, verhuisden zij naar Abcoude, naar Meerzicht, waar voor hen beiden een heerlijke en ontspannen tijd aanbrak.

Zij kregen zes kleinkinderen (en nog drie extra via de partner van een van de zoons), waar Toon en Anny gek mee waren. Anny heeft praktisch haar hele volwassen leven op koren gezongen, zowel in Muiderberg als in Abcoude bij het voormalige Cosmas en Damianuskoor.

Daarnaast was zij ook vrijwilliger bij het secretariaat. Voor haar jarenlange koorinzet is diverse keren onderscheiden. Haar kinderen omschrijven Anny als een kritische katholiek. Zij was kerkelijk betrokken, maar geen slaafse volgeling van de kerk. Zij heeft zich in haar persoonlijke geloofsbeleving ontwikkeld. Bovenal was Anny een lieve en zorgzame vrouw, moeder en oma, die in mensen geïnteresseerd was.

In 1998 overleed haar man Toon volkomen onverwacht. Haar geloof en de mensen om haar heen hielpen Anny dit verlies te boven te komen. In 2013 kreeg zij een herseninfarct, waardoor zij niet meer zelfstandig kon wonen. Zij verhuisde naar een verpleeghuis in Naarden. Nadat zij daar was gevallen, is zij door haar zoon en zijn partner in huis genomen. Al snel werd duidelijk dat haar sterven nabij was. Haar kinderen en kleinkinderen omringden haar met liefde en zorg en zo kon zij het leven laten gaan. Op 1 november jl. is zij, muzikaal begeleid door "haar" koor, uitgeleide gedaan en bijgezet bij haar man op de begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun lieve moeder en oma.

Mogen deze geliefde (oud)parochiaan geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde.

Piet van Vliet

tekst Margo Birkhoff

Op 30 oktober 2018 is thuis in de Burgemeester Kasteleinstraat 13 te Driemond Piet van Vliet op 90-jarige leeftijd overleden. Ofschoon Piet geen parochiaan was van onze parochie c.q. geloofsgemeenschap onderhield de familie Van Vliet er warme banden mee. In 1928 werd Piet in onze kerk gedoopt. Door zijn broer, Kees van Vliet, bleef de band met Abcoude en onze kerk bestaan. Piet groeide op in een gezin met uiteindelijk 11 kinderen. Hij maakte moeilijke tijden mee en moest vroeg bijdragen aan het gezin; zijn scholing hield daarom op na de lagere school. Voor zijn nummer moet Piet naar Indië. Voordat hij vertrekt, ontmoet hij zijn Rie, waarmee hij in 1952 trouwt. Ook Rie komt uit een groot gezin. Piet en Rie krijgen samen zes kinderen. Piet is een echte familie- en gezinsman en verjaardagen en feesten volgen elkaar snel op, met veel gezelligheid en plezier met elkaar. Als de kinderen uitgevlogen zijn komen er kleinkinderen, vijftien in getal. Piet maakt ook de geboorte mee van twaalf achterkleinkinderen. Piet geniet samen met Rie volop van zijn kroost en omgekeerd is dat ook zo. In 2016 blijkt Piet ziek te zijn. Ook sterft zoon George in juni van dat jaar als gevolg van een ernstig ongeluk. Met elkaar lukt het de familie om de draad weer op te pakken. Uiteindelijk zet de ziekte bij Piet door. Hij viert nog wel zijn 90e verjaardag en zijn 66e trouwdag. Op 30 oktober sterft Piet met een glimlach omarmt door Rie en in het bijzijn van zijn kinderen, in het vertrouwen dat hij thuiskomt bij zijn hemelse Vader en dat hij zal worden opgewacht door zoon George. Met zijn uitvaart vanuit de HH. Cosmas en Damianuskerk op 6 november 2018 is de cirkel van zijn leven rond.

Wim van Schaick

tekst Jos van Os/ Loes Bank

Wilhelmus Maria van Schaick werd geboren op 2 februari 1927 op de boerderij in de Heinkuitenstraat hier in Abcoude.

Hij had daar een gelukkige jeugd waar hij naast het werk op de boerderij ook piano leerde spelen. Kort na de tweede wereldoorlog werd hij als dienstplichtig soldaat naar Nederlands-Indië gestuurd. Door zijn vaardigheid om goed tonen te kunnen onderscheiden werd hij er opgeleid tot radio-telegrafist. Tijdens een patrouille reed zijn vrachtwagen op een landmijn. Wim is daarbij ernstig gewond geraakt. Hij herstelde. Deze vreselijke ervaring veranderde hem wel voor de rest van zijn leven.

Na terugkomst is hij in 1951 getrouwd met Lies de Wildt ook uit Abcoude, die hij voor zijn dienstplicht al had ontmoet. Wim startte een sigarenwinkel in Den Haag. In 1952 kregen zij een dochter. Kort daarna verhuisden ze naar Amsterdam om daar hun winkel voort te zetten. Eerst in de Rijnstraat, waar een zoon is geboren, vervolgens in de Sarphatistraat in Amsterdam. Daar werd een tweeling geboren. Deze jaren in Amsterdam met een succesvolle winkel is de gelukkigste periode van zijn leven geweest.

In de jaren zeventig ging het langzaam minder met de winkel en is Wim bij een bank gaan werken. Lies zorgde toen voor de winkel die open bleef. In 1980 is hij verhuisd naar Abcoude en de winkel werd voorgoed gesloten. Daarna kon hij genieten van zijn pensioen. Hij was in deze periode ook actief in de tuingroep van onze kerk.

In 1999 overleed zijn Lies op 73 jarige leeftijd. Na een aantal jaar alleen in Abcoude te hebben gewoond, verhuisde hij naar een aanleunwoning in Loenen aan de Vecht waar hij tot aan zijn overlijden zou blijven. Nu wordt hij in het graf herenigd met zijn innig geliefde vrouw.

Wim is altijd een hardwerkend man geweest die goed voor zijn kinderen zorgde en waarbij zijn geloof de basis vormde en hem richting gaf.

Mogen deze geliefde (oud)parochianen geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

IN BEWEGING

U bent vast al in beweging in verband met het Sinterklaasfeest en de kerstdagen. Voor wat betreft onze geloofsgemeenschap is er ook weer het een en ander te doen.

Zo is er op **12 december “Kunst Zien”** in “t Hoogt, en op **18 december de Volkskerstzang** in de Dorpskerk. Ook dit jaar zal het Cosmas & Damianuskoor weer zingen bij dit evenement, dus alle redenen om te gaan luisteren en om mee te zingen.

Voor wat betreft de vieringen met Kerst verwijs in graag naar de One, de agenda verderop en naar de speciale flyer voorde kerstdagen.

Namens de leden van de pastoraatgroep wens ik u voor de komende tijd heel veel lichtpuntjes toe, een Zalig Kerstfeest en een heel goede jaarwisseling.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 2 december	10:00 uur kerk, Taizéviering Edwin Denekamp en Loes Geerlings
Woensdag 5 december	10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee
Zaterdag 8 december	19:00 Rozenkransgebed Maria Onbevleete Ontvangenis met Hans Bieshaar
Zondag 9 december	10:00 uur woord en communieviering met Zr. Monica, klein gemengd koor
Zondag 16 december	Geen viering in onze kerk. Eucharistieviering in Mijdrecht/ Jubileum Pastoor Griffioen
Dinsdag 18 december	19:30 uur Dorpskerk Volkskerstzang
Woensdag 19 december	10:00 uur, woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie/thee
Zondag 23 december	10:00 uur woord en communieviering met Zr. Monica, dameskoor
Maandag 24 december	19:30 uur kerk familieviering 21:30 uur Eucharistieviering met Pastor André Tönis, groot gemengd koor

Eerste Kerstdag	25 december	10:00 uur woord en communieviering met Zr. Monica, groot gemengd koor
Zondag	30 december	10:00 uur kerk Eucharistieviering Eindejaarsviering met Pastor F. Schyns klein gemengd koor

Nieuwjaarsdag	1 januari	10:00 uur Eucharistieviering met Mgr. Herman Woorts. samenzang
Woensdag	2 januari	Geen seniorenviering
Zondag	6 januari	10:00 uur kerk woord- en communieviering met Jan Berden en Loes Bank, dameskoor
Woensdag	16 januari	10:00 uur, woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie/thee
Zondag	13 januari	10:00 uur kerk Eucharistieviering met H. Huisintveld, gemengd koor
Zondag	20 januari	10:00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, klein gemengd koor.

Handig om nog even te noemen:

Meerijden?

Op verzoek van Willem Meijer melden wij dat hij bereid is mensen op te halen voor de viering op zondagochtend. Wilt u dat hij u ophaalt, neem dan even contact met hem op via tel nr. 020 6960263.



Attentiebloemetje:

Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



KLEIN MAAR FIJN met Kerst



Kerstavond 24 dec. 19:30 uur
Familieviering



Eerste Kerstdag 25 dec. 12:00 uur tot ca 12:35 uur
Kindje wiegen,

Kom gezellig met je gezin 25 december om 12:00 uur
in de Cosmas en Damianus kerk in Abcoude.



KERSTBOOM achter in de kerk

Dit jaar komt er weer zo'n mooie kerstboom achterin de kerk. We willen hem graag gaan versieren. Heeft u nog een kerstbal, vogel of engel of andere versiering die u zelf niet gebruikt dit jaar, neem hem dan mee om hem in de boom te hangen.

Om met de woorden van Jeannette Ter Laak te spreken: "Zo zal het een boom van de geloofsgemeenschap worden, een bonte boom zoals wij ook een bonte geloofsgemeenschap zijn".

Wilt u de versiering na 6 januari weer mee naar huis nemen, doe er dan een kaartje met uw naam aan. Voor de versieringen die u niet terug wil hebben zullen we een bestemming zoeken.

Loes Geerlings

KERKBALANS 2018: Een steentje bijdragen!

Graag praat ik u weer even bij over het verloop van de actie Kerkbalans 2018, die we onder het motto 'Een steentje bijdragen' voeren!

Begin november 2018 stond het bedrag aan toezeggingen op ruim € 48.000 waarvan zo'n € 42.000 al is betaald. We lopen wat achter vergeleken met 2017, maar dat kan ook bijna niet anders omdat een aantal trouwe gevers het afgelopen jaar zijn overleden. Al met al mogen we echt niet ontevreden zijn!

Het doel om met de Kerkbalans jaarlijks zo'n € 50.000 op te halen, zullen we moeten loslaten. Gelukkig blijft u met velen de actie ondersteunen. Belangrijk, want geld is nu eenmaal onmisbaar om de vele activiteiten in en rond onze geloofsgemeenschap in stand te houden.

Zoals ik in augustus al schreef, loopt voor 24 (!) deelnemers/sters aan het Periodiek Schenken de vaste periode van 5 jaar eind 2018 af. Dat is zo'n beetje de helft van al onze deelnemers. Zij zorgen voor een bedrag van € 8.000 aan vaste inkomsten, waarop de geloofsgemeenschap jaarlijks kan rekenen! Ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen nog een periode gaan meedoen en zal ze daar begin 2019 per brief nadere informatie over geven.

Kijkt u nog even na of u uw (hele) kerkbijdrage voor 2018 al heeft overgemaakt? Wacht hiermee niet te lang. Voor de Periodieke Schenkers is dit ook van belang in verband met de volledige fiscale aftrekbaarheid van hun gift. Stort u uw bijdrage aub vóór 15 december, dat verlicht mijn werk. Het jaar is voorbij voordat u het weet en de fiscus hanteert strikt de deadline van 31 december.

Ook als u geen toezegging heeft gedaan, blijft uw gift natuurlijk van harte welkom op rekening NL88 RABO 0300 5205 73 ten name van St. Jan de Doper Abcoude, te Abcoude, onder vermelding van Kerkbijdrage 2018.

En u weet het: ieder steentje helpt om onze geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden!

Hartelijk dank en een Zalig Kerstmis toegewenst,

Max Verbeek

Blomswaard 33

Tel: 06-156 01 859

max.verbeek@maxing.nl

Oecumene Abcoude organiseert op 12 december:

KUNSTZIEN

December is een drukke maand, voor iedereen. Juist daarom is het goed om wat gas terug te nemen en de tijd te nemen om te kijken naar iets moois. Deze avond kijken we naar oude en nieuwe beeldende kunst rond een thema dat te maken heeft met Advent & Kerst. De



bedoeling is om eerst goed – in rust en met aandacht – te kijken. Wat zie je? Vervolgens delen we kijkervaringen en ontdek je dingen die je zelf niet had gezien. Van harte welkom!

Om 20:00 in 't Hoogt.

VOLKSKERSTZANG 18 december Dorpskerk Abcoude

De jaarlijkse Volkskerstzang zal worden gehouden op dinsdagavond 18 december a.s. om 19:30 uur in de Dorpskerk te Abcoude. De deuren gaan open om 18:45 uur en we rekenen weer op veel belangstelling. Het is ieder jaar een groot feest om met zoveel mensen te luisteren naar het kerstverhaal en om met elkaar de aloude kerstliederen te zingen. Een mooi moment om in kerststemming te komen. De overdenking zal worden gehouden door ds. Joep de Valk, remonstrants predikant van de Vrijburg in Amsterdam en horend bij de groep Oecumene Abcoude. De schriftlezingen worden gedaan door Debora Pijpers. Medewerking wordt verder verleend door de Abcouder Harmonie o.l.v. Elivera van Sloten en de begeleiding op het orgel wordt verzorgd door de heer Lieveu Visscher. Deze keer zal wederom het Cosmas- & Damianuskoor voor ons kerstliederen zingen o.l.v. Stephan van de Wijgert met Peter Staats op orgel. We hopen u te kunnen begroeten op deze avond. Wees welkom!

Commissie Volkskerstzang

NIEUWSBULLETIN

Misschien heeft u het al gemerkt, maar er is een wijziging gekomen in de koren die op zondag zingen. Na het vertrek van Paula Timmermans uit het dameskoor heeft onze dirigent de “lage alten” van het dameskoor, (die gewoonlijk de tenor partij zingen), overgehaald om over te stappen naar het herenkoor. Rond eind oktober heeft deze overstap plaatsgevonden. De naam van het herenkoor is dientengevolge veranderd naar “klein gemengd koor”. Dit koor heeft nu een iets ruimere bezetting waardoor ze nog mooiere zang ten gehore kunnen brengen.



Het volgende onderwerp van dit bulletin betreft de koorjubilea. De Sint Gregorius Vereniging reikt onderscheidingen uit aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerkmuziek. Op 25 november

hebben wij de bronzen speld die hoort bij een 12½ jarig jubileum overhandigd aan Wil Lutz, Wil Tinnemans en Jim Tumpane en de zilveren speld van een 25 jarig jubileum aan Peter Staats, onze organist.



Van harte gefeliciteerd met deze onderscheidingen.

Loes Geerlings

FAIR TRADE KERK

Na het uitreiken van de spelden en oorkondes aan het koor was het de beurt aan Hans van Kessel om ons het predikaat Fair Tradekerk te geven.

Op verzoek van een aantal parochianen en destijds nog de M.O.V.-groep zijn we het traject van Fair Trade kerk ingegaan.

Abcoude is al Fair Trade gemeente, er is een Fair Trade straat, dus hoe mooi zou het zijn als er ook een Fair Trade kerk is. Wij zijn de eerste katholieke kerk binnen De Ronde





Venen die het bord mag ophangen. Daarmee geven we aan dat we Fair Tradeproducten gebruiken, dat we regelmatig aandacht besteden aan Fair Trade – dat kunt u o.a. terugzien in onze wereldwinkelvitrine - en dat we publiceren in onze nieuwsbrief en onze bladen. Zondag 23 november was het dan ook zover en werd het bord overhandigd. En.....

het is ook meteen opgehangen.



Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 4 Januari van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Wie is de spannendste persoon die je afgelopen jaar hebt leren kennen?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

CONCERT KAMERKOOR AKKOORD 16 december 2018



Zondag 16 december 2018 om 15:00 uur Kerstconcert in de HH. Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23 in Abcoude. Onder leiding van dirigent en organist Cees van der Poel zal het jubilerende kamerkoor Akkoord uit Hilversum een kerstprogramma ten gehore brengen van de volgende componisten en hun liederen:

Hendrik Andriessen [1892-1981]

Magnificat

Olja Gleilo [1978]

Northern lights

Jose Torres y Martinez Bravo [1665-1738]

La Gloria se admire

Daniel Elder [1986]

Elegy

John Rutter [1945]

What sweeter music

orgelsolo door Cees van der Poel

Johan Sebastian Bach

Pastorale in F-groot,
BWV 590

Johan Sebastian Bach

O little one sweet

Sally DeFord

Love knows no borders

Kirkpatrick/ Wilcocks

Away in a manger

Morten Lauridsen (1943]

O Magnum Mysterium

De toegang voor het concert is gratis. Bij de uitgang wordt een deurcollecte gehouden.

We hopen u, net als in andere jaren, te mogen verwelkomen en verblijden met dit mooie programma!

CONCERT STUDENTENKOOR AMSTERDAM

19 december 2018

Na het succes van hun try-out afgelopen zomer komt Studentenkoor Amsterdam opnieuw naar onze kerk voor een try-out van hun aankomende project. Zij hebben een eenmalig concert in de Westerkerk op 21 december en woensdag 19 december willen zij voor de laatste keer bij ons oefenen.

Ze zingen een selectie uit de Vespers van Rachmaninoff, vier motetten 'pour le temps de Noël' van Francis Poulenc en een drietal stukken van de hedendaagse Schotse componist James MacMillan.

Aanvang concert 20:15 uur, het zal ongeveer 1 uur duren en aansluitend bieden wij het koor en de gasten graag een drankje aan in het Trefpunt.

In de Westerkerk - twee dagen later - dient u stevig in de portemonnee te tasten, bij ons is de toegang gratis. Zoals te doen gebruikelijk vragen wij na afloop wel om een vrijwillige bijdrage om hiermee de kosten van de organisatie van dit concert te dekken.

U kunt erop rekenen dat de ongeveer 80 zangers en zangeressen ons opnieuw een groots opgezet concert zullen gaan aanbieden, wij rekenen op veel bezoekers en gezien de successen van eerdere concerten in onze kerk weten wij dat zij ons niet zullen teleurstellen!

GOED OM TE WETEN



De wijkcontacten komen op **donderdag 17 januari 2019 om 14:00 uur** weer bijeen in 't Trefpunt voor de jaarlijkse Kerkbalans bijeenkomst en om de enveloppen op te halen. De uitnodiging hiervoor hebben ze inmiddels ontvangen.

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com



*De redactie van Bewogen in Beweging en ONE lokaal wenst u mooie kerstdagen en een prachtig
2019*

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2019 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
1	1 jan.	7 jan.	18 jan.
2	26 febr.	4 mrt.	15 mrt.

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website

www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER



In de viering van zondag 2 december gedenken wij allen die sinds december 2017 zijn overleden: Ludger Brummelaar; Nico de Pijper; Miep Seegers-Jans; Betsy de Jong-Lekanne; Quintus Bakker; Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; Fons van de Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie, Cligge-van den Helder; Hans van Oostrom; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick–van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet.

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER

Zo 02 Jan Gortworst; Cocky van Diest; Nico de Pijper; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; allen die sinds december vorig jaar zijn overleden.

Wo 05 Maria Berden-Camps; Ton Aerts en fam. Michielsen; Fam. Wassink-Hesp; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet.

Zo 09 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Carla Delsing-Ruder en overl. Fam. Delsing-Ruder; Riet Cronenberg-de Win; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet.

Zo 16 Jan Gortworst; Carla Delsing-Ruder en overl. Fam. Delsing-Ruder; Wim van Schaick; Piet van Vliet.

Wo 19 Jan Gortworst.

Ma 24 Chris Linnenbank; Fam. Vesseur; Dien Reker-Stallmann; Mia 22:00 Meeuwissen; overl. Fam. van Kalmthout-van Reisen.

Di 25 Chris Linnenbank; Jan Gortworst; Gonnie Stronkman; Henk Zoeters; overl. Ouders Joh. Keizer en Jo Keizer-Kromwijk; Guus van der Donk; Gert Ruizendaal; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Gert Scholte; Fred de Breij; Leny Wijman; zegen over ons gezin.

Zo 30 Frans Diederik.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI



In de viering van zondag 6 januari gedenken wij allen die sinds januari 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; Fons van de Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie, Cligge-van den Helder; Hans van Oostrom; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick-van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI

Di 01 Cocky van Diest; Nico de Pijper.

Wo 02 Ton Aerts en fam. Michielsen.

Zo 06 allen die sinds januari vorig jaar zijn overleden.

Zo 20 Henk Zoeters; Gert Ruizendaal.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter m.i.v. 1 januari 2019

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Susan van Agten
0294-285476
susan@vanagten.nl

Jan Berden
0294-283453
j.berden@upcmail.nl

Els van der Wielen
020-6911757
els@isjuf.nl

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
p.timmermans88@upcmail.nl
0294-284468

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294-281335
ma-woe-vr_van_9-12_uur

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573