



De Muze van Abcoude

Presenteert:



Om nooit te vergeten...



Vier persoonlijke verhalen uit Abcoude en Baambrugge
over oorlog, verzet en vrijheid.

Om nooit te vergeten...

Met deze film brengt stichting de Muze van Abcoude de persoonlijke verhalen tot leven van vier inwoners van Abcoude en Baambrugge tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film vertelt het verhaal van een ondergedoken student op de Schimmelpenninckhoeve, van een non, die schreef over de laatste weken voor de bevrijding en van een koerierster, die fietste van Baambrugge naar Abcoude. Ook wordt het verhaal verteld van de burgemeester van Abcoude, die tijdens de bezetting steeds de balans zocht tussen veiligheid en verzet. Voor welke duivelse dilemma's stonden ze? Regeerde de angst of de hoop? Het zijn stuk voor stuk bijzondere verhalen, verhalen om nooit te vergeten...

Met een speciale muzikale bijdrage van het Café Chantant

met:

Bartho Braat als
Burgemeester Bentinck

Marjolein Macrander als
Koerierster Nel Griffioen-Blokhuis

Linda van Nimwegen als
Zuster M. Electa

Rutger Seegers als
Student Kees Scherpenzeel

Beer van Tilburg als
De neef van Kees



Credits:

Verhaalbewerking & concept: Marjolein Macrander
Cameraregie: Ben Pieters
Camera en Montage: Gerard Peelen
Zakelijke leiding & flyer: Linda van Nimwegen
Muziek: Bas van Waard
Foto's: Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
Vocale begeleiding Café Chantant: Karin Dieters
Montage film Café Chantant: Roel Regelink
Productie: Marjolein Macrander en Linda van Nimwegen

Met dank aan: Bestuur Muze van Abcoude, Fam. de Graaf - Boerderij Meerweg, Fam. Verhoef - Schimmelpenninckhoeve, Tom Voûte - Burgemeesterswoning Binnenrust, Kees van Kats - Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus Abcoude

Om nooit te vergeten is een productie van stichting de Muze van Abcoude i.s.m. RTV Ronde Venen en kwam tot stand met steun van Lions Abcoude/Baambrugge, Gemeente de Ronde Venen, Rabobank Amstel en Vecht, K.F. Heinfonds. De verhalen uit de film zijn geïnspireerd op het boek *Dat vergeet je nooit meer...* van Else Flim.

De film is te zien van 5 t/m 12 mei via
www.demuzevanabcoude.nl
of via het kanaal van RTV Ronde Venen

