

# Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus  
1 september t/m 21 oktober 2018

## BEWOGEN IN BEWEGING

De vakantie (in ieder geval, mijn) voorbij, de hittegolf overleefd, de feestweek ook en vol goede moed gaan we het nieuwe kerkelijk seizoen opstarten.

Ondanks de vakantieperiode en de warmte mochten we toch een aardig aantal kerkbezoekers ontvangen in de zondagse vieringen in juli en augustus. Er was ook steeds wel een aantal gasten dat met ons meevierde, soms van elders uit de parochie, soms van verder weg. Van een paar gasten kreeg ik het compliment dat ze zich zo welkom voelden en dat er een warme (nee, niet de temperatuur in de kerk) sfeer heerst in onze geloofsgemeenschap. Dat is fijn om te horen. Mensen voelen zich dus kennelijk gastvrij onthaald en dat is wat wij als geloofsgemeenschap willen doen.

Misschien heeft u in de vakantietijd ook elders gekerkt en iets geproefd van de sfeer in een andere gemeenschap? Hopelijk heeft u ook zo'n gastvrijheid ervaren.

In de komende acht weken (de periode dat deze BIB bestrijkt) is duidelijk te merken dat de vakantie voorbij is: er zijn verschillende bijzondere vieringen en activiteiten, waarvan sommige zelfs de kern van ons Christelijk geloof omvatten: diaconale aandacht en zorg.

Ik doel hier op de Ziekendag op zondag 9 september en op de Ziekenzalving op 21 oktober.

Het is mooi dat wij op deze dagen mensen die in een kwetsbare en soms ook moeilijke periode van hun leven verkeren met wat steun, aandacht en zorg kunnen bijstaan.

Het lijkt me een goed plan om op weg te gaan, terugblikkend op momenten van bewogenheid, vooruit kijkend naar waar we in beweging kunnen komen. Ik ga u graag weer voor.

## BEWOGEN



### **Geliefde parochianen die ons zijn ontvallen**

Op 20 juni jl. is in het bijzijn van haar dochters overleden Cornelia Maria, Corry, van Schaick – van Bonzel in de leeftijd van 83 jaar. Corry is geboren in een groot stadsgezin. Haar jeugd is getekend door de crisis- en oorlogsjaren. Het gezin had het moeilijk om financieel rond te komen. Evenals haar zussen ging zij op haar veertiende jaar naar het RKZ ( Rooms Katholiek Ziekenhuis) te Hilversum. De zussen woonden intern, kregen er een opleiding. Vijf jaar later vertrok Corry naar Drenthe voor de opleiding tot gezinsverzorgster. Na

deze opleiding kwam Corry naar Abcoude om er te werken. Zij leerde hier haar echtgenoot kennen, Piet van Schaick. Zij trouwden in 1961. Zij kregen twee dochters. De geboorte van kleinkinderen was een feest. Corry was dol op hen. In Abcoude heeft Corry echt haar plek gevonden. Zij was een sterke vrouw. Een werkende moeder, thuis als de kinderen er waren, tussendoor gezinsverzorgster in andere gezinnen.

Er was een grote betrokkenheid op anderen. Bij alle drukte vond zij nog tijd voor haar hobby: schilderen, veelal in de buitenlucht. Corry was een zeer gelovige vrouw, die het leven accepteerde zoals het kwam. Zij had een grote verering voor Maria, is ook lange tijd actief geweest in de Lourdesgroep. Vele jaren was zij betrokken bij de zondagmiddaggroep van Angstelborgh. In de jaren '90 werd haar man hulpbehoevend. Natuurlijk zorgde Corry voor hem, maar het heeft haar zelf de nodige stress gegeven. In dezelfde tijd ging het ook niet goed met haar eigen gezondheid. Zij raakte de greep op haar leven kwijt. In september 2010 werd zij opgenomen in het verpleeghuis Hogewey te Weesp. Een drama voor Corry en Piet. Zijn dood in 2011 was een schok voor haar. Corry voelde zich op haar plaats in Hogewey. Zij is er stil geworden. Er waren geen woorden meer. Gelukkig was er wel een blijde lach of een stille glimlach als haar dochters en kleinkinderen op bezoek kwamen. Het laatste jaar was zwaar voor haar. Zij overleed ten gevolge van een longontsteking.

26 juni was er een afscheidsviering in onze kerk en daarna is zij begraven bij haar man op het kerkhof in Abcoude. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies van hun moeder en oma.

Op 27 juni jl. is, na een val in 't Kampje, op weg naar het AMC overleden Martinus Adrianus, Bob, Versteeg in de leeftijd van 89 jaar. Bob is geboren in Amsterdam. Vader had een melkzaak. Na de lagere school werkte Bob aanvankelijk bij zijn vader in de zaak. Later ging hij werken bij de Rijke. Hij had toen een eigen melkwijk in Slotermeer. In 1963 veranderde Bob van baan. Hij ging werken bij verzekeringsmaatschappij Concordia. Vele jaren ging Bob zijn klanten af op zijn brommertje. Via een feestje in Abcoude leerde hij zijn echtgenote kennen, Janny Verhaar. In 1954 trouwden zij. Zij kregen drie kinderen, allen geboren in Slotermeer. Omdat Janny niet goed kon wennen in Amsterdam kwam het gezin in 1988 in Abcoude wonen. Janny zorgde voor het huishouden, deed veel naaiwerk en Bob was altijd aan het werk, veelal in de avonduren vanwege de aard van het verzekeringswerk. Omdat Bob ook accordeon speelde, werd hij veel gevraagd voor bruiloften en partijen. Hij was een gezellige man en legde makkelijk contact. Naast het harde werken zijn er ook heerlijke verhalen over vakanties in Italië. Op zijn 55<sup>ste</sup> werd Bob wegens rugklachten voor zijn werk afgekeurd. Omdat zijn echtgenote ziekelijk was, is hij van toen af voor zijn vrouw gaan zorgen. In 2007 is zij overleden. Een grote klap voor Bob was het overlijden van zijn zoon Cees, twee en half jaar geleden. Het heeft hem heel erg aangegrepen. Bob was een gelovige man, een trouwe kerkganger, altijd heel op tijd in de kerk op zijn vaste plaats. Een bescheiden, rustige man. Altijd goed verzorgd, zijn witte kuif keurig gekamd. De laatste jaren ging het met zijn gezondheid steeds slechter. Na een hersenbloeding verbleef hij een paar maanden voor revalidatie in Maria Oord. Toen hij daar niet langer kon blijven verhuisde hij naar 't Kampje. Hier heeft hij slechts een week gewoond. Zijn afscheidsviering was op 3 juli in onze kerk. Daarna is hij begraven bij zijn vrouw op de begraafplaats in Abcoude. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit toch nog plotselinge overlijden van hun geliefde vader en opa.

In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 juli jl. is onverwachts in zijn huis te Purmerend overleden Hendrik Cornelis, Henk, Strumphler Tideman in de leeftijd van 70 jaar. Henk was al 32 jaar de levenspartner van Jolien Post, wonend op Zegge te Abcoude.

Tijdens zijn werkzame leven begeleidde Henk als ambtenaar van de gemeente Amsterdam 28 jaar lang met zorg en toewijding velen naar een andere woning, als ze ten gevolge van sloop of renovatie moesten verhuizen. Door zijn dierbaren wordt Henk geschetst als een man van zijn woord, een bezige man, een doener.

Op 23 juli 2018 vond in onze kerk zijn uitvaartviering plaats, waarna hij is gecremeerd.

Wij wensen zijn partner Jolien Post, zijn broer en alle verdere familie, vrienden en collega's veel sterkte met het overlijden van Henk.

Op 11 augustus jl. is, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving, in Verpleeghuis Open Hof in Amsterdam rustig overleden Adrianus Wilhelmus, Ad, Hesp in de leeftijd van 79 jaar. Ad werd geboren in een groot gezin op de boerderij Vee en Veenzicht aan de Rijksstraatweg, toen nog gemeente Weesperkarspel, vlakbij waar nu het AMC staat. Aanvankelijk werkte Ad thuis op de boerderij. Vanwege de aanleg van de Bijlmermeer werd het land verkocht en moest de boerderij gesloopt worden. Ad verhuisde met zijn ouders en zus Nel naar de Willem van Abcoudeaan, waar hij is blijven wonen toen zijn familie was overleden. Van jongs af aan had hij liefde voor muziek, verzamelde hij plaatjes, die hij draaide op zijn zelf gefabriceerde dubbele draaitafel. Ad was een echt manusje van alles: ontzettend handig en al werkend leerde hij van alle markten thuis te zijn (brood bakken, elektriciteit aanleggen, timmeren, aan auto's sleutelen, achter de bar staan enz. enz.) Waar een feestje was, was Adje, waar Adje was, was er een feestje. Hij draaide als dj op ontelbare stal-, schuur en privéfeesten en op de kermis in de tuin van de Eendracht was het dagelijks: Disco Adje. Hij hield van gezelligheid en was een vrolijke man. Hij was ook heel liefdevol en zorgzame man voor zijn zus Nel en voor zijn grote liefde Jannie Hoekstra, die hij tot haar dood heeft verzorgd. De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit, waardoor hij uiteindelijk drie jaar geleden niet meer thuis kon wonen. Anderhalf jaar geleden ging hij naar Verpleeghuis Open Hof in Amsterdam en hier was hij echt op zijn plek. De laatste dagen voor zijn dood waren zwaar voor hem. Toch hield hij nog aan het leven vast. Zijn familie is dankbaar dat hij uiteindelijk rustig is overleden. Zijn uitvaartviering op 17 augustus jl. stond in het teken van muziek, muziek die blij maakt, rust geeft, troost en kracht biedt. Velen bewaren goede, dierbare en vooral vrolijke herinneringen aan Ad. Hij was een kleine grote man!

Wij wensen zijn broer en zussen en verdere familie en vrienden veel sterkte met het verlies van hun vrolijke en markante broer.

Op 22 augustus jl. is in een ziekenhuis in Den Haag, na het sacrament van de ziekenzalving te hebben ontvangen, rustig overleden Cornelis Petrus, Cor, Miltenburg in de leeftijd van 85

jaar. Cor woonde tot een paar maanden geleden op Angsteloord. Hij werd geboren in een groot boerengezin in Amsterdam Sloten. In zijn leven heeft hij diverse werkzaamheden gehad. Zo is hij makelaar geweest en dreef hij later een drogisterij in Amsterdam. Na zijn huwelijk met Thea Puts ging hij wonen in Amstelveen. Hier werden hun twee kinderen geboren. Zij kregen vijf kleinkinderen, waar zij beiden gek op waren. Cor is altijd van het boerenleven blijven houden. Zo had hij in Bovenkerk een landje met divers kleinvee. In 1984 kocht hij een boerderij aan Gein Zuid in Abcoude, waar hij eindelijk de ruimte had en het boerenland om zich heen. Medio 2000 verhuisden Cor en Thea naar Angsteloord. Cor kon daarna gelukkig het boerderijleven beleven door op de boerderij van de familie Hopman in Gein Zuid te helpen. Hij kwam daar tot voor een paar maanden geleden nog graag. Het overlijden van zijn vrouw Thea was voor hem een grote slag, maar hij pakte het leven weer op. In april dit jaar kreeg hij een herseninfarct en van toen af kon hij niet meer thuis wonen. Het viel hem zwaar met fysieke en mentale beperkingen te leven. Cor was een tevreden man, die een grote dankbaarheid voelde voor zijn leven: voor het feit dat hij op latere leeftijd is getrouwd, kinderen en kleinkinderen heeft gekregen. Cor was ook een sociale man, die vroeger graag in de winkel stond, kaartte met zijn broers en later ook op de bridgeclub in Abcoude bridge speelde. Hij was een trouw kerkganger en een gelovig mens. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met het verlies van hun lieve vader en opa en broer.

Mogen deze geliefde mensen zijn opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde.



## **Welkom in ons midden**

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons  
secretariaat: 281335 of  
[secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)



## Met de heilige Geest op weg

Het Vormsel is op 17 februari 2019 in Mijdrecht.

Op 13 november om 20:00 uur is de informatiebijeenkomst voor de ouders in 't Trefpunt in Abcoude. Wilt u uw kind aanmelden voor deelname aan de Vormselvoorbereidingen dan kunt u dit nog doen bij het secretariaat, [secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

## IN BEWEGING

Zoals geschreven in de intro is er de komende maanden veel te doen in en rond de kerk.

Op **9 september** vieren wij, inmiddels traditioneel, de **Zieken- en ouderendag**. In de woord- en communieviering wordt speciaal aan hen aandacht geschonken. Mensen die helaas niet meer in ons dorp kunnen wonen, zijn persoonlijk uitgenodigd en worden opgehaald om weer een keer in onze kerk mee te kunnen vieren. Ook anderen zijn uitgenodigd om mee te vieren en na afloop van de viering bijeen te komen in 't Trefpunt voor een gezellig samenzijn met koffie met lekkers, een borreltje en een lunch. Uitgangspunt van deze viering is ontmoeting en samenzijn. Dit wordt extra feestelijk als alle vaste kerkgangers meevieren in de kerk. Het Cosmas & Damianuskoor zingt ter ondersteuning en doet zijn best om er een feestelijk geheel van te maken. Wij rekenen dan ook op veel deelnemers, want **hoe meer zielen hoe meer vreugd!** Voor de niet-genodigden is er koffie en thee achter in de kerk.

Op **23 september** vieren wij het feest van onze patroonheiligen, **HH Cosmas en Damianus** met een feestelijke eucharistieviering. Harry Huisintveld O.P. gaat voor en het Cosmas & Damianuskoor zingt de sterren van de hemel! 😊

We zien deze viering als de start van het nieuwe kerkelijke seizoen en een wederzien na de zomer- en vakantieperiode. Na de viering bent u van harte welkom in 't Trefpunt voor een kopje koffie/thee met wat lekkers en een borrel met hapjes. U bent van harte welkom!

Begin september geven wij alle kerkgangers een uitnodiging mee voor burenen, kennissen, familie en vrienden om te komen proeven van de kerkviering op **zondag 30 september om 10:00 uur**. In de vorige BIB, maar ook in deze BIB kunt u meer over deze actie **Kerkproeverij**, een initiatief van de Landelijke Raad van Kerken, lezen.

Oktober is Mariamaand, dat betekent **Rozenkrans** gebed op de dinsdagavonden om 19:00 uur in de kerk bij het Maria altaar, van dinsdag 2 oktober t/m dinsdag 30 oktober. Op **zaterdag 13 oktober om**

**19:00** uur is er een Mariaviering in de kerk met als thema: “**Aan de hand van Maria**”. Voorgangers zijn Paula Timmermans en Els van der Wielen. Peter Staats begeleidt op piano.

Op 14 oktober is er een **gezamenlijke Taizéviering** (in het kader van de oecumenische vieringen van Oecumene Abcoude) met de Dorpskerk in de Dorpskerk om 10:00 uur. Voorgangers zijn Susan van Agten en ds. Herco van der Wilt.

Dan alvast een voor aankondiging: op **woensdag 7 november** wordt vanuit Oecumene Abcoude voor (groot)ouders een workshop georganiseerd over **Bijbellez en kinderen**. Deze avond vindt plaats

in 't Trefpunt van 20:00 uur tot 22:30 uur. Er wordt een interactieve presentatie gehouden over de vele mogelijkheden om de Bijbel een plaats te geven in gezinnen met (jonge) kinderen. Elk kind is uniek en heeft andere voorkeuren om op speelse en natuurlijke wijze in aanraking te komen met de Bijbel. Wilma van de Veen, regiocoördinator van het NGB zal het programma



vorm geven. In deze presentatie:

- krijgt men handvatten om met plezier met kinderen in de Bijbel te lezen en met de Bijbel aan de slag te gaan
  - staat men stil bij de eigen geloofsopvoeding en de invloed daarvan
  - denkt men na over het samen ontdekken van (creatieve) mogelijkheden
  - ontdekt men wat belangrijk is bij de keuze van een kinderbijbel
- Noteer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt in de volgende BIB en ook via de RK en Protestantse scholen.

Op **zondag 21 oktober** zal pastor Theo Moorman tijdens de viering het sacrament van de **ziekenzalving** toedienen aan ieder die het wil ontvangen. Elders in deze BIB en in de ONE kunt u hierover meer lezen. Na de seniorenviering van 3 oktober om 10:00 uur in 't Trefpunt zijn pastor Moorman en Willem Meijer beschikbaar om hierover in gesprek te gaan. U kunt zichzelf via het secretariaat of op 3 oktober aanmelden, maar u kunt ook tijdens de viering beslissen om deel te nemen.

Tot slot nog het overzicht van vieringen in onze kerk voor de looptijd van deze BIB:

**Zondag 2 september**

10:00 uur kerk, eucharistieviering pastor Theo Moorman, samenzang met Peter Staats op orgel

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Woensdag 5 september</b>  | 10:00 uur Trefpunt, eucharistieviering voor m.n. senioren met pastor Theo Moorman, na afloop koffie/thee |
| <b>Zondag 9 september</b>    | 10:00 uur kerk, Ziekendag, woord- en communieviering Edwin Denekamp en Loes Bank, gemengd koor           |
| <b>Zondag 16 september</b>   | 10:00 uur kerk, woord- en communieviering met pastor Tejo van der Meulen, dameskoor                      |
| <b>Woensdag 19 september</b> | 10:00 uur Trefpunt, woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie/thee                   |
| <b>Zondag 23 september</b>   | 10:00 uur kerk, Cosmas en Damianusviering, eucharistieviering Harry Huistintveld O.P., gemengd koor      |
| <b>Zondag 30 september</b>   | 10:00 uur kerk, woord- en communieviering Jan Berden en Loes Geerlings, Herenkoor. Kerkproeverij.        |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Dinsdag 2 oktober</b>   | 19:00 uur kerk, Rozenkransgebed   |
| <b>Woensdag 3 oktober</b>  | 10:00 uur Trefpunt, eucharistieviering, seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie/thee. |
| <b>Zondag 7 oktober</b>    | 10:00 uur kerk, woord en communieviering Edwin Denekamp en Max Verbeek, Dameskoor                       |
| <b>Dinsdag 9 oktober</b>   | 19:00 uur kerk, Rozenkransgebed met Dries Zwakenberg  |
| <b>Zaterdag 13 oktober</b> | 19:00 uur kerk, Mariaviering Paula Timmermans en Els van der Wielen                                     |
| <b>Zondag 14 oktober</b>   | 10:00 uur Dorpskerk, Taizéviering Susan van Agten en ds. Herco van der Wilt                             |
| <b>Dinsdag 16 oktober</b>  | 19:00 uur kerk, Rozenkransgebed met Hans Bieshaar   |
| <b>Zondag 21 oktober</b>   | 10:00 uur kerk, Eucharistieviering met ziekenzalving, pastor Theo Moorman, Gemengd koor                 |

Lieve mensen, dat was het dan weer. Dit is voor mij de laatste keer dat ik Bewogen in Beweging (BIB) schrijf. Ik ga immers per 1 oktober a.s. de



Pastoraatgroep verlaten en de kroniek BIB komt uit de koker van de pg. Ik heb 15 ½ jaar met veel plezier voor u geschreven over het wel en wee in onze parochie/geloofsgemeenschap en ik ben u dankbaar voor het feit dat u de moeite wilde nemen om mijn schrijfsels te lezen.

Voor Onderweg in de ONE zal ik overigens wel zo af en toe blijven verzorgen. Die rubriek bevat geen actualiteiten zoals de BIB en is dus eenvoudiger door mensen buiten de pg in te vullen.

Mede namens de Pastoraatgroep doe ik u de hartelijke groeten. Blijf bewogen, blijf in beweging, zo zorgen we dat we vitaal en levendig blijven.

Susan van Agten

## **UPDATE KERKBALANS 2018: Een steentje bijdragen!**

Graag geef ik u weer een update van de actie Kerkbalans die we dit jaar houden onder het motto 'Een steentje bijdragen'!

Midden augustus 2018 waren er totaal € 47.500 aan toezeggingen (vorig jaar € 48.800). De ontvangsten per die datum bedroegen € 39.250 (vorig jaar € 39.400).

In 2017 zijn we uitgekomen op ruim € 48.700 kerkbijdragen. Er moet een klein wondertje gebeuren willen we in 2018 ons doel van € 50.000 gaan halen.

Het is natuurlijk onvermijdelijk dat door het overlijden en verhuizen van medeparochianen en door de geringe aanwas, ook de opbrengst van de Kerkbalans afneemt. Toch ben ik ervan overtuigd dat u doet wat u kunt en we kunnen daar alleen maar dankbaar voor zijn.

In 2014 zijn we met het fiscaal vriendelijke Periodiek Schenken begonnen. Dit jaar zijn we alweer in het 5<sup>e</sup> jaar. Voor 24 (!) deelnemers/sters, die in 2014 zijn gestart voor een vaste periode van 5 jaar, loopt hun overeenkomst eind 2018 af. In totaal hebben we nu 51 deelnemers, die jaarlijks ruim € 17.000 geven, een gemiddelde van zo'n € 335. Ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen nog een periode gaan meedoen. Zij zorgen voor een belangrijke vaste stroom inkomsten, waarop de geloofsgemeenschap jaarlijks kan rekenen!

Begin 2019 zal ik aan degenen die dit betreft, een brief sturen om ze op de mogelijkheden tot verlenging te wijzen.

Tenslotte voor de liefhebbers nog even wat cijfertjes over 2017: in dat

jaar waren er 310 deelnemers (2016: 331) aan de actie Kerkbalans en zij gaven gemiddeld € 157 (2016: € 156). Een geweldig gemiddeld bedrag! De hoogste bijdrage was € 1.750 en de laagste € 6. Zoals hierboven al gezegd, daalt het aantal deelnemers ieder jaar en dat wordt maar beperkt gecompenseerd door hogere giften.

Mocht u uw Kerkbijdrage nog (automatisch) naar onze ING rekening overmaken, wilt u dit dan a.u.b. wijzigen in onze speciale Rabo rekening NL88 RABO 030 05 20 573. De ING rekening gaan we namelijk opheffen omdat dit kosten bespaart. Mocht u hulp hierbij nodig hebben, belt u mij dan gerust of spreek me even aan op een zondag na de dienst.

En u weet het: ieder (financieel) steentje helpt om onze geloofsgemeenschap ook financieel gezond te houden!

Hartelijke groeten,

Max Verbeek

Blomswaard 33

Tel: 06-156 01 859

[max.verbeek@maxing.nl](mailto:max.verbeek@maxing.nl)



**Praatcafé 't Trefpunt is open!**

***Vrijdag 7 September van 14:00 tot 16:00***

**'t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.**

**Het Thema: Wat is het beste advies wat je ooit kreeg?**

***Vrijdag 5 Oktober van 14:00 tot 16:00***

**'t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.**

**Het Thema: Wie zou je voor één dag willen zijn?**

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.  
Informatie: [www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl) of 0294-281335

## **NATIONALE ZIEKEN EN OUDERENDAG OP ZONDAG 9 SEPTEMBER 2018**

Ook dit jaar zijn wij weer bezig om een gezellige ochtend voor de zieken en ouderen te organiseren.

Daarom vragen wij u om zondag 9 september 2018 in uw agenda te noteren en vrij te houden zodat u kunt deelnemen. Wij beginnen met een woord en communieviering met zang door het Cosmas en Damianus-koor, daarna een gezellig samenzijn in 't Trefpunt.

Voor de viering van Zieken-Ouderendag, zijn van harte welkom zieken en ouderen die in of buiten Abcoude/Baambrugge wonen.

De werkgroep vindt het prettig als niet alleen de zieke, maar ook de oudere parochianen deelnemen, want hoe meer mensen hoe meer gesprekstof er is.

De parochianen die ziek of gehandicapt zijn en die bij ons al bekend zijn, ontvangen een uitnodiging in de tweede helft van augustus.

Als u iemand weet die voor deelname in aanmerking komt, wilt u dit dan melden aan het secretariaat telefoonnummer 281335.

Wij hopen dat het evenals voorgaande jaren weer een gezellige dag gaat worden.

Namens de Werkgroep,  
Loes Bank



## **SCHOONMAAK KERK**

**Op maandag 17 september** is er weer de jaarlijkse schoonmaak van de kerk van **09:00 uur tot 12:00 uur**

Wij vragen veel vrijwilligers om op die dag mee te helpen de kerk weer mooi schoon te krijgen. Voor koffie en lekkers wordt gezorgd !!!

## KERKPROEVERIJ 30 september 2018



In de vorige uitgave hebben we al iets geschreven over de kerkproeverij, waarvoor wij op 30 september a.s. mensen willen uitnodigen.

Daarbij stond ook als tekst: "Als je al een tijdje niet naar de kerk bent geweest (of je bent er misschien nooit geweest), is het best wel moeilijk om in je eentje de kerk binnen te lopen. Daarom moeten we als kerk uitnodigend zijn"

We vragen dus aan onze kerkgangers om mensen uit te nodigen met hen mee te gaan naar de kerk op 30 september. Zoals toen genoemd gaat het erom een vriend, buur of familielid of iemand anders met wie je een goede band hebt uit te nodigen om een keer mee te gaan naar de kerk.

Vraag het luchtig: "Zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden" en geef ze daarbij de uitnodiging.

Het zou natuurlijk fijn zijn als ze op de uitnodiging ingaan, maar voelen ze er niet voor: ... "even goeie vrienden".

Wanneer u iets meer wilt weten over de actie kerkproeverij kunt u kijken op <https://portal.eo.nl/kerkproeverij/>.

Wij zullen ervoor zorgen dat er begin september uitnodigingen achter in de kerk liggen, waarvan u gebruik kunt maken.

Namens de pastoraatgroep  
Loes Geerlings en Els van der Wielen.

## TAIZÉ-VIERINGEN in De Ronde Venen

Bent u een regelmatige bezoeker van onze Taizé-vieringen dan is de volgende informatie misschien ook wel iets voor u:

*'Een pelgrimage van vertrouwen op aarde'*

Ook in het komende seizoen wordt er elke laatste zondagavond van de maand een Taizé-viering gehouden in één van de kerken die deel uit maken van het IKO.

Samen een uurtje Taizé liederen zingen, luisteren naar enkele lezingen uit de bijbel, bidden en minuten lang stil zijn om de lezingen en de liederen tot je door te laten dringen of gewoon om even je gedachten te laten gaan.

Net als voorheen kun je ook nu vanaf 17:00 uur de meerstemmige liederen instuderen en een uurtje later genieten van een eenvoudige maaltijd. Stuur dan wel even een mailtje naar

[taizederondevenen@yahoo.com](mailto:taizederondevenen@yahoo.com).

Het inzingen is vanaf 17.00 uur, de maaltijd rond 18.00 uur, de vieringen beginnen om 19:00 uur.



Van doorgewinterde Taizéganger tot wie totaal onbekend is met de vieringen... voor iedereen is er een plekje.

## **De komende viering is op 30 september in de Dorpskerk Abcoude**

Voor meer informatie <https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/wp-content/uploads/2017-IKO-cursusaanbod-2017-2018.pdf>

## **OPENSTELLING R.K.KERK**

's Zomers is onze Cosmas en Damianuskerk op bepaalde dagen opengesteld voor publiek en zo ook dit jaar weer.

Ook wij hebben één van die prachtige kerken, die wij zo graag willen behouden. U moet hem beslist eens komen bewonderen.

De openingsdata zijn:

zaterdag 8 sept. van 13-16 uur = monumentendag

zondag 9 sept. van 13-16 uur = monumentendag

zaterdag 22 sept. van 13-17 uur

Informatie hierover bij Ria Hesp-Roelvink, tel. 0294-284400

## **GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEKENZALVING op zondag 21 oktober 10:00 uur**

Zondag 21 oktober a.s. is er, na een lange tussenpoos, een gemeenschappelijke ziekenzegening/ ziekenzalving in onze geloofsgemeenschap.

Tijdens de viering op zondagochtend zal pastor Theo Moorman aan ieder die hieraan wil deelnemen de ziekenzegening en ziekenzalving toedienen.

Bij een eerdere viering schreef pastoor Griffioen hierover :

“Ziekenzalving. Geen sacrament om mee te wachten tot het laatste moment. In tegendeel : Het is een sacrament van nabijheid en bemoe-

diging voor allen, die een nieuwe, soms moeilijke fase in het leven in gaan. Door handoplegging, zalving en zegening wil God ons laten ervaren dat geen mens er alleen voorstaat.”

Door de keuze om juist in de zondagmorgenviering het toedienen van dit sacrament te plannen willen wij onze verbondenheid met elkaar in gezondheid én kwetsbaarheid benadrukken. Juist in deze verbondenheid geven wij een teken er voor elkaar te zijn.

Als u zich van te voren wilt aanmelden, dan stellen wij dat op prijs (bij het secretariaat 281335 of [secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)), maar u kunt zich ook tijdens de viering op 21 oktober aansluiten. Schroom niet, kies voor deze bijzondere wijze van bijstand, van Gods hulp in uw leven in het besef dat wij allen kwetsbare mensen zijn.

Wilt u meer informatie dan kunt u zich wenden tot Willem Meijer (020-6960263) en/of pastor Moorman (b.v. na de seniorenviering op de eerste woensdagochtend van de maand, 3 oktober a.s.).

## **VERVANGING ORGEL stand van zaken:**

Het is tijd om jullie te informeren over de ontwikkelingen rondom de zoektocht naar een ander orgel.

Ik begin nog even bij het begin: op basis van een in januari 2017 verschenen rapport betreffende de staat van ons orgel en de te verwachten kosten heeft de LocatieRaad besloten een commissie van betrokken parochianen op te starten met als doel: beoordelen of vervanging wenselijk- en (financieel) haalbaar is.

Vooruitlopend op de eerste vergadering van deze commissie is het Parochiebestuur om toestemming gevraagd. Onder wat voorwaarden hebben wij groen licht gekregen om het orgel eventueel te vervangen.

Juni vorig jaar zijn wij als commissie voor het eerst bij elkaar gekomen, tijdens deze bijeenkomst is het volgende besproken:

- In principe willen wij proberen ons huidige orgel te vervangen;
- De volgende keer dat wij samenkomen nodigen wij ook een Katholieke Klokkens en OrgelRaad (KKOR-)adviseur uit, hij gaat ons begeleiden tijdens dit hele traject;
- Er is al nagedacht over de plaats van het nieuwe orgel;
- En, lijkt losstaand van de insteek van deze commissie maar is dit wellicht niet, er is grote interesse vanuit Gouda om onze Niehoff orgelkast terug te kopen.

In september 2017 was onze tweede bijeenkomst, ditmaal met de KKOR-adviseur. Deze adviseur heeft ook zelf ons orgel beoordeeld en deelde onze mening dat vervanging een goed idee is.

Tijdens deze avond is er al gesproken over een orgel in Utrecht, deze is volgens de mannen die er verstand van hebben, Stephan, Peter en de adviseur, voor onze kerk heel geschikt maar is voorlopig nog niet in de markt. Er was op dat moment nog geen koper voor deze kerk en dus kwam ook dit orgel nog niet vrij.

De adviseur zit midden in het netwerk van kerken, orgels, verkopende en kopende partijen en houdt dit orgel voor ons in de gaten.

Enkele maanden later kregen wij een melding van een orgel in Haarlem dat vrijkomt. Dit blijkt een behoorlijk prijzig orgel te zijn. Begin dit jaar kwam hier een derde orgel bij, ditmaal een orgel in Middelburg. Dit orgel is groot en ook stevig aan de prijs, zelfs een stevige prijs alleen voor de koop al en dan moeten we nog gaan demonteren, verhuizen en weer opnieuw monteren.

Ondertussen heeft het orgel in Haarlem al een andere bestemming gekregen en hebben we besloten om op het advies van de adviseur af te gaan en dat dure orgel in Middelburg aan ons voorbij te laten gaan. Blijft over nog steeds het eerste orgel waar we eigenlijk vanaf het begin ons hart aan verpand hebben: het orgel in Utrecht. Over dit orgel is nog geen echt nieuws, het zou kunnen dat het behouden blijft voor de kerk echter dan moeten ze de juiste kopers zien te vinden voor het gebouw.

De adviseur heeft naar het Bisdom een brief geschreven met als advies dit orgel naar Abcoude te verplaatsen en wij wachten op een reactie. Hij heeft er nog steeds vertrouwen in dat wij binnen niet al te lange tijd duidelijkheid krijgen over dit orgel of dat er zich een andere geschikte optie voordoet.

Enkele maanden geleden zijn wij door een betrokken parochiaan gewezen op een ander orgel in Utrecht. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit (prijs-)technisch voor ons niet interessant is.

En hoe is het nu? Nu is het even stil en is er weinig beweging en als iets niet in beweging is dan ontstaat er ruimte voor twijfel: zouden we dit allemaal wel doen, zijn we op de goede weg, ons orgel klinkt nog zo goed ....

Maar dan praat je weer met de mannen met kennis van zaken en dan bekijk je weer even het rapport en lees je de hoge onderhoudskosten die

er aan gaan komen en dan beseft je dat je gewoon moet doorgaan. Dat doen we dus en ik heb mij voorgenomen om jullie wat vaker te informeren.

Maar spreek mij overigens gerust aan met vragen of als je iets wilt neerleggen bij de commissie!

Kees van Kats, namens de commissie vervanging orgel

## AFSCHEID KOSTER JAN VAN DER LUGT

Net voor de zomervakantie werden we verrast door onderstaande bericht van Jan van der Lugt:

*“ 74 Jaar geleden kwam de kapelaan van de Anthonius Abtkerk te Scheveningen, waar ons gezin toen naast de kerk woonde, aan mij vragen om misdienaar te worden. Van deze 74 jaar ben ik 60 jaar actief geweest als misdienaar – acoliet – ceremoniemeester en tot slot 21 jaar koster in Abcoude.*



*Ik kijk dankbaar terug op een lange zeer fijne periode, waar ik met zeer veel priesters – besturen – collega's en vrijwilligers heel prettig heb mogen samenwerken. Het gaf mij veel voldoening. “*

Ik schreef al, wij als locatieraad waren verrast. Immers, Jan is – zeker op onze vergaderingen Platform Parochianen – een graag geziene gast. Als de rondvraag begint en hij aan de beurt is, gaan we er eens goed voor zitten, want altijd heeft hij een (lange) lijst van zinvolle punten die hem opgevallen zijn tijdens zijn kosterwerk en waar hij graag onze aandacht voor wil.

Uiteraard laat Jan zijn plaats niet leeg achter, hij heeft in de afgelopen periode jonge koster aangezocht, en in de viering van 19 augustus jl. hebt u als resultaat daarvan Patrick Merkus als koster in de weer kunnen zien.

We gaan Jan en zijn inbreng missen. Gelukkig komt hij vaak in de kerk en zal hij ons ongetwijfeld nog zaken onder onze aandacht gaan brengen ☺



We hebben Jan ooit gezien als pastoor Kortenhorst in vieringen rond het 125 jarig bestaan van onze kerk. In het priestergewaad van die tijd, met een zwarte bonnet.

Wij nemen dat bonnet diep voor hem af. We zijn Jan heel veel dank verschuldigd voor al zijn werk, zijn betrokkenheid, zijn waarnemingen, zijn ideeën, inbreng en zijn enthousiasme.

Hij schreef dat hij heel prettig heeft mogen samenwerken en dat is geheel wederzijds !

Namens de LocatieRaad  
Jeannette.

## HET ATTENTIEBLOEMETJE VAN DE WEEK

Mevrouw Nel Jap-Tjong verzorgt met veel enthousiasme het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.

Om aan waarop u naam en adres van de ontvanger en de reden voor het bloemetje kunt vermelden. Uiteraard kunt u ook uw voordracht per email doen via het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via [d.japtjong8@gmail.com](mailto:d.japtjong8@gmail.com).

Wij hopen op veel aanmeldingen.

Namens de pastoraatgroep  
Loes Geerlings

## GOED OM TE WETEN



Wanneer u verhuist, vergeet u dan niet uw nieuwe adres door te geven aan ons secretariaat? Dat kan met een briefje, een email of per telefoon (0294-281335)!

## AUTODIENST



Als u van de autodienst gebruik wilt maken, kunt u zich vrijdagsmorgen tot 12:00 uur. opgeven bij het secretariaat. Zij regelen dan dat u wordt opgehaald.

U kunt mij, Willem Meijer, ook opbellen tot zaterdagavond. Het is aan u om het initiatief te nemen om op te bellen.

Telefoon van het secretariaat : 281335.

Telefoon Willem Meijer : 020 6960263.

Schroom niet om van deze service gebruik te maken.

## **D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)**

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsofbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : [dcr.abcoude@gmail.com](mailto:dcr.abcoude@gmail.com)

## **KOPIJ AANLEVEREN [secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)**

In 2018 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

| Nummer | Kopijstop ONE | Kopijstop BIB | Verschijningsdatum |
|--------|---------------|---------------|--------------------|
| 6      | 2 okt.        | 8 okt.        | 18 okt.            |
| 7      | 13 nov.       | 19 nov.       | 30 nov.            |

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website

[www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl) Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

## **WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER**



In de viering van zondag 2 september gedenken wij allen die sinds september 2017 zijn overleden: Anny Fermin; Gerard Claessens; Joost Timmermans, Mieke Timmermans-v.d.Lugt; Ludger Brummelaar; Miep Seegers-Jans; Betsy de Jong-Lekanne Deprez; Quintus Bakker; Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; Fons van de Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie, Cligge-van den Helder; Hans van Oostrom; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick-van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg.

## WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER

Zo 02 Maria Berden-Camps; Jan Gortworst; Co van den Hoek en fam. van den Hoek-Galesloot; Ad Hesp; Cor Miltenburg; allen die sinds september vorig jaar zijn overleden.

Wo 05 Maria Berden-Camps; Ad Hesp; Cor Miltenburg.

Zo 09 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Ad Hesp; Cor Miltenburg.

Zo 16 Cock van Diest-van Blokland; Ton Aerts en fam. Michielsen; Ad Hesp; Cor Miltenburg.

Zo 23 Ouders Vesseur; Henk Zoeters; Chris Linnenbank; Daniël Kats en Hendrika Kats-van Schouten; Fred de Breij; Ad Hesp; Cor Miltenburg; zegen over ons gezin.

Zo 30 Frans Diederik; Guus van der Donk; Cor Miltenburg.

## WIJ GEDENKEN IN OKTOBER



In de viering van zondag 7 oktober gedenken wij allen die sinds oktober 2017 zijn overleden: Anny Fermin; Gerard Claessens; Joost Timmermans, Mieke Timmermans-v.d. Lugt; Ludger Brummelaar; Miep Seegers-Jans; Betsy de Jong-Lekanne Deprez; Quintus Bakker; Christine van Schalkwijk-Werneke; Ria Pouw-Kolk; Fons van de Wiel; Cock van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie, Cligge-van den Helder; Hans van Oostrom; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick-van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg.

## WIJ GEDENKEN IN OKTOBER

Wo 03 Maria Berden-Camps; Ton Aerts en fam. Michielsen; Cor Miltenburg.

Zo 07 Jan Gortworst; Emerie van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Cor Miltenburg; allen die sinds oktober vorig jaar zijn overleden..

Zo 14 Bertina Keizer-den Blanken.

**LOCATIERAAD:  
VACATURE**

Voorzitter

Jan Verharen  
Vice voorzitter, penningmeester  
0294-281898

Jeannette ter Laak  
Secretaris  
0294-288982

Gerard van Laar  
Beheer gebouwen  
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats  
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op  
[locatieraad@cosmasendamianus.nl](mailto:locatieraad@cosmasendamianus.nl)

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en  
Damianuskerk:  
Secretariaat open

Bankrekening  
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans  
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

**PASTORAATGROEP:**

Loes Geerlings  
0294 284498  
[loes@geerlin.gs](mailto:loes@geerlin.gs)

Paula Timmermans  
0294-284468  
[p.timmermans88@upcmail.nl](mailto:p.timmermans88@upcmail.nl)

Jan Berden  
0294-283453  
[j.berden@upcmail.nl](mailto:j.berden@upcmail.nl)

Annemiek van der Poel-Lutters  
06-14779207  
[annemiek.lutters@gmail.com](mailto:annemiek.lutters@gmail.com)

Judith Houben  
06-45744933  
[judyhouben@gmail.com](mailto:judyhouben@gmail.com)

Het secretariaat is te bereiken op  
[secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

[www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl)

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude  
0294-281335  
[ma-woe-vr](mailto:ma-woe-vr) van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus  
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus  
NL 88 RABO 030 05 20 573