

Bewogen in Beweging

**Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
19 januari t/m 17 maart 2019**

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Wanneer ik dit schrijf is de nieuwjaarsreceptie in onze geloofsgemeenschap net achter de rug. We hebben elkaar daar alle goeds voor het nieuwe jaar toegewenst. Daarbij zeiden een aantal mensen heel bewust tegen mij "Zalig Nieuwjaar". Dus dat wens ik u namens de pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap ook van harte toe.

En dan zijn er opeens weer 6 of 7 weken voorbij sinds de laatste BiB. In deze terugblik kan ik onmogelijk alle leuke en mooie dingen op gaan noemen, want dat zou veel te veel zijn. Wat ik wel even wilde noemen is dat het zo fijn was, dat er toch weer een groepje kinderen, die al eerder in het kinderkoor hebben gezongen, wilden mee zingen in de familieviering. Het Kindje Wiegen was ook een hele leuke viering. We hebben mooie liedjes gezongen. Gelukkig hadden we veel hulp van de kinderen in de kerk om de nieuwe kerstliedjes (In een stalletje; Dag ster, grote Ster) te zingen. En de kinderen waren prachtig verkleed als herder, als engel of als Maria. Het was heel leuk om zoveel kinderen met hun ouders in de kerk te hebben. De kinderen hadden het naar hun zin, terwijl ze rustig rondliepen of kropen en luisterden naar het kerstverhaal en keken naar de plaatjes daarbij. Na een klein halfuurtje gingen ze - na een bezoekje aan de Kerststal achterin - weer naar huis.

Ik hoop dat u deze laatste weken van het jaar een goede tijd heeft gehad. Na die donkere dagen is nu het nieuwe jaar weer aangebroken en als we goed opletten kunnen we al zien dat de dagen weer langer gaan worden.

We weten niet wat de winter nog voor ons in petto heeft, maar we gaan al weer richting het voorjaar en de zomer.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Wil Hameetman

tekst: Susan van Agten

In het weekend van 1 en 2 december jl. heeft Wilhelmina Louise Marie, Wil, Hameetman, van de Torenlaan, in volle overtuiging haar leven teruggegeven in de handen van God die liefde is. Zij was 67 jaar. Wil werd geboren in Scheveningen in een gezin met drie kinderen. Zij heeft haar jeugd niet als prettig en veilig ervaren. Het tekende haar verdere leven.

In de jaren '80 van de vorige eeuw kwam zij als jurist bij de Gemeente Abcoude-Baambrugge op de afdeling Welzijn. Zij verhuisde naar Abcoude, naar de Torenlaan. Wil bleef haar leven lang alleen. Haar honden waren voor haar trouw, aanhankelijk en rustig gezelschap en heel belangrijk voor haar.

Medio jaren '80 kwam zij in contact met de Missionaries of Charity, de zusters van moeder Theresa, in Amsterdam. Zij voelde zich door hen geaccepteerd en gewaardeerd en zij werd een enthousiast vrijwilliger. Hier ontdekte Wil het RK geloof, werd zij gedoopt en ging zij naar de vieringen. Medio jaren 2000 kwam haar moeder bij haar wonen. Wil ging daardoor niet meer zo vaak naar Amsterdam en zij ontdekte onze kerk. Na drie jaar werd haar moeder opgenomen in Maria Oord in Vinkeveen. Wil bezocht haar iedere dag met haar hond.

Na het overlijden van haar moeder bezocht Wil namens onze geloofsgemeenschap parochianen in Maria Oord. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Wil voorzag een verdere aftakeling, vooral geestelijk en zij vreesde dat zij de grip op haar leven zou verliezen. Zij besloot het heft in eigen handen te nemen en trof voorbereidingen om haar afscheid en uitvaart te bespreken. Zij was heel open over haar voornemens, maar niet meer van haar besluit af te brengen.

In de overtuiging dat haar een nieuw leven wachtte, in onvoorwaardelijke liefde en eenheid met God, heeft ze begin december de stap gezet het water in.

Op 10 december jl. hebben wij met een kleine groep familie, burens en parochianen afscheid van Wil genomen in een liefdevolle en warme viering van dankbaarheid in onze kerk. Daarna is zij in besloten kring gecremeerd.

Wij wensen ieder die Wil heeft gekend sterkte met haar overlijden.

Mag Wil nu zijn in het licht en in de liefde van God, waar zij vol vertrouwen naar uitzag.

Jan Buts

tekst: Susan van Agten

Op 22 december jl. is thuis aan de Molenweg in Abcoude overleden, Johannes Wilhelmus Cornelis, Jan, Buts in de leeftijd van 86 jaar. Jan werd geboren in Abcoude (waar nu supermarkt Plus Koot staat) in een gezin met vier kinderen. Als jonge jongen ging hij wonen en werken op de boerderij van zijn oom aan de Abcouderstraatweg (waar nu de golfbaan is). Het boerenbedrijf en de polder waren zijn lust en zijn leven. Begin jaren '60 leerde hij via familie Siny Lammers uit Groningen kennen. Zij trouwden en gingen wonen op de boerderij aan de Abcouderstraatweg. Zij kregen zes kinderen en vijf kleinkinderen. Toen de boerderij moest wijken voor de golfbaan, verhuisden Jan en Siny naar de Molenweg. Vanaf de Molenweg voerde Jan een boeren bedrijf aan Gein Noord.

Jan was een man van weinig woorden, met humor en soms markante uitspraken.

Zijn gezin kwam altijd op de eerste plaats en hij was gek op zijn kinderen en kleinkinderen. Zijn vrouw Siny overleed in 2017 en Jan zijn gezondheid ging steeds meer achteruit. Met hulp en ondersteuning kon hij nog thuis op de Molenweg blijven wonen, waar hij rustig is overleden. Zijn uitvaartviering was op 29 december in onze kerk, waarna hij is bijgezet bij zijn vrouw op de begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun vader en opa.

Moge hij geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde, herenigd met zijn geliefde vrouw Siny.

IN BEWEGING

Elders in de Bib vindt u nog informatie over de **Evensong** die gehouden zal worden op **3 februari**. Ik ben hier zelf heel erg in geïnteresseerd, daarom maak ik u hier graag op attent.

Op **Aswoensdag, 6 maart** is er om 10:00 uur een eucharistieviering met Askruisje in 't Trefpunt. Een goede start van de "40 dagen tijd" is het halve werk.

Het afgelopen jaar heeft een kleine groep mensen uit onze geloofsgemeenschap elke maand de rozenkrans gebeden voor de vrede. Zij hebben deze maandelijkse bijeenkomst als heel positief ervaren. Met

ingang van het nieuwe jaar zal er niet meer maandelijks worden gebeden, maar zal zoals gewoonlijk in de Mariamaanden wekelijks worden gebeden.

In de maanden mei en in oktober bent u elke dinsdag weer van harte welkom om de rozenkrans te bidden 's avonds om 19:00 uur in de kerk.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 20 januari	10:00 uur, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, klein gemengd koor.
Zondag 27 januari	10:00 uur Taizeviering met Margo Birkhoff en Willem Meijer.
Zondag 3 februari	10:00 uur woord- en communieviering met Zr. Monica, dameskoor
Woensdag 6 februari	10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee
Zondag 10 februari	10:00 uur eucharistieviering met pastor Gerard Griffioen, gemengd koor.
Zondag 17 februari	10:00 uur, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, klein gemengd koor
Woensdag 20 februari	10:00 uur, woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie/thee
Zondag 24 februari	10:00 uur, eucharistieviering met pastor H. Huisintveld, dameskoor
Zondag 3 maart	Oecumenische viering in de Dorpskerk
Woensdag 6 maart	10:00 uur Eucharistieviering met askruisje met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee
Zondag 10 maart	10:00 uur, Eucharistieviering met Pastor F. Schyns, klein gemengd koor
Zondag 17 maart	10:00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, gemengd koor
Woensdag 20 maart	10:00 uur, woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie/thee
Zondag 24 maart	10:00 uur woord- en communieviering Edwin Denekamp en Max Verbeek, dameskoor

Adventskrans

Lieve medeparochianen, zoals jullie gemerkt hebben was er geen hangende grote adventskrans.

De meeste kosters vonden het griezelig om voorafgaand aan de dienst op de hoge trap te gaan staan en de kaarsen aan te steken. Dat dit niet zonder gevaar is, heb ik de afgelopen weken meegemaakt. Mijn zwager, die koster is in 's Hertogenbosch heeft beide benen gebroken, toen tijdens het ophangen van de adventskrans aldaar, de trap onder hem vandaan is geschoven. Nu, 3 operaties verder, is hij opgenomen in een revalidatiekliniek en gaat het goed.

In overleg met de pastoraatgroep en de locatieraad is gekozen voor een adventskrans op het altaar.

En hij is prachtig geworden!!! Jan van de Lugt heeft deze, demontabele, krans gefabriceerd en de bloemengroep heeft hem weer prachtig versierd. Namens de kosters heel veel dank aan Jan en aan de bloemengroep.

Ook dank namens een paar voorgangers die nu zelf de kaars konden aansteken.

Paula Timmermans, namens alle kosters.

Diaconiefair

In de vorige Bib kon nog net worden geschreven over de fantastische opbrengst van de Diaconiefair. Nu mag ik melden dat het werk van de vrijwilligers wordt ondersteund voor de D.C.R. Zij hebben besloten de fantastische opbrengst aan te vullen met een bedrag van € 725,- zodat er een mooi rond getal van € 2.000 is bereikt. Fantastisch dat we de mensen in Lombok hiermee kunnen laten weten dat er aan de andere kant van de wereld mensen zijn die zich om hen bekommeren.

Loes Geerlings



Handig om nog even te noemen:



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Meerijden?

Wilt u graag opgehaald worden voor om deel te nemen aan een viering, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (0294 – 281335). Zij hebben gegevens van mensen die bereid zijn dit te doen en dan kunt u zelf contact met deze chauffeurs opnemen.



Attentiebloemetje:



Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.iaptjong8@gmail.com

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



KERKBALANS 2019: In Vreugde en Verdriet!!

‘In vreugde en verdriet’ willen we elkaar nabij zijn in onze geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus. Maar zeker ook daarbuiten, in ons dorp en verder weg. Onder dit motto houden we de Actie Kerkbalans 2019.

In vreugde elkaar nabij zijn is misschien niet zo moeilijk. Maar in verdriet elkaar nabij zijn, daar is durf voor nodig en daarvoor moet je soms over

een drempel heen. Maar wanneer we de Hemel op aarde een klein beetje dichterbij willen brengen, is die stap zó de moeite waard.

Kijk naar de kleurige foto's in de brochure van dit jaar. Momenten waarop vreugde of verdriet worden gedeeld. Een attentie bloemetje bij een blijde of verdrietige gebeurtenis, samen onze overledenen herdenken, samen ziekendag vieren....

Deze nabijheid 'in vreugde en verdriet' brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Personeelskosten, het onderhoud van de kerk, het gebruik van het Trefpunt, dat heerlijke kopje koffie of thee na de dienst, ons geweldige secretariaat, etc etc. Allemaal belangrijke zaken waarvoor uw financiële steun hard nodig is.

Als het goed is, heeft u de envelop met alle informatie over de Kerkbalans 2019 via uw wijkcontact ontvangen en wordt het inschrijfformulier binnenkort bij u opgehaald.

Periodieke Schenkers, van wie de overeenomst eind 2018 is afgelopen (24 personen!), ontvangen van mij ook nog een aparte brief.

De opbrengst van de Kerkbalans dekt bijna 1/3 van de totale jaarlijkse kosten van onze geloofsgemeenschap. Dat geeft wel aan hoe belangrijk deze inkomstenbron is.

Voor de financiële steun in 2018 zijn de locatieraad (en ik!) alle kleine en grote gevers erg dankbaar. De opbrengst van Actie Kerkbalans 2018 'Een steentje bijdragen' is uitgekomen op € 49.057, iets hoger dan de € 48.733 in 2017 en een beetje onder de doelstelling van € 50.000. Slechts € 865 aan toegezegde bijdragen is niet binnengekomen. Per gever is opnieuw een iets hoger bedrag overgemaakt (gemiddeld € 167)!

Voor 2019 hopen we weer dicht bij de € 50.000 uit te komen. Delen 'in vreugde en verdriet' willen we natuurlijk blijven doen en met uw financiële bijdrage maakt u dat mogelijk.

Hartelijke groeten,
Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06 156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

VAN DE VOORZITTER LOCATIERAAD.

Voorzitter van de Locatieraad Cosmas en Damianus Geloofsgemeenschap te Abcoude.

Mij is gevraagd deze taak op mij te nemen. Een taak om over na te denken en niet over een nacht ijs te gaan.

Een serieuze taak.

Gelukkig mag onze geloofsgemeenschap zijn met zijn vele actieve vrijwilligers. Onze pastoor heeft 9 geloofsgemeenschappen onder zijn hoede binnen zijn parochie, waarvan wij er een zijn. De laatste tientallen jaren is er veel geïnvesteerd om, zeker hier in Abcoude, een goede bezetting te krijgen en te behouden van vrijwilligers. Je kunt eigenlijk niet meer zonder hen. Een vrijwilligersgroep om de vieringen liturgisch inhoud te geven. Maar ook heel veel vrijwilligers om, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, de boel draaiende te houden. Onderhoud aan kerk, gebouwen en omliggend groen, waaronder het kerkhof. De bloemengroep, koffiegroep, groep ziekenbezoek, caritas, kledingactie mensen in nood, niet te vergeten het C en D koor, Pastoraatgroep en werkgroep Oecumene, de kosters en de misdienaars en kinderkoor. Schoonmaakploeg is ook zo'n vrijwilligersgroep die maar weer steeds klaar staat, kerkradio, "Dank je wel" groep, vrijwilligers open kerk bezichtiging. Onze geloofsgemeenschap, onze locatie heeft met zo veel vrijwilligers een centraal coördinatie punt, het secretariaat. En de LocatieRaad.

Ja, ik ben gevraagd om binnen deze groep een taak te vervullen en heb toegezegd mij daarvoor in te zetten.

Zoals ik al eerder op merkte, draait onze geloofsgemeenschap op vrijwilligers. Niet zomaar een paar. Maar vele rondom u heen steken de handen uit de mouwen voor deze Cosmas en Damianuskerk, zonder dat u er misschien weet van hebt. En het hoeft ook niet altijd direct zichtbaar te zijn. Het gaat erom deze geloofsgemeenschap met elkaar soepel draaiende te houden voor ons allemaal. Met recht kan ik zeggen: vele handen maken licht werk.

Vele jaren geleden heb ik eens een uitspraak gedaan tijdens een parochiële bijeenkomst, en die was als volgt: "Geloven is ook doen". Deze paar woorden hebben veel inhoud, je moet het alleen even zien. Ik hoop met al onze vrijwilligers en geloofsgenoten op een fijne samenwerking en heb eigenlijk wel alle vertrouwen om een goede toekomst tegemoet te gaan.

Tot slot datgene wat ik uitgesproken heb op de nieuwjaarsreceptie:

Ik heb een wens voor iedereen

Een gelukkig nieuw jaar met lieve mensen om je heen

Mensen die van je houden om wie je bent,

Mensen in wie je een stukje van jezelf herkent.

Laat merken dat je om hen geeft,

Dat je samen met hen iets moois beleeft

Dan is je leven pas een feest.

Veel geluk, liefde en een goede gezondheid in dit nieuwe jaar!

Laten we daarom het glas heffen en proosten op 2019

Edwin Reuling



Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 1 februari van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Ik kan niet zonder.....

Vrijdag 1 maart van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Wat is je heimelijke genoegen?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335



**CHORAL EVENSONG IN DE DORPSKERK,
Kerkplein 45 Abcoude
3 februari 2019 van 17:00 tot 18:00 uur
Martinus Cantorij o.l.v. Paul Waerts
predikant ds Herco van der Wilt**



'Choral Evensong', het Anglicaans 'Avondgebed' is een viering, waarbij het koor bidt, luistert naar de lezingen en vooral de lofzang gaande houdt. Dit laatste gebeurt door het zingen van psalmen, introits (openingswoorden), hymns (gezangen), responses (gebeden zoals het Onze Vader), canticles (lofzangen van Maria en Simeon) en anthems (meestal meerstemmig).

De Martinus Cantorij uit Zwaag met als Choirmaster Paul Waerts legt zich toe op Anglicaanse kerkmuziek uit alle stijlperioden. Het heeft als "visiting choir" veel gezongen in Britse kathedralen en abdijkerken zoals St. Paul's Cathedral en Westminster Abbey in Londen. Dit getuigt van de hoge zangkwaliteit van dit koor! Het koor zingt in antifonale opstelling: twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend.

Zondag 3 februari 2018 van 17.00-18.00 uur in de Dorpskerk. Er wordt een deurcollecte na afloop gehouden voor de onkosten. U bent van harte welkom deze muzikale en religieuze belevenis mee te maken en mee te zingen.



EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Dit jaar zullen twee communicantjes vanuit Abcoude hun Eerste Heilige Communie gaan doen: Jasper Hamelinck en Joep Noordermeer.

Net als vorig jaar zal pastoor Griffioen tijdens een viering in de kerk van Mijdrecht communicantjes uit Vinkeveen, Mijdrecht en Abcoude van hun eerste communie voorzien.

Dat zal op zondag 23 mei zijn.

Op vrijdag 4 januari kwamen ze voor het eerst samen om alvast te bedenken hoe ze de eerste viering vorm zullen geven want op **10 februari** zullen Jasper en Joep zich voorstellen tijdens de **voorstelviering** in de kerk van Abcoude.

Annemiek Lutters



OECUMENE ABCOUDE organiseert op 14 februari: Kunst Zien

Op deze Valentijnsdag kijken we naar oude en nieuwe (beeldende) kunst rond een thema.

De bedoeling is om eerst goed – in rust en met aandacht – te kijken. Wat zie je?

Vervolgens delen we kijkervaringen en ontdek je dingen die je zelf niet had gezien.

Van harte welkom! Onder leiding van Willem Meijer.

Om 20:00 in 't Hoogt, inloop vanaf 19:30 uur.

DANK AAN JAN EN WIL

We schrijven 1976 als Jan en Wil Deerenberg besluiten om de taak van "Kerkradio" op zich te nemen. Een systeem dat via de radio of telefoonverbinding naar de luisteraar gaat. Het was niet alleen het thuis kunnen luisteren naar de vieringen die op de zon- en feestdagen werden gehouden, maar ook mee kunnen lezen en eventueel mee kunnen zingen. Hiervoor moet je wel beschikken over een kerkboekje. Ja, deze werden ook al die jaren door Wil en Jan bij de aangesloten luisteraars bezorgd. Ik zelf heb voor diverse familievieringen en oecumenische

vieringen het benodigd aantal boekjes in het zo welbekende kastje gelegd op Angsteloord. Het kastje zal er nog wel hangen, maar nu niet meer voor de kerkboekjes voor de kerktelefoonluisteraars. Nee, na ruim 42 jaar hun bijdragen geleverd te hebben aan onze geloofsgemeenschap hebben zij afgelopen jaar besloten het stokje door te geven.

Jan was de drijfveer om de techniek te verzorgen en Wil ontfermde zich hoofdzakelijk om de distributie van de boekjes. Ook zij ondersteunden elkaar met hun taken. Een ideale combinatie. Gelukkig hebben ze alles aan Ton Koekenbier over kunnen doen. Ja, Ton is inmiddels door Wil en Jan helemaal ingewijd in de techniek van de kerkradio. Voor al dit enorme werk als vrijwilliger willen wij als geloofsgemeenschap jullie HEEL hartelijk danken. Dit niet alleen met woorden, maar ook met een mooie bos bloemen en een bon om samen te genieten van een maaltijd bij de Chinees. Geniet van jullie welverdiende stromomenten. Wij hopen jullie nog heel lang in onze geloofsgemeenschap tegen te komen.

Nogmaals hartelijk dank.



VAN LOCATIERAAD

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we kunnen terugkijken op prachtige activiteiten in en rond de kerk. We hebben genoten van onze warme geloofsgemeenschap.

Graag willen we apart hier ook even de concerten van Kamerkoor Akkoord en StudentenKoor Amsterdam noemen. Kamerkoor Akkoord had meer bezoekers verdiend, StudentenKoor Amsterdam had veel toehoorders. Beide concerten hadden gemeen dat het een genot was om naar te luisteren. Ook komend jaar zullen er weer een aantal concerten plaatsvinden. Het leuke van onze concerten is, dat de toegang gratis is. We houden na afloop wel een deurcollecte, maar..... er wordt na afloop ook altijd een drankje geschonken ☺

Binnen de locatieraad worden de lopende zaken besproken. Naast de gewone jaarlijkse (onderhouds)zaken staan ook op de agenda:

- Beschoeiing kerkhof
- Isolatie dak Trefpunt
- Mogelijkheid onderzoeken aanbrengen zonnepanelen op 't Trefpunt.

En soms worden we voor leuke activiteiten gevraagd. In de vastentijd is er van 11 – 13 april een meerdaagse pelgrimstocht vanuit Weesp, georganiseerd door een werkgroep van de parochie “Levend Water”.

Eén pelgrimswandeling gaat door het Gein naar Abcoude.

Ons is verzocht de kerk als bezinnings-/rustplaats te mogen gebruiken en dan in 't Trefpunt wat te eten. En dat verzoek willigen we graag in ☺

Verder moeten we heel praktisch op zoek naar een nieuwe telefoonverbinding. ISDN, waar we nu als parochie nog gebruik van maken, verdwijnt. Dus gaan we kijken naar wat de mogelijkheden van telefonie in deze moderne tijd zijn. Uiteraard met behoud van de huidige nummers ☺

En..... we zijn druk met alles wat met AVG, de nieuwe privacywetgeving, te maken heeft. Met name het secretariaat is er druk mee. Mocht u komende tijd wat uurtjes over hebben, er is een lijst van voorwaarden en protocollen die gecheckt moeten worden ;-)

Jeannette ter Laak
Secretaris LocatieRaad.

ATTENTIE BLOEMEN

Beste Cosmas en Damianen, Tipgevers en Bloemen bezorgers.

We koesteren niet alleen ons mooie kerkgebouw, maar ook koestert onze geloofsgemeenschap de gemeenschap.

Getuige de vele reacties die met kerst en nieuwjaar als bedankje binnenkwamen.

Maar ik zie het als teamsport.

Bedankt allemaal namens allemaal.

Drie koningen, 2019.

nelly jap-tjong d.japtjong8@gmail.com

GOED OM TE WETEN

Het nieuwe adres van Nel van der Weijden is:
Voorhoeve huis
Afdeling Oudaen
Trumanplein 1
3527 CX Utrecht



D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2019 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
2	26 febr.	4 mrt.	15 mrt.
3	16 apr.	22 apr.	3 mei

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website

www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI

Zo 20 Cocky van Diest; Emeri van Laar en Alma van Laar Erpelink;
Gert Ruizendaal; Henk Zoeters; Wil Hameetman; Jan Buts.

Zo 27 Jan van den Anker; Frans Diederik; Gonnie Stronkman; Eduard de Jager; Jan Buts.

WIJ GEDENKEN IN FEBRUARI

In de viering van zondag 3 februari gedenken wij allen die sinds februari 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Fons van de Wiel; Cocky van Diest-van Blokland; Thijme Burggraaf; Annie Cligge-van den Helder; Hans van Oostrom; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick-van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts.



Zo 3 Jan Buts; allen die sinds februari vorig jaar zijn overleden.

Wo 06 Ton Aerts en fam. Michielsen.

Zo 10 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink.

Zo 17 Cocky van Diest; Bertina Keizer-den Blanken.

Zo 24 Henk Zoeters; Gert Ruizendaal; Frans Diederik.

WIJ GEDENKEN IN MAART

In de viering van zondag 3 maart gedenken wij allen die sinds maart 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Annie Cligge-van den Helder; Hans van Oostrom; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick-van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts.



Zo 03 Gonne Stronkman; allen die sinds maart vorig jaar zijn overleden.

Zo 10 Cocky van Diest; Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294-281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294-288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294-284430 of 06-5122219

Kees van Kats
0294 28 2878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294-284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294-283453
j.berden@upcmail.nl

Annemiek van der Poel-Lutters
06-14779207
annemiek.lutters@gmail.com

Judith Houben
06-45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294-28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294-281335
ma-woe-vr_van_9-12_uur

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573