

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
16 Maart t/m 5 Mei 2019 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

De eerste 2 maanden van het nieuwe jaar liggen achter ons. Leuke momenten daarin waren bijvoorbeeld de Evensong of 3 februari. Een stukje over deze viering vind u verderop in deze Bib.

Op zondag 10 februari zijn Jasper en Joep in de viering voorgesteld. Jasper en Joep gaan op 26 mei hun Eerste Communie doen in Mijdrecht. Jasper en Joep lazen een mooie tekst voor waarin ze over zichzelf vertelden en dat deden ze heel goed.



Misschien heeft u het al opgemerkt maar we hebben 2 nieuwe misdienaars. Daphne en Jennifer Houben. Oud-acoliet en huidig koster Patrick Merkus leert de nieuw misdienaars de kneepjes van het misdienen. In ieder geval waren de eerste keer dat de beide misdienaars in actie kwamen een groot succes.

Ik hoop dat Daphne en Jennifer er veel plezier aan beleven en dat we ze nog vaak in actie zullen zien.

Op 11 februari was het 40 jaar geleden dat Harry Huisintveld tot priester werd gewijd. In de viering van zondag 24 februari hebben wij hem daar van harte mee gefeliciteerd.

Op 17 februari vond in Mijdrecht het Vormsel plaats. Vanuit onze geloofsgemeenschap zijn Lara Cornelissen, Roos Zoeters en Luke Olender gevormd door Mgr. H. Woorts in de mooie en feestelijke viering.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Miny Ankoné

tekst: Jos Bouwens

Op 27 december 2018 overleed in een verpleeghuis in Oldenzaal onze oud-parochiane Miny W.G.M. Ankoné, op de hoge leeftijd van 94 jaar.

Miny was in 1964 met Pastor Gademan, als zijn huisgenote en verzorgster, meegekomen naar Abcoude. Zij heeft in de 23 jaar van haar verblijf op de pastorie heel veel betekend voor de parochie.

Naast de zorg voor Pastor Gademan, verzorgde zij de versiering van de kerk, niet alleen voor de zondagen door het jaar, maar ook de grote versieringen voor de

hoogtijdagen, als niet alleen het altaar, maar ook de kerk zelf moest worden versierd.

Ook maakte ze nieuwe beelden voor de kerststal in de kerk, borduurde zij nieuwe liturgische doeken voor altaar en lessenaar, had zij de zorg voor 't Trefpunt en was zij een trouw lid van het Cosmas- en Damianuskoor.

Na het verblijf in Abcoude, bij het emeritaat van Pastor Gademan, verhuisde zij met hem naar Bunnik en heeft zij ook daar altijd voor hem in grote dienstbaarheid gezorgd.

Na de dood van Pastor Gademan verhuisde zij naar haar geliefde Denekamp en later helaas naar het verpleeghuis in Oldenzaal.

Zij heeft daar nog verdrietige jaren gehad en haar familie schrijft daarom terecht in haar bericht van overlijden "Het is goed zo, eindelijk rust".

Haar crematieplechtigheid vond 4 januari plaats in Oldenzaal.

Martien Boekhorst

tekst: Susan van Agten

Op 26 januari is in Vinkenoord in Vinkeveen rustig en in het bijzijn van zijn kinderen overleden Martinus Bernardus, Martien, Boekhorst in de leeftijd van 93 jaar.

Martien werd geboren in Nieuwkoop in een boerengezin met negen kinderen. Na de lagere school ging hij werken op een boerderij in Aarlanderveen. Hij volgde later de avond landbouwschool met goed gevolg. Daarna werd hij bedrijfsleider op een boerderij in Zevenhoven, maar zijn droom was een eigen boerenbedrijf. Hij leerde Truus van Nes kennen, een boeren-dochter uit het Gein. Haar familie had geen

interesse in de boerderij en zo kon Martien na zijn huwelijk met Truus de boerderij overnemen. Martien en Truus kregen twee kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Martien was een vooruitstrevende boer, die zich met hart en ziel inzette voor het bedrijf, voor het vee en voor zijn gezin. Gelukkig had zijn zoon interesse om het bedrijf voort te zetten met zijn vrouw.

Toen dat gebeurde, verhuisden Martien en Truus naar het dorp. Ze begonnen daar een nieuw leven met nieuwe hobby, zoals bridgen. Martien was een man met een grote veerkracht. Steeds lukte het hem, door zijn positieve levensinstelling en door zijn geloof, allerlei tegenslag te boven te komen: groot verdriet en verlies, het overlijden van twee van hun kleinkinderen, het onverwachte overlijden van Truus na een ongeluk in huis 12 jaar geleden en de ziekte en het overlijden van zijn schoondochter Gemma, bijna zes jaar geleden. Maar ook lichamelijke tegenslagen kwam hij te boven: steeds kwam hij toch weer thuis. Tot twee jaar geleden, toen hij na een beroerte naar Vinkenoord in Vinkeveen moest verhuizen. Toch pakte hij ook daar de draad op en genoot hij nog van de activiteiten en de aandacht. De laatste tijd echter keek hij uit naar de dood en naar het weerzien met zijn geliefde Truus en andere geliefden. Na het sacrament van de zieken te hebben ontvangen, kon hij uiteindelijk rustig en vol overgave overlijden. Op 1 februari j.l. namen wij in dankbaarheid afscheid van hem in een liefdevol en warm samenzijn in onze kerk. Daarna is Martien bijgezet bij zijn vrouw Truus op de begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem nabij waren veel sterkte toe met het overlijden van deze sterke en veerkrachtige man.

Moge Martien geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde, herenigd met al wie hem lief waren.

Nel Miltenburg

tekst: Susan van Agten

Op 14 februari j.l. is in het Johannes Hospitium te Wilnis, in het bijzijn van haar familie, rustig overleden Petronella Cornelia, Nel, Miltenburg-van Hulsen in de leeftijd van 89 jaar. Over twee weken zou zij 90 jaar zijn geworden. Nel werd geboren in een boerengezin in Diemen. Op jonge leeftijd verhuisde zij met haar ouders naar Amsterdam-West, waar haar ouders een melk- en kruidenierswinkel begonnen. Het waren zorgelijke tijden, de jaren '30 en de oorlogstijd. Van jongs af aan hielp Nel in de winkel.

Bij de bevrijdingsfeesten in Abcoude leerde zij Bep Miltenburg kennen. Zij trouwden in 1952 en gingen wonen in Amsterdam-West. Zij namen de

melkzaak over van de familie Van Hulsen en later begonnen Nel en Bep hun eigen banketbakkerszaak in de Ten Katestraat en later in de Kinkerstraat. Het was hard werken. Hun twee zoons werden vaak ondergebracht bij een oppas. De zaken gingen steeds beter en in 1967 verhuisden zij naar een groot huis in de Willem van Abcoudeaan in Abcoude. Door de stadsvernieuwing in de jaren '80 verkochten zij hun winkels en gingen zij rentenieren. Zij genoten van vele uitstapjes en van het vrije leven samen. De geboorte van haar twee kleinkinderen was voor Nel een grote vreugde en het hielp haar over het verdriet heen van het verlies van haar geliefde Bep in 1996. Voor de kleinzoons was zij een lieve, betrokken en zorgzame oma.

Nel verhuisde naar Kerkgaarde waar zij met veel plezier woonde. Zij had veel gevoel voor decorum en zag er altijd mooi verzorgd uit. Zij kwam trouw naar de kerk gelopen met haar rollator. Terwijl de voorbereidingen voor haar 90ste verjaardag in volle gang waren, werd zij begin januari van dit jaar plotseling ziek en ging haar gezondheid snel achteruit. Na een ziekenhuisopname van een paar dagen, was duidelijk dat haar einde naderde. Zij verhuisde naar het Hospitium, maar niet voor lang, want zij overleed al na een aantal uren.

Ze was dankbaar voor haar leven en voor haar familie en haar familie heeft vrede met hoe alles is gegaan, dankbaar dat zij geen lang ziekbed heeft gehad. Op 20 februari namen wij afscheid van Nel in onze kerk, waarna zij bij haar man Bep is bijgezet op de begraafplaats in Abcoude. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen, andere familie en vrienden veel sterkte met het verlies van hun bijzondere en sterke moeder en oma.

Moge Nel zijn opgenomen in de geborgenheid van Gods liefde, herenigd met haar Bep, zoals zij geloofde.

IN BEWEGING

Terwijl ik dit schrijf is het Carnaval in alle hevigheid bezig in het zuiden van ons land. Over een paar dagen is het Aswoensdag, het begin van de vastentijd; de voorbereidingstijd op Pasen.

Ik kwam een aantal publicaties tegen over de vastentijd en hoe die door de tijden heen werd ingevuld. Ik las daarin dat hoewel het vroeger vooral ging om minder eten, het vasten in de jaren 90 van de vorige eeuw werd ingevuld met geen of minder tv kijken, dat er de laatste tijd het omgaan met sociale media of rantsoen wordt gezet.

Anderen proberen in deze periode tijd te maken voor mensen die ze al langere tijd niet hebben gezien of gesproken. Dus door aandacht te hebben voor anderen.

Welke voornemens u ook heeft voor deze periode. ik wens u een goede voorbereidingstijd voor Pasen.

En hoewel het nog heel ver weg is, een Zalig Pasen.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 17 maart	10.00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, gemengd koor
Woensdag 20 maart	10.00 uur, woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie/thee
Zondag 24 maart	10.00 uur Woord en communieviering met Edwin Denekamp en Max Verbeek, dameskoor.
Zondag 31 maart	10.00 uur woord en communieviering met T. van der Meulen, klein gemengd koor
Woensdag 3 april	10.00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee
Zondag 7 april	10.00 uur eucharistieviering met pastor Gerard Griffioen, gemengd koor.
Zondag 14 april	Palmpasen 10.00 uur kerk, oecumenische viering voorgangers ds.H van der Wilt en Susan van Agten. Kinderkoor
Donderdag 18 april	Witte Donderdag 19.00 uur gebedsdienst met Max Verbeek en Margo Birkhoff, gemengd koor. (graag wat fruit meenemen voor de fruitdozen)
Vrijdag 19 april	15.00 uur Familiepassie met Edwin Denekamp en Els van der Wielen. Samenzang (denkt u om een bloem of bloesemtak?)
Zaterdag 20 april	21.00 uur Paaswake. Met Ds H. van der Wilt en Willem Meijer
Zondag 21 April	Pasen 10.00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, gemengd koor.

Zondag 28 april 10.00 uur kerk woord en communieviering met T. van der Meulen.

Woensdag 1 mei 10.00 uur Trefpunt Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee

Zondag 5 mei 10.00 uur Woord en Communieviering met Zr. Monica, dameskoor

Uitnodiging OECUMENISCHE VIERING voor PALMPASEN

De kinderen van groep 1 tot en met 8 van de basisscholen worden weer van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Palmpasenviering en vooraf een Palmpasestok te komen maken.

Heb je een Palmpasestok, neem hem dan mee, anders hebben wij er een voor je. Wij zorgen ook voor de versieringen.

Je moet alleen zelf een broodhaantje regelen en meenemen op zondagochtend (zelf bakken of bestellen bij de bakker).

Meld je aan per e-mail zodat we weten dat je komt en we genoeg materialen kunnen regelen



Palmpasestok maken

Wanneer: Vrijdag 12 april en Zondag 14 april

Waar: 't Trefpunt 't Hoogt
Kerkstraat 23 Kerkplein 32

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur 9.00 tot 9.45 uur

Aanmelden voor 22 maart

voor vrijdag op: secretariaat@cosmasendamianus.nl

voor zondag op: grijman@gmail.com

Palmpasenviering

Wanneer: Zondag 14 april om 10.00 in de Cosmas en Damianuskerk, Kerkstraat 23, Abcoude

PS heeft u nog een Palmpasenstok liggen, dan kunt u hem inleveren op zondagmorgen, zodat hij opnieuw kan worden gebruikt.

De Goede week

De voorgangers in de Goede week zijn nog bezig met het voorbereiden van de vieringen en het vaststellen van de thema's. Daar kunnen we nog niet veel over vertellen. Echter we zullen op Witte Donderdag wel weer fruitdozen maken voor de parochianen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Neemt u daarom wat fruit of lekkers mee dat we in de fruitdozen kunnen stoppen? Voor Goede vrijdag vragen wij u een bloem of bloesemtak mee te brengen voor de kruisverering.



Mei Mariamaand

Wanneer de volgende Bib verschijnt is de maand mei, de Mariamaand alweer begonnen. Daarom vermelden wij nu alvast dat er op zaterdagavond 11 mei 2019 om 19:00 uur een Mariaviering is in onze kerk.

Met het thema: "Aan de hand van Maria" denken wij na over het leven van Maria en over ons eigen leven.

Evensong 3 februari

Op 3 februari j.l. organiseerde Oecumene Abcoude een Anglicaanse Choral Evensong in de Dorpskerk.

De Choral Evensong, het Anglicaans Avondgebed, is een gezongen gebedsdienst, die qua vorm en inhoud het meeste lijkt op de Vespers in de RK kloosters. Het koor staat in antifonale opstelling, twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend.

De Martinus Cantorij uit Zwaag met als Choirmaster Paul Waerts verleende haar medewerking aan deze bijzondere viering. Organist Edwin Hinfelaar kon via een cameraverbinding de aanwijzingen van de dirigent volgen.

De deelnemers aan de viering genoten van de zuivere koorzang en het was ook fijn om regelmatig coupletten mee te mogen zingen. Het koor zong en oogde als een Engels koor en je waande je bijna in een Engelse kathedraal! De Anglicaanse liturgie volgt een strakke orde van dienst, die in het liturgieboekje ook duidelijk werd aangegeven: staan, zitten, luisteren of meezingen.

Naast dat er veel te zien en te horen was, was het ook een inspirerende kerkdienst met gebeden en lezingen. Muziek en tekst spoorden aan tot bezinning.

Al met al een mooie ervaring. Het koor was erg tevreden over en blij met de akoestiek in de Dorpskerk en de gastvrije ontvangst daar en de kerkgangers vonden het prachtig en inspirerend.

Het smaakt naar meer voor koor en Oecumene Abcoude, dus we gaan voor een vervolg volgend jaar!

Susan van Agten

ZATERDAG 16 MAART 2019 tussen 10:00 – 12:00 uur



De jaarlijkse Sam's kledinginzameling voor Mensen in nood zal dit jaar plaats- vinden op zaterdag 16 maart 2019 tussen 10:00 en 12:00 uur.

Dit jaar gaat de opbrengst naar aardbevingsgebieden  zoals www.samskledingactie.nl. De organisatie van ieder jaar zeer blij met de opbrengst van zo'n kleding uit Abcoude en Baambrugge.



Sam's is
5.000 kilo

ZIN EN SOEP

Op **woensdag 20 maart 2019** organiseert Oecumene Abcoude **Zin en Soep in 't Hoogt**. Aanvang 18:00 tot 19:30 uur. U bent welkom vanaf 17.45 uur.

Bezinning en een eenvoudige maaltijd met soep en brood en een drankje.

Het bezinnende gedeelte wordt verzorgd door ds. Henk Leegte, van de Doopsgezinde gemeente Amsterdam. Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten.

Graag opgave vooraf in verband met de catering bij oeumeneabcoude@gmail.com of telefonisch bij Susan van Agten 285476 of Herco van der Wilt 773068. Wilt u een pan soep maken, dan houden wij ons aanbevolen. Ook dit kunt u melden via bovenstaande kanalen. Graag tot ziens!

Praatcafé

't Trefpunt

Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 5 april van 14:00 tot 16:00
't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Wat is je droom?

Vrijdag 3 mei van 14:00 tot 16:00
't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.
Het Thema: Als ik alleen ben dan.....

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.
Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

HOSPICE AMSTERDAM-ZUIDOOST

Tijdens de oecumenische viering van Woord en Lied op 3 maart j.l. in de Dorpskerk werd voor een bijzonder doel gecollecteerd: **Hospice Amsterdam-Zuidoost**, een Bijna Thuis-huis in oprichting.

De twee initiatiefneemsters Wendy en Darian waren aanwezig en gaven een korte toelichting op "hun" Hospice. Voor de meeste aanwezigen (en misschien geldt dat wel voor de meeste Abcoudenaren) was het een verrassing, dat zo dichtbij dit mooie initiatief ontplooid wordt. Het

Hospice stuurde ons een bedankje met tevens nog wat nadere informatie over de opzet en over de komende maanden:

We zijn de beide kerken van Abcoude, de Dorpskerk en de Cosmas en Damianuskerk, heel dankbaar voor de opbrengst van de collecte van de oecumenische viering van 3 maart.

En we zijn vooral ook heel blij met de aandacht die daarmee aan ons Hospice is gegeven. We vertellen er graag nog iets meer over: Twee zeer bijzondere dames, verpleegkundigen uit Zuidoost, zijn al meer dan drie jaar bezig hun droom te verwezenlijken: een hospice voor Amsterdammers in Zuidoost! Zij zijn daarin door de jaren heen gesteund door een groep vrijwilligers om hen heen. En nu, na drie jaar, is de verbouwing van een voormalige kinderopvang op Kelbergen 189 bijna afgerond en is het Hospice dus bijna klaar om van start te gaan in mei aanstaande.

Iedereen is bij ons van harte welkom, wanneer de zorg thuis of in het ziekenhuis niet meer mogelijk of wenselijk is. We bieden een liefdevolle plek om bij het proces van sterven en afscheid nemen met eigen tradities, gewoonten en rituelen dit leven af te ronden. Zoiets ontbrak nog in Zuidoost, waar het past om open te staan en open te zijn voor mensen vanuit meer dan 100 culturen!

Voor het hospice hebben wij steun nodig: veel mensen, veel middelen en veel inzet, maar ook een steuntje in de rug om ons de laatste stappen te kunnen laten zetten.

We zijn en blijven namelijk afhankelijk van financiële en praktische ondersteuning: de komende tijd, maar ook zeker na de opening, die we plannen op 20 mei.

Wilt u vrijwilliger worden, ons financieel steunen of juist met mankracht en kennis helpen, dan kunt u ons bellen of mailen:

Info@hospiceamsterdamzuidoost.nl en 06 442 70 584.

Zie ook onze website: www.hospiceamsterdamzuidoost.nl “

PELGRIMSTOCHT LANGS COSMAS EN DAMIANUS

Vastenactie 2019: schoon drinkwater verandert alles.

Met de opbrengst van de sponsoring en vastencollecte steunt Vastenactie Nederland al jarenlang projecten waarbij een waterput of watertappunt wordt aangelegd in dorpjes ver van de



bewoonde wereld. In 2019 zijn dat vijf waterprojecten in Nicaragua, Niger, Sierra Leone, Indonesië en Congo.

Voor de 9^e keer organiseert **vastenactie** een driedaagse pelgrimswandeltocht van ongeveer twintig kilometer per dag. Dit jaar weer samen met Parochie van Leven Water in Weesp. **Op donderdag 11 april, vrijdag 12 april en zaterdag 13 april**, worden de wandeltochten vanuit Weesp gelopen. Het doel is niet alleen geld bij elkaar lopen voor de projecten zodat het voor vrouwen en meisjes makkelijker is om aan schoondrinkwater te komen(sponsoring). Maar ook een bewustwording dat we zelf zuinig moeten zijn op onze aarde en zuinig moeten omgaan met het water dat ons wereldwijd ter beschikking staat. Klimaatopwarming en tekort aan schoon drinkwater worden mede veroorzaakt door onze royale westerse manier van leven. Tijdens de wandeltochten zijn er verschillende bezinningsmomenten en rustmomenten, waarin een overweging, gebed of lied wordt uitgesproken.

Op 13 april doet de tocht de Cosmas en Damianuskerk aan. Wij verzorgen een lunch in 't Trefpunt. Daarnaast is er in de kerk een moment van bezinning.

Mocht u mee willen lopen, u kunt zich opgeven voor 1, 2 of 3 dagen (<https://www.vastenactie.nl/nl/evenementen/pelgrimstocht2019>).

Ook op de dag van uw keuze kunt u zich 's morgens nog aanmelden aan de inschrijftafel in het Lichthuis, Waagplein 10 in Weesp.

VANUIT LOCATIERAAD&PLATFORM PAROCHIANEN

Werkgroep klussen

We zijn heel blij dat er onder onze vrijwilligers weer een groep gevormd is: een stevige klusgroep, oftewel een klusgroep die de grote klussen aanpakt. U hebt twee van hen de afgelopen jaren vaak in of rond de kerk aan het werk gezien, maar nu hebben ze een officiële status 😊 En..... ze zijn inmiddels met z'n drieën. Dus zijn we heel blij dat we het (zware) kluswerk in vertrouwde handen weten van Wim van Blokland, Joop Redegeld en Jan van Vliet.

Kerkbanken en schotten

Daar hebben we er nog een paar van staan. Ze worden niet meer gebruikt en we mogen ze voor een passend bedrag van de hand doen. De opbrengst komt ten goede aan iets moois in de kerk. Mocht u

belangstelling hebben voor een kerkbank of voor één van de twee schotten, neem dan contact op met Jan Verharen. U vindt zijn gegevens op de laatste bladzijde.



Verdere lopende zaken:

- De lampen in het middenschip worden vervangen door LED lampen.
- De orgelcommissie is weer bij elkaar geweest en gaat de bevindingen op een rij zetten. Als dat gebeurd is, worden ze gepresenteerd aan de geloofsgemeenschap en kunt u input geven.
- Als je te ver van de kerk woont, is er geen goede ontvangst van de kerkteléfono. We kijken naar alternatieven.
- De kerk beschikt sinds kort over een papiercontainer.
- Er komen twee nieuwe (gelijke) planten op het altaar.
- Op 26 maart is er overleg Oecumene Abcoude. We vergaderen met regelmaat met de Dorpskerk. Omdat er meer is dat ons bindt, dan dat ons scheidt. Heeft u onderwerpen die voor u belangrijk zijn, laat het ons weten. U vindt ons mailadres op de achterzijde.

Namens de locatieraad,
Jeannette ter Laak,
secretaris.

GOED OM TE WETEN



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Autodienst

Al vele jaren kunt u om naar onze vieringen in de kerk te komen gebruik maken van onze autodienst. In verband met nieuwe regels, moeten wij de gang van zaken voor de autodienst een beetje aanpassen.



Er komt nu een “coördinator van de maand” die u zelf moet bellen om op zondag te worden opgehaald. Elke maand is dat een andere persoon.

Coördinator voor de maand

Maart : Dhr. Max Verbeek, tel. 0294 – 284903.

April : Dhr. John Tinnemans, tel. 0294 – 283992.

Natuurlijk kunt u ook het secretariaat bellen, wanneer zij aanwezig zijn. Zij kunnen u dan de naam en het telefoonnummer van de betreffende coördinator geven. Het is wel de bedoeling dat u de coördinator zelf belt. Willem Meijer.



Attentiebloemetje:

Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



Adreswijzigingen

Het nieuwe adres van Kees van Vliet (voorheen Dorpszicht 128) is: Maria Oord, Huisje 10 (Kranswier) Herenweg 69 3645 DH Vinkeveen.



Kees ontvangt graag bezoek of een kaartje. Het is raadzaam om voorafgaande aan een bezoek even te bellen met nr. 0297-219364

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2019 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
3	16 apr.	22 apr.	3 mei
4	11 juni	17 juni	28 juni

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website

www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

WIJ GEDENKEN IN MAART

Zo 17 Uit dankbaarheid voor het 50-jarhulsemig huwelijk van Wil en Jan Tinnemans; Nel Miltenburg-van Hulsen.

Wo 20 Nel Miltenburg-van Hulsen.

Zo 24 Cocky van Diest; Henk Zoeters; Nel Miltenburg-van Hulsen.

Zo 31 Frans Diederik; Fam.Vesseur; Guus van der Donk; Nel Miltenburg-van Hulsen; zegen over ons gezin.

WIJ GEDENKEN IN APRIL



In de viering van zondag 7 april gedenken wij allen die sinds april 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick-van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen.

WIJ GEDENKEN IN APRIL

Wo 03 Maria Berden-Camps; Fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en fam. Aerts-Michielsen.

Zo 07 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Pail van Diest; allen die sinds april vorig jaar zijn overleden.

Zo 14 Cocky van Diest.

Zo 21 Fam. Vesseur; Gert Scholte; Fred de Breij; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef.

Zo 28 Bertina Keizer-den Blanken; Frans Diederik; Guus van der Donk; Cocky van Diest; Henk Zoeters; Felix Scholastica, Chandra, Alice en Fernando Nilanti Klever Fernando; voor zegen over ons gezin.

WIJ GEDENKEN IN MEI



In de viering van zondag 5 mei gedenken wij allen die sinds mei 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Hans Geers; René Zuidinga; Ria van Blokland-Vos; Corry van Schaick-van Bonzel; Bob Versteeg; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen.

WIJ GEDENKEN IN MEI

Wo 01 Maria Berden-Camps; Fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en fam.

Aerts-Michielsen.

Zo 05 Gonnie Stronkman; allen die sinds april vorig jaar zijn overleden.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 5122219

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Annemiek van der Poel-Lutters
06 14779207
annemiek.lutters@gmail.com

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294 28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
[ma-woe-vr van 9-12 uur](http://ma-woe-vr.van9-12uur.nl)

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

Kerkbalans HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 88 RABO 030 05 20 573