

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
29 Juni t/m 14 Sept. 2019 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Misschien heeft u in de vorige "One" gelezen over het bezoek van schoolkinderen aan onze kerk. Daarin schreven wij dat in mei de groepen 4 en 7 van de Pius en de Paulusschool op bezoek zouden komen. Op 8 mei stond "Ko de koster" de kinderen van groep 4 op te wachten. Ko kon veel dingen niet vinden in de kerk, maar gelukkig hielp de H. Anthonius hem steeds weer om de visjes, de ezel en de engeltjes in de kerk te vinden. Bij elk onderwerp dat hij gevonden had vertelde hij aan de kinderen een verhaal. Er was echter een ding dat in de kerk ontbrak en dat was een schilderij over een vrouw met een kip die door de HH Cosmas en Damianus was genezen. Omdat zo'n schilderij echt in onze kerk thuis hoort, heeft Ko heeft de kinderen gevraagd een tekening van dit verhaal te maken. We hopen binnenkort de tekeningen van de kinderen in de kerk op te hangen.



en de Mariakapel een toelichting op wat er te zien was. Daarna gaf Peter Staats een interessante uitleg over het orgel. Kinderen die pianoles hebben kregen de gelegenheid om op het orgel te spelen. In deze groepen zaten zeer talentvolle spelers.

Een week later op 15 mei was het de beurt van de kinderen van groep 7 van de Pius- en de Paulusschool. Zij maakten een rondje door de kerk en kregen op verschillende plaatsen in de kerk zoals bijvoorbeeld bij het altaar, het doopvont





BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen

Frits Bruns

tekst: Willem Meijer

Op 13 mei jl. is in het Henriette Roland Holsthuis in Amsterdam in zijn slaap, toch nog plotseling, overleden de heer Frits Bruns in de leeftijd van 95 jaar.

De heer Bruns, de jongste uit een kinderrijk gezin, is in Amsterdam geboren.

Zijn vader was aannemer en Frits stapte in zijn voetsporen.

Frits was bijna 70 jaar getrouwd met Jacqueline Wit. Zij leerden elkaar kennen in de Amsterdamse kerk De Duif. Frits was acoliet en Jacqueline leidde de meisjescongregatie. Het geloof en de kerk zijn altijd heel belangrijk voor beiden gebleven. In 1949 trouwden zij voor de wet en het jaar erop was het kerkelijk huwelijk. Samen met zijn vader bouwde Frits hun eigen woning in Abcoude.

Het echtpaar kreeg 2 dochters en 7 zonen. In 1968 startte hij zijn eigen bedrijf. Het was lange dagen hard werken. In 1985 kreeg Frits een hartaanval, waarna het harde werken voor hem voorbij was. Hij bleef wel heel intens bij het wel en wee van het bedrijf verbonden.

De laatste jaren zijn zwaar voor Frits geweest en ook voor Jacqueline. De achteruitgang van zijn gezondheid veroordeelde hem praktisch geheel tot zijn stoel. Het verlies van beide dochters, Ineke drie en half jaar geleden en Marga anderhalf jaar geleden, is heel hard aan gekomen.

De laatste periode van zijn leven was Frits steeds meer afhankelijk van zorg, ook in deze periode bleef Frits een positieve betrokken man. Afgelopen 13 mei is hij toch stilletjes in zijn slaap overleden.

Op maandag 20 mei hebben wij in een eucharistieviering afscheid genomen van Frits, daarna is hij begraven op de begraafplaats te Abcoude.

Wij wensen zijn echtgenote Jacqueline en de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe met het overlijden van haar man, hun vader en opa.

Moge Frits rusten in Gods vrede en geborgenheid.

Jos Rentinck

Op maandag 27 mei is in het Verzorgingshuis Berkenstede overleden Jos Rentinck. Hij is 74 jaar geworden.

Een week eerder had hij het bericht gekregen dat hij ongeneeslijk ziek was. Berkenstede heeft hem toen meteen opgenomen zodat hij de laatste periode dicht bij zijn echtgenote Joke kon zijn, die al vele jaren in Berkenstede verblijft. Jos werd als oudste geboren in het gezin Rentinck, dat woonde in het huis in Gein Noord vlak bij de spoorbaan. In 1970 trouwde Jos met Joke Wintershoven; zij kregen zoon Richard en dochter Bianca.

Jos heeft jarenlang gewerkt bij de Rabobank in Abcoude en heeft zich ook vele jaren ingezet voor FC Abcoude.

Op dinsdag 4 juni was er gelegenheid om op informele wijze afscheid van Jos te nemen in 't Trefpunt, waarna hij in besloten kring is begeleid naar het crematorium. Wij wensen Joke, Richard, Bianca, schoonzoon Nico en kleinzoon Milan heel veel sterkte met het verlies van hun echtgenoot, vader, schoonvader en opa.

IN BEWEGING

Het is nu echt vakantietijd geworden. In deze periode is het aanbod van activiteiten vaak wat minder, maar de vieringen in juli en augustus gaan gewoon door. Gelukkig hebben wij voldoende lekenvoorgangers om de vieringen onder elkaar te verdelen. Daarnaast gaat ook in deze zomermaanden het Praatcafé (zie elders in deze Bib) door op de eerste vrijdag van de maand.

Verder zijn al weer veel vrijwilligers bezig met het voorbereiden van vieringen en activiteiten in september.

Ik wens u een hele aangename zomerperiode.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 30 juni	10:00 uur Woord en Communieviering met Zr. Monica, klein gemengd koor.
----------------	--

Woensdag 3 juli	10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee
-----------------	---

Zondag 7 juli	10:00 uur Woord en communieviering met Willem Meijer en Loes Geerlings, gemengd koor	
Zondag 14 juli	10:00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Gerard Griffioen, samenzang.	
Woensdag 17 juli	10:00 uur Trefpunt woord en communieviering met Hans Bieshaar	
Zondag 21 juli	10:00 uur eucharistieviering met pastor Theo Moorman, klein gemengd koor.	
Zondag 28 juli	10:00 uur Taizé viering met Susan van Agten en Els van der Wielen	

Zondag 4 augustus	10:00 uur Woord en Communieviering met Zr Monica, klein gemengd koor.	
Woensdag 7 augustus	10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee	
Zondag 11 augustus	10:00 uur Woord en Communieviering met Jan Berden en Margo Birkhoff, samenzang	
Zondag 18 augustus	10:00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, gemengd koor	
Woensdag 22 augustus	10:00 uur Trefpunt woord en communieviering met Hans Bieshaar na afloop koffie /thee	
Zondag 25 augustus	10:00 uur Woord en Communieviering met Max Verbeek en Jan Berden dameskoor.	

Zondag 1 september	10:00 uur Taizé viering met Edwin Denekamp en Loes Geerlings	
Woensdag 4 september	10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee	
Zondag 8 september	10:00 uur kerk, eucharistieviering met Mgr. Herman Woorts, gemengd koor.	
Zondag 15 september	Ziekenzondag 10:00 uur kerk, eucharistieviering met pastor Theo Moorman, dameskoor	

SAVE THE DATES !!!!!

Zondag 22 september openen we weer feestelijk het jaar met de Cosmas en Damianusviering.

Zaterdag 28 september gaan we met alle vrijwilligers weer de krachten meten op de jeu-de-boulesbaan !

COSMAS EN DAMIANUS NU OOK OP FACEBOOK

Om sneller mededelingen en nieuwtjes te kunnen delen bij een groter publiek werd het tijd om wat meer op sociale media te doen. Na overleg met de pastoraatgroep en de locatieraad hebben we een facebook pagina opgezet :

www.facebook.com/rkabcoude.cosmasendamianus.3 of zoek op @RKAbcoude. Op deze site zullen zaken worden geplaatst die relevant zijn voor parochianen van de geloofsgemeenschap van de Cosmas en Damianus Abcoude. Ook wetenswaardigheden die voor dorpsgenoten en anderen ook de moeite waard zijn zullen worden gepost.

Zoals bijvoorbeeld een bezoek van de basisscholen uit Abcoude aan de



kerk of een lezing in het “Trefpunt der levenskunst”. Het is de bedoeling dat het voor iedereen makkelijker wordt om via de facebook site of app door te linken naar de website van de geloofsgemeenschap om daar het schema van vieringen of een email adres op te zoeken.

Ook de centrale parochie St. Jan de Doper (@sintjandedoper), de RK in Maarssen (@heilighartkerkmaarssen) en de RK in Breukelen (@RKbreukelen) hebben een eigen facebook site. Daarom is het nu ook

simpel om berichten van elkaar te delen. Uiteraard gaan we geen foto's plaatsen waar mensen herkenbaar op staan, als daarvoor geen toestemming is verleend.

We kunnen niet voorzien of het beheer van de facebook site veel tijd gaat kosten, dat ligt misschien ook aan de content die we gaan posten en de reacties die we daarop krijgen.

Dus zoek ons op via facebook en stuur ons een vriendschapsverzoek!



Namens de pastoraatgroep,
Judith Houben.

DE KRACHT VAN RITUELEN, 15 mei Trefpunt voor Levenskunst, een korte impressie

Op 15 mei jl. was zuster Monica Raassen bij ons in in 't Trefpunt om te spreken over 'de kracht van van rituelen'. 't Trefpunt was goed gevuld, het onderwerp pittig.

De directe aanleiding voor deze avond was het vlammetje van de Paaskaars: wanneer hoort deze te branden, en wanneer niet meer.

Hebben we nog gevoel voor 'rituelen en symbolen? Wat zijn rituelen?

Kort en bondig geformuleerd: 'ze staan voor een opeenvolging van handelingen in een bepaalde volgorde. Vaste vorm én herhaling zijn kenmerkend.'

Rituelen laten zien wat er toe doet, kleuren het leven, raken het onbenoembare, werken verbindend.

Zr. Monica besprak eerst rituelen in het dagelijks leven; we komen ze tegen in het gezin of een familie, binnen een culturele context en binnen onze samenleving. Daarna kwamen de talrijke rituelen binnen de liturgie aan bod: het gezamenlijke gaan staan, knielen, zitten, buigen: ze hebben allen een betekenis (eerbied, verwijzing naar de opstanding) en werken verbindend, mits ze bekend zijn en vertrouwd. In religie gedijen rituele handelingen, kunnen ze symbolisch en zingevend zijn.

Terug naar de Paaskaars die - tijdens de paaswake aangestoken- het licht van de opgestane Christus symboliseert (voor katholiek en protestant). Voorheen brandde de kaars alleen in de Paastijd. Na Pinksteren werd de kaars bewaard in de doopkapel en alleen gebruikt bij speciale gelegenheden (vormsel, doop, huwelijk en begrafenis)

Het verhaal van Monica was breder en dieper dan ik hier kan schetsen. De zuster wil graag terugkomen en meer vertellen.

Dat lijkt ons ook een goed idee.

Nelly Jap-Tjong



Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 5 juli van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Waar geef je je laatste vijftig euro aan uit?

Vrijdag 2 augustus van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Wij praten over Rinkel de kink, het boek, geschreven door Martine Bijl over haar herseninfarct.

Vrijdag 6 september van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Hoe vieren wij jubilea?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.
Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

KERK
WIE WOONT
ER
IN DAT
GROTE HUIS

Loeije

OPENSTELLING R.K.KERK

's Zomers is onze Cosmas en Damianuskerk op bepaalde dagen opengesteld voor publiek en zo ook dit jaar weer.

Ook wij hebben één van die prachtige kerken, die wij zo graag willen behouden. U moet hem beslist eens komen bewonderen.

De openingsdata zijn:

zondag 14 juli van 13-16 uur en zaterdag 27 juli van 13-17 uur
zondag 11 aug. van 13-16 uur en zaterdag 24 aug. van 13-17 uur
zondag 8 sept. van 13-16 uur en zaterdag 21 sept. van 13-17 uur



Informatie hierover bij Ria Hesp-Roelvink, tel.

0294-284400

NATIONALE ZIEKEN EN OUDERENDAG OP ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019

Ook dit jaar zijn wij weer bezig om een gezellige ochtend voor de zieken en ouderen te organiseren.

Daarom vragen wij u om zondag 8 september 2019 in uw agenda te noteren en vrij te houden zodat u kunt deelnemen. Wij beginnen met een eucharistieviering, voorganger is Mgr. H. Woorts, met zang door het Cosmas en Damianuskoor, daarna een gezellig samenzijn in 't Trefpunt. Voor de viering van Zieken-Ouderendag, zijn van harte welkom zieken en ouderen die in of buiten Abcoude/Baambrugge wonen.

De werkgroep vindt het prettig als niet alleen de zieke, maar ook de oudere parochianen deelnemen, want hoe meer mensen hoe meer gesprekstof er is.

De parochianen die ziek of gehandicapt zijn en die bij ons al bekend zijn, ontvangen een uitnodiging in de tweede helft van augustus.

Als u iemand weet die voor deelname in aanmerking komt, wilt u dit dan melden aan het secretariaat telefoonnummer 281335. Wij hopen dat het evenals voorgaande jaren weer een gezellige dag gaat worden.



Namens de Werkgroep
Loes Bank

OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN voor de D.C.R. (Diaconie en Caritas Raad, voorheen P.C.I.)

De DCR houdt zich bezig met ondersteuning van gemeenschapsopbouw (diaconie) en individuele financiële hulp (caritas) voor mensen die buiten de gebruikelijke sociale regelingen vallen.



Wegens reglementair aftreden van enkele van onze leden worden op korte termijn drie nieuwe leden ter vervanging gezocht. Inlichtingen omtrent inhoud en omvang van de werkzaamheden: John Tinnemans, tel. 0294-283992 of Han van Kraaij, tel. 0294-288982. Ons e-mailadres:

dcr.abcoude@gmail.com

FAIRTRADE

Ze zijn per zeecontainer uit Zuid Afrika en Zimbabwe gekomen samen met andere bijzondere kunst- en gebruiks-voorwerpen zoals Scrap metal vogels en Proud ladies. De bloemen en vlinders zijn van metaal, magnetisch en handgemaakt door kleinschalige bedrijven. Gone Arty importeerde ze voor de wereldwinkels in Nederland.

Gone Arty is aangesloten bij de World Fair Trade Organisation (WFTO) en probeert met maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaanszekerheid te bieden aan kleine productiebedrijven in Zuid Afrika, Swaziland en Zimbabwe.

De bloemen en vlinders zijn magneten voor 'niet vergeten briefjes' om op de koelkast te kleven. Wereldwinkel Abcoude kocht ze in. Voor € 5,25

zijn ze te koop en met dit bericht uitgeknipt mee krijgt u ook nog eens 10% korting.

In de Wereldwinkel vindt u veel meer leuke cadeaus. Zoals sjaals, prachtige sieraden en de lekkerste chocolade. Ook voor vaders, moeders, juffen en meesters zijn er grappige en lieve cadeautjes te vinden. Tijdens de Fairtradeweek van 4 tot 11 mei kreeg men bij aankoop €10.00 een lotnummer.

De winnaar haalde deze week haar welverdiende prijs, een cadeaubon t.w.v. € 25,00 op.

Wereldwinkel Abcoude Brugstraat 9. 1391 GH Abcoude
www.wereldwinkel-abcoude.nl Ook te volgen op Facebook, en Twitter.



AFSCHEID EN VOORTZETTING COMMISSIE VOLKSKERSTZANG

Op 3 april nam Oecumene Abcoude met een gezellig etentje afscheid van Frieda van Kessel en Godelieve van Miert van de Commissie Volkskerstzang. Frieda heeft zo'n 30 jaar (!) als lid van de commissie de Volkskerstzang mede georganiseerd. Zij vertelde dat zij in 1989 het stokje overnam van Marinus Jansen (Dorpskerk). Godelieve kan zo'n lang lidmaatschap niet evenaren, maar ook zij doet al sinds 2005 haar organisatorische duit in het zakje. Godelieve nam het stokje over van Elly Scholte (RK). Samen met Bep Buis namen deze dames de organisatie van de Volkskerstzang, deze waardevolle oecumenische traditie, voor hun rekening.

Maar aan alle mooie dingen komt een einde. Frieda wilde het moment afwachten waarop zij het stokje zou kunnen doorgeven aan haar dochter, Henriette. Na de editie van 2018 bleek dat Henriette daar ruimte en tijd voor kreeg. Naast haar zijn Annieke Uiterwaal en Kees van Kats toegetreten tot de nieuwe commissie, waardoor deze compleet is! Goed nieuws voor Oecumene Abcoude en voor Frieda en Godelieve en ook voor alle deelnemers van de Volkskerstzang!

De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden en gelukkig blijven beide dames de nieuwe leden als vraagbaak ter beschikking. De nieuwe commissie zal, met ondersteuning door Oecumene Abcoude, de mooie en waardevolle traditie van de Volkskerstzang voortzetten. Uiteraard mogen daarbij nieuwe accenten en inzichten worden uitgezet en uitgewerkt, in overleg met alle betrokkenen, zoals de Harmonie, het deelnemende koor, organist en de voorganger.

Tijdens het etentje dankte ondergetekende de beide dames hartelijk voor hun inzet, tijd en trouw namens de beide kerken en de deelnemers aan de Volkskerstzang door de jaren heen. Vanaf deze plek doe ik dat graag nogmaals: Frieda en Godelieve heel hartelijk dank voor jullie uitstekende werk voor de plaatselijke oecumene in de vorm van de jaarlijkse Volkskerstzang! Mede dank zij jullie kunnen we elk jaar deze traditie voortzetten en haar op deze manier doorgeven aan volgende generaties dorpsgenoten!

Susan van Agten, namens Oecumene Abcoude

VAN DE LOCATIERAAD EN DE ORGELCOMMISSIE

Stand van zaken vervanging orgel

... zo ben ik de vorige keer begonnen om u te informeren, maar inmiddels is deze kop boven de tekst achterhaald. Leest u vooral verder.

In het vorige artikel van september vorig jaar schetste ik u een beeld van een betrokken commissie die sinds medio 2017 met behulp van een externe adviseur op zoek is gegaan naar een ander geschikt orgel.

Deze zoektocht bleek er een met hindernissen en heeft ons veel geleerd over de techniek van orgels, dat er eigenlijk niet eens zoveel geschikte tweedehands orgels te vinden zijn en vooral dat de prijzen van die paar geschikte orgels toch wel erg hoog liggen.

Wij zijn hiervan geschrokken, hebben dit regelmatig in Platform Parochianen besproken en hebben uiteindelijk in de LocatieRaad besloten om het plan om ons orgel te vervangen te laten schieten.

Is dit spijtig, jazeker! We hadden er veel zin en hebben er ook behoorlijk wat energie in gestoken, maar het heeft ons ook nieuwe inzichten gebracht en alle opgebouwde kennis gaan we nu gebruiken om ons huidige orgel weer helemaal geschikt te maken voor jarenlang gebruik- en luisterplezier!

Wij gaan deze onderhoudswerkzaamheden niet ongemerkt laten plaatsvinden, na de Feestweek – en dat kan best een paar maanden nadien zijn – gaan wij een opstartmoment inplannen, dit zal een feestelijk karakter krijgen. Wij gaan u dan wat meer vertellen over ons orgel nu en over wat wij willen gaan doen, maar vooral ook dat hier toch veel geld mee gemoeid is en dat wij ongetwijfeld een beroep op u gaan doen om



mee te denken, mee te doen en – ja hoor – ook een beetje betalen.

*Noteer
de
datum*



Tot het zover is gaan wij hopelijk eerst allen genieten van onze vakantie!

Kees van Kats, namens de commissie vervanging aanpassing orgel

ZATERDAG 28 SEPTEMBER:

VRIJWILLIGERSAVOND

De LocatieRaad nodigt alle vrijwilligers van geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus uit voor een gezellig samenzijn op het Boule-odrome. U bent van harte welkom om een balletje te gooien, maar u mag ook gewoon gezellig op het terras onder het genot van een hapje en drankje naar alle verrichtingen komen kijken.

WIJ GEDENKEN IN JUNI

Zo 30 Guus van der Donk; overl. Ouders Verbeek-Erhart en Tiel Verbeek; Cocky van Diest-van Blokland; Frits Bruns.

WIJ GEDENKEN IN JULI



In de viering van zondag 7 juli gedenken wij allen die sinds juli 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Henk Strumphler Tideman; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns.

WIJ GEDENKEN IN JULI

Wo 03 Maria Berden-Camps; Fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en vader en moeder Michielsen.

Zo 07 Bertina Keizer-den Blanken; uit dankbaarheid bij een 40-jarig huwelijk van Max en Ingrid Verbeek-Starink; allen die sinds juli

vorig jaar zijn overleden.

Zo 14 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Eduard de Jager; Arie Manten; Cocky van Diest-van Blokland.

Zo 21 Ans Hesp-van der Linden; Henk Zoeters.

Zo 28 Frans Diederik; Trudy Dioederik-Wassink; Guus van der Donk.

WIJ GEDENKEN IN AUGUSTUS



In de viering van zondag 4 augustus gedenken wij allen die sinds augustus 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Ad Hesp; Cor Miltenburg; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien

Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns.

WIJ GEDENKEN IN AUGUSTUS

Zo 04 Allen die sinds augustus vorig jaar zijn overleden.

Wo 07 Maria Berden-Camps; Fam. Wassink-Hesp.

Zo 11 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Cocky van Diest-van Blokland.

Zo 18 Frans Diederik; Fam. Vesseur; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 40-jarig huwelijk.

Zo 25 Henk Zoeters; Trudy Diederik-Wassink; Frans Diederik; Guus van der Donk.

WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER



In de viering van zondag 1 september gedenken wij allen die sinds september 2018 zijn overleden: Nico de Pijper; Henny Schockman; Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-

Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns.

WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER

Zo 01 Allen die sinds september vorig jaar zijn overleden.

Wo 04 Maria Berden-Camps; Fam. Wassink-Hesp.

Zo 08 Ziekenouderendag; Cocky van Diest-van Blokland.

Zo 15 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink.

GOED OM TE WETEN



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Autodienst

Al vele jaren kunt u om naar onze vieringen in de kerk te komen gebruik maken van onze autodienst. In verband met nieuwe regels, moeten wij de gang van zaken voor de autodienst een beetje aanpassen.



Er komt nu een “coördinator van de maand” die u zelf moet bellen om op zondag te worden opgehaald.

Elke maand is dat een andere persoon.

Coördinator voor de maanden

Juli en Augustus: Willem Meijer, tel.020-6960263

Natuurlijk kunt u ook het secretariaat bellen, wanneer zij aanwezig zijn. Zij kunnen u dan de naam en het telefoonnummer van de betreffende coördinator geven. Het is wel de bedoeling dat u de coördinator zelf belt.

Willem Meijer.



Attentiebloemetje:

Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsofbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2019 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
5	27 aug.	2 sept.	13 sept.
6	15 okt.	21 okt.	1 nov.

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website

www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 5122219

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Annemiek van der Poel-Lutters
06 14779207
annemiek.lutters@gmail.com

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

website www.cosmasendamianus.nl

NOODNUMMER 0294 28 61 81

Adres Cosmas en
Damianuskerk: Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
Secretariaat open [ma-woe-vr van 9-12 uur](#)

Bewogen in Beweging

29 Juni t/m 14 Sept. 2019 pagina 17

Bankrekening	HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude	NL 67 RABO 0300514743

Kerkbalans	HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude	NL 88 RABO 030 05 20 573