

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
14 Sept. t/m 3 Nov. 2019 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

En nu is de Abcouder Feestweek alweer achter de rug en herneemt het gewone leven zich.



In de afgelopen periode hebben we nog een paar bijzondere activiteiten gehad. Op 15 juni ging pastoor Griffioen voor in de huwelijksviering van Josiphine Salem en Erik Klever. Het was een hele mooie viering, waarbij het koor heeft gezongen. Het bruidspaar zag er prachtig uit.

Op 21 juli kwamen de kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en de vormelingen naar de kerk om te vertellen over hun feest. Dat hebben ze heel goed gedaan. Bij de koffie werden we getrakteerd op heerlijke koekjes die Joep en Jasper hebben gebakken.

BEWOGEN: Geliefde parochianen die ons ontvielen

Corry Vendrig

tekst: Loes Geerlings

Op 29 juli 2019 overleed in het Verpleeghuis Hogewey in Weesp Corry Vendrig. Zij werd 72 jaar. Corry groeide op in de boerderij van de familie Vendrig aan de Kanaaldijk. Zij was de oudste in het gezin. Na haar middelbare school ging zij buitenshuis werken. Toen in 1966 kort na elkaar 2 van haar broers, Bert en Albert, door noodlottige



ongevallen kwamen te overlijden, ging Corry tijdelijk weer thuis in de huishouding werken.

In 1971 trouwde Corry en zij kreeg 2 zoons, Niels en Walter. Het huwelijk hield echter geen stand en Corry keerde terug naar Abcoude. Na een tijd bij haar broer aan de Kanaaldijk te hebben gewoond kreeg zij een woning in de Waardassackerstraat waar zij 25 jaar heeft gewoond. Corry heeft naast haar werk steeds vrijwilligerstaken gedaan zoals op school en bij het Rode Kruis.

De moeilijkheden die Corry in haar leven ondervond zorgden enige malen voor ernstige depressies. Gelukkig kwam ze er steeds weer bovenop, maar het werd wel steeds moeilijker om te genieten en richting te geven aan haar eigen leven.

Toen Corry ziek werd en meer hulp nodig had, kreeg zij een seniorenwoning op Achter de Kerken. Daar heeft ze maar heel kort mogen wonen. Haar afnemende gezondheid maakte een opname in Verpleeghuis Hogewey noodzakelijk.

Op 6 augustus hebben wij in een gebedsviering afscheid genomen van Corry, waarna zij is begraven naast haar vader.

Wij wensen haar zoons, schoondochter, kleinkinderen en broers en zus veel sterkte bij het gemis van hun moeder, schoonmoeder, oma en zus. Moge Corry leven in het Eeuwige Licht.

Theo Gielissen

tekst: Margo Birkhoff

Op 14 augustus is Theo Gielissen, 89 jaar oud, in het AMC overleden. Theo laat zijn vrouw Suze achter en diverse zeer betrokken nichten en neven.

In 1955 hebben Theo en Suze elkaar leren kennen bij De Eendracht, tijdens het dansen in de Kermisweek. Zo'n 5 jaar later leidde dat tot hun huwelijk en vanaf dat moment woonden Theo en Suze op Oldenhoff 7 te Abcoude. Theo was metaaldraaijer en precisiebankwerker van zijn vak. Bij diverse werkgevers heeft hij zijn talenten op dit vlak goed kunnen inzetten. Onder meer heeft hij 15 jaar bij de firma Lievers gewerkt. Op 59-jarige leeftijd is Theo met pensioen gegaan. Toen volgde een hele lange tijd voor Suze en Theo van veel fietsen en veel vakanties. Suze karakteriseert hun leven samen als 'liefdevol en heel rijk'. Theo hield veel van vissen: menige snoek van formaat is door zijn handen gegaan. Jarenlang was Theo een gewaardeerd lid van de vrijwillige brandweer te Abcoude en ook van de tuingroep van de kerk.

Tot enkele maanden geleden genoot Theo een goede gezondheid. Een ernstige ziekte werd toen echter geconstateerd. Een behandeling, om de kwaliteit van leven te behouden, mocht niet baten, waarmee het overlijden van Theo toch plotseling plaatsvond.

Op woensdag 21 augustus vond de afscheidsviering voor Theo plaats. Onder meer uit de keuze voor de brief van Paulus aan de christenen van Korinte -het Hooglied van de liefde- en uit de betrokken woorden van nicht Toos bleek hoe liefdevol Theo en Suze hebben samengeleefd en hoe gezien zij waren bij familie en bekenden door hun betrokkenheid en bescheidenheid. Na de viering heeft in crematorium Daelwijck te Utrecht de crematie van Theo plaatsgevonden.

Wij wensen zijn vrouw Suze, nichten en neven en verdere familie en bekenden van Theo veel sterkte met zijn overlijden. Moge Theo rusten in Gods vrede en geborgenheid.

Ank Schmitz

tekst: Margo Birkhoff

Op vrijdag 16 augustus is Ank Schmitz-Schmidt thuis, Burgemeester de Beaufortlaan 14 te Abcoude, rustig overleden, op de zeer respectabele leeftijd van 98 jaar.

Ank, geboren op 25 mei 1921, groeide in Baarn, Haarlem en Amsterdam op in een zeer hecht gezin met zeven kinderen. Toen zij in de 2e wereldoorlog voedselbonnen rondbracht, heeft ze Edy Schmitz ontmoet, wat in 1947 tot hun huwelijk leidde. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren: Boudewijn, Raymond, Michiel, Ronald en Anita en vanaf 1955 huisde het gezin op de Beaufortlaan te Abcoude. Helaas overleed oudste zoon Boudewijn in 1963 aan leukemie. In voor- en tegenspoed was Ank de motor van het gezin en zorgde zij voor een goed draaiend huishouden en veel gezelligheid. Haar grote maatschappelijke betrokkenheid bleek onder meer uit haar vrijwilligerswerk voor de Voogdijraad en Tafeltje Dekje. In 2000 moest Ank afscheid nemen van haar man Edy. Na zijn overlijden heeft ze nog zeer van het leven genoten, en tot het laatst is ze de betrokken, zorgzame en alerte vrouw gebleven, die ze altijd was.

Op 23 augustus heeft haar uitvaartviering plaatsgevonden in onze kerk. Dat Ank tot op het laatst in vele sociale kringen meedraaide, bleek uit de goed bezette kerk. Passend was de keuze voor de tekst over 'De sterke vrouw' uit Spreuken. Daar Ank tot haar 92e lid was van het Cosmas en Damianuskoor en daarna tot erelid werd benoemd, is haar uitvaart door

het koor omlijst met mooie koorstukken. De dankbaarheid en blijdschap voor haar leven waren voelbaar. Na de viering is Ank in familiekring bijgezet in het graf bij haar geliefde Edy.

Wij wensen de kinderen en hun partners, de klein- en achterkleinkinderen, veel sterkte met het gemis van hun moeder en oma.

Moge Ank zijn thuisgekomen, bij haar God die liefde is.

Agaath Meijer

tekst: Loes Geerlings

Op 22 augustus is Agaath Meijer-Sorber, 68 jaar, overleden in het hospitaal in Hilversum.

Agaath kwam met haar man Piet Meijer uit Amsterdam en zij hebben samen een zuivelwinkel gehad op de Meerweg. Agaath stond in de winkel en Piet reed op de SRV wagen. Zij kregen dochter Simone en zoon Bas. Piet overleed plotseling tijdens een hardloophwedstrijd. Agaath bleef achter met 2 puberkinderen. Haar broer zei daarover: "het waren jaren met veel verdriet en met vallen en opstaan". Later leerde Agaath Jan Verra kennen en zij hadden samen een mooie tijd totdat Jan ernstig ziek werd. Agaath heeft 2 jaar lang, tot zijn overlijden goed voor hem gezorgd.

In februari 2018 hoorde Agaath dat zij ernstig ziek was. Zij heeft anderhalf jaar haar ziekte de baas kunnen blijven, veel langer dan eerst werd verwacht.

Op 28 augustus vond haar afscheidsviering plaats in onze kerk. In deze viering kwam naar voren hoe Agaath het zorgen voor de ander in de praktijk heeft gebracht en hoe zij met humor, moedig en strijdvaardig het leven tegemoet trad.

Het koor de Blonde Lokken, waar Agaath lid van was heeft voor Agaath het lied "Droomland" gezongen. Na de viering hebben we Agaath naar haar laatste rustplaats gebracht bij haar man Piet op de begraafplaats.

Wij wensen Simone en Bas, schoonzoon Jérôme en kleinkinderen Mickaël, Emma en Femke heel veel sterkte met het overlijden van hun moeder, schoonmoeder en oma.

Moge Agaath zijn opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde.

IN BEWEGING

Op de eerste zondag van september is de kijktafel weer vernieuwd; het thema is "In het ritme komen". Dat is wat nu iedereen weer gaat doen.

De maand september is een maand met veel activiteiten.

De ziekenzondag, die is als u dit leest alweer achter de rug en natuurlijk het Cosmas en Damianus feest op 22 september. Wij hopen op veel belangstelling tijdens deze viering.

Veel succes met in het ritme komen en hoop dat u nu het weer vroeger donker wordt kunt genieten van gezelligheid binnenshuis.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 15 september	10:00 uur eucharistieviering met pastor Theo Moorman, dameskoor
Woensdag 18 september	10:00 uur Trefpunt woord en communieviering met Hans Bieshaar na afloop koffie /thee
Zondag 22 september	Feest van de HH Cosmas en Damianus 10:00 uur eucharistieviering met pastor Harry Huisintveld gemengd koor Na afloop een hapje en een drankje
Zondag 29 september	10:00 uur Woord en Communieviering met Margo Birkhoff en Max Verbeek klein gemengd koor.
<hr/>	
Dinsdag 1 oktober	19:00 uur, kerk Rozenkransgebed Blijde geheimen met Dries Zwakenberg
Woensdag 2 oktober	10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee
Zondag 6 oktober	10:00 uur Woord en communieviering met Willem Meijer en Loes Bank.
Dinsdag 8 oktober	19:00 uur, kerk Rozenkransgebed Droeve geheimen met Hans Bieshaar
Zondag 13 oktober	Oecumenische Taizé viering met Ds Herco van der Wilt en Susan van Agten
Dinsdag 15 oktober	19:00 uur, kerk Rozenkransgebed Glorievolle geheimen met Anselien Welling
Zondag 20 oktober	10:00 uur eucharistieviering met pastor Theo Moorman
Dinsdag 22 oktober	19:00 uur, kerk Rozenkransgebed Geheimen van het Licht met Corrie Mebus

Zaterdag 26 oktober	19:00 uur kerk Mariaviering met Paula Timmermans en Els van der Wielen.
Zondag 27 oktober	10:00 uur eucharistieviering met pastor Gerard Griffioen
Dinsdag 29 oktober	19:00 uur, kerk Rozenkransgebed met Dries Zwakenberg

Zaterdag 2 november	19:30 uur Viering van Allerzielen met Margo Birkhoff en Loes Geerlings
Zondag 3 november	10:00 uur Woord en communieviering met Max Verbeek en Edwin Denekamp

Voortgang KERKBALANS 2019: In Vreugde en Verdriet!!

Graag deel ik weer wat vreugde met u over het verloop van onze actie Kerbalans 2019 'In vreugde en verdriet'.

Het bedrag aan toezeggingen per 31 juli 2019 bedraagt ruim € 49.000! Dat is meer dan vorig jaar omstreeks deze tijd. Hoewel we de aloude jaarlijkse doelstelling van € 50.000 wat hebben moeten loslaten, lijkt die nu toch weer in zicht! Eind juli is al ruim € 41.000 ontvangen.

Dat is mede dankzij een aantal Periodieke Schenkers, die hun bijdrage hebben verhoogd en een 4-tal nieuwe deelnemers. Nagenoeg alle deelnemers uit 2014, voor wie de overeenkomst eind 2018 afliep, zijn een vervolgovereenkomst aangegaan. Echt Super! Natuurlijk valt er soms een deelnemer of deelneemster af door overlijden, maar tot nog toe blijft het totale aantal Periodieke Schenkers zo rond de 50. Gezamenlijk dragen zij jaarlijks ruim € 18.000 bij aan de Kerkbalans. Een geweldig bedrag waar we de komende jaren op kunnen rekenen.

Er zijn inmiddels 23 (!) gulle gevers of geefsters, die € 500 of meer per jaar bijdragen! Zonder iemand te kort te willen doen, zijn we geweldig dankbaar daarvoor. Ik realiseer me heel goed dat velen zo'n bedrag echt niet kunnen missen en ook hun bijdrage wordt zeer gewaardeerd. Ieder draagt zo bij naar zijn/haar mogelijkheden. De **vreugde** overheerst in hoge mate bij de locatieraad en bij mij wanneer we naar de Kerkbalans kijken dit jaar. Dat begrijpt u ☺

Geld blijft nu eenmaal nodig om de activiteiten in onze gemeenschap (en een beetje daarbuiten) voort te kunnen zetten. En ondanks de oprukkende vergrijzing in onze kerk maakt u dat mogelijk.

Evenals afgelopen april blijf ik vreugdevol en optimistisch voor 2019. Ik hoop op een klein wondertje waardoor we zo rond die € 50.000 uitkomen. Stort vooral binnenkort uw bijdrage, mocht u daartoe nog niet gekomen zijn.

En mocht u alsnog willen meedoen aan Periodiek Schenken, geeft u mij dan even een seintje? Dan regel ik de formulieren voor u.

Bedankt voor uw bijdragen!

Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06 156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

BROCHUREMAKER KERKBALANS GEZOCHT!

In de BIB van afgelopen mei/juni heb ik verteld dat we op zoek zijn naar een nieuwe brochure-maker voor de Kerkbalans. De brochure wordt nu ieder jaar in elkaar gezet door Marius Birkhoff, maar hij wil het stokje graag overgeven aan een opvolger of opvolgster.

Ik heb nog geen reacties op mijn oproep ontvangen, terwijl het juist zo'n mooi, beperkt, jaarlijks projectje is. Leuk om te doen voor iemand, jong of al ouder, die op (semi) professionele wijze de Kerkbalans brochure in elkaar kan zetten. Voor wie handig is, hoeft het één keer per jaar niet heel veel werk te zijn. In november worden alle foto's en teksten aangeleverd. De brochuremaker (of -maakster) zet die dan zo bij elkaar, dat er een pakkende brochure ontstaat. Het resultaat moet een bestand opleveren dat goed bruikbaar is voor de drukker om een kwalitatief mooi eindresultaat te geven.



Kom op, dit is je (of uw) kans om je talenten te laten zien!

Voor meer informatie:

Max Verbeek, 06-156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

OPENSTELLING R.K.KERK

's Zomers is onze Cosmas en Damianuskerk op bepaalde dagen opengesteld voor publiek en zo ook dit jaar weer.

Ook wij hebben één van die prachtige kerken, die wij zo graag willen behouden. U moet hem beslist eens komen bewonderen.

De openingsdata zijn:

zondag 8 sept. van 13-16 uur en

monumentendag zaterdag 14 en zondag 15 sep van 13.00 – 16.00 uur

zaterdag 21 sept. van 13-17 uur

Informatie hierover bij Ria Hesp-Roelvink, tel. 0294-284400



SCHOONMAAK KERK

Op **maandag 16 september** is er weer de jaarlijkse schoonmaak van de kerk van **09:00 uur tot 12:00 uur**

Wij vragen veel vrijwilligers om op die dag mee te helpen de kerk weer mooi schoon te krijgen. Voor koffie en

lekkers wordt gezorgd !!!



Praatcafé 't

Trefpunt is open!



Praatcafé 't Trefpunt begon 4,5 jaar geleden als initiatief vanuit de Pastoraatgroep. Initiatiefnemers van het eerste uur waren Paula Timmermans,

Thea Lagewaard en Els Heidebrink. Voorzichtig, kijkend of er behoefte is aan deze vorm van bij elkaar komen.

Vrijdag 6 september opende het Praatcafé voor de 50^e keer de deuren!
En daar werd op feestelijke wijze bij stil gestaan ☺

Vrijdag 4 oktober van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Welk televisieprogramma weiger je om te kijken?

Vrijdag 1 november van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Van welk lied of muziekstuk uit je jeugd heb je speciale herinneringen of emoties?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover. Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

KLEDINGBEURS 2019 in de DORPSKERK

Vrijdagavond 20 september en zaterdag 21 september

De kledingbeurs komt er weer aan. U heeft dus nog ruim de gelegenheid om de kasten op te ruimen en de spullen voor ons te verzamelen.

Kleding (ook baby- en kinderkleding!), schoenen, dekens, gordijnen enz., kan ingeleverd worden op:

vrijdag 13 september vanaf 13:00 tot 15:00 uur

zaterdag 14 september vanaf 10:00 tot 12:00 uur.

Het inzameladres is bij de hoofdingang van de Dorpskerk, (tegenover het Reisbureau).

Het sorteren van de ingebrachte spullen vindt plaats op: **dinsdag 17 september en vrijdag 20 september tussen 10:00 en 15:00 uur.**

Er wordt voor een lunch gezorgd!

De verkoop vindt plaats op:

vrijdag 20 september van 17:30 tot 20:30 uur

zaterdag 21 september van 11:00 tot 14:00 uur.

De opbrengst van de kledingbeurs wordt in overleg met het College van Kerkrentmeesters bepaald.

Wie wil ons enkele uurtjes helpen bij het sorteren en/of met de verkoop? Van wie mogen we een kamerscherm voor de kleedkamer gebruiken? Graag één of meer.

Met een reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjo Dierx (tel. 281601) en Anneke Rozema (tel. 287121).

ZATERDAG 28 SEPTEMBER: VRIJWILLIGERSAVOND

“In vreugde en verdriet” komen mensen samen in onze kerk van de HH. Cosmas en Damianus. Ze vieren hun vreugde, maar ook in verdriet zoeken mensen elkaar op in onze kerk.....

.....Vreugde, omdat we als geloofsgemeenschap zo'n mooi en inspirerend (gods)huis hebben, waarin een samenzijn per definitie een viering is. Vreugde omdat we rondom onze kerk geloofsgemeenschap zijn met warmte en gastvrijheid, voor elkaar en voor onze gasten.....

.....Bij dit alles vervullen onze kerk en geloofsgemeenschap een waardevolle taak op belangrijke momenten in het leven van mensen. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die daar een bijdrage aan leveren. Zonder hen zou onze geloofsgemeenschap niets kunnen doen.....

Citaten uit de brief die u bij de kerkbalansbrochure heeft gekregen.

We zijn heel blij met zoveel vrijwilligers en daarom hebben wij alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap HH

Cosmas en Damianus uitgenodigd voor een gezellig samenzijn op het Boule-o-drome om een balletje te gooien, of om gewoon gezellig op het



terras onder het genot van een hapje en drankje naar alle verrichtingen kijken. Mocht u als vrijwilliger de uitnodiging niet ontvangen hebben, wilt u zich dan aanmelden bij het secretariaat ?



Sam's kledingactie had dit jaar een mooi resultaat. Op zaterdag 16 maart is er 4335 kilo kleding opgehaald. Nadien zijn er nog zo'n 50 zakken nabezorgd. In de gemeente De Ronde Venen zijn

wij de enige organisatie die huis-aan-huis kleding mag ophalen vanwege het feit dat we dat hier al bijna 50 jaar regelen. Daar mogen we trots op zijn. Alle gevers en ook helpers bedankt namens de inwoners van Sulawesi.

Met vriendelijke groet

Corry de Vijlder



**ZONDAG 29
SEPTEMBER**

**IN DE
ANGSTELBORGH
ABCOUDE**

**VAN 14:00 TOT
16:00**

Jong en oud worden samengebracht in teams en krijgen vragen over uiteenlopende thema's onder het genot van een hapje en een drankje. Deelname is gratis, opgeven kan door te mailen naar JudyHouben@gmail.com of op de intekenlijst bij de Angstelborgh, maar gewoon binnenlopen mag natuurlijk ook! Georganiseerd door de diaconaction van de Cosmas en Damianus kerk in samenwerking met De Angstelborgh

ONS KERKORGEL: informatieavond op dinsdag 8 oktober!!!

In de vorige BIB heeft u er al uitgebreid over kunnen lezen. Vervanging van ons orgel, door een exemplaar uit een andere kerk, gaat teveel in de papieren lopen. Dat plan is dus verlaten. We zitten als locatieraad en



orgelcommissie nu op het spoor om ons kerkorgel intensief te renoveren c.q. te repareren. We zijn nu in de fase beland van het aanvragen van diverse offertes hiervoor. We kunnen op dit moment nog niet precies zeggen wat deze renovatie aan kosten met zich meebrengt. Maar in de loop van de komende weken en maanden zal dit duidelijk worden.

In de orgelcommissie is aan de helft van de leden (i.c. Gerard van Laar, Kees van Kats en ondergetekende) duidelijk geworden, dat we eigenlijk NIETS van kerkorgels afweten. Dat geldt natuurlijk niet voor onze andere twee leden: Peter Staats en Stephan van de

Wijgert. Die benoemen met regelmaat onderdelen, waarvan wij het bestaan niet eens afwisten, en ook de functie daarvan...

Omdat met de renovatie van ons orgel een flinke som geld gemoeid is, en we hiervoor zeker bij u allen zullen aankloppen, lijkt het ons daarom gepast om u -net als onszelf- in te wijden in de werking van kerkorgels. Daarvoor organiseren we voor iedereen die geïnteresseerd is op dinsdag 8 oktober aanstaande, 20.00 uur, een avond in 't Trefpunt.

Twee onderwerpen staan op de agenda:

- De werking van een kerkorgel: op heel bijzondere wijze zal u hierin wegwijs worden gemaakt. Meer gaan wij nu niet verklappen!
- De plannen (voor zover dan duidelijk) met betrekking tot de renovatie.

We hopen dat u met velen aanwezig zult zijn. U bent van harte welkom!

Geeft u zich svp even op bij het secretariaat als u van de partij zult zijn (0294-281335)!

Met hartelijke groet, namens de Orgelcommissie,
Margo Birkhoff

WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER

Zo 15 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Anton Aerts; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber.

Wo 18 Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber.

Zo 22 Ouders Vesseur; Henk Zoeters; Ans Post; Daniël Kats en Hendrica Kats-van Schouten; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber.

Zo 29 Frans Diederik; Trudy Diederik-Wassink; Guus van der Donk; Fred de Breij; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber.

WIJ GEDENKEN IN OKTOBER



In de viering van zondag 2 oktober gedenken wij allen die sinds oktober 2018 zijn overleden: Annie Stigter-Savelkoul; Truus, Pouw-van der Maat; Annie Heeman-Hoogervorst; Wim van Schaick; Piet van Vliet; Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns; Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber..

WIJ GEDENKEN IN OKTOBER

Wo 02 Maria Berden-Camps; Fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en vader en moeder Michielsen; Agaath Meijer-Sorber.

Zo 06 Agaath Meijer-Sorber; Allen die sinds oktober vorig jaar zijn overleden.

- Zo 13 Bertina Keizer-den Blanken; Cocky van Diest-van Blokland..
- Zo 20 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Henk Zoeters; Mia Meuwissen.
- Zo 27 Frans Diederik; Trudy Diederik-Wassink; Kees Vesseur; Gonnie Stronkman; Guus van der Donk.

GOED OM TE WETEN



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Autodienst

Al vele jaren kunt u om naar onze vieringen in de kerk te komen gebruik maken van onze autodienst. In verband met nieuwe regels, moeten wij de gang van zaken voor de autodienst een beetje aanpassen.



Er komt nu een "coördinator van de maand" die u zelf moet bellen om op zondag te worden opgehaald.

Elke maand is dat een andere persoon.

Coördinator voor de maanden

September: Willem Meijer, tel.020-6960263

Oktober : J. Tinnemans, 0298-283992

Natuurlijk kunt u ook het secretariaat bellen, wanneer zij aanwezig zijn.

Zij kunnen u dan de naam en het telefoonnummer van de betreffende coördinator geven. Het is wel de bedoeling dat u de coördinator zelf belt.

Willem Meijer.



Attentiebloemetje:

Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het

attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.



Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

De D.C.R. is op zoek naar nieuwe leden. Wie wil met ons meedenken en aanvragen beoordelen om hulp te verlenen aan hen die het nodig hebben ?

Hebt u belangstelling, neem dan contact op met John Tinnemans dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2019 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 8 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
6	15 okt.	21 okt.	1 nov.
7	3 dec.	9 dec.	20 dec.

Kijk voor actuele berichten regelmatig op onze website

www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

U kunt ons vinden op www.cosmasendamianus.nl maar ook op Facebook @RKabcoude of via <https://www.facebook.com/rkabcoude.cosmasendamianus.3>

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 5122219

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op locatieraad@cosmasendamianus.nl

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op secretariaat@cosmasendamianus.nl

website www.cosmasendamianus.nl
Facebook @RKabcoude

NOODNUMMER bij overlijden 0294 28 61 81

Adres Cosmas en
Damianuskerk: Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
Secretariaat open 0294 281335
www.cosmasendamianus.nl
ma-woe-vr van 9-12 uur



Bankrekening HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 67 RABO 0300514743

Kerkebalans HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 88 RABO 030 05 20 573