

# Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus  
2 November t/m 22 December 2019 pagina 1

## BEWOGEN IN BEWEGING

### TERUGBLIK

September was een drukke maand. In de ONE staan een paar van die activiteiten vermeld met foto's, zoals de ziekenzondag, de vrijwilligers avond en de Pubquiz. September is ook de maand van het Cosmas en Damianusfeest. Kortom we hebben de eerste maand na de vakantie volop activiteiten gehad.

In oktober was vooral de informatiebijeenkomst over het nieuwe orgel heel onderhoudend. Het in elkaar zetten van een houten model van een orgel illustreerde fantastisch hoe een orgel werkt en wat er aan het orgel in onze kerk moet gebeuren. Er zijn veel ideeën geopperd, die kunnen worden ingezet om het benodigde geld voor de restauratie van het orgel bij elkaar te brengen. We horen hier vast binnenkort meer over.

En dan opeens het plotselinge en droevige bericht over het overlijden van onze Pastoor Gerard Griffioen. U hebt in de ONE hier uitgebreid over kunnen lezen. We zullen Gerard Griffioen missen.

### BEWOGEN:

#### Geliefde parochianen die ons ontvielen

##### Elly Oudejans

tekst: Loes Geerlings

Op dinsdag 3 september is in het ziekenhuis in Amstelveen overleden Petronella Johanna, Elly Oudejans–de Groot op de leeftijd van 90 jaar.

Elly was maandag daarvoor gevallen en had haar heup gebroken. Dit maakte een operatie noodzakelijk, maar dat bleek toch voor haar gezondheid teveel te zijn en zij is kort na de operatie overleden.

Elly Oudejans is geboren in Indonesië. Haar vader diende in het KNIL en dat bracht vele verhuizingen



door heel Indonesië met zich mee. Haar dochter Ans en zoon Rob luisterden graag naar de verhalen van Elly over het goede leven en over het lekkere eten in Indonesië, waar het altijd warm was,

Toen Elly bijna 13 jaar was kwamen de Japanners in Nederlands Indië. Elly werd met haar familie geïnterneerd in een kamp. Ze woonden in barakken met houten britsen, met veel vrouwen op kleine kamers. Ze heeft ruim 3 jaar geleefd met alle ontberingen in het kamp.

Elly leerde Aad Oudejans kennen na de oorlog in Leeuwarden; ze trouwden in 1957 en zijn in 1960 gaan wonen in het huis waar Elly nog woonde. Behalve Ans en Rob kregen ze nog een dochter Carla, die op 6 jarige leeftijd is overleden. Dit was een enorme klap voor Elly en voor het gezin.

Zij is deze klap te boven gekomen en heeft haar tijd gevuld met veel vrijwilligers werk zoals EHBO-er bij het Rode Kruis, vrijwilliger op de Henri Dunant, collectes, lid van het MOV, en zij heeft tot haar 78e in de Wereldwinkel gestaan.

Elly was creatief; ze ontwierp een patroon voor het linoleum, maakte kleding voor haar kinderen en later nam ze teken en schilderlessen. Op de rouwkaart en het liturgieboekje was een mooie aquarel die Elly heeft gemaakt afgebeeld.

In 2005 overleed haar man Aad Oudejans, en in 2007 werd Elly zelf ziek. Ook dit heeft zij weer overwonnen. En zij bleef actief met de bridgeclub, het praatcafé, koffie drinken met kennissen en naar de kerk tot haar noodlottige val.

Wij wensen Ans, Rob, Marion en de kleinkinderen veel strekte bij het overlijden van hun moeder, schoonmoeder en oma.

Moge Elly zijn opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde.

## **Trees Vinkenburg**

tekst: Willem Meijer

Op 5 september is in het AMC overleden Teresia Agnes Thecla – Trees - Vinkenburg-Creyghton in de leeftijd van 83 jaar. Trees is geboren in Nijmegen, de 4de van 9 kinderen. Het gezin heeft ernstig te lijden gehad in de tweede Wereldoorlog. Vader, een journalist van de Gelderlander, heeft drie maanden doorgebracht in een Duits gevangenkamp. Hij is deze ervaring nooit echt te boven gekomen. Trees overleefde een zwaar bombardement in Eindhoven. Zij is er wel altijd schrikachtig van gebleven. Uiteindelijk ging het gezin in Grevenbicht, Limburg, wonen. Omdat moeder voor het gezin moest werken, bleef Trees, 12 jaar oud, thuis om voor het gezin te zorgen. In 1963 begon zij een opleiding als verpleegkundige in Geleen. In deze tijd leerde zij Paul Vinkenburg kennen tijdens een kerstbal in het ziekenhuis. In 1968 sloten zij hun

kerkelijk huwelijk. Het paar ging wonen in Amstelveen en Trees kreeg een baan als verpleegkundige in het Amstelveenziekenhuis. In 1975 kwam het gezin in Abcoude wonen. Er waren toen al drie dochters geboren.

In 1982 verhuisde het gezin naar Johannesburg in verband met het werk van Paul. Voor Trees waren de 2 jaren in Zuid Afrika geen echt leuke tijd. Terug in Holland ging Trees weer de verpleging in, nu in St. Jacob in Amsterdam. Om haar werk te combineren met de zorg voor haar gezin werkte Trees als avond- en weekend-verpleegkundige. Zij bleef werken tot haar 67ste jaar.

De laatste 10 jaren waren moeilijk voor Trees. Haar gezondheid ging steeds meer achteruit. Op het laatst was zij geheel afhankelijk van de zorg van haar man. Door deze zorg kon zij thuis blijven wonen.

Begin september kreeg Trees een herseninfarct, gevolgd door een hersenbloeding. In de vroege ochtend van 5 september is zij overleden. Zaterdag 14 september hebben wij in onze kerk afscheid van haar genomen, waarna zij in besloten familiekring gecremeerd is.

Wij wensen haar man Paul, de dochters en hun partners, en de kleinkinderen veel sterkte met het overlijden van hun lieve vrouw, liefdevolle moeder en oma.

Moge Trees nu rusten in Gods vrede en geborgenheid.

## **Kees Bison**

Op 22 september jl. is na een korte en hevige ziekte, thuis in Achter de Kerken te midden van zijn gezin rustig overleden Cornelis, Kees, Bison in de leeftijd van 73 jaar. Kees werd geboren op Wieringen als middelste van een gezin van zeven kinderen. Zijn vader was hoofd van de school en daardoor verhuisde het gezin regelmatig. Kees volgde de politieopleiding en kwam bij de Amsterdamse politie. Daar doorliep hij allerlei facetten van het politiewezen zoals verkeerspolitie, motorpolitie, en hij diende op verschillende bureaus door de stad.

Op een feestje leerde hij Annette Vorden kennen. Zij trouwden in 1973 in Amsterdam. Ze kregen een dochter en een zoon en waren inmiddels verhuisd naar Maarssenbroek. In 1987 kwam het gezin naar Abcoude, dicht bij het werk van Kees in Amsterdam.

Na zijn pensioen zette Kees zijn dienstbaarheid in voor de dorpsgemeenschap in diverse vrijwilligersfuncties bij de Zonnebloem, het Viscentrum voor gehandicapten, als collectant voor het Rode Kruis, Mensen in nood enz.

De komst van drie kleinkinderen was een grote vreugde voor hem.

Hij paste graag en vaak op met zijn vrouw en de jongens waren gek op hun opa.

Kees was een echte verhalenverteller, van kleins af aan. Soms waargebeurd, vaak met verzonnen elementen er in. Als gids in Amsterdam kon hij zijn talent voor verhalen goed benutten bij allerlei rondleidingen door historisch Amsterdam. Eind augustus openbaarde zich een ernstige ziekte, die al snel niet meer te remmen bleek. Kees accepteerde het en in vol vertrouwen in God die liefde is, kon hij zich overgeven en rustig sterven. In een volle kerk werd Kees door velen in liefde en dankbaarheid herdacht. In kleine familiekring werd hij daarna gecremeerd in Amsterdam.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en ieder die hem lief had veel sterkte met dit grote verlies. Moge Kees geborgen zijn, herenigd met geliefde mensen die hem voorgingen, in Gods tedere en liefdevolle aanwezigheid.

## IN BEWEGING

Verderop in deze Bib kunt u lezen over de informatiebijeenkomst die gaat over "Samen vieren". En over een paar weken hebben we de Winterfair. Twee onderwerpen om nu al voor in beweging te komen. Hoewel deze Bib nog niet reikt tot de kerstperiode wil ik hier toch al noemen de Volkskerstzang, de familieviering en de nachtmis op kerstavond, de dagmis met kerstmis en natuurlijk ook het kindje wiegen. Dan weet u alvast dat het er weer aan zit te komen.

Loes Geerlings

## ROOSTER VAN VIERINGEN

|                     |   |
|---------------------|---|
| Zaterdag 2 november | 19:30 uur Viering van Allerzielen met Margo Birkhoff en Loes Geerlings    |
| Zondag 3 november   | 10:00 uur Woord en communieviering met Max Verbeek en Els van der Wielen  |
| Woensdag 6 november | 10:00 uur Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee |
| Zondag 10 november  | 10:00 uur eucharistieviering met pastor Harry Huisintveld                 |
| Zondag 17 november  | 10:00 uur eucharistieviering met pastor Theo Moorman                      |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Woensdag 20 november | 10:00 uur woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie /thee |
| Zondag 24 november   | 10:00 uur eucharistieviering met pastor Theo Moorman                          |

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Zondag 1 december   | <b>Geen Viering</b> in onze kerk. <b>Viering in eucharistisch centrum/Mijdrecht</b> in verband met opening van het jaar van de eucharistie |
| Woensdag 4 december | 10:00 uur Trefpunt Seniorenviering met pastor Theo Moorman, na afloop koffie /thee   |
| Zondag 8 december   | 10:00 uur eucharistieviering met pastor F. Schyns gemengd koor   |
| Zondag 15 december  | 10:00 uur eucharistieviering met pastor Theo Moorman   |
| Zondag 22 december  | 10:00 uur Taizé viering met Max Verbeek en Edwin Denekamp  |

Praatcafé  
  
**'t Trefpunt**

Praatcafé 't Trefpunt is open!

**Vrijdag 1 november van 14:00 tot 16:00**

**'t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.**

**Het Thema: Van welk lied of muziekstuk uit je jeugd heb je speciale herinneringen of emoties?**

**Vrijdag 6 december van 14:00 tot 16:00**

**'t Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.**

**Het Thema: Welk gerecht vind je lekker? (i.v.m. kerst)**

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: [www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl) of 0294-281335



## ZIN EN SOEP

Op **woensdag 6 november 2019** organiseert Oecumene Abcoude **Zin en Soep in 't Hoogt**. Aanvang **18 tot 19.30 uur**. U bent welkom vanaf 17:45 uur.

Inmiddels is het een vertrouwd concept voor de liefhebbers: bezinning en een eenvoudige maaltijd met soep en brood en een drankje. En als u het nog niet eerder hebt meegemaakt, is dit een uitstekend moment om kennis te maken met Zin en Soep.

Het bezinnende gedeelte wordt verzorgd door de heer Eric Citroen, kerkelijk werker bij de Dorpskerk. Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten.

**Graag opgave vooraf** in verband met de catering bij [oeumeneabcoude@gmail.com](mailto:oeumeneabcoude@gmail.com) of telefonisch bij Susan van Agten 285476 of Herco van der Wilt 773068. Wilt u een pan soep maken, dan houden wij ons aanbevolen. Ook dit kunt u melden via bovenstaande kanalen. Graag tot ziens!

## INFORMATIEBIJeenKOMST "SAMEN VIEREN"

Op zondag 10 november na de viering van 10:00 uur organiseren de locatieraad en de pastoraatgroep een informatiebijeenkomst. In deze bijeenkomst willen wij u graag informeren over het plan "Samen vieren" van het pastoraal team en het parochiebestuur.

Na de brief over “Samen vieren” van april 2019, zijn hierover geen verdere geen mededelingen verschenen. Wij denken dat het zinvol is om de plannen over “samen vieren” toe te lichten om hierover duidelijkheid te scheppen.

De bijeenkomst vindt plaats in ‘t Trefpunt tijdens het koffiedrinken. Wij hopen dat u erbij zult zijn.



## DIACONIE WINTERFAIR

Ook dit jaar wordt er weer een winterfair georganiseerd in het Trefpunt, 24 november na de dienst. We willen u vragen om uw inbreng: zelfgemaakte jam, vers gebak, chutney of mooie decoraties voor kerst of voor in de tuin. Dit jaar gaat de opbrengst van de fair naar de stichting: "mag ik dan bij jou?" De stichting zorgt ervoor dat ouders waarvan het kind kanker heeft, zich geen geldzorgen hoeven te maken over onvoorziene hoge kosten (zoals bijvoorbeeld extra oppaskosten voor broertjes zusjes, parkeerkosten) Door deze financiële hulp kunnen ze er zo goed mogelijk zijn voor hun zieke kind. (<https://stichting-magikdanbijjou.nl/> )

Dus reserveer 24 november alvast in uw agenda!

Om door te geven wat u wil inbrengen of voor andere informatie over de fair kunt u contact opnemen met Judith Houben. judyhouben@gmail.com  
06-45744933

## DIAKONIE-COLLECTE 2019

Op 17 november is onze jaarlijkse diaconie-collecte.

De opbrengst is bestemd voor een prachtig doel in onze eigen gemeente, nl. "GEZINSBUDDY".

Zij ondersteunen éénuoudergezinnen die het slecht hebben.

Er spelen vaak meerdere problemen en hierdoor zijn zij in een sociaal isolement terecht gekomen.

Ieder gezin wordt ondersteund door een buddy. Samen maken zij een plan van aanpak om weer rust te creëren in het overbelaste gezin.

Het plan voor 2020 is om een paar uitstapjes te regelen voor de aangesloten gezinnen. Zowel voor de moeders (of vaders) en hun kinderen. Hiervoor hebben zijzelf niet de financiële middelen.

Tijdens deze uitjes is er tijd voor ontmoeting en ontspanning. De gezinnen vinden ook steun en begrip bij elkaar.

Voorbeelden van uitjes zijn bijv.: een middagje bowlen met een hapje en een drankje

een dagje Amsterdamse Bos met pan-

nenkoeken eten tot slot.

een dagje pretpark

Onze bijdrage zal er toe bijdragen dat de gezinnen even alle zorgen kunnen vergeten en de kinderen een onbezorgde dag/middag hebben.

Dit zou anders niet mogelijk zijn.

P.S. Het bedrag dat u geeft zal worden verdrievoudigd door de PCI.

Dus iedere euro wordt 3 euro.

**Deze collecte bevelen wij van harte bij U aan.**

Bij voorbaat hartelijk dank namens de DCR-Abcoude

**VOLSKERSTZANG dinsdag 17 december Dorpskerk  
Abcoude**

De jaarlijkse Volkskerstzang zal worden gehouden op dinsdagavond 17 december a.s. om 19:30 uur in de Dorpskerk te Abcoude. De deuren





De onlangs gehouden kledingbeurs in de Dorpskerk van Abcoude heeft bijna € 3100 opgeleverd. Het resultaat komt ten goede aan de Dorpskerk en aan het Sporthuis van Abcoude.

Dit mooie resultaat is te danken aan de beschikbaar gestelde ruimte, alle gevers en kopers en allen die meegewerkt hebben aan dit mooie resultaat. De organisatie van deze kledingbeurs is er erg blij mee. Hartelijk dank!



Elly de Jong, Marjo Dierx en Anneke Rozema

## FAIRTRADE

### Fairtradeweek 26 oktober t/m 2 november

Wereldwinkel Abcoude maakt daar een feestje van en pakt uit met een Grabbelkorting.

Als je jouw aankopen gaat afrekenen trek je bij de kassa je kortingspercentage. De korting kan oplopen tot wel 50% en is geldig op het hele assortiment.

Overigens eten de makers van alle producten die nu in de aanbieding zijn er geen boterham minder door Zij verdienen gewoon een leefbaar loon. Ook tijdens deze Fairtradeweek!

Blijf dus niet langer buiten staan, maar kom binnen en bekijk onze prachtige Bronzen beelden uit Burkina Faso, vazen en manden die Piet Hein Eek in Vietnam ontwierp samen met de lokale bedrijfjes of schitterende elegante beelden uit Mexico. Er zijn zelfs tassen gemaakt van restmaterialen in een mooie kwaliteit.



### Wereldkorting November

Deze hele maand geven we 20% Wereldkorting op de hele Kazuri sieraden collectie. Dit zijn kettingen, armbanden en oorbellen met kralen van keramiek in de mooiste kleuren uit Kenia. In 1975 begon Lady Susan Wood in haar achtertuin een werkplaatsje om kralen van

klei/keramiek te maken. Ze begon samen met 2 gehandicapte vrouwen. Echter, ze realiseerde zich al snel dat er veel meer vrouwen werk nodig hadden en zo werd **Kazuri Beads** opgericht. Hier begon de lange maar succesvolle weg naar een **hulpcentrum voor vrouwen**, met name alleenstaande vrouwen, die geen andere bron (echtgenoot of familie) van inkomen hadden. De werkplaats werd een fabriek en het aantal vrouwen dat er werkte steeg tot 120. De vrouwen worden er opgeleid en met deze kennis produceren ze prachtige, unieke kralen en sieraden. De kralen worden tot op de dag van vandaag gemaakt van klei uit het gebied rondom **Mount Kenya**, wat het product authentiek van deze streek maakt. De fabriek doet dienst als een ontmoetings-plaats voor al de vrouwen die er werken en de hele dag hoort men het zachte geroezemoes van stemmen. Er werken er in de werkplaats inmiddels 350 vrouwen, en nog steeds voornamelijk alleenstaande moeders.

## Fairtrade

Misschien vraag je je af wat betekent dat eigenlijk, nu ook onze kerk Fairtrade Kerk is geworden.

Fairtrade helpt mensen in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen zodat ze kunnen leven van hun werk en investeren in een duurzame toekomst.

Producenten in ontwikkelingslanden en importeurs worden gecertificeerd door de Wereld Fairtrade Organisatie.

Fairtrade principes zijn:

### **Respect voor mens en milieu**

- Geen discriminatie
- Gelijke kansen voor vrouwen
- Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden
- Geen kinderarbeid
- Zo min mogelijk belasting voor het milieu

### **Langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie**

- Betaling van een leefbaar loon
- Regelmatig terugkerende opdrachten
- Relatie die gebaseerd is op dialoog en respect

### **Ondersteuning van producenten organisaties**

- Advies bij ontwerp en ontwikkeling van producten

### **Transparantie van de handelsketen**

- Handelspartners moeten aantoonbaar maken dat de handel aan Fairtrade criteria voldoet

Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9 1391GH Abcoude.

[www.wereldwinkel-abcoude.nl](http://www.wereldwinkel-abcoude.nl)

Volg ons op Facebook Twitter en Instagram

## VAN DE LOCATIERAAD

Er zijn momenteel veel lopende zaken, daar ga ik u in de volgende Bewogen in Beweging over bijpraten, dit keer:

### **20 jaar secretariaat**

Aan het eind van dit jaar is het al weer 20 jaar geleden dat het secretariaat opgericht is. Daarom willen we de dames en heren even in het zonnetje zetten. Iedere maandag, woensdag en vrijdag nemen ze de honneurs waar, ondersteunen de LocatieRaad, PastoraatGroep en de diverse werkgroepen, ontvangen ze gasten, maar ook monteurs, zorgen ze dat alle voorraden aangevuld worden, houden de agenda van de kerk en 't Trefpunt bij

### **Redders in nood**

Dat waren Marcel Bank en Wim van Blokland, toen vanuit de dokterpraktijk het alarmerende telefoontje kwam dat er een grote hoeveelheid water stromen. Een gesprongen leiding, met een enorme wateroverlast. U ziet de pomp in het trefpunt nog steeds water wegpompen. En hoe fijn is het dan als je een beroep kunt doen op Wim en Marcel, die het probleem voortvarend aangepakt hebben. Chapeau.

### **Voorlichtingsavond orgel**

Dat was een bijzondere avond. De orgelcommissie had een bouw pakket van een orgel neergezet en alle aanwezigen moesten, verdeeld over drie groepen, het orgel bouwen. Er was een uitgebreide toelichting van Stephan van de Wijgert en Peter Staats op alle onderdelen van het orgel en hoe belangrijk de verschillende onderdelen voor het orgel zijn. Daarna was er een diaprojectie waarin heel goed te zien was hoe de staat van ons orgel was, en hoe noodzakelijk dan ook een goede opknapping is. Helder ook, omdat Peter en Stephan ter verduidelijking op het kleine "bouworgel" het nog eens heel precies aan konden geven. Een leerzame avond en binnenkort ontvouwt de orgelcommissie haar actieplannen. U ziet nog een paar foto's van de avond in de ONE.



## WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER



In de viering van zondag 3 november gedenken wij allen die sinds november 2018 zijn overleden: Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns; Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot; Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison.

## WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER

- Za 02 Fam. Vesseur; Gonnie Stronkman; Mia Meeuwissen; Dien Reker; Fam. Post-Knijp; Dick Bolsmann en Familie Bolsmann; Arie Manten; Guus van der Donk; Cocky van Diest-van Blokland; Paul van Diest; Kees Bison; Kees Koopmanschap; Aat Koopmanschap-Koekenbier; Jan Koopmanschap; Ton Meijer.
- Zo 03 Allen die sinds november vorig jaar zijn overleden.
- Wo 06 Maria Berden-Camps; fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en vader en moeder Michielsen; .
- Zo 10 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; overl. Fam. Pouw-Snoek; Ria Pouw-Kolk; overl. Fam. Snoek-Keizer; overl. Fam. de Jong-Lekanne; overl. Ouders Beukeboom-Kolk.
- Zo 17 Henk Zoeters.
- Zo 24 Frans Diederik; Dien Reker; Trudy Diederik-Wassink; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Lidy Bieshaar-Beukeboom en overleden familie.

## WIJ GEDENKEN IN DECEMBER



In de viering van zondag 1 december gedenken wij allen die sinds december 2018 zijn overleden: Wil Hameetman; Jan Buts; Mini Ankoné; Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns; Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot;

Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison.

## WIJ GEDENKEN IN DECEMBER

Zo 01 Allen die sinds decemer vorig jaar zijn overleden.

wo 04 Maria Berden-Camps; fam. Wassink-Hesp; Ton Aerts en vader en moeder Michielsen.

Zo 08 Cocky van Diest-van Blokland.

Zo 15 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Boudewijn van der Kroef; Regina van der Kroef-de Kruijff.

## GOED OM TE WETEN



### Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of [secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

### Autodienst

Al vele jaren kunt u om naar onze vieringen in de kerk te komen gebruik maken van onze autodienst. In verband met nieuwe regels, moeten wij de gang van zaken voor de autodienst een beetje aanpassen.



Er komt nu een “coördinator van de maand” die u zelf moet bellen om op zondag te worden opgehaald.

Elke maand is dat een andere persoon.

Coördinator voor de maanden

November: Jan Verharen, tel. 0294-281898

December: Kees van Kats, tel. 0294-282878

Natuurlijk kunt u ook het secretariaat bellen, wanneer zij aanwezig zijn. Zij kunnen u dan de naam en het telefoonnummer van de betreffende coördinator geven. Het is wel de bedoeling dat u de coördinator zelf belt.

Willem Meijer.



## Attentiebloemetje:

Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via [d.japtjong8@gmail.com](mailto:d.japtjong8@gmail.com)

## Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



## D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : [dcr.abcoude@gmail.com](mailto:dcr.abcoude@gmail.com)

## KOPIJ AANLEVEREN [secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

In 2019 en 2020 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

| Nummer | Kopijstop ONE | Kopijstop BIB | Verschijningsdatum |
|--------|---------------|---------------|--------------------|
| 7      | 3 dec.        | 9 dec.        | 20 dec.            |
| 1      | 28 jan.       | 3 febr.       | 14 febr.           |

[www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl) Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

## **LOCATIERAAD:**

Edwin Reuling  
Voorzitter  
0294 284393

Jan Verharen  
Vice voorzitter, penningmeester  
0294 281898

Jeannette ter Laak  
Secretaris  
0294 288982

Gerard van Laar  
Beheer gebouwen  
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats  
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op  
[locatieraad@cosmasendamianus.nl](mailto:locatieraad@cosmasendamianus.nl)

website

**NOODNUMMER**

Adres Cosmas en  
Damianuskerk:  
Secretariaat open

Bankrekening  
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans  
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

## **PASTORAATGROEP:**

Loes Geerlings  
0294 284498  
[loes@geerlin.gs](mailto:loes@geerlin.gs)

Paula Timmermans  
0294 284468  
[p.timmermans88@upcmail.nl](mailto:p.timmermans88@upcmail.nl)

Jan Berden  
0294 283453  
[j.berden@upcmail.nl](mailto:j.berden@upcmail.nl)

Annemiek van der Poel-Lutters  
06 14779207  
[annemiek.lutters@gmail.com](mailto:annemiek.lutters@gmail.com)

Judith Houben  
06 45744933  
[judyhouben@gmail.com](mailto:judyhouben@gmail.com)

Het secretariaat is te bereiken op  
[secretariaat@cosmasendamianus.nl](mailto:secretariaat@cosmasendamianus.nl)

[www.cosmasendamianus.nl](http://www.cosmasendamianus.nl)

0294 28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude  
0294 281335  
[ma-woe-vr](mailto:ma-woe-vr) van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus  
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus  
NL 88 RABO 030 05 20 573