

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
22 December 2019 t/m 15 februari 2020 pagina 1



NIEUWSJAARSRECEPTIE, zondag 5 januari 2020

Aansluitend op de viering van 5 januari drinken we met elkaar een kopje koffie en daarna een glaasje waarbij we met u op het nieuwe jaar toasten.

Een mooie gelegenheid om elkaar al het goede te wensen !

Komt allen. Graag heffen wij het glas met u!

De locatieraad,
Edwin Reuling, Jan Verharen, Gerard van Laar, Kees van Kats en
Jeannette ter Laak.

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

In deze terugblik denk ik in de eerste plaats aan de viering van Allerzielen. Een viering die veel mensen zien als een van de mooiste vieringen van het kerkelijk jaar.

Ook past onder dit kopje de informatiebijeenkomst na de zondagse viering van 10 november onder het koffiedrinken. Daarin hebben wij de plannen van de parochie om in het kerkelijk jaar dat loopt van december 2019 tot december 2020 een keer per drie maanden een gezamenlijke viering te organiseren in op elkaar gerichte geloofsgemeenschappen. Onze geloofsgemeenschap zal samen met Mijdrecht en Vinkeveen voor de eerste keer samen vieren op 2 februari as.

Ook past onder dit hoofdje een zeer welverdiend **dankjewel** aan alle mensen die zich weer zo fantastisch hebben ingezet voor de Winterfair.

De opbrengt van deze fair was weer hoger dan voorgaande jaren. Het is fijn om dit enthousiasme in onze geloofsgemeenschap te ervaren.

Inmiddels heeft Sinterklaas ons weer verlaten.

De advent is begonnen met een viering in Mijdrecht ter gelegenheid van de opening van het jaar van de Eucharistie. Deze inspirerende viering werd afgesloten met een gezellig samenzijn in het oude parochiehuis in Mijdrecht waar je ook parochianen van andere geloofsgemeenschappen kon ontmoeten.

De brief van de bisschop over het Jaar van de Eucharistie kunt u vinden op: <https://www.aartsbisdom.nl/pastorale-brief-bij-jaar-van-de-eucharistie/>

Terwijl ik dit schrijf is de levende Adventskalender in volle gang. Een leuk nieuw fenomeen. Ik hoop dat u daar veel genoeg aan beleeft.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



An van Schaik – van Blokland

tekst: Willem Meijer

Op 28 oktober is Johanna Agaath – An – van Schaik- van Blokland overleden in het verzorgingshuis te Hilversum.

An is geboren op 18 december 1925. Zij was gehuwd met Henk van Schaik. Zij hadden een bakkerij in Amsterdam. Henk is vroeg, te vroeg, overleden in 1963. Zij hertrouwde met zijn broer Henk. Zij verhuisde naar Abcoude, waar Jan een boerderij had. Een hele omschakeling voor An. Henk is overleden in 2014. Er zijn 5 kinderen en 9 kleinkinderen.

An was lieve vrouw met een grote inzet voor haar kinderen en kleinkinderen. Zij was ook steeds klaar om ook anderen bij te staan. De laatste tijd van haar leven is zij liefdevol verpleegd in het verzorgingshuis te Hilversum. Zij is hier ook overleden.

An was een echt traditioneel gelovige vrouw, zeer gehecht aan de gregoriaanse gezangen. Op 4 november is haar afscheidsviering geweest met haar geliefde muziek. Haar neef en petekind, pastoor Dick van Klaveren, ging voor in deze viering in onze kerk, Hierna is zij begraving bij haar echtgenoten op de Rk. Begraafplaats "Buitenveldert" te Amsterdam.

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het gemis van hun moeder, schoonmoeder en oma. Moge An leven in Gods hand, in zijn vrede en geborgenheid.

Greet de Bruijn – van Essen

tekst: Loes Geerlings

Op woensdag 20 november overleed in het Eben Haezer woonzorgcomplex Margaretha Anna Maria, Greet, de Bruijn – van Essen op de leeftijd van 86 jaar.

Greet woonde al sinds de oplevering van de wijk met haar man Henk op Zilverschoon. Daarvoor woonden ze enige tijd in de Stationsstraat. Greet en Henk kregen 1 dochter en 2 zoons en waren de trotse opa en oma van 6 kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Greet was een hele lieve echtgenote en moeder, misschien wel eens te lief, zoals haar man en kinderen vertelden. Misschien genoot ze wel het meest als ze zag dat haar dierbaren het naar de zin hadden. Greet was heel creatief en dat uitte zich onder andere in het maken van kleding. Daarnaast gingen Greet en Henk er vaak en graag op uit om te kamperen ook in gezelschap van familieleden. Greet genoot bijzonder van feesten en familiebijeenkomsten met muziek en dansen. Een paar jaar geleden vierden Henk en Greet hun 60-jarig huwelijksfeest. Mooie foto's laten zien hoe Greet en Henk van dit feest genoten. Op de zaterdag voor haar overlijden waren Greet en Henk op een familiefeest en daar nam Greet nog enthousiast deel aan de festiviteiten.

Op dinsdagavond 19 november voelde Greet zich niet goed en ging zij naar het AMC. Omdat er geen plek was in het AMC, werd zij overgebracht naar het woon-zorgcomplex. Helaas ging het niet goed en is zij diezelfde nacht, onverwachts, overleden.

Op woensdag 27 november hebben wij in onze kerk afscheid van haar genomen. Haar kinderen hielden mooie toespraken bij deze viering.

Wij wensen haar man Henk, de kinderen Marjo, Henri en Ronald, hun partners en de kleinkinderen veel sterkte met het verlies van hun echtgenote, moeder en oma.

Moge Greet geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde.

Wim Bakkum

tekst: Susan van Agten

Op 22 november jl. is in een zorginstelling in Hilversum rustig overleden Wilhelmus Petrus Mattheus, Wim, Bakkum in de leeftijd van 80 jaar.

Wim is geboren in Alkmaar als tweede kind in een gezin van vijf. Zijn vader had een kaaswinkel in Alkmaar. Hij studeerde voor registeraccountant en ging werken bij een accountantskantoor dat later uitgroeide tot KPMG. In 1964 werd hij voor dit bedrijf uitgezonden naar Curaçao, waar hij Alice Halabi ontmoette. Zij trouwden in 1966 en verhuisden in 1969 naar Nederland, eerst naar Veldhoven en daarna (1974) naar Abcoude. Wim en Alice kregen twee kinderen en twee kleinkinderen.

Wim was een sportieve man, een gepassioneerd en goed voetballer, wat hij tot zijn 70ste heeft gedaan. Hij was een betrokken mens, die zich als vrijwilliger inzette o.a. als penningmeester van het parochiebestuur van onze HH Cosmas en Damianusparochie (acht jaar).

Zijn vrouw en kinderen omschrijven hem als een lieve, zorgzame, geduldige en rustige man en vader en een trotse opa, die weloverwogen te werk ging en niet boos werd, alleen stil.

Hij ging vervroegd met pensioen en kon daardoor veel met zijn kleinkinderen optrekken. Voor de familie uit Curaçao was hij als een tweede vader en als een broer.

Zowel Wim als Alice waren trouwe kerkgangers en parochianen, die vooral hechtten aan de geloofsgemeenschap.

De laatste jaren ging zijn gezondheid steeds meer achteruit. Toen de zorg thuis te zwaar werd, kon Wim in de zorginstelling in Hilversum worden opgenomen, helaas maar voor een paar weken. Zijn lichaam was op en zo is hij rustig ingeslapen.

We hebben op 3 december in onze kerk afscheid van Wim genomen met veel muzikale inbreng van zijn dochter, kleindochter en schoonzoon. Daarna is hij begraven op de Begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en de vele vrienden en familie veel sterkte met het verlies van deze lieve en zachtaardige man.

Mag Wim zijn opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde, rustend in vrede.

IN BEWEGING

In de kerkstijd komen veel mensen in beweging en dan staat de kerk bij velen ook weer op het programma. Dat is heel fijn. De vieringen met kerstmis beveel ik dan ook van harte aan.

Maar ook het nieuwe jaar geeft weer een hoop te doen. Op 5 januari de nieuwjaarsreceptie natuurlijk. Op 2 februari zullen we "Samen Vieren" met de parochianen uit Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen in de kerk van Vinkeveen. Op 9 februari is er een Oecumenische viering van Woord en Lied in de Dorpskerk en ook op die dag is er weer een "Evensong"., die vanwege het succes van vorig jaar opnieuw op het programma staat.

Maar voor nu heel veel goede wensen voor mooie en liefdevolle kerstdagen en een heel gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 22 december 10:00 uur Taizé vieving met Max Verbeek en Edwin Denekamp

Dinsdag 24 december
19:30 uur familieviering Susan van Agten en Margo Birkhoff
21:30 Eucharistieviering met Pastor A. Tönis en Groot gemengd koor.

Woensdag 25 december
10:00 Woord en Communieviering met pastor T. van der Meulen. Groot gemengd koor
12:00 Kindje Wiegen

Zondag 29 december 10:00 uur Woord en communieviering met Susan van Agten en Margo Birkhoff; klein gemengd koor

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag 10:30 uur eucharistieviering met Mgr. H. Woorts; samenzang

Zondag 5 januari 10:00 uur eucharistieviering met pastor H. Huisintveld groot gemengd koor

Woensdag 8 januari 10:00 uur Trefpunt Seniorenviering met pastor Th. Moorman, na afloop koffie /thee

Zondag 12 januari 10:00 uur woord- en communieviering met Jan Berden en Loes Geerlings; dameskoor

Woensdag 15 januari 10:00 uur woord- en communieviering met Hans Bieshaar, na afloop koffie /thee

Zondag 19 januari 10:00 uur eucharistieviering met pastor Th. Moorman; klein gemengd koor

Zondag 26 januari 10:00 uur Woord en communieviering met Willem Meijer en Loes Bank; dameskoor

Zondag 2 februari "Samen Vieren" in de kerk in Vinkeveen.
Geen viering in onze kerk

Woensdag 5 februari 10:00 uur Trefpunt Seniorenviering met pastor Th. Moorman, na afloop koffie /thee

Zondag 9 februari 10:00 uur eucharistieviering met pastor F. Schyns; gemengd koor

Zondag 16 februari 10.00 uur eucharistieviering met pastor Th. Moorman; dameskoor

| | |
|----------------------|---|
| Zondag 23 februari | 10:00 Eucharistieviering met pastor F. Schyns; gemengd koor |
| Woensdag 26 februari | Aswoensdag 10:00 uur Eucharistieviering met pastor Th Moorman na afloop koffie /thee in het Trefpunt. |

VIERINGEN MET KERST

Voor de vieringen met Kerst wordt er ook dit jaar weer een aparte flyer rondgebracht waar alle vieringen van de kerken opstaan,.

Ook in het overzicht hieraan voorafgaand zijn de vieringen van Kerstmis opgenomen. U kunt uit de vieringen een keuze maken voor de viering die het best bij u past.



Speciaal wil ik nog noemen het “Kindje Wiegen” op 25 december om 12.00 uur. Dit is speciaal; voor de allerkleinsten. We zingen kerstliedjes, luistern naar het kerstverhaal en eten beschuit met muisjes om de geboorte van het kerstkind te vieren.

Bij deze Bib zit een kleurplaat. We hopen dat de kinderen die mooi inkleuren en meenemen voor het Kerstkindje.

O, en de kinderen mogen natuurlijk verkleed als kerstfiguur komen. We hopen dat er veel Maria's Jozefs, engelen herders en koningen of gewoon veel kinderen met hun (groot)ouders aanwezig zullen zijn.

KERKBALANS 2019: In vreugde en verdriet!

We racen alweer naar het einde van het jaar, dus hoog tijd om u op de hoogte te brengen van het verloop van onze actie Kerkbalans 2019 ‘In vreugde en verdriet’!

De actie is nog steeds aanleiding tot vreugde! Begin december 2019 hadden we € 45.900 ontvangen en er stond toen nog zo'n € 3.500 aan toezeggingen open. Het verloop is iets beter dan 2018, toen we uiteindelijk op ruim € 49.000 uitkwamen. Die opbrengst van € 50.000 per jaar blijft toch een beetje in zicht en wie weet voltrekt zich een wondertje

deze maand. Een vreugdevol vooruitzicht! Geld blijft nu eenmaal onmisbaar om alle activiteiten draaiende te houden.

Ook vreugdevol is dat na de oproep in de BiB zich een opvolger voor Marius Birkhoff heeft gemeld in de persoon van Willem Zwaard. Super Willem! Hij gaat de jaarlijkse brochure van de Kerkbalans in elkaar zetten. Marius heeft inmiddels een kleine attentie ontvangen en vanaf deze plaats nogmaals bedankt Marius voor je jarenlange hulp bij het maken van de brochure!

Zoals ik in september al schreef, zijn bijna alle 24 deelnemers aan het Periodiek Schenken uit 2014 een vervolgovereenkomst aangegaan. Eind 2019 lopen opnieuw 9 overeenkomsten ten einde. Die gevers krijgen in januari 2020 nadere informatie van mij over een mogelijke nieuwe periode van 5 jaar.

Kijkt u nog even na of u uw (hele) kerkbijdrage voor 2019 al heeft overgemaakt? Wacht hiermee niet te lang. Voor de Periodieke Schenkers is dit ook van belang in verband met de volledige fiscale aftrekbaarheid van hun gift. Stort u uw bijdrage aub vóór 15 december, dat verlicht mijn werk 😊. Het jaar is voorbij voordat u het weet en de fiscus hanteert strikt de deadline van 31 december.

Ook als u geen toezegging heeft gedaan, blijft uw gift natuurlijk meer dan welkom op rekening NL88 RABO 0300 5205 73 ten name van St. Jan de Doper Abcoude, te Abcoude, onder vermelding van Kerkbijdrage 2019.

Tot slot nog even het volgende: alle parochies zijn dit jaar overgegaan op een nieuw administratie-systeem genaamd Docbase. Als het goed is, zitten alle adressen van de Kerkbalans inmiddels in dit systeem. Heeft u echter in de 2^e helft van januari 2020 nog geen envelop ontvangen, wilt u dat dan aan mij doorgeven? Dan zorg ik ervoor dat u de envelop alsnog krijgt.

Hartelijk dank en alvast een Zalig Kerstmis toegewenst!

Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06-156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

Praatcafé

't Trefpunt

Praatcafé 't Trefpunt is open!

Vrijdag 3 januari van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Wat zou je willen veranderen in de wereld?

Vrijdag 7 februari van 14:00 tot 16:00

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Wat is jouw favoriete plek in huis?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER

Zo 22 Greet de Bruyn-van Essen; Annie van de Wijgert-van den Tillaart; Wim Bakkum.

di 24 Fam. Vesseur; Mia Meuwissen; Dien Reker; Dick Bolsmann; Fam. Post-Knijjn; Arie Manten; Wilhelmina, Agaath en Piet Meijer; Jan van den Anker; overl. Fam van Kalmthout-van Reisen; Fam. Beukeboom-Vrolijk; Jan Beukeboom; Greet de Bruyn-van Essen; Annie van de Wijgert-van den Tillaart; Wim Bakkum.

Wo 25 Gonne Stronkman; Henk Zoeters; Dick Bolsmann; Fam. Post-Knijjn; Arie Manten; Guus van der Donk; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Fam. Barends-van de

Linden; Gert Ruizendaal; Fam. Beukeboom-Vrolijk; Jan Beukeboom; Fred de Breij; Gert Scholte; Greet de Bruyn-van Essen; Annie van de Wijgert-van den Tillaart; Wim Bakkum.

Zo 29 Frans Diederik; Trudy Diederik-Wassink; Greet de Bruyn-van Essen; Annie van de Wijgert-van den Tillaart; Wim Bakkum.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI



In de viering van zondag 5 januari gedenken wij allen die sinds januari 2019 zijn overleden: Martien Boekhorst; Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns; Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot; Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison; An van Schaik-van

Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI

Wo 01 Cocky van Diest-van Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Annie van de Wijgert-van den Tillaart; Wim Bakkum.

Zo 05 Greet de Bruyn-van Essen; Annie van de Wijgert-van den Tillaart; Wim Bakkum; Allen die sinds januari vorig jaar zijn overleden.

Zo 12 Greet de Bruyn-van Essen; Annie van de Wijgert-van den Tillaart; Wim Bakkum.

Zo 19 Gert Ruizendaal.

Zo 26 Jan van den Anker; Henk Zoeters.

WIJ GEDENKEN IN FEBRUARI



In de viering van zondag 2 februari gedenken wij allen die sinds februari 2019 zijn overleden: Nel Miltenburg-van Hulsen; Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns; Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot; Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison; An van Schaik-van Blokland;

Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum.

WIJ GEDENKEN IN FEBRUARI

Zo 02 Allen die sinds februari vorig jaar zijn overleden.

Zo 16 Cocky van Diest-van Blokland.

GOED OM TE WETEN

De wijkcontacten komen op donderdag 16 januari 2020 om 14.00 uur weer bijeen in 't Trefpunt voor de jaarlijkse Kerkbalans bijeenkomst en om de enveloppen op te halen. De uitnodiging hiervoor hebben ze inmiddels ontvangen.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Autodienst

Al vele jaren kunt u om naar onze vieringen in de kerk te komen gebruik maken van onze autodienst. In verband met nieuwe regels, moeten wij de gang van zaken voor de autodienst een beetje aanpassen.



Er komt nu een "coördinator van de maand" die u zelf moet bellen om op zondag te worden opgehaald.

Elke maand is dat een andere persoon.

Coördinator voor de maanden

December: Kees van Kats, tel. 0294-282878

Januari : Willem Meijer, tel. 020-6960263

Februari : Max Verbeek, tel. 0294 –284903

Natuurlijk kunt u ook het secretariaat bellen, wanneer zij aanwezig zijn. Zij kunnen u dan de naam en het telefoonnummer van de betreffende coördinator geven. Het is wel de bedoeling dat u de coördinator zelf belt.

Willem Meijer.



Attentiebloemetje:

Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2020 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

| Nummer | Kopijstop ONE | Kopijstop BIB | Verschijningsdatum |
|--------|---------------|---------------|--------------------|
| 1 | 28 jan. | 3 febr. | 14 febr. |
| 2 | 17 maart | 23 maart | 3 april |

www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

*Vrede
is een oud verhaal
dat met een ster begint,
een stal,
een kribbe
en een kind.*

*Namens de redactie van
ONE/Bewogen in Beweging
vredige Kerstdagen en
een mooi 2020 !*

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Annemiek van der Poel-Lutters
06 14779207
annemiek.lutters@gmail.com

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294 28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
[ma-woe-vr van 9-12 uur](http://www.cosmasendamianus.nl)

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573