

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

De ervaringen met de levende Adventskalender waren heel positief. De mensen die de open deuren bezochten, maar ook de mensen die ze organiseerden waren enthousiast over deze nieuwe activiteit. Dit zal volgend jaar vast een vervolg krijgen.

De activiteiten en de vieringen met Kerstmis waren mooi en ook heel goed bezocht. We kunnen daar weer met een goed gevoel op terugkijken.

Op zondag 19 januari hebben de kinderen uit onze geloofsgemeenschap die op 17 mei aanstaande hun Eerste Heilige Communie gaan doen zich voorgesteld. Het zijn er 7 en in deze viering hebben ze iets over zichzelf verteld en hebben een kaars die ze zelf hebben versierd aangestoken.



De eerste gezamenlijke viering van de geloofsgemeenschappen uit Abcoude, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen was een mooie viering. Het was fijn om te zien dat behalve het koor, dat bijna voltallig present was in



Vinkeveen, ongeveer 25 mensen uit onze geloofsgemeenschap zich de moeite hadden gegeven om naar Vinkeveen te komen. De aanwezigen waren positief over deze viering en de ontmoeting met parochianen uit de andere geloofs-gemeenschappen. En het koor heeft prachtig gezongen.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Agaath Redegeld – Drubbel

tekst: Susan van Agten

Op 28 december 2019 is in Verpleeghuis de Aa te Breukelen rustig overleden Agatha Catharina Frederica, Agaath, Redegeld-Drubbel in de leeftijd van 83 jaar. Agaath werd geboren in Amsterdam en ontmoette Abcoudenaar Henk Redegeld in de Pijp, op weg naar haar werk bij een banketbakkerswinkel. Zij trouwden in 1960 en na een jaar inwonen in Amsterdam, waar hun dochter werd geboren, verhuisden zij naar Henk' s geboortegrond aan de Winkeldijk bij jachthaven Bon. Daar werden hun twee zoons geboren. Toen in Abcoude Haagwinde werd opgeleverd verhuisden zij naar een groter huis, dicht bij de school van de kinderen.

Agaath en Henk kregen vijf kleinkinderen en een achterklein-kind. Agaath genoot van het oppassen op o.a. haar kleinkinderen. Ze was zorgzaam, hartelijk en erg creatief.

Toen de kinderen uit huis waren en Henk met pensioen ging, verhuisden zij naar Landzicht, een kleiner huis met meer buitenruimte voor de caravan. Samen gingen zij graag op vakantie naar het Gardameer.

Een grote slag was de dramatische en onverwachte dood van hun jongste zoon, John in 2006. Mede hierdoor en door ernstige gehoorproblemen, sloot Agaath zich steeds meer af. Een jaar of zes geleden kreeg zij de diagnose Alzheimer. Haar man verzorgde haar zo lang hij kon, maar in september 2019 moest zij toch worden opgenomen in de Aa. Haar ziekte veranderde haar persoonlijkheid, moeilijk en verdrietig voor haarzelf en voor haar naasten. Agaath is haar leven lang gelovig geweest, maar zij volgde de laatste jaren, mede door haar slechte gehoor, liever thuis de vieringen op televisie.

Op 28 december is zij, toch nog snel, rustig overleden. Haar man en kinderen kunnen er vrede mee hebben. Op 6 januari jl. hebben we Agaath in een afscheidsviering in onze kerk uitgeleide gedaan en begraven op de begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte met het verlies van hun hartelijke vrouw, moeder en oma. Mag Agaath geborgen zijn in Gods trouwe en tedere liefde, herenigd met haar geliefde zoon John.

Louki de Vries - Kok

tekst: Nelly Jap-Tjong

In de nacht van 29 december overleed om 2:15 uur mevrouw Louki de Vries - Kok, 90 jaar oud.

Ofschoon een trouwe parochiaan van de Cosmas en Damianus geloofsgemeenschap wilde Louki graag dat haar uitvaart, zoals die van haar echtgenoot in 2002, vanuit de Dorpskerk zou plaatsvinden. En zo geschiedde. Want ook in die kerk kwam Louki graag. Niet vreemd om 'twee-talig' te zijn als je moeder van origine protestants was.

Haar druk bezochte verjaardag vierde Louki drie weken eerder in 't Hoogt. Van deze 'surprise party', aangeboden door haar familie, genoot ze intens. Louki zag er die 8e december breekbaar maar prachtig en zeer verzorgd uit. Dat verzorgde was trouwens haar handelsmerk.

Louki werd in Hilversum geboren. Op de HBS werd ze straal verliefd op Ben de Vries. Het werd een huwelijk maar niet een zonder zorgen. Met Ben kwam Louki naar Abcoude. Met hem runde Louki zijn architectenbureau.

Daarbij deed ze nog verschillende cursussen op andere terreinen. Bridge, en later lezen waren favoriete bezigheden.

Met Ben kreeg ze drie kinderen. Maarten, Dorien en Ruben. Dat Maarten overleed na zijn geboorte, bleef een verdrietige plek in haar hart. Een warm hart, vooral een schuilplaats voor haar kleinkinderen.

Op 6 januari, Driekoningen, kwamen we in grote getale naar de Dorpskerk om afscheid van Louki te nemen. Woorden, wierook, muziek en gebed kleurden de sfeer onder begeleiding van Willem Meijer en Margo Birkhoff.

Tot slot vormden we na de condoleance een erehaag op het kerkplein. Langzaam reed de grijze auto met Louki tussen ons weg, over het plein, langs haar huis, door de Kerkstraat, waar zoveel voetstappen van haar lagen, op weg naar de Nieuwe Ooster, om daar haar lichaam aan het vuur toe te vertrouwen: 'U zij de glorie' echode na in ons hoofd, in ons hart.

IN BEWEGING

Tijdens de looptijd van deze BiB komt het voorjaar weer in ons land. Dat op zich is al een uitnodiging om in beweging te komen en te genieten van het weer en de natuur. Maar daarnaast zijn er nog activiteiten, zoals Zin en Soep op 11 maart, het Praatcafé en natuurlijk de vieringen in de 40 dagen tijd op weg naar Pasen waarvoor u natuurlijk van harte bent uitgenodigd.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 16 februari	10:00 uur - Eucharistieviering met pastor Th. Moorman; dameskoor
Zondag 23 februari	10:00 uur - Eucharistieviering met pastor F. Schyns; gemengd koor
Woensdag 26 februari	Aswoensdag 10:00 uur - Eucharistieviering met pastor Th. Moorman na afloop koffie of thee in het Trefpunt
Zondag 1 maart	10:00 uur - Eucharistieviering met Mgr. H. Woorts; klein gemengd koor
Woensdag 4 maart	10:00 uur - 't Trefpunt Seniorenviering met pastor Th. Moorman, na afloop koffie of thee
Zondag 8 maart	10:00 uur - Taizéviering met Max Verbeek en Loes Bank
Zondag 15 maart	10:00 uur - Eucharistieviering met pastor Th. Moorman; groot gemengd koor
Woensdag 18 maart	10:00 uur – 't Trefpunt Woord- en communieviering met Hans Bieshaar na afloop koffie of thee
Zondag 22 maart	10:00 uur - Eucharistieviering met pastor D. Capucao; klein gemengd koor
Zondag 29 maart	10:00 uur – Woord- en communieviering met Zr. Monica, dameskoor
Zondag 5 april	Palmpasen 10.00 uur - Oecumenische viering in Cosmas en Damianuskerk

RESULTAAT KERKBALANS 2019:

In Vreugde en Verdriet!!

Het wonderdje is geschied: de opbrengst van de actie Kerkbalans 2019

In Vreugde en Verdriet is uitgekomen op **€ 50.178!!!**

Een geweldig resultaat nadat we enkele jaren rond de € 49.000 zijn uitgekomen.

De gemiddelde gift per deelnemer bedraagt € 171 (2018: € 167). Nagenoeg alle toezeggers hebben het beloofde bedrag ook daadwerkelijk voldaan.

In financieel opzicht dus veel **vreugde** in 2019 😊

Super bedankt, mede namens de locatieraad!

Max Verbeek.

ACTIE KERKBALANS 2020 : Onmisbaar!

De actie Kerkbalans 2020 is alweer begonnen. Dit jaar onder het motto 'Onmisbaar'.

Er is zo veel **onmisbaar** in en rondom onze geloofsgemeenschap: de zondagse vieringen, vieringen bij bijzondere gebeurtenissen, zoals huwelijksjubilea, 1e communie, vormsel en uitvaarten, oecumenische bijeenkomsten ons kerkgebouw, koffiedrinken na de dienst, bijeenkomsten en vieringen in het Trefpunt, de Winterfair en ga zo maar door.

Dit alles brengt kosten met zich mee, dus uw financiële bijdrage is en blijft hard nodig. Zoals u weet dekt de opbrengst van de Kerkbalans bijna 1/3 van de totale jaarlijkse kosten van onze geloofsgemeenschap. Dat geeft wel aan hoe belangrijk deze inkomstenbron is.

De kerkbalansbrochure vol foto's en het inschrijfformulier zijn al bij u bezorgd en waarschijnlijk ook al opgehaald door onze wijkbezorgers. Ook zij zijn **onmisbaar!**

Onze Periodieke Schenkers, van wie de overeenkomst eind 2019 is afgelopen (8 personen), hebben van mij al een aparte brief ontvangen. Mocht u ook fiscaal vriendelijk periodiek willen schenken, geeft u dat dan

aan op het inschrijfformulier of laat het mij even weten. Dan regel ik het benodigde formulier.

Stiekem hoop ik natuurlijk weer op een wondertje in 2020 en dat we met z'n allen die € 50.000 weer gaan halen. Ik houd u natuurlijk op de hoogte!

Hartelijke groeten,
Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06 156 01 859
max.verbeek@maxing.nl



Praatcafé 't Trefpunt is open!

***Vrijdag 6 maart* van 14:00 tot 16:00**

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Wat zou je willen veranderen in de wereld?

***Vrijdag 3 april* van 14:00 tot 16:00**

't Trefpunt, Kerkstraat 23, Abcoude.

Het Thema: Welk boek heb je meerdere keren gelezen?

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover.

Informeel, gezellig, maar ook serieus.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepen

Praatcafé 't Trefpunt is een initiatief van de pastoraatgroep van de RK Geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus, Abcoude.

Informatie: www.cosmasendamianus.nl of 0294-281335

**Wordt GEZOCHT Vrijwilligers
voor het rondbrengen van de ONE en BIB.**

Er zijn bezorgers tekort voor diverse wijken!!

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, tel. nr. 281335

2020 Nieuwjaarstoespraak C en D geloofsgemeenschap Abcoude

Lieve mensen,

Als ik door de Kerkstraat loop richting Gein Noord, dan kom ik langs een kerkhof met een mooi smeedijzeren hek. Op de twee palen van dat hek staan gevleugelde zandlopers. Dat zet je aan het denken. Wat zal dat betekenen. Eigenlijk is het een geweldig symbool om onder andere weer te geven hoe de tijd vervliegt en de vergankelijkheid van de mens is. De tijd vliegt voorbij. Vandaag de dag lijkt het wel of alles sneller gaat. De mensen lopen gehaast langs elkaar heen zonder elkaar te groeten. Maar gelukkig zijn er uitzonderingen. In ons dorp Abcoude kent men elkaar nog, dit in tegenstelling tot “de grote stad”.



Tijd! Een woord, waarop heel wat spreekwoorden van toepassing zijn. Om er enkele te noemen:

De tijd is snel gebruikt hem wel; *(Je moet je tijd goed besteden)*

Tijd heeft vleugels en geen teugels; *(Tijd gaat snel voorbij en je kunt er niets aandoen)*

De tijd zal het leren; *(In de toekomst zul je weten hoe iets af loopt).*

Komt tijd, komt raad; *(Als je maar lang genoeg wacht lossen de problemen zich vanzelf op).*

Wie de klok luidt kan niet in de processie gaan; (*je kunt maar één ding tegelijk doen*).

2019 lijkt wel in een mum van tijd voorbij te zijn gegaan. Wat is er dan toch in dat tijdsbestek gebeurd?

Om wat activiteiten en momenten op te noemen:

- # Praatcafé, het hele jaar maandelijks op de eerste vrijdag van de maand.
- # Om de twee weken een viering op de woensdag. Dit buiten de zondagse viering om.
- # De ONE en de BiB kwamen periodiek uit.
- # In januari hadden we een boeiende avond met Carlo Beenakker, over een wetenschapper in de natuurkunde en geloven in God.
- # Ook in januari een speciale viering met zangeres Viktoria Pankratova. Zij is in Rusland een veel gevraagde sopraan.
- # Gelukkig waren er ook dit jaar weer wat vormelingen en eerste communicanten.
- # In maart kwam een brief van Parochiebestuur om meer samen te komen met andere geloofsgemeenschappen binnen de parochie.
- # In mei hield zuster Monica een lezing, zij nam ons mee naar de wereld van rituelen.
- # In oktober werd u geïnformeerd over het reparatietraject van ons orgel. Een avond waarin we een kijkje konden nemen in de werking van ons kerkorgel.
- # We genoten van mooie Mariavieringen.
- # Op 13 oktober ontviel ons onze Pastoor, Gerard Griffioen. Een waar verlies voor onze parochie.
- # De Winterfair in november. De opbrengst van de fair ging naar de stichting: "mag ik dan bij jou?"
- # Op 1 december hadden we de opening van het eucharistisch jaar. Dat werd gevierd in de Kerk van Mijdrecht.
- # En in december hadden wij de levende Adventskalender.
Doe mee en zet uw deur open! En ontmoet elkaar!
Tijdens deze, ik mag wel zeggen, geslaagde adventsperiode zijn er ruim 500 mensen ergens in Abcoude op de koffie geweest.

Wat zal het jaar 2020 ons brengen. Ik denk dat het veel goeds zal zijn, mits we ons allemaal er voor inzetten. Het komt je niet aangewaaid. Ik heb al eens eerder gezegd: geloven is ook doen.

Vandaag de dag is “horen bij de kerk” niet alleen op zondag naar de kerk gaan, maar ook betrokken zijn bij deze geloofsgemeenschap. Het samen zijn en de beleving daarvan.

Zowel voor de mannen als de vrouwen en de kinderen.

We hebben hier een gebouw met veel mogelijkheden, ik doel op onze mooie kerk en dit prachtige Trefpunt. Laten we daar gebruik van maken. Ik heb er alle vertrouwen in om met al de mensen van onze geloofsgemeenschap samen het nieuwe jaar binnen te gaan. Bewogen in Beweging. En als ik zeg samen, dan bedoel ik daarmee iedereen tussen 0 en 110 jaar. Een visie om kinderen en tienerjeugd bij deze geloofsgemeenschap te betrekken. Een visie om jonge mensen bij onze geloofsgemeenschap te betrekken. Een visie om 40ers, 50ers 60ers en 70ers er bij betrokken te laten zijn. En niet te vergeten de 80 plussers, zij vormen een groep die zeker wel wat extra aandacht verdienen. Kortom genoeg te doen dit komend jaar.

Ik wens u allen, ook namens de Locatie Raad, een zalig, vreugdevol en actief jaar.

Edwin Reuling.

AFSCHEID

Soms nemen vrijwilligers afscheid van één van de werkgroepen waar ze in zitten. In dit geval Corry de Vijlder. Zij heeft sinds de oprichting van de koffiegroep er deel van uitgemaakt. De koffiegroep is ongeveer tegelijk met het secretariaat opgericht. Met het vertrek van toenmalig pastor Oscar Swijnenberg brak het pastorloze tijdperk aan. In de ONE leest u over het oprichten van het secretariaat.

Twintig jaar koffie schenken, hoeveel kopjes zouden dat wel niet geweest zijn ;-) Ook nam Corry afscheid van de lectorengroep. Maar..... ze blijft koster, blijft bij gelegenheden de borrel verzorgen en u ziet haar over ruim een maand weer in actie bij Sam's kledingactie.

FEEST

Zoals hierboven al genoemd en verder beschreven in de ONE bestond het secretariaat in december 20 jaar. Om dit te vieren hebben alle dames en heren van het secretariaat in november genoten van een feestelijke lunch bij De Witte Dame. Ze gaan er weer voor 20 jaar tegenaan, maar kunnen ook wel wat weer versterking gebruiken. Dus mocht u belangstelling hebben, loop dan eens binnen op maandag-, woensdag-, of vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

NOG EEN FEEST



Want zoals Loes al schreef, we hadden dit 7 communicanten die zich in de viering van 19 januari voorstelden.

Een mooie viering waarbij de kinderen iets over zichzelf vertelden aan de hand van een prachtige kaars die ze gemaakt hadden.

Achter in de kerk staat een prachtige boom, door de communicanten geleverd, en daarop kunt u



precies zien wie er meedoen. Ook in 't Trefpunt hangt inmiddels een prachtige collage. We wensen de communicanten veel succes met de voorbereiding o.l.v. Paula en Els op weg naar het grote feest op 17 mei !

VAN LOCATIERAAD en PLATFORM PAROCHIANEN

U heeft de afgelopen periode er vast wat van meegekregen: de gezamenlijke viering in Vinkeveen heeft de gemoederen nogal bezig gehouden. We hebben goed naar elkaar geluisterd en alle informatie ook weer meegenomen naar het overleg met het Pastoraal Team en het Parochie Bestuur.

Verder hebben we ons de afgelopen periode bezig gehouden met o.a. het onderhoud:

- Aan de voeten van de steunberen aan de buitenkant is het zand weggescheept en zijn de voeten verzorgd.
- U hebt waarschijnlijk een steiger zien staan. Via de steiger konden de werkmannen door het dakkapelletje naar de gewelven boven de zijbeuken. Daar moet ook geïnspecteerd kunnen worden en indien nodig onderhoud gepleegd kunnen worden. Om dat veilig te doen, zijn er loopplanken boven de zijbeuken aangelegd.
- We hebben weer onze jaarlijkse bestrijding van houtworm gehad.
- We zijn druk bezig met offertes voor zonnepanelen voor 't Trefpunt, maar dan moet eerst het dak in orde zijn, dus ook daar zijn inmiddels drie offertes voor aangevraagd.
- De orgelcommissie komt ook regelmatig bij elkaar en in de volgende Bewogen in Beweging kunnen we een update geven. Er zijn drie offertes aangevraagd voor reparatie inclusief aandacht voor de klankkleur.
- Verder wordt er een nieuwe haag aangelegd. De haag die haaks op de garage staat, is eigenlijk te lang. Als er een grote auto, bijv. een rouwauto staat, dan is het lastig om er langs te lopen. Met een nieuwe, iets kortere haag, is er ruim baan voor een ieder die er langs wil.
- Ook wordt er gekeken naar het vervangen van de kachel. Na onderzoek zal blijken, dat het systeem waarschijnlijk hetzelfde zal blijven, anders tast het het aangezicht van de kerk binnen teveel aan. Dus een verwarming die hete lucht de kerk in blaast. Daar hangt wel een pittig prijskaartje aan ;-)
- Voor de wat op leeftijd komende voorgangers, is er een leuning besteld om het trap op en trap af van en naar het altaar wat makkelijker te maken. Als het goed is, vindt de plaatsing eind februari plaats. De firma Fluit heeft de lampen geleverd voor het

koor en de Mariakapel. Dan is het middenschip en alles wat vervangen kan worden door ledlampen, vervangen. De energienota laat al een positief resultaat zien met al die besparingen.

- Op het platform Parochianen hebben we het ook nog gehad over de activiteiten van Oecumene Abcoude komende periode. Vast om in de agenda te noteren:

11 maart Zin en Soep

5 april Palmpasen in de Cosmas en Damianuskerk.

15 april Kunst zien

21 mei Hemelvaart in de Dorpskerk

25 oktober Taizé in Dorpskerk

WIJ GEDENKEN IN FEBRUARI

Zo 16 Cocky van Diest-van Blokland.

Zo 23 Gert Ruizendaal; Henk Zoeters.

WIJ GEDENKEN IN MAART



In de viering van zondag 1 maart gedenken wij allen die sinds maart 2019 zijn overleden: Trudie Diederik-Wassink; Frits Bruns; Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot; Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison; An van Schaik-van Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum;

Agaath Redegeld-Drubbel; Louki de Vries - Kok.

WIJ GEDENKEN IN MAART

Zo 01 Gonnie Stronkman; allen die sinds maart vorig jaar zijn overleden.

Wo 04 Ton Aerts en vader en moeder Michielsen; fam. Wassink-Hesp.

Zo 08 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Nel Miltenburg-Out en Arnoud Miltenburg; Trudie en Frans Diederik.

Zo 15 Gert Ruizendaal.

Zo 29 Guus van der Donk.

WIJ GEDENKEN IN APRIL



In de viering van zondag 5 april gedenken wij allen die sinds april 2019 zijn overleden: Frits Bruns; Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot; Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison; An van Schaik-van Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum; Agaath Redegeld-Drubbel; Louki de Vries - Kok.

WIJ GEDENKEN IN APRIL

Wo 01 Ton Aerts en vader en moeder Michielsen; Fam. Wassink-Hesp.

Zo 05 Familie Vesseur; Trudie en Frans Diederik.

Zo 12 Gonnie Stronkman; Familie Vesseur; Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef.

GOED OM TE WETEN



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Autodienst

Al vele jaren kunt u om naar onze vieringen in de kerk te komen gebruik maken van onze autodienst. In verband met nieuwe regels, moeten wij de gang van zaken voor de autodienst een beetje aanpassen.



Er komt nu een “coördinator van de maand” die u zelf moet bellen om op zondag te worden opgehaald.

Elke maand is dat een andere persoon.

Coördinator voor de maanden

Februari : Max Verbeek, tel. 0294 284903

Maart : Jan Verharen, 0294 281898

April : John Tinnemans, 0294 283992

Natuurlijk kunt u ook het secretariaat bellen, wanneer zij aanwezig zijn. Zij kunnen u dan de naam en het telefoonnummer van de betreffende coördinator geven. Het is wel de bedoeling dat u de coördinator zelf belt.

Willem Meijer.

Attentiebloemetje:

Kent u iemand die om een of ander (blijde of verdrietige) reden wat aandacht verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. Stuur een berichtje met de naam, adres en de reden per e-mail naar het secretariaat of rechtstreeks aan Nel Jap-Tjong via d.japtjong8@gmail.com



Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2020 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
2	17 maart	23 maart	3 april
3	12 mei	18 mei	29 mei

www.cosmasendamianus.nl Ook kunt u zich via de website aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkbalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294 28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
[ma-woe-vr van 9-12 uur](mailto:ma-woe-vr_van_9-12_uur)

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573