

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
30 mei 2020 t/m 19 juli 2020 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Sinds het schrijven van de vorige editie is er veel gebeurd. In de wereld is er veel gaande en als gevolg daarvan hebben we ook in onze geloofsgemeenschap heel veel beweging gezien.

Opeens kunnen we elkaar niet meer ontmoeten op zondag in de onze kerk. Hoe kun je dan nog in verbinding blijven? We zijn heel blij met de installatie van apparatuur, waardoor we de activiteiten die plaatsvinden in 't Trefpunt en in de kerk kunnen uitzenden zodat mensen thuis toch verbonden zijn met de kerk en via de kerk ook met elkaar. De locatieraad heeft inmiddels ook opdracht gegeven om naast de uitzending van het geluid ook beelden te kunnen verzorgen voor de mensen die verbonden willen zijn met de vieringen zodat we mensen in de kerk niet alleen horen, maar ook kunnen zien.

Verder hebben we een groep enthousiaste mensen die zorgen voor de kerkopenstelling elke dag van 11:00 tot 12:00 uur en een groep die vanuit 't Trefpunt op woensdagmorgen een gedicht voorleest om die verbondenheid met elkaar te blijven houden.

Veel van deze activiteiten konden we niet opnemen in de vorige BiB en daarom verscheen er bijna wekelijks een nieuwsbericht vanuit onze geloofsgemeenschap. Ik hoop dat u die heeft ontvangen.

Heeft u een computer of tablet en wilt u deze informatie ook ontvangen ga naar <https://cosmasendamianus.nl/>

Daar staat een mogelijkheid om door te klikken naar "Kerkdienstgemist.nl" en ook naar "aanmelden voor nieuws vanuit de geloofsgemeenschap".

Vindt u dit lastig, vraag dan of een bekende dit op uw computer of tablet wil installeren. Heeft u niet de beschikking over internet of een e-mailadres dan kunt u vragen of iemand de nieuwsbrieven bij u wilt bezorgen. Als u niemand heeft in uw eigen kring kunt u ook het secretariaat bellen

hiervoor. Overigens deze nieuwsberichten liggen ook achter in de kerk. Dus wanneer u de kerk bezoekt kunt u een exemplaar meenemen.

Op dit moment wachten wij nog op berichten vanuit de Nederlandse Bisschoppen en vanuit het pastoraalteam over hoe het vieren in de kerk zal worden ingericht na 1 juni en 1 juli.

Waarschijnlijk zal dit nieuws pas beschikbaar komen na het drukken van deze uitgave. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen beveel ik het volgen van "Kerkdienstgemist.nl" en aanmelden voor de nieuwsberichten van harte bij u aan.

Overigens op "Kerkdienstgemist.nl" kunt u ook op een later tijdstip de uitzendingen nog eens terugluisteren.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Corry Meijer – Koopmanschap tekst: Loes Geerlings
Op 16 april is in het AMC aan de gevolgen van een Corona besmetting overleden Corry Meijer – Koopmanschap. Corry was net 75 jaar geworden. Corry groeide op in Abcoude als oudste in het gezin met 5 kinderen. Ze volgde een opleiding tot kleuterleidster en heeft in de jaren 60 van de vorige eeuw als kleuterjuf gewerkt op de kleuterschool in de Kerkstraat.

In 1969 trouwde ze met Ton Meijer en zij kregen 2 dochters, Anita en Martine.

Corry was een zeer betrokken dorpsgenoot. Zij was secretaris in het bestuur van woningbouwvereniging de Angstelstroom, (een van de voorlopers van Groenwest) en was jarenlang secretaris van de lokale afdeling van de PvdA.

Binnen onze geloofsgemeenschap vervulde ze veel rollen. Zij was op woensdag meestal te vinden op het secretariaat. Maandelijks was zij bij de vergadering van de pastoraatgroep voor de agenda en de notulen en om te zorgen dat we niets over het hoofd zouden zien. Sinds januari 2000 was Corry een enthousiast lid van het Cosmas & Damianuskoor.

Corry was energiek, zeer consciëntieus in het werk dat ze deed en vrolijk; haar lach was schaterend.

Het wekt bewondering dat Corry het aankon om tijdens de ziekte en na het overlijden van haar man Ton al haar bezigheden voort te zetten en haar taken te blijven vervullen.

Corry was een steunpilaar, voor haar man en kinderen, maar ook voor haar ouders, broers en zussen, voor onze geloofsgemeenschap en voor veel anderen in haar omgeving.
We zullen haar enorm missen.

In verband met de huidige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis was haar afscheid anders. Het was helaas niet mogelijk om met het koor voor haar te zingen. Dat we met veel mensen uit onze geloofsgemeenschap in de Kerkstraat stonden om haar uitgeleide te doen, terwijl de klokken van beide kerken in ons dorp voor Corry luidden, was indrukwekkend en ontroerend.

Wij wensen haar dochters, hun partners, de kleinkinderen en haar vriend Jan, haar familie en al haar naasten heel veel sterkte met het overlijden van Corry en de leegte die zij achterlaat.
Moge Corry zijn opgenomen in het Eeuwige Licht.

Atie Koopmanschap

tekst: Loes Geerlings

Op vrijdag 1 mei is overleden Atie Koopmanschap. Atie was net 74 jaar oud geworden. Atie is een paar jaar geleden verhuisd van Achter de Kerken naar 't Kampje in Loenen.

Op vrijdag 8 mei is zij na een afscheidsbijeenkomst in de Dorpskerk begraven op de begraafplaats hier in Abcoude.

Wij wensen haar broer Piet en zus Yvon, de andere familieleden, vrienden en naasten die zo kort na het verlies van Corry nu ook afscheid hebben moeten nemen van Atie, heel veel sterkte met dit verlies.

Moge Atie geborgen zijn bij onze Hemelse Vader die liefde is.

Nel van der Weijden - van Eijk

tekst: Susan van Agten

Op 8 mei jl. is in de vroege nacht en in het bijzijn van haar kleinzoon in Woonzorgcentrum Voorhoeve te Utrecht rustig overleden Petronella Wilhelmina, Nel, van der Weijden-van Eijk in de leeftijd van 84 jaar. Zij heeft daar nog de ziekenzegen ontvangen. Nel werd geboren in Abcoude als jongste van een gezin van negen kinderen in de Laan van Binnenrust. In 1961 trouwde ze met Gerard van der Weijden uit Ouderkerk a/d Amstel. Helaas overleed Gerard plotseling op zeer jonge leeftijd (30 jaar). Nel

bleef alleen achter met een zoontje van 2 en hoogzwanger van haar dochter.

Haar vader kocht een huisje voor het gezin in Gein Noord. Daar woonden zij 20 jaar met veel plezier. Daarna ging ze wonen op Achter de Kerken. Nel werkte hard om in het levensonderhoud te voorzien, als coupeuse, maar vooral in de winkel van Koot en later in de groentewinkel van Scholte en opvolgers tot haar 67ste. Ze was een vrolijke, hartelijke, sociale, sportieve en energieke vrouw. Ze vierde het leven en ze vierde ook graag feestjes. Ze onderhield een hechte en lange vriendschapsband met Lidy Bieshaar en haar man Hans. Nel was 36 jaar enthousiast lid van het Cosmas en Damianuskoor, een gelovig mens en een betrokken parochiaan en dorpsgenoot, die zich ook als vrijwilliger inzette voor de koffiegroep in de kerk en voor de kookgroep van Angstelborgh. Helaas ging haar geestelijke gezondheid achteruit en moest zij om die reden stoppen met haar koor en andere activiteiten. Daarom ook werd zij in 2018 opgenomen in het Voorhoeve-huis in Utrecht. Door een val brak zij haar heup en ging haar toestand snel achteruit, waarna zij rustig overleed.

Vanwege de Corona-omstandigheden vond haar afscheidsviering in onze kerk in kleine familiekring plaats, evenals haar begrafenis op de begraafplaats in Abcoude. Bij haar afscheid reflecteerden we op haar leven en noemden wij haar een gelukkig mens, die er voor anderen was. Een paar leden van het koor zong haar ten uitgeleide, zoals zij dat zelf ook ontelbare malen heeft gedaan voor anderen.

Wij wensen haar familie en ieder die van haar hield en van wie zij hield veel sterkte met het verlies van deze lieve en zorgzame (schoon)moeder, oma, overgrootoma en vriendin.

Moge Nel zijn herenigd met haar geliefde Gerard, zoals zij zelf geloofde, in liefde en vrede geborgen in God.

IN BEWEGING

In deze tijd is het echt een uitdaging om met elkaar verbonden te blijven. Middels de nieuwsberichten en de uitzendingen via "Kerkdienstgemist.nl" kunnen we in contact blijven en we hopen snel op meer verruiming van de mogelijkheden om samen te vieren.

Voor nu wens ik u veel sterkte met de beperkingen in de bewegingsvrijheid en vooral dat u gezond mag blijven en dat u de druk van de beperkingen goed kunt weerstaan.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Op dit moment hebben we alleen een rooster tot en met eind mei. Op de valreep hebben we nieuwe informatie ontvangen m.b.t. de vieringen in juni en juli. **Die leest u op het bijgaande inlegvel.**

Hoe het ook wordt, de vieringen zijn en blijven te volgen via **“Kerkdienstgemist.nl”!**

Zondag 31 mei 10.00 uur Eucharistieviering met Pastor
1^{ste} Pinksterdag Th Moorman via kerkdienstgemist.nl

Naast de zondaguitzendingen kunt u ook via kerkdienstgemist.nl op **woensdag om 10:00 uur** luisteren naar een **gedicht en/of muziek.**

Om toch een beetje met elkaar verbonden te blijven

En..... binnenkort kunt u ook terugKIJKEN !



ACTIE KERKBALANS 2020: Onmisbaar!

De actie kerkbalans 2020 onder het motto **Onmisbaar** loopt alweer een paar maanden. Uit uw enthousiasme om ook dit jaar weer mee te doen kan opgemaakt worden, dat u zich realiseert hoe **Onmisbaar** de lokale geloofsgemeenschap voor ons allen is.

Die **Onmisbaarheid** is ook duidelijk zichtbaar in deze coronatijd, waarin de Locatieraad alles uit de kast haalt om te zorgen dat we op een of andere manier met elkaar verbonden blijven. Dat we de vieringen in de kerk kunnen volgen via internet is natuurlijk geweldig. Ook nabestaanden, die een afscheidsdienst niet mogen bijwonen, kunnen zo toch verbonden zijn.

Tot 1 mei 2020 zijn er € 47.750 aan toezeggingen ontvangen (per half april 2019 € 46.770). Hiervan is al € 36.150 daadwerkelijk betaald (per half april 2019: € 34.100). De actie is dus goed gestart en dat geeft hoop dat we weer dichtbij de € 50.000 zullen uitkomen.



Actie
Kerkbalans
2020

Het voorspoedige verloop is mede te danken aan de wijkcontacten, die ook dit jaar de Kerkbalans enveloppen bij u bezorgden en weer ophaalden. Ik wil ze daarvoor hierbij nog eens hartelijk danken! Er hebben zich gelukkig een paar mensen gemeld die bereid

zijn om wijkcontact te worden, want door de vergrijzing is uitbreiding wenselijk. Hierdoor blijft de omvang van de wijken beperkt.

Het aantal Periodieke Schenkers is iets gedaald naar 45. Zoals u weet sluiten zij een overeenkomst voor 5 jaar af om de Cosmas en Damianus fiscaal vriendelijk met een vast bedrag jaarlijks te ondersteunen, Ik heb goede hoop dat er dit jaar nog enkele bij zullen komen. De meeste gevers kiezen na afloop van de overeenkomst voor een nieuwe periode van 5 jaar. Zij geven jaarlijks gezamenlijk een bedrag van totaal ruim € 17.000! Dit is een prachtige basis om een deel van de vaste kosten mee te dekken.

Mocht u alsnog mee willen doen aan het fiscaal vriendelijk Periodiek Schenken, laat mij dat dan weten? Ik stuur u alle daarvoor benodigde informatie toe.

Corona of niet, alles moet ook financieel zoveel mogelijk door kunnen gaan, zodat we een levende geloofsgemeenschap blijven. Wanneer u de actie Kerkbalans blijft ondersteunen, komt het vast ook in dit bijzondere jaar weer goed!

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06 156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

GEVRAAGD: NIEUWE MEDEWERKERS VOOR HET SECRETARIAAT

Wegens verschillende omstandigheden kampen we momenteel met een tekort aan medewerkers op het secretariaat.

De openingstijden zullen binnenkort weer zijn van 9 uur tot 12 uur op maandag, woensdag en vrijdag.

Graag verwelkomen we enkele nieuwe medewerkers die met de computer kunnen werken en administratieve ondersteuning kunnen bieden bij alles wat er in onze geloofsgemeenschap gebeurt.

We draaien altijd een dienst met 2 personen, dus je staat er nooit alleen voor.



Voor meer informatie kunt u bellen naar Wil Tinnemans,
Tel. 0294-283992



Wat een geluk. Nog net voor de intelligente lockdown hebben we Sam's kledingactie kunnen organiseren. Na afloop bij het koffiedrinken in het Trefpunt hielden we wel afstand. Het was toen al duidelijk dat dat noodzakelijk was.

De opbrengst die de chauffeur schatte was 3900 kilo. Vorig jaar kon de chauffeur de opbrengst exact aangeven (4335 kilo) omdat hij het gewicht in de vrachtwagen kon aflezen. Na afloop zijn er bij mij thuis nog minstens 30 zakken gebracht en dat is ondertussen opgehaald door SAMS. Geschatte gewicht ruim 200 kilo.

Volgend jaar zal het de 50ste keer zijn, dat deze actie door onze

geloofsgemeenschap georganiseerd gaat worden. Ik hoop niet dat dit de laatste keer wordt. U begrijpt, Loes en ik komen op een leeftijd (ik word 80) dat we het heel graag overgeven aan een nieuw tweetal. Het draaiboek is perfect, alles kan per e-mail en de meeste vrijwilligers vinden het niet nodig dat ze gevraagd worden. Antwoord: ik doe het toch ieder jaar!!!

Na deze 50^{ste} keer houden wij er mee op. Als je het wilt overnemen, kunnen Loes en ik jullie komend jaar inwerken. Grijp je kans. Wij wachten in spanning af.

Met vriendelijke groet
Loes Bank en Corry de Vijlder

VAN DE LOCATIERAAD

Verbonden blijven..... Daar hebben we met een heleboel mensen de afgelopen periode heel hard aan gewerkt.

Loes noemde het al in haar stukje, de kerkwacht om iedere dag tussen 11:00 en 12:00 uur onze kerk open te doen. Degenen die op woensdagmorgen een gedicht of gebed of overweging voorlezen, voorgangers en degenen die het rozenkransgebed bidden, die voor 't oog in het luchtledige spreken, maar die veel mensen bereiken en verbonden laten zijn.

Degenen die het attentiebloemetje opgepakt hebben. Marian Denekamp, die ervoor zorgt dat alle nieuwsbrieven verstuurd worden, en dat van een paar keer per jaar, naar soms twee keer per week 😊 Haar man Edwin zet dan meteen het kerkboekje voor komende vieringen op de site, zodat u mee kunt lezen als u luistert naar kerkdienstgemist.nl



Tja, kerkdienstgemist.nl. Wat een mooie uitvinding 😊 Op 12 maart stond in de nieuwsbrief, dat tot de periode van 31 maart de vieringen op zondag voorlopig geen doorgang konden vinden, op 29 maart waren we online. Nog vanuit 't Trefpunt, maar daarna is er door Gerard en Laurens hard gewerkt om ook een verbinding naar de kerk te maken. Wie wel eens langs het gebouw loopt, ziet dat we er nog niet aan toegekomen zijn de rode kabel onder de grond te werken.

Inmiddels is ook Patrick Merkus tot het technische team toegetreden. De kosters bedienen kerkdienstgemist.nl vanuit 't Trefpunt, Patrick en Gerard bedienen beurtelings de installatie vanuit de kerk.

En het leuke is, ons spaarvarkentje voor een camera is afgelopen periode gevuld, dus u kunt binnenkort meekijken met dat wat er in de kerk gebeurt. De camera is besteld 😊 Dank aan alle gulle gevers.



Overigens ziet u op de foto hieronder ook de nieuwe trapleuning op het altaar. Voor hen die graag wat vastigheid hebben als ze de trappen van het altaar op gaan. En dan hebben we het niet over degenen die u hier ziet staan 😊

De leuning is niet het enige wat veranderd is in de afgelopen periode. We



hebben van de nood een deugd gemaakt: Marcel Bank en Jan van Vliet zijn de afgelopen periode heel druk geweest met het vervangen van de energievretende hallogeen-spots door LED- lampen. Nu er niet gevierd mocht worden, was er de ruimte om een steiger te bouwen en zo de lampen in de zijbeuken te vervangen. Inmiddels zijn de van de kerk via de verbindingsgang naar 't Trefpunt gegaan, om daar ook alle lampen te vervangen door LED- lampen. Een enorme klus, die de mannen de afgelopen periode geklaard hebben!

En als u nu denkt, dat heb ik al eens gelezen, dat klopt, het heeft in de nieuwsbrief gestaan. Maar we hebben rond 550 mensen die deze papieren Bewogen in Beweging krijgen, we hebben 50-60 mensen die de digitale nieuwsbrief ontvangen. Dus soms overlapt het een stukje.

Dat geldt ook voor kerkdienstgemist.nl Daar hebben we veel luisteraars:

	Rechtstreeks	opname
17 mei pastor Moorman	46	8
Woe 13 mei gedicht uit 't Trefpunt	35	58
Di 12 mei Rozenkransgebed niet uitgezonden		
10 mei Max Verbeek & Els van der Wielen	46	23
Za 9 mei Mariaviering	12	31
Woe 6 mei gedicht uit 't Trefpunt	12	20
Dinsdag 5 mei Rozenkransgebed	7	25
Zondag 3 mei Zr Monica	46	28
Woe 29 april gedicht uit 't Trefpunt	6	26
26 april Susan van Agten/Edwin Denekamp	55	25
Woe 22 april gedicht vanuit 't Trefpunt	7	33
19 april pastor Moorman	60	58
Woe 15 april gedicht vanuit 't Trefpunt	3	42
12 april Pasen geen uitzending		
Woe 8 april gedicht vanuit 't Trefpunt	7	59
Woe 1 april gedicht vanuit 't Trefpunt	5	56
29 maart Zr Monica	44	

We weten dat er ook veel mensen zijn die geen internet hebben, en hier dus geen gebruik van kunnen maken. Natuurlijk zijn er uitzendingen van de KRO/NCRV op t.v., maar we hebben naast kerkdienstgemist.nl ook nog de kerkradio. Mocht u – ook als we weer in de kerk mogen vieren – toch liever thuis de vieringen blijven volgen, dan is dit ook een mogelijkheid. U kunt dit doorgeven via het secretariaat.

Overigens missen we bij Kerkdienstgemist.nl wel het koffie drinken en zo ook berichten van parochianen. Dat is op afstand lastig, en we proberen wel zoveel mogelijk op de hoogte te blijven, maar mocht u iets in de berichtgeving missen, zijn we vergeten aan iemand of iets aandacht te besteden, wilt u ons dat dan laten weten?





Wanneer u behoefte heeft aan contact, wanneer u even een troostende stem nodig heeft, wanneer u echt de deur niet uit kunt en iets nodig heeft of wanneer u gewoon een praatje wil maken, dan kunt u bellen met 06-44 47 23 06. Maar ook..... als u denkt dat iemand een troostende stem nodig heeft, wanneer u denkt dat iemand echt vereenzaamt. Veel mensen vragen niet graag om hulp, dus mocht u iemand kennen die wellicht aandacht nodig heeft, bel gerust.

Graag alleen bellen tussen 9:00 en 17:00 uur. U krijgt Margo Birkhoff aan de lijn. Zij zal contact leggen met iemand die u met uw verzoek kan helpen, voor zover mogelijk gelet op de overheidsmaatregelen met betrekking tot het corona-virus.



Zoals u weet heeft Nel Jap-Tjong het stokje van het attentiebloemetje overgedragen. Anja Mol en Corry van Zijl hebben zich gemeld als vrijwilliger en Margo heeft aangeboden voorlopig te coördineren. Inmiddels worden er weer attentiebloemetjes rond gebracht. Overigens hebben wij er één voor Margo verzorgd, zij en haar man Karel zijn 25 jaar getrouwd en dat verdient een bloemetje 😊

Graag willen we ook in de Bewogen in Beweging dank zeggen aan Ad en Thea van Kalmthout. Zij gaan binnenkort verhuizen naar Maarssen. Beiden zijn jaren nauw betrokken geweest bij onze geloofsgemeenschap en zijn betrokken geweest bij o.a. bestuur en koor. We wensen hen heel veel geluk en woonplezier in Villa Sluysort, Sluysort 10, 3602 AS in Maarssen.



Dan hebben we uiteraard ook nog vergaderd. Dat doen de mannen en ik via een onlineverbinding. De vergaderingen gingen de laatste tijd voornamelijk over het realiseren van het luisteren en nu ook kijken via kerkdienstgemist.nl. Maar ook zijn we nog steeds druk met de zonnepanelen op 't Trefpunt en onderhoud aan de kerk. Ik schreef u al over de lampen en de leuning die geplaatst is. Volgende keer krijgt u een uitgebreider verslag.

Graag wijs ik u ook nog op de lokale bladzijdes in de ONE, waar u kunt lezen hoe Paula Timmermans en Els van der Wielen verbonden blijven met hun eerstecommunicanten.

En..... mocht u mail hebben, maar nog geen nieuwsbrief ontvangen:



R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vesle en Veen
Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus
Dorpsstraat 24
1381 HH Alkemade
0204 461330
secretariaat@cosmasendamianus.nl
www.geloftepar-veesthervenen.nl

Lieve mensen,
De is een echte nieuwsoverzicht.
Kamervoorzitter, 30 april, dat de kerst MEET OPEN zijn tussen 11.00 en 12.00 uur. En veldt
menselijke is een veldt... is niet veel anders veranderd. Er is dekerstgevoel met bepaalde
oprechtigheid voor iedereen. Opdracht, Wie, Nieuw-Amer, Nieuwe Mens, verandering
in Veen, Lening komt samenkomst en Bevestiging. Dit wordt hier in Alkemade te heren mee,
begrijpen en vaak gezegd, menselijke is er een heelsterk veldtgevoel. Wij wensen de
kerst van iedereen Nieuw-Amer sterker kerstgevoel dierbaar en kerstgevoel.
Vooraf veldt in de kerst is de veldt voor dan meer dierbaar geweest tussen 11.00 en 12.00 uur
om een kerstgevoel te hebben of voor gezeld. Ook liggen er altijd een aantal kerstgevoel, voor hen
die de veldtgevoel van kerstgevoel of de kerstgevoel veldtgevoel.
Er op achtere KLIK HIER veldt is informatie m.b.t. een bijzondere veldtgevoel voor Westerkerk in
de Dorpskerk op 8 mei is te zien via de kerstgevoel van kerstgevoel.nl

Lieve groot,
Localiteit en Pastoraatgroep

Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, vul dan 1. uw e-mail adres in op de website

www.cosmasendamianus.nl

klik op 2.aanmelden en dan 3. in uw e-mail vervolgens op de bevestigingslink.



Deze uitleg en de nieuwsbrieven kunt u ook tijdens openingstijden (iedere dag van 11-12 uur) in de kerk ophalen.

We blijven verbonden, namens de locatieraad
Jeannette ter Laak.

WIJ GEDENKEN IN MEI

Zo 31 Ouders Vesseur; Guus van der Donk; Cocky van Diest-van Blokland; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden.

WIJ GEDENKEN IN JUNI



In de viering van zondag 7 juni gedenken wij allen die sinds juni 2019 zijn overleden: Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot; Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison; An van Schaik-van Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum; Arjan Schapers; Agaath Redegeld-Drubbel; Louki de Vries-Kok; Annie Bulterijs–van der Vlugt; André Delsing; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden.

WIJ GEDENKEN IN JUNI

- Wo 03 Ton Aerts en vader en moeder Michielsen; fam. Wassink-Hesp; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden.
- Zo 07 Trudie en Frans Diederik; Jan Soddeman genaamd Keute; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; allen die sinds juni vorig jaar zijn overleden.
- Zo 14 Emeri van Laar; Alma van Laar Erpelink; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden.
- Zo 21 Ouders Vesseur; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Henk Zoeters; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden.

WIJ GEDENKEN IN JULI



In de viering van zondag 5 juli gedenken wij allen die sinds juli 2019 zijn overleden: Corry Vendrig; Theo Gielissen; Ank Schmitz; Agaath Meijer-Sorber; Elly Oudejans-de Groot; Trees Vinkenburg-Creyghton; Kees Bison; An van Schaik-van Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum; Arjan Schapers; Agaath Redegeld-Drubbel; Louki de Vries-Kok; Annie Bulterijs–van der Vlugt; André Delsing; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden.

WIJ GEDENKEN IN JULI

Wo 01 Fam. Wassink-Hesp.

Zo 05 Trudie en Frans Diederik; allen die sinds juli 2019 zijn overleden.

Zo 12 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink.

Zo 19 Eduard de Jager; Henk Zoeters.

GOED OM TE WETEN



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



COLLECTEOPBRENGSTEN

De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk, maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al afgesproken voor de coronacrisis.

In deze tijd van online vieren missen we natuurlijk onze collectes. Het zou fijn zijn als u ons toch wilt steunen, want ook nu hebben we kosten.

Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:

NL 67 RABO 0300514743 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude

U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje rechtsonder **GIVT**. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.



Vanaf 05-04-2020 tot en met 15-05-2020 is een bedrag van € 470,00 aan collectegelden ontvangen.

Op 08-05-2020 is van GIVT een bedrag van € 86,54 ontvangen.

Daarnaast hebben leden van onze geloofsgemeenschap een bedrag met een totaal van € 850,00 overgemaakt als bijdrage voor de live stream kerkdiensten.

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.



Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. U kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 06-

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2020 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
4	30 juni	6 juli	17 juli
5	25 aug.	31 aug.	11 sept.

U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

website www.cosmasendamianus.nl

NOODNUMMER 0294 28 61 81

Adres Cosmas en
Damianuskerk: 0294 281335
Secretariaat open ma-woe-vr van 9-12 uur

Bankrekening HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 67 RABO 0300514743

Kerkebalans HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 88 RABO 030 05 20 573