

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
12 sept. 2020 t/m 1 nov. 2020 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Het is fijn om weer samen te vieren. Dat schreven we ook al in de vorige editie van de ONE en de Bib. We hebben de eerste onwennige fase achter ons gelaten en gaan nu weer met meer vertrouwen naar de kerk. Het is nog niet als vanouds. De manier waarop we ter communie gaan en het niet mogen zingen voelen nog ongemakkelijk, maar we kunnen wel vieren en elkaar weer ontmoeten.

Over de viering waarin pastor Theo Moorman afscheid heeft genomen van het voorgaan in onze geloofsgemeenschap kunt u lezen op blz. 18 in ONE. De viering met daarin het Zonnelied en het door Susan geschreven lied voor pastor Moorman was heel bijzonder.

Ook de andere vieringen in deze periode heeft de pastoraatgroep als mooie vieringen ervaren en uiteraard hopen wij dat u het ook mooie vieringen vond.

We hebben wel gemerkt dat toen de kerk voor vieringen gesloten was en we elkaar minder zagen de uitwisseling van informatie hier en daar stokte. Bepaalde berichten kwamen toen niet op de bestemde plaats en dat is natuurlijk heel jammer.

Dit proberen we natuurlijk op te lossen met de nieuwsberichten die elke week weer enthousiast door Jeannette ter Laak worden verzorgd, maar die nieuwsberichten krijgen helaas ook niet alle vaste kerkgangers.

Kent u iemand die zelf geen internet heeft en toch graag het nieuwsbericht zou ontvangen dan kunt u het bericht misschien afdrukken en bij die persoon in de brievenbus doen.

In de maand augustus zijn een groot aantal koorleden weer begonnen met repeteren. Nieuwe regelgeving betekende ook dat de dirigent weer wat meer koorleden kon uitnodigen om tijdens de zondagse viering te komen zingen. Nu zingen vaak koorleden van 1 stemgroep op de zondag.

In deze periode hebben wij ook het bericht ontvangen dat Wytze Putker met zijn studie in Groningen begint en daarom zijn lectorschap in onze kerk moet opgeven. Wytze heel hartelijk dank voor jouw bijdrage als lector aan onze geloofsgemeenschap en natuurlijk heel veel succes met je studie en je nieuwe leven in het noorden van ons land.

Daarnaast heeft ook Marilene Schellekens laten weten dat ze dit jaar gaat studeren en dat wij haar daarom niet mee als acoliet in de onze kerk zullen zien. Marilene, hartelijk dank voor jouw bijdrage aan onze vieringen en heel veel succes met je studie en je nieuwe leven.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Sophie Snelderwaard – De Bruijn tekst: Margo Birkhoff
Op 25 juli jl. is thuis in Abcoude in aanwezigheid van haar man en kinderen rustig overleden Sophia Cornelia Francisca Cornelis, Sophie, Snelderwaard – de Bruijn in de leeftijd van 72 jaar.

Geboren op 14 april 1948, woonde Sophie tot haar zesde levensjaar in Helvoirt, Noord-Brabant. Het gezin verhuisde naar Amsterdam, Slotervaart en haar vader ging in Amsterdam bij de tram werken. Sophie had een fijne jeugd in Slotervaart. In de zeventiger jaren bezocht Sophie de soos van de Krijtberg, de kerk op 't Singel.

De jongens van Abcoude gingen ook in Amsterdam uit, zo ook Frans Snelderwaard. En ja, het was liefde op het eerste gezicht tussen Sophie en Frans: na de eerste ontmoeting heeft Frans Sophie direct al naar huis gebracht.

Op 16 juni 1972 huwden Sophie en Frans. Sophie werkte bij V&D in Amsterdam als onderchef op de huishoudafdeling en later als hoofdkassière bij V&D op Hoog-Catharijne. Toen het met een nieuwe baas niet zo boterde, is Sophie radicaal gestopt en werd ze huismoeder met vele bijbaantjes. En wat voor een moeder, een moeder die er voor Roy en José -gewoon- altijd was, altijd klaarstond, altijd alles voor anderen deed en zichzelf geheel wegcijferde.

Ze deed bijvoorbeeld van alles op school: ze was knutselmoeder, overblijfmoeder, regelde uitjes, de repro, het naaien van een Sinterklaaspak, etc., etc. Ze maakte voor Roy en José de allermooiste verjaardag traktaties. Later is Sophie op de Peuterspeelzaal en in de dagverzorging voor ouderen gaan werken als activiteitenbegeleidster, beide banen zo'n 10 jaar lang.

Sophie was ook een zeer betrokken parochiaan, jarenlang betrokken bij de bloemengroep en de misdienaars en vanaf het begin, 1999, enthousiast lid van het voormalig koor Elan en daarna van het Cosmas & Damianuskoor.

10 jaar geleden werden Sophie en Frans verblijd met de komst van hun eerste kleindochter Yfke en snel daarna met kleinzoon Christian. Een betere (knutsel)oma konden deze kleinkinderen zich niet wensen. Helaas blijkt in 2013 dat Sophie uitgezaaide eierstokkanker heeft. Intensieve behandelingen volgen, echter steeds blijken de behandelingen niet afdoende. Kleinkinderen Valerie en Alexander zullen hun oma alleen maar ziek meemaken. Sophie en haar gezin maken zware, soms hopeloze, tijden door. Ondanks haar positieve houding en het steeds maar weer dapper doorgaan, voor zichzelf voor Frans, voor haar kinderen en kleinkinderen, blijkt afgelopen juni, dat verdere behandeling niet meer mogelijk is.

Sophie gaat dan snel achteruit. Vijf dagen voor haar overlijden ontvangt ze het Laatste Sacrament van pastor Gérard van Tillo. Op vrijdag 31 juli hebben wij, vanwege de voorschriften, in besloten kring in onze kerk afscheid genomen van Sophie, waarna ze is begraven op de begraafplaats 't Geinhoff. Indrukwekkend was dat vele dierbaren -onder meer van het koor-, die niet in de kerk aanwezig konden zijn, een erehaag hebben gevormd op de begraafplaats.

We vertrouwen erop dat Sophie is opgenomen in Gods eeuwige en tedere liefde herenigd met haar vader en moeder en broer Sjef. Wij wensen haar man Frans, Roy en Leonie, José en Michiel en de kleinkinderen Yfke, Christian, Valerie en Alexander en iedereen die haar liefhad veel sterkte met het verlies van hun lieve, altijd zorgzame Sophie.

Pater Ben Verbruggen s.c.j.

tekst: Jos Bouwens

Op vrijdag 17 juli jl. overleed op 94-jarige leeftijd in het Sint Jozefklooster te Nijmegen Pater Bernardus Wilhelmus Hubertus Verbruggen.

Pater Verbruggen was vele jaren vaste weekend-assistent onder het pastoraat van Pastor Gademan, zoals later Pater van Langen en Pastor Van Tillo. Hij deed dat naast zijn werk als corrector en leraar Frans aan het Sint Nicolaaslyceum te Amsterdam.

Hij had een bijzondere belangstelling voor kerkmuziek en een grote affiniteit met het Cosmas en Damianuskoor. Hij heeft het koor uitgenodigd om te zingen in Parijs toen hij daar zelf voorging. Dit was de start van een hele reeks tweejaarlijkse koorreisjes.

Na zijn pensionering als priesterleraar was hij nog 19 jaar pastoor van de Papegaai in de Kalverstraat te Amsterdam. Onder zijn pastoraat hebben

alle beelden en wandschilderingen een conserverende behandeling gehad en vonden de nodige restauraties plaats, waaronder het grote orgel.

Pater Verbruggen was een zeer aimabel mens.

Ben Verbruggen werd op 23 juli, gezien de omstandigheden waarin wij nu leven, na een plechtige Eucharistieviering in de kapel van het Sint Jozefklooster te Nijmegen in besloten kring begraven op de begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.

Moge hij door zijn Schepper zijn beloond voor zijn harde werken en zijn onvoorwaardelijke trouw aan God en aan mensen.

IN BEWEGING

Gewoonlijk betekent de maand september in de onze kerk weer een boel levendigheid na de rustige zomerperiode. Dat is dit jaar ook het geval, hoewel we de festiviteiten niet zo uitgebreid kunnen houden als we voorheen gewend waren. We zullen bij alles moeten nadenken welke speciale dingen we wel en niet kunnen doen gelet op de voorzorgsmaatregelen om coronabesmettingen te voorkomen.

Op 13 september houden we de jaarlijkse **ouderen- en ziekendag**. Meer hierover kunt u lezen op blz. 7.

Cosmas en Damianusfeest

Op 27 september vieren wij het feest van onze patroonheiligen de HH Cosmas en Damianus.

Kardinaal Eijk heeft aangegeven dat hij op deze bijzondere dag graag voor wil gaan in onze geloofsgemeenschap. Na deze viering zullen we ook graag koffie drinken met alle aanwezigen. Echter na de koffie beëindigen we de samenkomst, dus iets vroeger dan in voorgaande jaren, maar toch hopen we veel mensen tijdens dit feest te ontmoeten in de kerk en bij de koffie.

Bij de viering van ziekendag en op het Cosmas en Damianusfeest zal een groep van ca. 10 koorleden de meerstemmige zang verzorgen.



Laten we zo aan het eind van de zomer ervan genieten om in beweging te komen met de warmte van een mooie nazomer.

Loes Geerlings

ROOSTER VAN VIERINGEN

Hieronder volgt het rooster van vieringen. Iedereen is weer welkom voor de vieringen.

Uiteraard is er een protocol in verband met de corona maatregelen. De belangrijkste punten daarvan zijn in het kort:

- ✓ Indien iemand ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft hij/zij thuis.
- ✓ Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
- ✓ Volg de looplijnen en houd 1,5 meter afstand
- ✓ Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken.

Het uitgebreide protocol ligt in de kerkbanken zodat u het voorafgaande aan de viering nog even door kunt lezen. Wij verzoeken u voor uw eigen gezondheid en die van de mensen om u heen de richtlijnen alstublieft nauwgezet te volgen.

De vieringen zijn allemaal ook te volgen via “Kerkdienstgemist.nl”

Vanaf zondag 20 september zullen de vieringen in onze kerk beginnen om **11:00 uur**. De voorgangers uit onze parochie verzorgen op zondag twee keer een viering. De eerste viering was om 9:00 uur. Omdat dit voor veel kerkgangers wel erg vroeg was, is de eerste viering met een halfuur verlaat naar 9:30 uur. Dit betekende dan wel weer dat het latere tijdstip ook met een halfuur verschoven moest worden van 10:30 uur naar 11:00 uur.

Zondag 13 september	Ziekenzondag 10:30 uur eucharistieviering met Mgr. H. Woorts.
Woensdag 16 september	Gebedsdienst met Hans Bieshaar (in 't Trefpunt) na afloop koffie /thee
Zondag 20 september	11:00 uur eucharistieviering met pastor F. Schyns
Zondag 27 september	Cosmas en Damianusfeest 11:00 uur eucharistieviering met Kardinaal W. Eijk.

Zondag 4 oktober	11:00 uur Gebedsdienst met Zr. Monica;
Dinsdag 6 oktober	19:00 uur Rozenkransgebed, Blijde Geheimen met Hans Bieshaar
Woensdag 7 oktober	10:00 uur Seniorenviering met pastor G. van Tillo, (in de kerk) na afloop koffie /thee
Zondag 11 oktober	11:00 uur eucharistieviering met pastor H. Huisintveld
Dinsdag 13 oktober	19:00 uur Rozenkransgebed, Droevige Geheimen met Dries Zwakenberg
Zondag 18 oktober	11:00 uur eucharistieviering met pastor F. Schyns
Dinsdag 20 oktober	19:00 uur Rozenkransgebed, Glorievolle Geheimen met Corrie Mebus
Zondag 25 oktober	10:00 uur Oecumenische viering in de Dorpskerk met Ds, van der Wilt en Margo Birkhoff.
Dinsdag 27 oktober	19:00 uur Rozenkransgebed, Geheimen van het Licht met Anselien Welling
Zaterdag 31 oktober	19:00 uur Mariaviering met Paula Timmermans en Els van der Wielen

OUDEREN EN ZIEKENZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

Niets is meer zoals het was, niets gaat meer zoals wij het gewend waren, maar

Ook dit jaar organiseren wij weer een feestelijke ouderen- en ziekenzondag in onze geloofsgemeenschap. Wij zijn heel blij, dat wij de jaarlijkse ontmoeting met hopelijk vele vertrouwde gezichten door kunnen laten gaan. Er is een eucharistieviering met Mgr. Herman Woorts als voorganger en een klein koor zal zingen.

Helaas maakt de huidige situatie rond het Coronavirus het niet mogelijk om na afloop van de viering een uitgebreide lunch te organiseren. Wel gaan we na afloop van de viering met alle aanwezigen koffie drinken met wat lekkers erbij. Als het mooi weer is doen we dit in de tuin bij 't Trefpunt.

We zenden dit jaar geen uitnodigingen voor deze viering. Iedereen, en in het bijzonder de ouderen en zieken, is/zijn van harte welkom om de viering bij te wonen.

Wij hopen u op zondag 13 september weer te ontmoeten. Mocht u vervoer nodig hebben om te komen, dan kunt u bij het secretariaat telefoon (0294-281335) vragen wie u eventueel zou kunnen ophalen.

Met hartelijke groet

Loes Bank, Els van der Wielen, Edwin Denekamp

VIERING EERSTE WOENSDAG VAN DE MAAND

Graag vermeld ik hier dat in de maandelijkse viering vanaf oktober Pastor Gérard van Tillo voor zal gaan. Vaste bezoekers van deze viering zijn heel blij met dit nieuws.

Toen ik in gesprek raakte met Annie Massink en Lien Riechelman kwam ik over deze viering een aantal interessante weetjes te horen. Uiteraard ga je dan ook te rade bij het archief, in dit geval bij Mw. Noor van de Lugt en toen hoorde ik dat op 6 november 1979 de eerste viering in 't Trefpunt werd gehouden.

Het initiatief hiervoor kwam van de "werkgroep bejaarden-bezoeksters" en werd volledig omarmd door pastoor Gademan; Wil Deerenberg en Wil Ott namen de organisatie op zich.

Annie Massink vertelde dat zij al 32 jaar de stoelen klaarzette en de koffie maakte. En Lien Riechelman hielp hier ook al 15 jaar bij. Kortom, wat een geweldige inzet van vrijwilligers. Daar zijn we trots op en ook heel dankbaar voor.

Annie en Lien hebben het stokje nu overgedragen. Zij waren erg blij met de prachtige orchidee die Jeannette hen namens onze geloofsgemeenschap overhandigde.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

In oktober zullen 9 kinderen uit onze geloofsgemeenschap de eerste heilige communie doen. Demi, Milan en Zoë Cherpanath, Liselotte de Coninck, Jent van Dongen, Balthazar Godschalx en Luca Aurighi waren al voor de coronamaatregelen gestart met de voorbereiding. Uiteraard heeft het even stilgelegen maar onlangs is de voorbereiding hervat en zal nu binnenkort worden afgerond. De viering van de Eerste Heilige Communie, op zaterdag 24



oktober om 12:00 uur, is een besloten viering, waarin alleen de families van de communicantjes worden uitgenodigd. Daarom staat hij niet genoemd in het schema van vieringen. Maar de viering is uiteraard wel te volgen via kerkdienstgemist.nl.

H. VORMSEL

Wij, leden van de werkgroep H. Vormsel beginnen nu met de voorbereidingen voor het Vormsel, dat voor begin volgend jaar staat ingeroosterd. We beginnen met het maken van een aantrekkelijk en goed programma en een schema van bijeenkomsten waarin de vormelingen elkaar ontmoeten en worden voorbereid.

Uit onze geloofsgemeenschap hebben we al 2 aanmeldingen ontvangen. Wanneer u wilt dat uw kind mee doet, dan kunt u hem/haar opgeven op vormselsintjandedoper@gmail.com. Voor meer informatie over het vormsel kunt u terecht bij Paula Timmermans en Els van der Wielen.

Wij hebben er weer zin in op een van het Vormsel een mooi feest te maken.

Paula Timmermans en Els van der Wielen

ACTIE KERKBALANS 2020: ONMISBAAR!

Het is weer tijd voor wat Kerkbalans informatie onder het motto 'Onmisbaar' nieuws 😊.

U bent natuurlijk benieuwd hoe de actie in dit bijzondere jaar verloopt. Heeft Kerkbalans last van de corona pandemie? Nee, gelukkig niet, zo lijkt het. Er zijn een aantal mensen die een extra gift doen, omdat ze begrijpen dat 2020 een financieel lastig jaar is voor de geloofsgemeenschap. Geweldig bedankt daarvoor natuurlijk!

Of deze extra donaties ervoor zullen zorgen dat we een totaalbedrag van € 50.000 gaan halen in 2020, is nog moeilijk te zeggen, want het aantal gevers blijft wat teruglopen.

Per 1-8-2020 is een bedrag van € 48.500 toegezegd (per 1-8-2019 € 49.000), terwijl hiervan € 40.500 is ontvangen (per 1-8-2019 € 41.000).

Onze 'club van 500' (mensen die € 500 of meer aan de Kerkbalans doneren in een jaar) is inmiddels 24 gulle gevers groot! (vorig jaar 23). Ook iets om blij van te worden 😊.

Het aantal Periodieke Schenkers blijft 45. Zij geven in totaal bijna € 17.500 aan onze geloofsgemeenschap! Een prachtige basis waarmee zo'n 1/3 deel van de vaste kosten gedekt is. Waarschijnlijk komen er dit jaar nog wel 1 of 2 deelnemers bij.

En u weet: mocht u alsnog voor minimaal 5 jaar mee willen doen aan het fiscaal vriendelijk Periodiek Schenken, laat mij dat dan weten. Ik stuur u graag de daarvoor benodigde informatie toe en als het nodig is, help ik u met het invullen.

U bent allemaal **Onmisbare** mensen die onze geloofsgemeenschap draaiende houden en onze financiën gezond.

Want Corona of niet, we willen zoveel mogelijk activiteiten door laten gaan, waar nodig met extra voorzieningen zoals de webcam in de kerk. De Locatieraad en ik blijven op uw **Onmisbare** steun rekenen in dit bijzondere jaar!

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Max Verbeek

Blomswaard 33

Tel: 06 156 01 859

max.verbeek@maxing.nl



SCHOONMAAK KERK

Op maandag 21 september is er weer de jaarlijkse schoonmaak van de kerk van **09:00 uur tot 12:00 uur**

Wij vragen veel vrijwilligers om op die dag mee te helpen de kerk weer mooi schoon te krijgen. Voor

koffie en lekkers wordt gezorgd!!!

KUNST ZIEN: Uit de Tijd najaar 2020



30 september

Onder leiding van Herco van der Wilt (theoloog, predikant) bekijken we zeer diverse kunstwerken en proberen we te ontdekken wat deze met ons doen. Dit keer zijn kunstwerken gekozen rond het thema 'troost'. Kan kunst ons in deze tijd van corona troost en hoop bieden?

28 oktober

Filosoof en schrijver Pieter Hoexum over 'thuis'. Filosofische verkenningen van het alledaagse.

In 'Thuis' verkent Pieter Hoexum het onzichtbare alledaagse: dichters, architecten en filosofen leiden hem tot een beter begrip van het begrip thuis, maar brengen hem even vaak op een dwaalspoor. Tijdens verschillende verblijven in het Roland Holsthuis in Bergen (NH) ging Hoexum op zoek naar een antwoord op de vraag: 'Wat is thuis?' Hij werd daarbij aan het denken gezet door een uitspraak van Wittgenstein: 'De aspecten van de dingen die voor ons het belangrijkste zijn blijven voor ons door hun eenvoud een alledaagsheid verborgen.'

18 november

Filosoof en schrijver Henk van der Waal over 'mystiek voor goddelozen'.

Mystiek voor goddelozen ontvouwt even behoedzaam als gepassioneerd de mystieke grond van die eigen ervaring en laat zien dat subjectiviteit, liefde en vrijheid de weg wijzen naar aarde wijsheid en kosmische koestering.

16 december

Herco van der Wilt (theoloog, predikant) en Jochem Quartel (studeerde religiewetenschappen en is lerarenopleider) over het boek 'Mens/Onmens' van schrijver filosoof Bas Heijne.

Wat is waar – wat de feiten je vertellen of wat je wilt geloven? Wie ben je – een vrij individu, of zoek je houvast in de groep tegen de rest? Steeds beter weten we hoe de mens in elkaar steekt. We weten waarom we geneigd zijn in hokjes te denken, waarom we liever verbroederen met mensen die op ons lijken dan met vreemden. En ook hoe gemakkelijk mensen gemanipuleerd kunnen worden, via social media en door politici. In Mens/Onmens onderzoekt gelauwerd essayist en columnist Bas Heijne de twee grote obsessies van onze tijd: waarheid en identiteit.



WERELDWINKEL ABCOUDE

Deze maand is er in Wereldwinkel Abcoude speciale aandacht voor zomersjaals en plaids en krijg je 20% Wereldkorting op deze collectie. Zo aan het einde van de zomer verwachten we nog mooie dagen maar de avonden worden al koeler. Een heerlijk warme omslagdoek is dan een uitkomst. Ze zijn gemaakt van geruwde katoen met acryl in prachtige kleuren. Van zachtgroen tot zalmkleurig oranje. Er zijn zelfs plaids in neon roze als je eens echt wilt opvallen. Veelal tekenen vrouwen in Nepal voor deze mooie artikelen. Zij verdienen hiermee een

leefbaar loon zodat ook de kinderen verzorgd worden en naar school kunnen.

De zomersjaals van zijde worden vooral in India gemaakt. Soms met prachtige ecoprints van natuurlijke kleurstoffen zoals eucalyptus, rode kool of Amerikaans eiken. De bladeren vind je terug in de motieven. Er zijn ook vrolijke sjaals van katoen uit Thailand met bloemen in prachtige kleuren. Alle zomersjaals zijn natuurlijk ook schitterend als accessoire op een mooie winterjurk of blouse en dus het jaar rond te dragen.



Het coronavirus waart nog steeds rond en we moeten onszelf en anderen beschermen. De Fairtrade mondkapjes zijn beschikbaar in nieuwe kleuren en prints. Er zijn zelfs speciale mondneus maskers voor

mannen in een grotere maat

Wereldwinkel Abcoude is als vanouds weer elke dag geopend.

VAN DE LOCATIERAAD

We hebben de afgelopen zomerweken niet stil gezeten, maar ook nog niet vergaderd. Dus ik kan u geen laatste updates geven behalve dan dat we net toestemming hebben van het parochiebestuur om het orgel om te gaan knappen. Binnenkort wordt daar al mee begonnen en in de volgende Bewogen in Beweging praat de orgelcommissie u helemaal bij.

En zoals Loes al schreef, hebben we onze trouwe koffiezetter Liën en Annie bedankt voor hun jarenlange zorg in de seniorenvering.

Daarnaast hebben we ook een attentie gebracht naar Wytze Putker. Zijn studie in Groningen verhindert hem nog langer lector te zijn. Dank aan hem ook voor zijn betrokkenheid als lector bij onze geloofsgemeenschap.

Jeannette ter Laak, secretaris locatieraad.

WIJ GEDENKEN IN SEPTEMBER

Zo 13 Guus van der Donk; Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Ton Aerts en vader en moeder Michielsen; Sophie Snelderwaard; Voor de mensen die in onze kerk als gast aanwezig waren bij de zieken- en ouderendag en inmiddels zijn overleden.

Zo 20 Daniël Kats en Hendrica Kats-van Schouten; Henk Zoeters.

Zo 27 Ouders Vesseur.

WIJ GEDENKEN IN OKTOBER



In de viering van zondag 4 oktober gedenken wij allen die sinds oktober 2019 zijn overleden: An van Schaik-van Blokland; Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum; Arjan Schapers; Agaath Redegeld-Drubbel; Louki de Vries-Kok; Annie Bulterijs-van der Vlugt; André Delsing; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie

Snelderwaard.

WIJ GEDENKEN IN OKTOBER

Zo 04 Trudie en Frans Diederik; allen die sinds oktober vorig jaar zijn overleden.

Wo 07 Fam. Wassink-Hesp.

Zo 11 Emeri van Laar; Alma van Laar Erpelink; Ton Aerts en vader en moeder Michielsen.

Zo 18 Gonnie Stronkman; Ton Aerts en vader en moeder Michielsen.

Zo 25 Guus van der Donk; Henk Zoeters.

GOED OM TE WETEN



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



COLLECTEOPBRENGSTEN

De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk, maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al afgesproken voor de coronacrisis.

Hierbij een overzicht van ontvangen collectegelden:



24-6-2020 t/m 21-7-2020: Via de Rabobank € 35,00;
via GIVT € 128,48;
collecte-opbrengsten Kerk € 961,00.

Totaalbedrag € 1.124,48

<u>Augustus</u> :	2-8-2020	126,00
	9-8-2020	230,05
	16-8-2020	145,55
	23-8-2020	154,95
	30-8-2020	168,65
Woensdagmorgen		19,30
Via GIVT		90,73
Via de Rabobank		860,00

Totaalbedrag € 1.795,23

Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:

NL 67 RABO 0300514743 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude

U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje rechtsonder **GIVT**. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.



Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje.

U kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 06-44472306



AUTODIENST

Met ingang van direct kunt u weer gebruik maken van de "autodienst".

Coördinator voor onderstaande maanden is:

September: John Tinnemans, 0294 - 283992

Oktober : Kees van Kats, 0294-282878

November: Willem Meijer, 020 – 6960263

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ

secretariaat@cosmasendamianus.nl

AANLEVEREN

In 2020 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
6	13 okt.	19 okt.	30 okt.
7	1 dec.	7 dec.	18 dec.

U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

website www.cosmasendamianus.nl

NOODNUMMER 0294 28 61 81

Adres Cosmas en
Damianuskerk: Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
Secretariaat open [Maandag en vrijdag van 9-12 uur](#)

Bankrekening HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 67 RABO 0300514743

Kerkbalans HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 88 RABO 030 05 20 573