

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
31 oktober 2020 t/m 20 december 2020

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

We zijn met ingang van de 2^e week van oktober weer terecht gekomen in strenge regelgeving over het aantal bezoekers in de vieringen. Gelukkig kunnen we met elkaar terugkijken op een paar prachtige vieringen in de maand september:

Allereerst was er de viering van zieken- en ouderzondag. Heerlijk om elkaar te ontmoeten. Wat was het prachtig weer en hoe hebben we daar, met elkaar zittend in de tuin van de pastorie, heerlijk van genoten. Het vertoeven in die prachtige en goed onderhouden tuin was heel aangenaam. En dat vonden veel kerkgangers. Het napraten duurde nl aanzienlijk langer dan anders.



En dan een paar weken later het Cosmas en Damianus feest. Ook een prachtige viering, waarbij onze kardinaal voorging. Over de bijzonderheden van deze viering kunt u meer lezen in de ONE.

En terwijl we zo heel erg goed bezig waren, komen dan opeens het coronavirus, en daarmee nieuwe richtlijnen om het aantal besmettingen te beperken, weer roet in het eten gooien. Vanaf nu mogen we voorlopig maar weer met 30 mensen samenkomen.

Dit vraagt om veel aanpassingen van de plannen die we hadden met de vieringen. Zo hebben we moeten besluiten om de Allerzielenviering alleen online te doen. Meer informatie hierover ziet u op blz. 6.

Wanneer u de viering op zondagochtend bij wilt wonen, verzoeken wij u zich op vrijdagochtend daaraan voorafgaand te melden bij het secretariaat.

Laten we hopen en bidden dat de nieuwe maatregelen het aantal besmettingen snel zal indammen en dat we gauw weer kunnen samenkomen.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Bettina Meijer – van Grieken tekst: Susan van Agten

Op 20 september jl. overleed in het bijzijn van haar kinderen en kleinkinderen, rustig en vol overgave, thuis op Kerkgaarde, Alberta Cornelia, Bettina, Meijer-van Grieken in de leeftijd van 86 jaar. Bettina werd geboren in een groot molenaarsgezin in Uithoorn. Zij groeide op in een pleeggezin in Amsterdam Zuid, een behoorlijke overgang! Zij werd coupeuse en werkte in een atelier in de Warmoestraat in Amsterdam. Daar in de buurt ontmoette ze Leo Meijer, scheepsbevrachter die op de Beurs van Berlage werkte. Zij trouwden in 1960 en gingen wonen in Diemen. Daar werden hun twee dochters geboren. Ze verhuisden begin jaren '70 naar Koningsvaren, omdat ze groter wilden wonen.

Ze hadden een goed leven, waar Leo hard voor werkte. Toen de kinderen het huis uit waren, verhuisden ze naar Roomolen. Daar overleed Leo volkomen onverwacht 21 jaar geleden. Bettina kwam deze klap te boven door haar positieve levensinstelling en door haar gave om wat van het leven te maken: ze ging door met reizen, uitjes, kaarten en ze had een groot sociaal netwerk. Ook onze geloofsgemeenschap en de vieringen in de kerk werden een vast en belangrijk onderdeel van haar leven. Met veel enthousiasme zette ze zich in voor het koffieschenken na afloop van de zondagvieringen. Zo'n 12 jaar geleden verhuisde ze naar Kerkgaarde.

Haar kinderen en drie kleinkinderen omschrijven haar als een lieve, zorgzame en zeer actieve en zelfstandige vrouw, die dol was op mensen en dieren. Helaas werd Bettina ziek en toen zij bij haar dochter was, werd zij getroffen door een herseninfarct, waarvan zij nog goed herstelde. Zij kon echter niet meer genezen en met zorg en ondersteuning van haar dochters keerde zij terug naar haar huis op Kerkgaarde, waar zij goed verzorgd werd. Het viel haar zwaar om haar

zelfstandigheid steeds meer los te moeten laten en het verlies van decorum was voor haar een lijdensweg. Op 20 september, op de geboortedag van haar geliefde man Leo, overleed zij volgens haar eigen wens.

Haar afscheidsviering was op 25 september jl. in onze kerk, waarna zij samen met de urn van Leo werd begraven op de begraafplaats in Abcoude.

Wij wensen de familie en de vele vrienden veel sterkte met het verlies van hun lieve, sterke en bijzondere moeder, oma en vriendin.

Mag Bettina geborgen zijn in de liefde van God, herenigd met Leo, op voorspraak van Maria, op wie zij vertrouwde.

Gerda Verbree – Koot

tekst: Susan van Agten

Op 3 oktober jl. is rustig, te midden van haar gezin, thuis op de Meerweg overleden Gerarda Joanna Maria, Gerda, Verbree-Koot in de leeftijd van 64 jaar.

Gerda werd geboren in het middenstandsgezin van Jan en Rie Koot. Tijdens haar jeugd en haar verdere leven, nam de winkel, Koot Supermarkt in het centrum van het dorp, een belangrijke plaats in. Gerda ging er werken vanaf haar tienertijd, op de vleeswarenafdeling.

Bij een feestje in Baambrugge leerde zij Wim Verbree kennen. Ze werden al snel een stel. Zij trouwden in 1978 in een oecumenische huwelijks-viering in de HH Cosmas en Damianuskerk. Hun leven lang bleven zij oecumenisch ingesteld: hun 3 kinderen werden in beide tradities opgevoed en als zij kerkten, was dat ook vaak in een oecumenische viering in de Dorpskerk of de Cosmas en Damianus.

Na wat omzwervingen in de Bijlmer en Baambrugge, gingen zij wonen in Diemen, waar Wim werkt voor de gemeente en waar Gerda wortels van moeders kant heeft liggen. Twaalf jaar geleden kwamen zij weer in Abcoude wonen.

Gerda was volgens haar kinderen een lieve, zorgzame moeder, die thuis was voor hen toen ze klein waren. Later ging zij weer werken bij Plus Koot, wederom op de vleeswarenafdeling.

De vakanties met de vouwwagen naar de bergen in Frankrijk vormden het hoogtepunt (letterlijk) van het jaar en haar gezin koestert de fijne herinne-ringen.

Gerda genoot van de vijf kleindochters die zij kreeg. Met geduld en rust en vooral heel veel liefde paste zij graag op.

Helaas werd Gerda twee jaar geleden ziek en na een goede periode, waarin zij zelfs ook weer aan het werk ging en weer meefietste met haar

fietsgroepje, trof de ziekte haar in alle hevigheid. Het was haar diepste wens om het huwelijk van hun zoon nog mee te maken.

Dat is gelukt met hulp van vrijwilligers. Een week later heeft zij het leven toch los moeten laten. In volle overgave ging zij op weg naar het licht, waar zij zelf op vertrouwde.

“Geloof, hoop en liefde” uit de Korinthe brief van Paulus vormt de rode draad in het leven van Gerda en Wim. Ook in haar oecumenische afscheidsviering in de Dorpskerk stond deze passage centraal. Gerda is in kleine familiekring begraven op de begraafplaats Rustoord in Diemen. Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte nu zij hun lieve Gerda moeten missen.

Moge Gerda zijn opgenomen in het licht, geborgen in Gods eeuwige en tedere liefde.

IN BEWEGING

Veel plannen die we maken moeten we steeds weer bijstellen vanwege de ontwikkelingen van de corona pandemie.

Wij raden u dan ook aan om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws in onze nieuwsberichten. Kunt u zelf het nieuwsbericht niet ontvangen, vraag dan een bekende om het nieuwsbericht bij u in de brievenbus te doen.

Normaal gesproken hadden wij u nu al uitgebreid opgeroepen om in beweging te komen (koken, knutselen handwerken etc.) voor de Diaconiefair. Helaas kunnen we deze activiteit ook niet door laten gaan. Maar uiteraard kunt u de spullen die u maakt ook bewaren voor volgend jaar. 😊

ROOSTER VAN VIERINGEN

Hieronder volgt het rooster van vieringen.

In verband met het maximumaantal kerkgangers dat we in de huidige situatie kunnen toelaten verzoeken wij u om u voor de viering op zondag weer op de vrijdag daaraan voorafgaand aan te melden bij het secretariaat.

Uiteraard is er een protocol in verband met de corona maatregelen. De belangrijkste punten daarvan zijn in het kort:

- ✓ Indien iemand ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft hij/zij thuis.

- ✓ de aanwezigen dragen tijdens de viering een mondkapje dat ze alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie afdoen.
- ✓ Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
- ✓ Volg de looplijnen en houd 1,5 meter afstand
- ✓ Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken.

Het uitgebreide protocol ligt in de kerkbanken zodat u het voorafgaande aan de viering nog even door kunt lezen. Wij verzoeken u voor uw eigen gezondheid en die van de mensen om u heen de richtlijnen alstublieft nauwgezet te volgen.

Zaterdag 31 oktober	19:00 uur Mariaviering met Paula Timmermans en Els van der Wielen
---------------------	---

Zondag 1 november	Allerheiligen 11:00 uur eucharistieviering met Mgr. H. Woorts
-------------------	--

Maandag 2 november	Allerzielen 19:30 uur Gebedsdienst met Susan van Agten en Willem Meijer
--------------------	--

Woensdag 4 november	10:00 uur Seniorenviering met pastor G. van Tillo, (in de kerk) na afloop koffie/thee
---------------------	---

Zondag 8 november	11:00 uur eucharistieviering met pastor D. Capucac
-------------------	--

Zondag 15 november	11:00 uur eucharistieviering met pastor F. Schyns
--------------------	---

Woensdag 18 november	10:00 gebedsdienst met Hans Bieshaar (in 't Trefpunt) na afloop koffie /thee
----------------------	--

Zondag 22 november	11:00 uur eucharistieviering met pastor G. van Tillo
--------------------	--

Zondag 29 november	11:00 uur gebedsdienst met Edwin Denekamp en Max Verbeek
--------------------	--

Woensdag 2 december	10:00 uur eucharistieviering (voor senioren) met pastor G. van Tillo, (in de kerk) na afloop koffie /thee
---------------------	---

Zondag 6 december	11:00 uur communieviering met Zr. Monica
-------------------	--

Zondag 13 december	11:00 uur communieviering met Zr. Monica
--------------------	--

Zondag 20 december

11:00 uur eucharistieviering met
Mgr. H. Woorts

Let op:

Het schema hierboven kan afwijken van wat in de ONE staat vermeld omdat er op het laatste moment een wijziging is gekomen.

VERHUISBERICHTEN

We hebben de afgelopen tijd 2 verhuisberichten ontvangen nl. van pastor Theo Moorman en van pastor André Tönis. Wanneer u hun nieuwe adres wilt weten, neem dan even contact op met het secretariaat.

We wensen dat pastor Moorman en pastor Tönis in hun nieuwe omgeving snel zullen aarden en het naar hun zin zullen hebben.

ALLERZIELEN

Vanwege de Corona-beperkingen kunnen wij op Allerzielen niet met u allen samenkomen in de kerk. Daarom nodigen wij u van harte uit om Allerzielen met ons mee te vieren via internet: www.kerkdienstgemist.nl (Abcoude, HH Cosmas en Damianuskerk).



U kunt dan met beeld en geluid de viering live meevieren of op een later moment terugkijken (dit geldt uiteraard ook voor iedere belangstellende).

Wij gedenken in deze viering de overledenen die het afgelopen jaar vanuit onze kerk uitgeleide zijn gedaan en hen die met onze geloofsgemeenschap zijn verbonden. Wij noemen hun namen en steken een kaars voor hen aan.

Wij noemen de namen van hen voor wie een intentie is opgegeven. U kunt thuis een kaars voor hem of haar aansteken.

Ook al zijn we niet fysiek bij elkaar, we kunnen ons op deze manier toch met elkaar verbinden. Zo kunnen we

Samen zijn, hoewel op afstand.
In hart en gebed met u verbonden.

Susan van Agten, namens werkgroep Uitgeleide medeparochianen

DIACONIE - COLLECTE 15 november a.s.

Onze jaarlijkse diaconie-collecte zal dit jaar worden gehouden op zondag 15 november 2020.

Net als voorgaande jaren hebben wij een mooi doel, nl. Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge. Dit is een dagopvang (op een nog in bedrijf zijnde boerderij) waar de bezoekers met een geheugenbeperking centraal staan. Het is een dagbesteding op maat. De bezoekers worden ondersteund bij het hebben van een zinvolle dagbesteding. Er wordt rekening gehouden met hun persoonlijke voorkeuren. Men kan bijv. helpen bij de verzorging van de dieren, het bijhouden van de tuin of boomgaard, helpen bij het bereiden van de warme maaltijd, etc. Niets moet, alles mag.

Alle bezoekers wonen nog thuis en door deze opvang wordt de thuissituatie ontlast, waardoor opname in een verpleeghuis nog wat tijd kan worden uitgesteld.

De begeleiding bestaat uit zeer deskundige, enthousiaste medewerkers die de bezoekers met liefde en aandacht omringen.

Op dit moment is er behoefte aan nieuwe apparatuur (waaronder rollators) en materialen om het geheugen te prikkelen.

Het is nog niet zeker hoe de situatie op 15 november zal zijn i.v.m. het corona-virus. Daarom een aantal mogelijkheden voor de collecte.

+++ collecte op 15 november in de kerk (onder voorbehoud van de corona-regels)

+++ collecte via Givt tijdens de rechtstreekse uitzending via Kerkdienst gemist

+++ storten op rekening van onze geloofsgemeenschap Cosmas en Damianus: NL 67 RABO 03005 147 43

Ten name van St. Jan de Doper Abcoude onder vermelding van diaconiecollecte 15 november

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gulle gaven. Begin volgend jaar zal de DCR verslag doen hoe het ontvangen bedrag is besteed.

Met vriendelijke groet,
Thea Lagewaard namens de DCR.
DCR - Diaconale Caritas Raad van de Cosmas en Damianuskerk.

VOLKSKERSTZANG GAAT ONLINE!

Een volle kerk met de Volkskerstzang, dat zit er dit jaar niet meer in. De commissie Volkskerstzang heeft vanwege de coronamaatregelen een alternatief bedacht. Al is het onder voorbehoud, het idee is het volgende. Op dinsdag 15 december op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur zullen we online via www.kerkdienstgemist.nl een programma uitvoeren met Kerstmuziek en -zang, het Kerstverhaal en een korte overdenking. Iedere belangstellende kan deze Volkskerstzang online volgen en op die manier, verbonden via internet, alvast in Kerststemming komen.

Meer informatie krijgt u te zijner tijd, maar houdt u alvast deze datum en tijd vrij.

Commissie Volkskerstzang



IN FINANCIËLE NOOD?

Raadpleeg de Diaconie en Caritas Raad (D.C.R.)!

Woont u in Abcoude of Baambrugge en hebt u financiële problemen of kent u iemand in financiële nood? Neem dan contact op met de Diaconie en Caritas Raad (D.C.R.) van de geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus.

U kunt op individuele basis een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen. In welke gevallen kunt u een beroep doen op de D.C.R.? Bijvoorbeeld als u, of diegene voor wie u ons benadert, plotseling geconfronteerd wordt met totaal onvoorziene uitgaven, waardoor echt financiële problemen ontstaan.

Daarnaast is de D.C.R. actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie) in Abcoude-Baambrugge, met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Meent u dat

een bepaalde groep mensen of een organisatie dringend financiële hulp kan gebruiken en bij de wettelijke instanties geen of onvoldoende ondersteuning vindt, ook dan kunt u een aanvraag indienen.

Twijfelt u of u een beroep op de D.C.R. kunt doen, raadpleeg dan één van de leden de D.C.R.. Zij kunnen u advies geven.

Voor de goede orde: alle gesprekken worden vertrouwelijk en discreet gevoerd. De leden van de D.C.R. beoordelen gezamenlijk de aanvraag en nemen dan een weloverwogen besluit.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

De leden van de Diaconie- en Caritas Raad Abcoude:

- Han van Kraaij
- Rob Niekus
- Mia Koolen
- Thea Lagewaard – Mous
- Laurens de Coninck
- Jan Willem Verloop

LOURDESCOMITÉ

Op de laatste terugreis uit Lourdes 3 jaar geleden zei, de helaas overleden, pastoor Griffioen aan ons uit Abcoude “Ik zou zo graag in onze parochie één Lourdesgroep willen hebben. Dit naar aanleiding van het opstappen van de werkgroep uit Mijdrecht, Vinkeveen, de Hoef.

Na terugkomst hebben wij dit in Abcoude met elkaar besproken en kwamen hier positief uit en hebben dit schriftelijk aan de pastoor kenbaar gemaakt. Door het ziek worden en overlijden van de pastoor heeft dit even geduurd.

Mevr. Dorothé van Diemen uit Mijdrecht, lid van ons parochiebestuur en ook regelmatig Lourdes pelgrim, heeft de draad opgenomen en is met Abcoude en mensen uit de parochie, die regelmatig naar Lourdes gaan, in gesprek gegaan. En zo is er een nieuwe groep (comité) ontstaan met Dorothé als voorzitter. Wij uit Abcoude Anselien Welling, Kees Merkus en Hans Bieshaar hebben ons beschikbaar gesteld; een resultaat waar onze overleden pastoor trots op zou zijn.



Komend jaar staat er een Bisdom bedevaart per trein van 1 t/m 8 mei gepland. Hopelijk gaat het door; afwachten in deze coronatijd.

Ik zelf heb, i.v.m. mijn leeftijd, vorig jaar afscheid genomen als reis- en hotelleider.

Wij gaan er van uit dat deze nieuwe groep nog jaren Lourdes reizen mag organiseren.

Namens Anselien en Kees,
Hans Bieshaar

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

“Wat hebben we hier lang op moeten wachten, want we zouden dit al veel eerder doen. Al in mei”, zo opende Zr. Monica de feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie.



Zr. Monica en Pater Dave gingen voor. Zr. Monica las het verhaal *Raad eens hoeveel ik van je hou*. Daarna sprak ze met de kinderen over houden van. Houden van is best wel ingewikkeld. We kunnen laten zien dat we van elkaar houden. En we kunnen ook laten zien dat we van God houden. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt: je kunt van God houden, maar omdat dat moeilijk is, kun je dat ook laten zien door van elkaar te houden. En af en toe kun je ook een beetje praten met God. Dat doen we door te bidden. God stuurt geen appje of belt ook niet op, maar we geloven dat hij ons antwoord geeft.

Communie zien we als iets dat heel bijzonder is, een hostie, die gaan we krijgen als teken dat Jezus van ons houdt en dat we hem als het ware op willen eten, zoveel houden wij van Jezus. Dat zeggen vaders en moeders ook wel eens, ik zou je wel op willen eten 😊

En Jezus raakt nooit op, want na een eerste communie komt er ook een tweede communie en je kan over ter wereld in een katholieke kerk de hostie ontvangen. En zo laat Jezus zien dat hij van ons houdt, en vandaag van de communicanten in het bijzonder.



Een bijzondere viering, in kleine kring, met alleen familie maar wel dit keer wel in onze eigen Cosmas en Damianus-kerk. Dank aan Paula en Els die in deze verlengde voorbereiding de kinderen betrokken hebben gehouden. En mocht u een communicant tegenkomen die een V-teken

naar u maakt, dat heeft Pastor Dave ze geleerd. Zo maken ze in de Filipijnen een vrede-steken ☺

VAN DE LOCATIERAAD

De BiB, oftewel de Bewogen in Beweging. En beweging krijgen we genoeg kan ik u vertellen ☺. Als je de ene maatregel verwerkt hebt, komt er al weer een andere maatregel. Het is een tijd waarin veel vertrouwde vieringen, activiteiten niet doorgaan op de manier waarop we ze graag zouden willen zien, maar het is ook een tijd waarin heel veel creativiteit aan de dag gelegd wordt.

Vorig jaar om deze tijd hadden we ergens nog wel op ons lijstje staan, dat we uitzendingen via kerkdienstgemist zouden willen. En nu weten we niet beter dat dan er iedere zondag meegekeken kan worden. Haarscherp en in de vaardige regiehanden van Patrick en Gerard.

Ook Maria-vieringen en seniorenvieringen kunnen bekeken worden en behalve op de eerste woensdag van de maand is er op andere woensdagen ook altijd een moment om mee te luisteren.

En zoals u al hebt kunnen lezen in de BiB, ook de viering van Allerzielen en De Volkskerstzang zullen toch te volgen zijn.

Ook zijn we nog steeds met de lopende zaken in beweging. U kunt op het inlegvel alles lezen m.b.t. de stand van zaken van het orgel. Verder zijn we in de toren een antenne kwijt, door de samenvoeging van twee telecommunicatiebedrijven. Dat is een flinke aderlating, de antennes zorgen voor stevige inkomsten.

Ook zijn we nog steeds heel druk met de zonnepanelen. Dat klinkt wel raar in deze tijd, maar het alles offertes zijn door het parochiebestuur bekeken en we mogen in zee gaan met een van de aanbieders. Het voorstel daartoe is nu weer onderweg naar het parochiebestuur.

Mocht u komende weken naar de kerk komen, het is er koud kan ik u zeggen. We hebben nog geen groen licht van het bisdom om de verwarming aan te zetten. Onze verwarming is er natuurlijk een die lucht recirculeert, en we willen wel zeker weten dat we op deze manier niet het virus verspreiden. Maar ook daar komt waarschijnlijk wel weer een oplossing. Ik zie dan al van die staande heaters voor me, die we op het altaar en op centrale plekken in de kerk kunnen zetten. Of is dat een te wilt idee ;-)

Voorlopig blijven we met z'n vijven in beweging. Langzaam, maar gestaag.

Namens de locatieraad,
Jeannette, secretaris.

WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER



In de viering van zondag 1 november gedenken wij allen die sinds november 2019 zijn overleden: Greet de Bruyn-van Essen; Wim Bakkum; Arjan Schapers; Agaath Redegeld-Drubbel; Louki de Vries-Kok; Annie Bulterijs-van der Vlugt; André Delsing; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen;

Sophie Snelderwaard; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot.

WIJ GEDENKEN IN NOVEMBER

Zo 01 Voor de levende en overleden fam. Beers; Trudie en Frans Diederik; Gert Scholte; Sophie Snelderwaard; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Carien Smit-van Diest; allen die sinds november vorig jaar zijn overleden.

Ma 02 Gonnie Stronkman; Familie Vesseur; Paul van Diest; Cocky van Diest-van Blokland; Carien Smit-van Diest; Sophie Snelderwaard.

Wo 04 Fam. Wassink-Hesp; Gerda Verbree-Koot.

Zo 08 Sophie Snelderwaard; Gerda Verbree-Koot.

Zo 15 Emeri van Laar; Alma van Laar Erpelink; Sophie Snelderwaard; Gerda Verbree-Koot.

Zo 22 Henk Zoeters; Sophie Snelderwaard; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Lidy Bieshaar-Beukeboom en overleden familie.

Zo 29 Sophie Snelderwaard.

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER



In de viering van zondag 6 december gedenken wij allen die sinds december 2019 zijn overleden: Arjan Schapers; Agaath Redegeld-Drubbel; Louki de Vries-Kok; Annie Bulterijs-van der Vlugt; André Delsing; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot.

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER

Wo 02 Fam. Wassink-Hesp.

Zo 06 Trudie en Frans Diederik; Sophie Snelderwaard; allen die sinds december 2019 zijn overleden.

Zo 13 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Sophie Snelderwaard.

Zo 20 Sophie Snelderwaard.

GOED OM TE WETEN



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



COLLECTEOPBRENGSTEN

De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk, maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al afgesproken voor de coronacrisis.

In deze tijd van online vieren missen we natuurlijk onze collectes. Het zou fijn zijn als u ons toch wilt steunen, want ook nu hebben we kosten.

Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:

NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude

U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje rechtsonder **GIVT**. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.

Hierbij een overzicht van ontvangen collectegelden:



<u>September:</u>	6-9-2020	126,50	
	13-9-2020	271,70	
	20-9-2020		geen collectebriefje ontvangen
	27-9-2020	249,30	

Woensdagmorgen	0,00
Via GIVT	27,57
Via de Rabobank	445,00

Totaalbedrag € 1.120,07

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.



Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. U kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 06-44472306



AUTODIENST

Met ingang van direct kunt u weer gebruik maken van de “autodienst”.

Coördinator voor onderstaande maand is:

November: Willem Meijer, 020 - 6960263

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2020 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
7	1 dec.	7 dec.	18 dec.

U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkebalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294 28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
Maandag en vrijdag van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus
NL67 RABO 0300 5147 43

HH Cosmas en Damianus
NL88 RABO 030 0520 573