

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
19 december 2020 t/m 14 februari 2021

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Voor de terugblik hebben we niet zo heel veel te melden. Veel activiteiten zijn er niet. We kunnen wel terugkijken op een mooie Allerzielen viering. Uitsluitend online vieren is duidelijk anders, maar heeft toch heel goed gewerkt in een periode waarin we onmogelijk alle belangstellenden konden plaatsen in de kerk.

Verder hadden we ook op 8 november een geslaagde terugkomviering van de communicantjes. In deze viering hebben we ook afscheid genomen van pastor Dave Capucac, die inmiddels weer is teruggekeerd naar de Filipijnen.

Op 15 november kregen wij een berichtje van Ria Hesp, waarin zij vertelt dat zij heeft besloten haar taken als coördinator van de kerkwachten op te zeggen. Zij coördineerde de kerkopenstelling al vanaf 2004. Al 16 jaar heeft zij ervoor gezorgd dat heel veel passanten maar ook parochianen de kerk konden bezoeken buiten de vieringen om. Ria, heel hartelijk dank voor al je werkzaamheden en we hopen je vaak in onze kerk te begroeten.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Mien Wouters-Bon

tekst: Susan van Agten

Op 10 september jl. is in het AMC in Amsterdam rustig uit het leven weggeleden Wilhelmina Anna, Mien, Wouters-Bon in de leeftijd van 83 jaar. Mien groeide op als oudste dochter in een groot boerengezin in de Waver, Ouderkerk a/d Amstel. Al vroeg kreeg zij taken in het huishouden en in de zorg voor haar broertjes en zusjes. Het vormde haar persoonlijkheid tot een van dienstbaarheid, bescheidenheid en zorgzaamheid.

Bij een dansavondje leerde zij Jan Wouters kennen, boerenzoon uit Gein Noord. Zij trouwden in 1964 en gingen inwonen op de boerderij van Jan zijn ouders. Daar werden twee zoons geboren. Jan nam de boerderij over en Mien zorgde voor het gezin en hielp uiteraard ook mee op de boerderij. Zij hield van het boerenleven, van het samen zijn en van het buiten leven in de natuur. Voor haar jongens was zij een lieve en zorgzame moeder, die hen een veilig thuis gaf met alle vrijheid en ruimte, die bij een boerderij horen.

Mien was een gelovige vrouw, die regelmatig naar de kerk ging in Abcoude. Maria was voor haar ook een belangrijke steun en toeverlaat. Helaas overleed haar man Jan na een ernstige ziekte in 2005, waarna Mien ging wonen in Abcoude op Kerkgaarde, het appartement dat Jan voor hun beiden had gekocht. Hier ging ze ook regelmatig naar de kerk, nu op loopafstand van haar huis. Ze vond het moeilijk haar eigen draai te vinden, zonder haar maatje en kompas, Jan. Terwijl zij hier woonde, werden haar twee kleinkinderen geboren in het Gein, voor haar een bron van stille trots.

Haar fysieke conditie verminderde helaas snel. Na 10 jaar kon zij niet meer zelfstandig wonen en vertrok zij uit Abcoude naar Amsterdam ZO naar het verzorgingshuis.

Na een hersenbloeding werd zij voor de laatste zorg overgebracht naar het AMC waar zij overleed omringd en gesteund door haar zoons. In de afscheidsviering in onze kerk op 16 september jl. hebben we Mien uitgeleide gedaan met respect voor haar geloof en in haar sfeer: lichtvoetig en liefdevol. Na de viering is zij bij haar man Jan op de begraafplaats bijgezet. Haar familie heeft vrede met haar overlijden en vertrouwt erop dat Jan en Mien nu weer samen zijn, zoals Mien dat ook geloofde. Wij wensen haar familie veel sterkte met het verlies van hun lieve (schoon)moeder en oma.

Mag Mien rusten in de geborgenheid van Gods liefde, herenigd met haar geliefde man Jan.

Bram van Diest

tekst: Susan van Agten

Op 2 november jl. is thuis op Roomolen, toch nog onverwacht, rustig overleden Abraham Gerardus, Bram, van Diest in de leeftijd van 87 jaar. Bram werd geboren als jongste en enige zoon in een boerengezin aan Gein Noord. Zijn vader stierf al jong, waarna Bram ook op jonge leeftijd het melkveebedrijf overnam. Via zijn vriend Jaap van Blokland leerde hij diens zusje Cocky (van de boerderij aan de Voetangel) kennen. Zij was zijn grote liefde, die hij zijn leven lang op handen droeg. Cocky en Bram

trouwen begin jaren '60 en gingen wonen op de boerderij aan Gein Noord. Zij kregen drie dochters en uiteindelijk vijf kleinzonen. Bram stopte al vroeg met zijn vee, waardoor hij en Cocky konden genieten van hun vrije tijd: fietsen in binnen- en buitenland was hun lust en hun leven. Ze verhuisden naar het dorp, naar Roomolen. Ze waren gek op hun kleinkinderen, op wie ze regelmatig oppastten toen zij klein waren. Aan de familiedagen bij feestelijke gelegenheden bewaart de familie mooie en fijne herinneringen. Helaas ging de geestelijke gezondheid van Cocky achteruit en op het laatst moest Bram haar naar een verpleeghuis brengen. Het viel hem zwaar, maar hij bezocht haar veelvuldig. Twee jaar geleden overleed Cocky. Bram miste haar dagelijks. Helaas was ook de gezondheid van Bram niet goed. Het afgelopen jaar manifesteerden de problemen zich duidelijker en had hij veel pijn. Maar hij bleef de rustige en aanvaardende man die hij altijd was geweest. Zijn oudste dochter, Carien, overleed plotseling eind september. Het greep hem aan, maar het gaf hem ook rust en ruimte om zijn eigen einde te omarmen.

Bram was een diepgelovig mens en een zeer trouwe en betrokken parochiaan. Jarenlang verzorgde hij met Bert Miltenburg de kerkschoonmaak op maandagochtend.

Zijn afscheidsviering vond plaats op 6 november jl. in onze kerk en ademde zijn geloof, waarbij wij hem eerden als een gelukkig mens, niet om wat hij bezat, maar om wat hij gaf en om wie hij was. Aansluitend is hij gecremeerd.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen en ieder voor wie hij dierbaar was veel sterkte met het gemis van deze lieve, zorgzame en zachtaardige man.

Moge God hem hebben thuisgebracht, weer samen met zijn Cocky en met Carien, geborgen in zijn eeuwige en tedere liefde.

IN BEWEGING

We zitten nu in de Adventstijd; de voorbereiding op Kerstmis.

We hebben weinig afspraken en bijna geen bijeenkomsten, bezoeken en de momenten waarop we anderen ontmoeten zijn schaars. Wij voelen het alsof de dagen zich met eentonigheid aan elkaar rijgen. En dat is ook



wel zo, maar juist in deze tijd is het belangrijk om de lichtpuntjes op te zoeken.

In dit verband noem ik de vieringen met kerst en rond de jaarwisseling, die ook op een later tijdstip (nog eens) bekeken kunnen worden. Ook is er, de kerkopenstelling, waar je naar de kerkstal kunt komen kijken.

We proberen op deze manier toch iets te bieden voor iedereen in een tijd waarin het allemaal anders is dan anders en ander dan we het zouden willen hebben,

Hoewel we wat beperkter zijn in onze contacten dan andere jaren wens ik u heel veel vreugde en liefde bij mooie kerstdagen en een heel goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Loes Geerlings

AANDACHTSPUNTEN VOOR KERST EN DE JAARWISSELING

Het rooster van vieringen kunt u verderop in deze publicatie vinden.

Ook met de kerstdagen kunnen we waarschijnlijk maar een beperkt aantal mensen toelaten voor de vieringen. Heel jammer, maar wij hopen dat veel mensen de vieringen zullen volgen via kerkdienstgemist.nl. Thuis in een voor de kerst versierde omgeving en een extra kaarsje aan is het ook fijn om op afstand mee te vieren, zodat we in deze bijzondere kerst in coronatijd toch met elkaar verbonden zijn, zij het via een internetverbinding.

Vanwege het maximaal aantal toegestane kerkgangers, is het belangrijk dat zij die naar de kerk willen komen zich van tevoren aanmelden. Dit geldt voor alle vieringen. Voor de normale zondagse vieringen graag aanmelden de vrijdag voorafgaand bij het secretariaat.



Aanmelden voor de kerstvieringen

Voor het aanmelden voor de vieringen van 24, 25, 26 en 27 december verzoeken wij u contact op te nemen met het secretariaat (tel.nr. 0294 281335) op vrijdag 18 en maandag 21 december van 9:00 tot 12:00 uur.

Het doorgeven van **misintenties** voor de kerstvieringen kan tot uiterlijk 21 december.

Aanmelden voor 30 december, 1 en 3 januari

Voor de vieringen van 30 december, 1 januari en 3 januari kunt u zich aanmelden bij het secretariaat (telnr 0294 281335) op maandag 28 december van 9:00 tot 12:00 uur.

De belangrijkste punten van ons corona protocol zijn nog steeds:

- ✓ Indien iemand ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft hij/zij thuis.
- ✓ De aanwezigen dragen bij het verplaatsen in de kerk een mondkmasker. Op de plaats mag het mondkmasker worden afgedaan.
- ✓ Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
- ✓ Volg de looplijnen (naar binnen gaan via middenpad, kerk verlaten via zijpad.
- ✓ Houd 1,5 meter afstand
- ✓ Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken.

Het uitgebreide protocol ligt in de kerkbanken zodat u het voorafgaande aan de viering nog even door kunt lezen. Wij verzoeken u voor uw eigen gezondheid en die van de mensen om u heen de richtlijnen alstublieft nauwgezet te volgen.

ROOSTER VAN VIERINGEN

Dinsdag 15 december	Volkskerstzang uitsluitend online kerkdienstgemist.nl
Zondag 20 december	11:00 uur eucharistieviering Mgr. H. Woorts
Donderdag 24 december	Kerstavond
	19:30 uur familieviering
	Susan van Agten en Margo Birkhoff
	22:00 Eucharistieviering met pastor
	H. Huisintveld
Vrijdag 25 december	1^e Kerstdag 11:00 Communieviering, Zr. Monica

Zaterdag 26 december **2^e Kerstdag** 11:00 Kindje Wiegen
Zondag 27 december 11:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Huisintveld
Woensdag 30 december 10:00 uur Gebedsdienst Max Verbeek en Edwin Denekamp

Vrijdag 1 januari **Nieuwjaarsdag** 11:00 uur eucharistieviering met Mgr. H. Woorts
Zondag 3 januari 11:00 uur Communieviering met Zr. Monica
Woensdag 6 januari 10:00 uur Trefpunt Eucharistieviering (voor m.n. senioren) met pastor G. van Tillo in de kerk, na afloop koffie /thee
Zondag 10 januari 11:00 uur eucharistieviering met Mgr. H. Woorts
Zondag 17 januari 10:00 uur gebedsdienst met Willem Meijer en Margo Birkhoff
Woensdag 20 januari 10:00 uur gebedsdienst met Hans Bienshaar, na afloop koffie /thee
Zondag 24 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Huisintveld
Zondag 31 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor G. van Tillo

Woensdag 3 februari 10:00 uur Eucharistieviering (voor m.n. senioren) met pastor G. van Tillo in de kerk, na afloop koffie /thee
Zondag 7 februari 10:00 uur eucharistieviering met pastor F. Schyns; gemengd koor
Zondag 14 februari 10:00 uur eucharistieviering met pastor Th. Moorman; dameskoor
Woensdag 17 februari **Aswoensdag** 10:00 uur Eucharistieviering met pastor G. van Tillo na afloop koffie /thee in het Trefpunt.

Op de 2^e en 4^e woensdag van de maand is er een gebed, een gedicht of een overweging vanuit 't Trefpunt. Online via kerkdienstgemist.nl

KINDJE WIEGEN

Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om het Kindje wiegen te organiseren op 2e kerstdag om 11:00 uur. Op eerste kerstdag na de viering van 11:00 uur leek ons geen geschikte tijd. Bovendien is juist de 2e Kerstdag misschien heel geschikt om er even met de kleintjes op uit te gaan om voor ongeveer een half uurtje te luisteren naar het kerstverhaal en de kerstliedjes te zingen.



O, en de kinderen mogen natuurlijk verkleed als kerstfiguur komen. We hopen dat er veel Maria's Jozefs, engelen herders en koningen of gewoon veel kinderen met hun (groot)ouders aanwezig zullen zijn.

U bent van harte welkom.

KERKOPENSTELLING

Voor bidden, een kaarsje opsteken en genieten van onze mooi versierde kerk en voor informatie over en het bewonderen van de kerststal zal de kerk geopend zijn:

- 🕯 op 21, 22, 23 en 24 december van 11:00 tot 12:00 uur
- 🕯 op 25 en 26 en 27 december aansluitend aan de viering tot 12:30 uur
- 🕯 op 28, 29 en 30 december van 11:00 tot 12:00 uur.

Voor de kinderen is er een ontdekkingstocht door de kerk aan de hand van een aantal vragen. Misschien een leuke onderneming voor een van de vakantiedagen en fijn dicht bij huis.

OUDEJAARSVIERING

Op woensdag 30 januari zullen Max Verbeek en Edwin Denekamp een oudejaarsviering verzorgen. Na afloop van deze viering is er koffie of thee in het Trefpunt.

ARCHIEFGROEP

Op 15 november ontvingen wij het volgende bericht van Noor van de Lugt, dat zij namens haarzelf, Wim Kompier en Elly Scholte heeft geschreven. Wij willen de informatie in dit bericht graag met u delen.

Beste leden van de Locatieraad en de Pastoraatgroep,

Wat in 2001 begon met een aan Thea Nouwen gestelde vraag die ze aan mij doorspeelde en die we beiden niet konden beantwoorden uit de voor ons beschikbare gegevens werd de werkgroep "Archief" geboren. Op zoek naar een antwoord togen we naar het Rijksarchief in Utrecht waar toen nog het parochie-archief werd bewaard.

Na een aantal bezoeken lieten we diverse opmerkingen achter over de inhoud van de door ons geraadpleegde dossiers en naar aanleiding van die aantekeningen werden we ten huize van Thea vereerd met een bezoek van de directeur van het Utrechts archief. Zij vroeg ons of we a.u.b. het summier geordende archief secuur wilden ordenen en beschrijven. We zouden dan onder leiding van een daarvoor vrijgestelde archivaris aan het werk gaan.

In 2002 kwam Wim Kompier ons groepje versterken en in 2006 is de uitkomst van ons werk verschenen onder de naam Inventaris. In dit boekwerk zijn alle dossiers/onderwerpen opgenomen vanaf 1490 (1 exemplaar) 1621-1985 (1998).

We wisten dat er nog heel wat gegevens in Abcoude lagen en we zijn daarom in 2006, nadat de garage van de pastorie was ingericht als werkruimte, verder gegaan met inventariseren en beschrijven van de aanwezige of later aangeboden dossiers op de manier zoals we dat in Utrecht hebben geleerd.

Op verzoek van en in samenspraak met de leden van de Dorpskerk die zich met de Raad van Kerken (nu Oecumene Abcoude) bezighielden, hebben wij ook dat archief onder onze hoede genomen. In februari van dit jaar hebben we met medeweten en toestemming van de voorzitter van de Locatieraad, een auto vol dossiers naar Breukelen gebracht. E.e.a. is daar onder 't genot van een kopje koffie en een interessant gesprek in ontvangst genomen en er is voor ontvangst getekend. Toen besloten Wim, Elly en ik dat we door zouden archiveren tot aan 2010, de fusie van onze parochie en dat onze opvolgers de jaren erna voor hun rekening zouden moeten nemen.

We zijn Elly Scholte heel dankbaar dat zij bijna 5 jaar geleden aanbod de plaats van haar zus Thea, die helaas door ziekte de werkzaamheden moest beëindigen, in te nemen. Zij werd nl. als geboren en getogen Abcoudense regelmatig door ons geraadpleegd. Elly heeft bergen werk verzet!!!

Gezien onze leeftijden van 90-88 en 81 jaar is het nu tijd plaats te maken voor een volgende generatie. De opvolging is in gang gezet!

Nicolien Merkus is bereid gevonden zich in de archiefzaken te verdiepen en zij kijkt uit naar een compagnon. Wij, Elly, Wim en ik, stoppen eind december en per 1 januari 2021 zal Nicolien, onverwachte omstandigheden voorbehouden, de archiefgroep op haar eigen manier voortzetten.

Wij zijn de leden van het archief heel erkentelijk voor al het werk dat zij hebben verricht. Hartelijk dank voor jullie grote inzet.

KERKBALANS 2020: Onmisbaar!

‘**Onmisbaar**’ is het thema van de actie Kerkbalans in 2020 en **Onmisbaar** is deze actie zeker in deze tijd van corona! Een prachtige vaste inkomstenbron voor de lokale geloofsgemeenschap waarmee ca 1/3 van onze jaarlijkse kosten wordt gedekt.

Ik praat u graag weer even bij over het verloop van de actie. Eind november 2020 was een bedrag van € 49.000 toegezegd en was € 44.000 ontvangen. Dat is ietsje lager dan eind november 2019, maar we hebben nog een stukje te gaan tot eind 2020. Een aantal toezeggers betaalt altijd in december, dus ik heb er het volste vertrouwen in dat het wel goedkomt. Maar of we weer die € 50.000 gaan halen.....????

Er zijn dit jaar 6 overeenkomsten voor fiscaal vriendelijk Periodiek Schenken afgesloten, waarvan er een paar ‘op herhaling’ zijn 😊. In totaal zijn er 46 deelnemers, waar we heel blij mee zijn. Eind dit jaar lopen opnieuw 8 overeenkomsten ten einde. Die gevers krijgen in januari 2021 nadere informatie van mij.

Kijkt u nog even na of u uw (hele) kerkbijdrage voor 2020 al heeft overgemaakt? Wacht hiermee niet te lang. Voor de Periodieke Schenkers is dit ook van belang in verband met de volledige fiscale aftrekbaarheid van hun gift. Stort u uw bijdrage aub vóór 17 december, dat verlicht mijn werk 😊. Het jaar is voorbij voordat u het weet en de fiscus hanteert strikt de deadline van 31 december.

Ook als u geen toezegging heeft gedaan, blijft uw gift natuurlijk meer dan welkom op rekening NL88 RABO 0300 5205 73 ten name van St. Jan de Doper Abcoude, te Abcoude, onder vermelding van Kerkbijdrage 2020.

Geld, het blijft **Onmisbaar**, want juist in deze tijd moeten we op allerlei manieren verbonden zijn en blijven met elkaar.

Hartelijk dank en een Zalig Kerstmis toegewenst!

Max Verbeek

Blomswaard 33

Tel: 06-156 01 859

max.verbeek@maxing.nl

WERELDKORTING DECEMBER

Bij Wereldwinkel Abcoude krijg je vanaf 7 december 20 % korting op allerlei kerstartikelen met een groene sticker. Zo kun je, in deze zo andere tijd van afstand houden en weinig bezoek, extra kerstsfeer in huis brengen.

Alles voor een sfeervolle kerst kun je bij Wereldwinkel Abcoude vinden.



De Wereldwinkel draagt bij aan de bewustwording van eerlijke handel en stimuleert deze op verschillende manieren. Dat is nog altijd van groot

belang, zeker in deze corona pandemie. De Wereldwinkel staat voor gelijkwaardige handel in alledaagse producten en geeft boeren, ambachtslieden en producenten aan de andere kant van de wereld een stem: het zijn mensen zoals wij. Voor deze mensen, in landen waar geen overheidssteun of andere opvang is, is Fair Trade juist nu van het grootste belang.

De Wereldwinkel kan het verschil voor hen maken.

Brugstraat9, 1391 GH Abcoude,
www.wereldwinkel-abcoude.nl.

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.



EIND MAART 2021

Eind maart zal de jaarlijkse kledingactie voor Mensen in nood doorgaan.

Iedereen kan gewoon doorgaan met kleding sparen. Afhankelijk van de corona-besmettingen (hopelijk niet meer) passen we de situatie aan. De vijftigste keer moet lukken!!!!



VAN DE LOCATIERAAD

Er is altijd veel te vertellen, maar dit keer niet zoveel ruimte, dus ik praat u in een volgende Bewogen in Beweging wel weer bij. En natuurlijk kunt u ook via het nieuwsbericht e.e.a. al lezen. We namen afscheid van een aantal gerenommeerde vrijwilligers: Ria Hesp als kerkwacht en koffieschenker, van de archiefgroep in de personen van Noor van der Lugt, Thea Nouwen, Wim Kompier en Elly Scholte. We namen afscheid van Marcel Bank als vaste gastheer van 't Trefpunt en we namen afscheid van Ds. Herco van der Wilt. Het is momenteel raar afscheid nemen, want we kunnen niemand op onze gebruikelijke wijze in 't zonnetje zetten. Bij ds. Herco van der Wilt is een afvaardiging geweest. Zijn inzet, betrokkenheid en enthousiasme hebben we altijd zeer gewaardeerd en we hebben hem verblijd met een mooie kunstbon.

Hij had ook nog een mooi woord voor ons.

Abcoude, 13.12.2020
Beste parochianen!
Bedankt voor de fijne samenwerking
de afgelopen jaren. Ik heb me bij jullie
altijd zeer welkom gevoeld. alle
goeds ihet samen heel zijn in
Abcoude & Gods rijk!
ds. Herco Yder Wilt

We hebben geen nieuwjaarsreceptie gepland.

Hopelijk wordt het een zomerborrel.

Dat zou betekenen dat we elkaar weer allemaal kunnen zien.

Voor nu Zelig Kerstfeest en een gezond 2021!

WIJ GEDENKEN IN DECEMBER

Zo 20 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; An van Blokland-van Schaik; overl. Ouders Verbeek-Erhart en Tiel Verbeek; Vera Kok-Sijm.

Do 24 Fam. Vesseur; Dien Reker-Stallmann; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Laten we bidden voor de levenden en overledenen van de families Snelderwaard en de Bruijn; Jan en Eef de Groot-Koedooder en Dorien de Groot; Ger van den Akker- de Groot; Dick Bolsmann en Fam. Bolsmann; Fam. Post-Knijjn; Arie Manten; Annie Fermin; Vera Kok-Sijm.

Vr 25 Gonnie Stronkman; Guus van der Donk; Henk Zoeters; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Gert Ruizendaal; Vera Kok-Sijm.

Zo 27 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Vera Kok-Sijm.

WIJ GEDENKEN IN JANUARI



In de viering van zondag 3 januari gedenken wij allen die sinds januari 2020 zijn overleden: Annie Bulterijs-van der Vlugt; André Delsing; Tiny Brons-Wintershoven; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm.

Vr 01 Bram en Cock van Diest; Vera Kok-Sijm.

Zo 03 Vera Kok-Sijm; Allen die sinds januari vorig jaar zijn overleden.

Zo 10 Vera Kok-Sijm.

Zo 17 Gert Ruizendaal; Vera Kok-Sijm.

WIJ GEDENKEN IN FEBRUARI



In de viering van zondag 7 februari gedenken wij allen die sinds februari 2020 zijn overleden: Annie Bulterijs-van der Vlugt; André Delsing; Tiny Brons-Wintershoven; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen;

Sophie Snelderwaard; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm.

Zo 07 Vera Kok-Sijm Allen die sinds februari vorig jaar zijn overleden.

Zo 14 Vera Kok-Sijm.

Zo 21 Gert Ruizendaal; Vera Kok-Sijm.

GOED OM TE WETEN

De wijkcontacten kunnen op donderdag 21 januari 2021 de Kerkbalans enveloppen tussen 14:00 en 15:00 uur ophalen in 't Trefpunt. Na die datum kunnen ze ook afgehaald worden op het secretariaat. In verband met corona is het helaas niet mogelijk om onze jaarlijkse bijeenkomst met de wijkcontacten te houden in 't Trefpunt. Zij hebben hierover inmiddels een brief ontvangen.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



COLLECTEOPBRENGSTEN

De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk, maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al afgesproken voor de coronacrisis.

In deze tijd van online vieren missen we natuurlijk onze collectes. Het zou fijn zijn als u ons toch wilt steunen, want ook nu hebben we kosten. Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:

NL 67 RABO 0300514743 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude

U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje rechtsonder **GIVT**. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.

Hierbij een overzicht van ontvangen collectegelden*):

<u>Oktober:</u> 4-10-2020	171,30	Wereldmissiedag Kinderen
11-10-2020	64,45	
18-10-2020	103,20	Wereldmissie
25-10-2020	114,00	

Woensdagmorgen 07-10-2020	25,25	
Via GIVT	128,50	
Via de Rabobank	375,00	waarvan € 200,00 bestemd voor Diaconie



Totaalbedrag € **981,70**

<u>November:</u> 1-11-2020	147,35	
8-11-2020	130,55	
15-11-2020	134,95	Bestemd voor Diaconie
29-11-202	101,00	

Woensdagmorgen 04-11-2020	35,50	
Via GIVT	127,79	
Via de Rabobank	1.145,00	waarvan € 295,00 bestemd voor Diaconie



Totaalbedrag € **1.822,14**

*) betreft reguliere vieringen, dus collectes bij uitvaarten niet meegenomen.

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.



Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. U kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 06-44472306



AUTODIENST

Met ingang van direct kunt u weer gebruik maken van de "autodienst".

Coördinator voor onderstaande maand is:

December: Max Verbeek 0294 - 284903

Januari : Kees van Kats 0294 - 282878

Februari : John Tinnemans 0294 - 283992

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2021 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
1	26 jan.	3 febr.	13 febr.
2	16 mrt.	24 mrt.	3 apr.

U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
j.berden@upcmail.nl

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

NOODNUMMER 0294 28 61 81

Adres Cosmas en
Damianuskerk: Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
Secretariaat open Maandag en vrijdag van 9-12 uur

Bankrekening HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 67 RABO 0300514743

Kerkbalans HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 88 RABO 030 05 20 573