

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
13 februari 2021 t/m 4 april 2021 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Wij vinden het fijn dat we in de Kersttijd mooie vieringen hebben kunnen verzorgen die door veel mensen thuis via internet zijn meebeleefd.

Voor de koorzangers was het best een uitdaging om met 4 personen meer-stemmige liederen te zingen, maar wel fijn dat we dat toch hebben kunnen doen. Ook pastor Huisintveld vond het een uitdaging om tegen lege houten banken te praten in de kerstnacht. Maar aan het einde vertelde hij het als een sfeervolle viering te hebben ervaren.

De versiering van de kerk, de mooie adventskrans en de takken met rode ballen aan de pilaren, zo mooi verzorgd door de bloemengroep, droegen zeker bij aan het sfeervolle beeld dat men thuis kon ervaren. Daarnaast hebben de kosteren door al het zilver tevoorschijn te halen, ook voor een feestelijke ambiance gezorgd.

In de viering van 17 januari stonden er op het priesterkoor mooie pakketten van de wereldwinkel met allerlei lekkere dingen erin. En dan vraag je je natuurlijk af voor wie dat zou zijn.



Aan het einde van de viering vertelde Margo Birkhoff dat het mensen uit onze geloofsgemeenschap was opgevallen dat er veel extra werkzaamheden door de mensen van de locatieraad en de pastoraatgroep zijn gedaan om alles in deze corona-periode soepel te laten verlopen en dat ze daarom wel een attentie verdienen.

Groot was dan ook de verassing bij de in de kerk aanwezige leden van de locatieraad en pastoraatgroep dat zij zo'n mooi pakket mee naar huis mochten nemen. De andere pakketten zouden thuisbezorgd worden. Persoonlijk was ik door de lieve woorden en het gebaar nogal overrompeld. Namens alle leden van de locatieraad en pastoraatgroep onze hartelijke dank voor deze lieve en onverwachte geste. Dit blijk van waardering doet ons goed.

BEWOGEN:

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Vera Kok-Sijm

tekst: Susan van Agten

Op 11 december jl. is in een hospice in Almere in het bijzijn van haar familie rustig overleden Vera Kok - Sijm in de leeftijd van

92 jaar. Vera werd geboren in een groot tuindersgezin in de kop van Noord-Holland. Het was van jongs af aan hard werken, zowel op het land, waar ze haar vader graag hielp, als in het huishouden thuis. Op jonge leeftijd leerde ze op de bruiloft van haar zus Jan Kok, de broer van de bruidegom, kennen. Ze trouwden in 1951 voor de kerk en gingen wonen in Amsterdam

Oost. Jan werkte daar op de tram. Hier werden drie kinderen geboren en later, toen ze begin jaren '60 naar de nieuwe wijk Geuzenveld verhuisden, kwam er nog een dochter bij. Vera en Jan kregen uiteindelijk acht kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. In Geuzenveld had het gezin een fijne tijd in een opbouwwijk met veel jonge gezinnen. Hier zette Vera zich in voor de parochie als contactpersoon voor nieuwe parochianen en zij pakte de draad van het zingen (dat zij in het kinderkoor in Noord-Holland deed) weer op, samen met Jan. Begin jaren '80 verhuisden Vera en Jan met hun dochter Vera naar Amsterdam ZO. Hier ontdekten ze in Abcoude het mooie Cosmas en Damianuskoor en in 1991 traden zij toe als lid. Ruim 26 jaar bleef Vera trouw en enthousiast lid. Ze was een goede en betrouwbare alt, die de muziek snel oppakte en alle partijen (ook de andere!) uit haar hoofd kende. Ze kreeg o.a. de gouden eremedaille van de St. Gregoriusvereniging uitgereikt voor haar 48-jarige inzet voor de kerk-muziek.

Vera heeft de laatste jaren veel verdriet gekend: eerst het overlijden van haar Jan in 2015, daarna haar schoonzoon Erik en begin dit jaar haar jongste dochter Patricia (echtgenote van Erik). Dit was een klap die zij nauwelijks te boven kwam, zeker ook toen vlak daarna Corona haar contacten beperkte. Begin december werd zij getroffen door een herseninfarct. Zij ontving het sacrament van de ziekenzalving en kwam daarna toch weer bij, maar herstel was niet meer mogelijk. Zij werd opgenomen in het hospice in Almere, dicht bij haar twee oudste kinderen. Daar is zij na twee weken rustig overleden.

Haar kinderen omschrijven haar als zorgzaam, hardwerkend, creatief en beschikkend over een grote mate van Noord-Hollandse nuchterheid en humor.

Vera was heel gelovig en vertrouwde op Maria. Zij geloofde in een hereniging met haar geliefden.

In een afscheidsviering in Crematorium Almere is Vera in besloten kring uitgeleide gedaan met als slotmuziek het favoriete Kerstlied: Transeamus.

Wij wensen haar familie en vooral haar dochter en huisgenoot Vera, veel sterkte met het gemis van hun sterke en zorgzame moeder, oma en overoma.

Mag Vera geborgen zijn in Gods eeuwige en tedere liefde, herenigd met haar geliefden.

Elly Fontijn-van Nes

tekst: Susan van Agten

Op 13 december jl. is in het Ter Gooi Ziekenhuis te Blaricum rustig overleden Elisabeth Maria, Elly, Fontijn – van Nes in de leeftijd van 85 jaar. Elly werd geboren in een boerengezin aan Gein Zuid, als jongste en nakomelingetje. Als jonge vrouw op zoek naar een uitje ontmoette zij bij een instuif in Amsterdam, Cees Fontijn. Hij kwam uit een grote slagersfamilie uit de Ferdinand Bol in Amsterdam. Er was direct een klik. Een groter verschil tussen het drukke en luidruchtige Amsterdamse gezin van Cees en het rustige boerengezin van Elly is bijna niet voor te stellen. Maar Elly voelde zich snel thuis bij de Fontijnen door haar vrolijkheid, levenslust en pit. Cees en Elly trouwden en begonnen een slagerij in Amsterdam Oost, die zij van de grond af opbouwden tot een bloeiende winkel, door hard werken, klantvriendelijkheid en goede kwaliteit. Hier werden hun twee zoons geboren. Uiteindelijk kregen Elly en Cees ook drie kleinkinderen.

Elly wist op miraculeuze wijze gezin, huishouden, winkel en uitjes naar het eiland en de boot in Vinkeveen te combineren.

In 2000 verkochten Cees en Elly de winkel en zette hun zoon de zaak voort in Weesp als vleesleverancier voor de horeca. Cees en Elly verbleven vaak in hun woonark bij de Plashoeve in Vinkeveen. Elly kreeg meer tijd voor haar hobby's, de tuin, schilderen en beeldhouwen. Ze heeft talloze mooie kunstwerken gemaakt. Eén daarvan, een vliegende uil, stond bij haar afscheid naast haar kist. Toen Cees overleed in 2017 werd het op de ark te stil voor Elly. Ze verhuisde naar een verzorgingstehuis in Weesp, waar zij enthousiast aan alles mee deed en opbloede met alle mensen om haar heen.

Cees en ook Elly waren en bleven altijd heel geïnteresseerd in de zaak in Weesp. Elly kwam er regelmatig, verwendde de medewerkers daar en had dagelijks contact met haar zoon over de zaak.

Na een kort, maar hevig ziekbed overleed Elly in het ziekenhuis. Op het laatste moment ontving zij nog het sacrament van de zieken, waarna zij heel rustig overleed in het bijzijn van familie.

Het afscheid van Elly vond plaats op 21 december jl. in onze kerk, waarna zij op de begraafplaats in Abcoude is bijgezet bij haar man Cees. Wij wensen haar familie en ieder die haar liefhad heel veel sterkte met het gemis van deze vitale, zorgzame en zeer betrokken vrouw.

Moge Elly zijn opgenomen in Gods eeuwige liefde, herenigd met haar Cees.

Mevrouw Doos

tekst: Margo Birkhoff

Op 18 december 2020 is op 88-jarige leeftijd ten gevolge van een dubbele longontsteking, langzaam uit het leven weggeleden, zonder bang of angstig te zijn geweest, Jacqueline Irma Doos, voor ieder van ons: mevrouw Doos. Mevrouw Doos is in Suriname geboren en opgegroeid. Ze heeft zich in Suriname uitermate ingezet om haar moeder te helpen die wasvrouw was, en om haar familie bij te staan. Ondertussen behaalde zij in stappen haar akte voor hoofonderwijzer, ze gaf les in Suriname en na 1975 in Amsterdam. Ze onderwees heel erg graag. Zo gaf ze ook les aan haar neefjes en nichtjes. Alle neven en nichten werden door haar gestimuleerd om hun best te doen op school. Wanneer het om scholing en opleiding ging had ze alles over voor haar twee zoons Gerard en Percy en voor andere familieleden. Mevrouw Doos is altijd een stoere vrouw geweest; in Paramaribo reed ze in de jaren 50 al op een soort zware brommer. Vrouwen deden dat toen nog niet. Al in Suriname was zij een fanatieke volger van voetbalwedstrijden. Hier in Nederland was ze een grote fan van haar geliefde Ajax. Mevrouw Doos stond uiterst bescheiden in het leven. Ze had voor zichzelf heel erg

weinig nodig. Haar huis was een toevluchtsoord voor familie die het minder breed had. Mevrouw Doos was als onafhankelijke, werkende en studerende vrouw een voorbeeld, een rolmodel in haar familie. Ze was wars van autoriteit en vocht om onrecht dat haar of anderen was aangedaan recht te zetten. Haar familie en vrienden genoten van haar opgewektheid, haar bijzondere lach en haar humor. 15 jaar geleden is mevrouw Doos door een aanrijding met de bus ernstig gehandicapt geraakt. Toch klaagde ze daar nooit over.

Mevrouw Doos was gelovig, een moderne katholiek. Ze was een heel trouwe kerkganger en had vooraan, gezeten in haar rolstoel, haar eigen plek. De laatste drie jaar van haar leven waren moeilijk voor haar. Ze had stil verdriet: de controle over haar leven was ze op de een of andere manier kwijtgeraakt. Ze was graag nog een keer naar Suriname gegaan, maar haar handicap maakte dat onmogelijk.

Mevrouw Doos heeft 42 jaar in Abcoude gewoond en ze heeft zich heel erg thuis gevoeld in onze geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap voelde voor haar als een tweede familie. Daarom wilde zij beslist haar uitvaart vanuit onze kerk en ook begraven worden op 't Geinhoff hier in Abcoude. Op 29 december hebben we mevrouw Doos uitgeleide gedaan, waarbij Surinaamse elementen in de viering niet ontbraken. Haar vertrouwen in Gods liefde was groot. Wij wensen haar zoons en alle neven en nichten en verdere familie sterkte met het verlies van hun krachtige en zorgzame tante Jacqueline/mevrouw Doos. Mag mevrouw Doos zijn thuisgekomen bij haar hemelse vader en in zijn liefde en tederheid geborgen zijn.

Rie Wassink

tekst: Margo Birkhoff

Op 19 januari 2021 is in haar 98^e levensjaar rustig in haar slaap overleden, in 't Kampje te Loenen aan de Vecht, Maria Bernardina Elizabeth - Rie - Wassink.

Rie was enig kind van relatief oude ouders: haar moeder was 39 en haar vader 45 jaar toen ze geboren werd. Ze groeide in Abcoude op en ging daar ook naar school. In 1935 ging ze in Amsterdam naar de ULO. Haar eindexamencijfers waren zo hoog, dat ze doorging naar de HBS. In 1941 deed ze eindexamen en ging ze naar de Gemeente-Universiteit van Amsterdam om geneeskunde te studeren en haalde ze daar in 1942 haar propedeuse. Door de oorlog kwam er 2,5 jaar niets van studeren terecht. In 1949 studeerde Rie als arts af en startte haar opleiding tot longarts, die ze in 1952 voltooide. In die jaren heel bijzonder voor een vrouw. Daarna heeft zij zich het grootste gedeelte van haar werkzame leven

ingezet voor de bestrijding van tuberculose, zowel in Leiden, als in Rotterdam en Eindhoven. In 1988 is Rie met pensioen gegaan en in 1993 teruggekeerd naar Abcoude. Het mooiste aspect aan haar werk heeft ze altijd het sociale gevonden, het contact met patiënten, het contact met de mensen.

Heel bijzonder is het dat haar grote schare aan vrienden en bekenden meldt, dat haar interesse in de ander enorm en liefdevol was. Tot op het laatst bleven grote aantallen kaarten komen en bleven bezoeken aan haar doorgaan. Ontelbaar waren de postzegels die ze zelf heeft gebruikt voor het versturen van kaarten.

Rie was een zeer zelfbewuste vrouw, die goed wist wat ze wilde en graag de regie in handen had. Ze was sober en had een eigen levensstijl. Ze heeft nooit een tv gehad, maar was beter op de hoogte dan menigeen omdat ze per dag twee kranten las: het NRC en de Volkskrant. Ze was zeer geëmancipeerd en zette zich in voor meisjes en vrouwen en kwam op voor hun rechten. Ze heeft een fonds nagelaten bij het Prins Bernard Cultuurfonds, het Wassink-Hesp fonds, waaruit afgestudeerde vrouwen een bijdrage kunnen krijgen voor vervolgstudie of -onderzoek.

Doordat haar gezondheid wat achteruitging, woonde ze de laatste zeven jaar van haar leven in dankbaarheid in 't Kampje.

Rie was een diepgelovige vrouw met groot respect voor haar Schepper en voor het leven. Zolang ze kon, kwam ze naar de kerk en bezocht ze de maandelijkse seniorenviering in 't Trefpunt. Op 27 januari hebben we Rie uitgeleide gedaan, waarna ze in Uithoorn is gecremeerd. Ze heeft zelf haar lezingen voor haar uitvaart bepaald. Geen alledaagse lezingen die, samen vormden ze haar persoonlijke geloofsbelijdenis, ook haar drijfveer 'er zijn voor anderen' duiden. Ze hield niet van bloemen; haar kist werd louter gesierd door haar prachtige foto en haar bul: dat waar haar leven om had gedraaid.

Wij wensen haar grote vriendschare, haar neven en nichten en Greet en Wim van Blokland, vrienden van haar en haar mantelzorgers, heel veel sterkte met het missen van deze markante vrouw. We mogen erop vertrouwen dat haar grote Inspiratiebron er nu ook voor haar zal zijn, dat zij thuis zal zijn, een thuis waarop zij hoopte, verenigd met haar God die liefde is, verenigd met haar ouders.

IN BEWEGING

De voorbereidingen voor het H. Vormsel zijn voorlopig stopgezet. Ook de Eerste Heilige Communie gaat anders. Hierover kunt u verderop in deze Bib meer lezen.

Het is nog niet allemaal zoals we graag zouden willen. We moeten het nog even volhouden om veel thuis te zitten en weinig mensen te zien en te spreken.

De komende periode zal voor velen van ons staan in het teken van de vaccinaties tegen Corona. Iedereen is benieuwd wanneer dat zal gebeuren en wat het betekent voor de dagelijkse gang van zaken?

Tegelijk staan we aan het begin van de 40-dagentijd om ons voor te bereiden op het Paasfeest, op een nieuw begin en op de lente die eraan komt.

Loes Geerlings

AANMELDEN VOOR DE VIERINGEN

Voor het bijwonen van de vieringen verzoeken wij u zich nog steeds aan te melden bij het secretariaat. Voor de woensdagvieringen graag aanmelden op maandag en voor de zondag viering graag op de vrijdag voorafgaand aan de viering. Het secretariaat kunt u op maandag en vrijdag bereiken van 9:00 uur tot 12:00 uur via tel.nr. 0294 281335

De belangrijkste punten van ons corona protocol zijn nog steeds:

- ✓ Indien iemand ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft thuis.
- ✓ de aanwezigen dragen bij het verplaatsen in de kerk een mondk masker. Op de plaats mag het mondk masker worden afgedaan.
- ✓ Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
- ✓ Volg de looplijnen (naar binnen gaan via middenpad, kerk verlaten via zijpad.
- ✓ Houd 1,5 meter afstand
- ✓ Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken.

Het uitgebreide protocol ligt in de kerkenbanken zodat u het voorafgaande aan de viering nog even door kunt lezen. Wij verzoeken u voor uw eigen gezondheid en die van de mensen om u heen de richtlijnen alstublieft nauwgezet te volgen.

ROOSTER VAN VIERINGEN

Zondag 14 februari	11:00 uur communieviering met Zr. Monica
Woensdag 17 februari	Aswoensdag 10:00 uur Eucharistieviering met pastor G. van Tillo
Zondag 21 februari	11:00 Eucharistieviering met pastoor R. den Hartog
Zondag 28 februari	11:00 uur eucharistieviering met Mgr. H. Woorts
Woensdag 3 maart	10:00 uur Eucharistieviering met pastor G. van Tillo,
Zondag 7 maart	11:00 uur eucharistieviering met Pastor H. Huisintveld
Zondag 14 maart	11:00 uur gebedsdienst met Susan van Agten en Edwin Denekamp
Woensdag 17 maart	10:00 uur woord en communieviering met Hans Bieshaar
Zondag 21 maart	11:00 uur gebedsdienst met Tejo van der Meulen
Zondag 28 maart	Palmpasen 11:00 uur Oecumenische viering in Cosmas en Damianuskerk met Zr. Monica en Eric Citroen

Donderdag 1 april	Witte Donderdag 19:30 uur Gebedsdienst met Susan van Agten en Jan Berden.
Vrijdag 2 april	Goede Vrijdag 15:00 uur gebedsdienst rond de kruisweg met Edwin Denekamp en Els van der Wielen
Zaterdag 3 april	Paaszaterdag 21:00 uur gebedsdienst met Margo Birkhoff en Willem Meijer
Zondag 4 april	Hoogfeest van Pasen 11:00 uur eucharistieviering met Pastoor R. den Hartog

HOE LANG BENT U AL VRIJWILLIGER?

Onlangs hebben we het een paar keer gemerkt dat we niet weten hoe lang onze vrijwilliger hun taken al uitvoeren. Dat is natuurlijk niet erg, maar eigenlijk zouden we het wel heel leuk vinden om dit wel te weten.

Daarom vragen wij aan al onze huidige vrijwilligers, maar ook aan de mensen die in het verleden vrijwilliger zijn

geweest in onze parochie en onze geloofsgemeenschap om op te geven hoelang zij bepaalde taken ongeveer hebben gedaan.

Een formulier om in te vullen kunt u vinden op de grote tafel achter in de kerk of u kunt er een vragen aan het secretariaat. U kunt een formulier ook downloaden van de website van onze geloofsgemeenschap. Alvast hartelijk dank voor de moeite om ons hierover te informeren.



Locatieraad en Pastoraatgroep

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021

Vorig jaar heeft de voorbereiding voor de eerste Heilige Communie door de corona een onderbreking gehad van 6 maanden. Uiteindelijk was de eerste Heilige Communie in oktober en het was een mooi feest.

Voor dit jaar wilden wij starten in januari maar door dezelfde corona hebben we dat moeten uitstellen. Het is onzeker of wij dit jaar nog kunnen starten met de voorbereidingen. Al mogen de kinderen weer naar school bijeenkomsten met de ouders van de kinderen kunnen voorlopig niet doorgaan.

Daarom kunnen wij helaas niet voorzien hoe de planning dit jaar zal zijn, maar wij houden jullie op de hoogte. Het is mogelijk dat de voorbereidingen pas weer aanvangen in 2022.

Mochten jullie een zoon of dochter hebben die de eerste Heilige Communie wil doen, kunnen jullie hem of haar wel opgeven. Jullie kunnen dit doen bij het secretariaat.

Hartelijke groeten,

Els van der Wielen en Paula Timmermans

OECUMENE ABCOUDE IN MEMORIAM THEA SMIT

Op Driekoningen 6 januari werd Trientje Grietje – voor ons Thea - Smit, opgenomen in het C'est La Vie huis te Naarden. Hoe lang Thea nog onder ons zou zijn, was toen niet duidelijk. Wél dat haar verzorging - na de intieme decemberdagen in familiekring - nu om een professionele aanpak vroeg.

Misschien waren het toch de wijzen uit het oosten die Thea overhaalden het leven los te laten de 10de januari.

Hand in hand met Doreen, haar jongste dochter vloog ze weg.

Toen ik hoorde dat Thea terug was op Peppinghof, besloot ik haar thuis 'dag' te zeggen. Want Thea was vele jaren penningmeester van de Raad van Kerken en mijn voorgangster in die functie.

Als bestuurslid van de Raad van Kerken wist Thea de 'atheïstische' dominee Klaas Héndriks te inviteren voor een lezing in 't Hoogt. "God is voor mij niet een wezen maar een woord voor wat tussen mensen kan gebeuren". Zijn bewering bracht roring in Abcoude.

Haar uitvaart wilde Thea vanuit de dorpskerk: de kerk met een kerkelijke én een functie voor het dorp. Thea ging trouw naar de zondagsdienst en de oecumenische vieringen. En zij was zeker te vinden bij de feestelijkheden in datzelfde gebouw.

De kist was getooid met teksten en zonnebloemen. De bloemen verwezen naar Franciscus' Zonnelied, de rode draad bij dit afscheid. Deze inspirerende hymne ontstond toen Franciscus zwaar ziek op bed lag aan het eind van zijn leven.

Daarin prees hij de schepping maar gaf hij ook ziekte en dood een plaats. In vele opzichten een verwijzing naar Thea's levensstijl en haar omgang met ziekte. Psalm 23 ging aan de hymne vooraf net als een passend voorwoord, voorgelezen door Heidi, Thea's oudste dochter. Na het zonnelied prezen Jessica en Lars hun speelse, avontuurlijke, altijd goed geklede en vooral heel lieve oma. Doreen sloot de rij van sprekers af met dankbare ervaringen.

Intussen was het buiten gaan sneeuwen.

De stoet stelde zich op aan de zuidkant, de zonkant van de kerk. Alle aanwezigen met een zonnebloem in de neerdwarrelde sneeuw. Schilderachtig.

Thea zij geprezen. Thea dank je wel .

Nelly Jap-tjong.

KERKBALANS 2020: Onmisbaar!

Resultaat Kerkbalans 2020: 'Onmisbaar'!

Tweemaal achter elkaar een wondertje! Net als in 2019 is in 2020 het totaalbedrag van de actie Kerkbalans net boven de € 50.000 uitgekomen en geëindigd op:

€ 50.755 !!

Een schitterend resultaat waar we (= de locatieraad en wij allemaal!) superblij mee zijn. Het corona-jaar is gelukkig niet van invloed geweest

op onze jaarlijkse actie. Die actie is **'Onmisbaar'** om onze geloofsge-meenschap financieel gezond te houden.

De gemiddelde gift in 2020 bedraagt € 182 (2019: € 171) met flinke uitschieters naar boven en naar beneden. Dus hartelijk dank aan alle goede gevers, groot en klein, en degenen die in 2020 een extra gift hebben gedaan.

U bent allen echt **'Onmisbaar'**!

Max Verbeek/ Kerkbalans C&D.

KERKBALANS 2021: Verbonden!

Actie Kerkbalans 2021: 'Verbonden'!

Wanneer u dit leest heeft u de envelop van de actie Kerkbalans 2021 al in de bus gehad.

De brochure met foto's is weer erg kleurrijk geworden.

Het thema is dit jaar **'Verbonden'**, wat in deze corona-tijd heel toepasselijk en noodzakelijk is. **'Verbonden'** zijn en blijven op allerlei manieren: met een bloemetje, een kaartje, een telefoontje, een bezoekje (wanneer dat mag), de wekelijkse Nieuwsbrief via email en door de viering te volgen via kerkdienstgemist.nl. We missen de aanwezigheid van zo velen op zondag in de kerk en bij het koffiedrinken daarna. Dat persoonlijk contact is zóo belangrijk om je **'verbonden'** te voelen. We vertrouwen op God en wachten met smart op de versoepeling van alle maatregelen. Voorlopig blijven we ons richten op wat wèl kan.



Nu ja, dat **'verbonden'** blijven kost geld. Altijd hetzelfde liedje ☺, maar o zo waar. Ook dit jaar hopen we dat we met elkaar dat prachtige bedrag van € 50.000 bijeen kunnen brengen. Altijd goed om in wonderen te blijven geloven!

Dit keer komt uw wijkcontact de envelop niet ophalen, maar brengt die alleen rond (zeer bedankt wijkcontacten!). We willen niemand aan

onnodige risico's blootstellen. Mocht u de envelop nog niet teruggestuurd hebben of afgegeven bij ons secretariaat, wilt u dat dan binnenkort doen?

Ik houd u natuurlijk weer van het verloop van de Kerkbalans op de hoogte!

Hartelijke groet,

Max Verbeek
Blomswaard 33
Tel: 06 156 01 859
max.verbeek@maxing.nl

SAM'S KLEDINGACTIE

Wij hadden verwacht in maart de kledingactie voor de 50ste keer te organiseren. Te optimistisch! Gezien de huidige onzekere toestand wat betreft de 'Corona' lijkt het ons verstandig deze actie uit te stellen.

Uitstel maar geen afstel: De 50ste keer zal en moet wat ons betreft doorgaan! Of over een half jaar of volgend jaar maart.

Mocht het bewaren van zakken met kleding onoverkomelijk zijn dan kunt u ons bellen en wij zoeken daarvoor een oplossing.

U kunt het ook tot eind maart 2021 inleveren bij mevrouw L. de Groot, Rijksstraatweg 1A in Baambrugge.

Loes Bank en Corry de Vijlder. (0294 284101).



DIACONIE-COLLECTE

Opbrengst Diaconie-collecte van 15 november 2020.

Namens Zorgboerderij Den Haring te Baambrugge willen wij U hartelijk danken voor de geweldige opbrengst van de Diaconie-collecte.

Tijdens de viering in de kerk en via de rekeningnummers is het prachtige bedrag van Euro 629,95 opgehaald.

Omdat iedereen, dus ook de zorginstellingen, in een moeilijke periode verkeerden en nog steeds zitten heeft de PCI besloten dit bedrag te verzesvoudigen met als resultaat dat er een bedrag van Euro 3.779,70 is overgemaakt naar de Zorgboerderij.

Daar is dit bedrag in grote dankbaarheid ontvangen. Men is er nog steeds diep van onder de indruk. Ongelooflijk vinden ze dit.

De eerste aanschaf zal zijn: stevige rollators die voor zowel binnen als buiten op het erf de gebruikers een steun zullen geven bij het lopen.

Men zal ons regelmatig een up-date geven over de besteding van het bedrag. Wij (van de DCR) zullen U hiervan natuurlijk op de hoogte houden.

Nogmaals hartelijk dank namens alle bezoekers en medewerkers van Zorgboerderij Den Haring.

Thea Lagewaard - Namens DCR Abcoude

VAN DE LOCATIERAAD

In het nieuwe jaar zijn we weer bij elkaar gekomen. Groot gesprekspunt was de toren, waar een zender uit weggehaald is, en waar we in druk overleg zijn met het ParochieBestuur en de eigenaar van de zender, om alles weer in oude staat terug te brengen.

Daarnaast zijn twee van onze leden, Kees en Gerard, druk als lid van Het Orgelteam. Ik weet niet of u recentelijk in het gebouw was, maar het orgel staat er als een zielig vogeltje bij. Alle pijpen en andere losse onderdelen liggen bij de restaurateur en veel houten onderdelen liggen links van het orgel. In de bijlage praat Margo u weer helemaal bij.

Ook is er weer een nieuw energiecontract afgesloten. Dit keer hebben we ons aangesloten bij Hellemans. Zij verzorgen voor de kerken de goedkoopste tarieven. En..... de kachel is weer gemaakt. De thermostaat was stuk en die is vervangen. We mogen niet tijdens de viering ver-warmen, maar wel vooraf.

Ook zijn op voorstel van de tuingroep de wilgen bij het kerkhof gekort. En Jan is druk geweest met een te hoge waterrekening en de daarmee samenhangende belasting. Succesvol, want we krijgen een substantieel bedrag terug.

Ik houd u op deze manier op de hoogte, maar ook iedere week met het verschijnen van het nieuwsbericht is er informatie. Mocht u geen e-mail hebben, dan kunt u de nieuwsberichten altijd afhalen in de kerk. Of u kunt vragen of iemand die ze wel ontvangt, een kopie bij u door de bus wil doen.

In het nieuwsbericht van afgelopen zaterdag kon u o.a. lezen:

Installatieviering pastoor Ronald E.C. Den Hartog

Vrijdag 5 februari waren Loes en Jeannette namens Pastoraatgroep en LocatieRaad bij de installatieviering van pastoor Ronald den Hartog. Heel bijzonder om de viering mee te maken, door de omstandigheden dat er maar een beperkt aantal mensen bij mocht zijn, maar ook door rituelen die bij de viering horen.

Pastoor Den Hartog werd hartelijk welkom geheten door het Pastoraal Team bij monde van Zr Monica en pastor Jos van Os.

Als geloofsgemeenschap hebben we hem ons Cosmas en Damianusboek cadeau gedaan vergezeld van het attentiebloemetje van deze week en Loes had voor hem het prachtige boek over de Proostdijersluis. Een mooi kennismaking met ons gebied vol water, terugkomend in het logo van onze parochie. Op zondag 24 februari gaat pastoor Den Hartog voor in onze Cosmas en Damianuskerk.



Naast het nieuws is er ook altijd een aantal vaste rubrieken waaronder

- Kerk open
 - Woensdag tussen 11:00 en 12:00 uur
 - Zondag na de viering tot 12:30 uur
- Het attentiebloemetje
- Komende vieringen
- Woensdag overweging, gebedsdienst of seniorenviering

En

Wanneer u behoefte heeft aan contact, wanneer u even een troostende stem nodig heeft, wanneer u echt de deur niet uit kunt en boodschappen nodig heeft of gewoon even een praatje wil maken dan kunt u tussen 9:00 en 17:00 uur contact opnemen met Margo Birkhoff, telefoonnummer 06-44 47 23 06.

Jeannette, secretaris locatieraad HH Cosmas en Damianus.

WIJ GEDENKEN IN FEBRUARI

Zo 14 Emerie van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Cocky van Diest-van Blokland; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van

Empelen.

Wo 17 Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen.

Zo 21 Gert Ruizendaal; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen.

Zo 28 Henk Zoeters; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen.

WIJ GEDENKEN IN MAART



In de viering van zondag 7 maart gedenken wij allen die sinds maart 2020 zijn overleden: Tiny Brons-Wintershoven; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes; Mevrouw Doos; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen.

Wo 03 Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen.

Zo 07 Frans en Trudie Diederik; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen; Allen die sinds maart vorig jaar zijn overleden.

Zo 14 Emerie van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen.

Zo 21 Sophie Snelderwaard-de Bruijn.

Zo 28 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Guus van der Donk; Henk Zoeters.

WIJ GEDENKEN IN APRIL



In de viering van zondag 4 april gedenken wij allen die sinds april 2020 zijn overleden: Tiny Brons-Wintershoven; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot;

Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes;
Mevrouw Doos; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij;
Janny Reuling-van Empelen.

Za 03 Sophie Snelderwaard-de Bruijn.

Zo 04 Frans en Trudie Diederik; Fam. Vesseur; Gonnie Stronkman;
Allen die sinds april vorig jaar zijn overleden.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons
secretariaat: 281335 of
secretariaat@cosmasendamianus.nl

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het
secretariaat.



COLLECTEOPBRENGSTEN

De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk, maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al afgesproken voor de coronacrisis.

In deze tijd van online vieren missen we natuurlijk onze collectes. Het zou fijn zijn als u ons toch wilt steunen, want ook nu hebben we kosten.

Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:

NL 67 RABO 0300514743 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude

U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje rechtsonder **GIVT**. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.

Hierbij een overzicht van ontvangen collectegelden*):

December:

6-12-2020	84,05
13-12-2020	47,25
20-12-2020	184,85
25-12-2020	143,05
27-12-2020	100,50



Woensdagmorgen 02-12-2020 24,00

Via GIVT 69,81 waarvan € 48,50 bestemd voor de voedselbank

Via de Rabobank 1.255,00

Totaalbedrag € 1.908,51

Januari:

1-01-2021	137,00
3-01-2021	125,00
10-01-2021	126,85
17-01-2021	48,20
24-01-2021	70,30
31-01-2021	84,50



Woensdagmorgen 06-01-2021 0,00 Geen gegevens ontvangen

20-01-2021 0,00 Geen gegevens ontvangen

Via GIVT 183,31

Via de Rabobank 335,00

Totaalbedrag € 1.110,16

*) betreft reguliere vieringen, dus collectes bij uitvaarten niet meegenomen.

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.



Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. U kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 06-44472306



AUTODIENST

Met ingang van direct kunt u weer gebruik maken van de "autodienst".

Coördinator voor onderstaande maand is:

Februari : John Tinnemans 0294 – 283992

Maart : Willem Meijer 020 - 6960263

April : Max Verbeek 0294 - 284903

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ

AANLEVEREN

secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2021 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
--------	---------------	---------------	--------------------

2	16 mrt.	24 mrt.	3 apr.
---	---------	---------	--------

3	4 mei	19 mei	29 mei
---	-------	--------	--------

U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkebalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
jan.berden38@gmail.com

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294 28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
Maandag en vrijdag van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573