

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
3 april 2021 t/m 30 mei 2021 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Op 21 februari mochten wij voor het eerst Pastoor Den Hartog verwelkomen in onze geloofsgemeenschap en dat was te merken aan het aantal bezoekers in de kerk. Er waren toen veel parochianen bij de viering aanwezig en dat was ook zo toen de week daarop Monseigneur Woorts voorging in een eucharistieviering. Ook deze viering trok veel bezoekers. Dat was voor ons aanleiding om de mensen toch nog eens op te roepen om zich voor de viering aan te melden want we willen niemand moeten wegsturen op zondagmorgen, maar wij willen ook vasthouden aan een maximum aantal van 30 mensen tijdens de viering. Dus om teleurstelling te voorkomen, roepen wij u toch op om u vooraf aan te melden bij het secretariaat.

BEWOGEN

Geliefde parochianen die ons ontvielen



Corry Vermeij

tekst: Susan van Agten

Op 29 januari jl. overleed in Maria-Oord te Vinkeveen in het bijzijn van haar broer Pim, Cornelia Wilhelmina Gerarda, Corry, Vermeij in de leeftijd van 89 jaar. Zij heeft het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Corry is in Abcoude geboren in een groot gezin aan de Meerweg. Haar vader was timmerman en uitvoerder in Abcoude. Corry mocht doorleren en ging na de Mulo eerst op een bank werken en daarna meer dan veertig jaar bij de meld- en telexkamer van het hoofdbureau van politie in Amsterdam. De politie was haar leven en vormde een belangrijk deel van haar identiteit. Corry was alleengaand en had binnen haar grote familie, een wat aparte status. Zij was op zichzelf en vrij gesloten. Ze was een knappe en goed verzorgde vrouw en genoot

van haar leven: reisjes, uitgaan in Amsterdam en creatieve hobby's. Na het overlijden van haar moeder bewoonde ze, samen met haar jongste broer Pim, het ouderlijk huis aan de Meerweg.

Corry was een gelovige vrouw en een regelmatige kerkganger in onze kerk, zolang zij kon. Helaas ging haar geestelijke gezondheid de laatste jaren achteruit, waardoor zij twee jaar geleden moest worden opgenomen in Maria-Oord.

Daar had ze het best naar haar zin en ze genoot van de bezoeken van haar familie en vrienden en van de kleine dingen van het leven. Na een val, waarbij zij haar heup brak, volgde een operatie, waarvan ze goed herstelde, maar toch was haar lichaam kwetsbaar geworden, bleek een paar dagen later. In korte tijd ging zij achteruit en overleed zij. Haar afscheidsviering was op 4 februari in onze kerk, vanwege de Corona omstandigheden in besloten kring, waarna zij is gecremeerd in Amsterdam.

Wij wensen haar naaste familie en vriendinnen veel sterkte met het verlies van hun bijzondere, sterke en eigenzinnige (schoon)zus, tante en vriendin.

Moge Corry zijn thuisgekomen bij haar Schepper, zoals zij zelf ook stellig geloofde, herenigd met haar reeds eerder overleden familieleden.

Janny Reuling

tekst: Margo Birkhoff

Op 31 januari 2021 is rustig, vredig in het Amsterdam UMC overleden in het bijzijn van haar man Edwin en haar kinderen: Johanna Geertruida – Janny - Reuling in de leeftijd van 67 jaar.

Janny is als kerstkindje op 25 december 1953 in Amersfoort geboren als jongste in een gezin met drie kinderen. Ze was de jongste, en zo gedroeg ze zich ook, aldus de verhalen. Doordat haar vader beroepsmilitair was verhuisde ze op haar 9^e jaar naar Nieuwersluis. Via de zeeverkenner en gekoppeld door haar zus Margreet leerde Janny Edwin kennen. In hun huwelijk, dat 42 jaar mocht duren, werden zij verblijd met de komst van twee zoons en twee dochters en inmiddels ook met drie schoonkinderen, vier kleinkinderen en een kleinkind op komst.

Totdat Janny in verwachting was van oudste zoon Arthur werkte ze bij de Melkunie. Ze was daarna actief als overblijfmoeder, als bibliotheekmoeder, in de Ouderraad van de Piuschool, als medeoprichtster van het koor 'De blonde lokken', etc. Toen de jongste, Gavin, in groep 7 zat, is Janny weer gaan werken, als laatste bij Supermarkt Koot.

Indonesische rijsttafels met de juiste satésaus waren haar specialiteit. Ze hield daarnaast enorm van kleuren en puzzelen en winkelen en

koffiedrinken met haar zus Margreet. Samen met Edwin zou ze dit jaar al 25 jaar lang lid zijn van ons Cosmas & Damianuskoor. Samenvattend was Janny een sociaal betrokken en actieve vrouw, moeder, oma en vriendin.

Vijf jaar geleden werd Janny onaangenaam getroffen door een tumor in de hersenen. Een intensief medisch traject van ongeveer een half jaar wierp zijn vruchten af. Janny herstelde en samen met Edwin genoot ze van het leven en vooral ook van de kinderen en kleinkinderen. Afgelopen zomer deden zich bij Janny symptomen voor, die leidden tot directe opname in het ziekenhuis. Opnieuw werd een tumor in de hersenen geconstateerd en opnieuw ging Janny de strijd aan in een bijzonder zwaar medisch traject. Ofschoon er tot begin december veel positieve signalen waren, verliep het herstel daarna met horten en stoten. Janny had erop gehoopt om met haar verjaardag 25 december thuis te zijn. Haar situatie liet dat echter niet toe. Tot ruim een week voor haar overlijden, bleef Janny strijdbaar en positief. Toen bleek dat haar lichaam de strijd ging opgeven en Edwin en de kinderen haar in liefde hadden gezegd, dat ze het leven mocht loslaten is Janny op zondag 31 januari overleden. Edwin schreef op indrukwekkende wijze aan iedereen 'Janny heeft er vrede mee'.

Op zaterdag 6 februari is in een heel persoonlijke viering in onze Cosmas en Damianuskerk afscheid van haar genomen. Herinneringen werden opgehaald door Edwin, Arthur en Elaine en de witte kist was daarbij een kleurig middelpunt. Die was door kinderen en kleinkinderen beschreven met mooie teksten en karakteristieken van Janny en van iedereen stond een hand op de kist getekend.

Edwin vertelde dat Janny in vertrouwen op wat ging komen is overleden. Ze was niet bang. We mogen erop vertrouwen dat Janny is thuisgekomen bij haar God, die liefde is, thuis bij haar ouders, haar broers en haar zwager. Van harte wensen wij Edwin, de kinderen Arthur, Gwendolyn, Elaine en Gavin, de schoonkinderen en de kleinkinderen sterkte met dit grote gemis. Mag voor hen, achter iedere traan, de glimlach van de herinnering schuilen.

Jos van den Heuvel

tekst: Margo Birkhoff

Op 9 februari jl. is rustig overleden in verzorgingstehuis Spaar en Hout te Haarlem, Josephus Vincentius Anna Maria – Jos – van den Heuvel, in de leeftijd van 84 jaar.

Jos en Wila van den Heuvel woonden in de Doude van Troostwijkstraat. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is het gezin met hun twee

dochters, Hanneke en Carolina, in Abcoude komen te wonen. De familie, Jos en Wila zijn respectievelijk afkomstig uit Geldrop en Valkenswaard, heeft Brabantse wortels.

Twee jaar geleden verruilden Jos en Wila de Doude van Troostwijkstraat in Abcoude voor het Doude van Troostwijkplein in Loenen aan de Vecht. Ze gingen daar in een seniorenappartement wonen. In de afgelopen jaren werd de gezondheid van Jos kwetsbaar, wat leidde tot een wekenlang verblijf in een zorghotel in de zomer en het najaar van 2020. Herstel liet zich aanzien, maar toch bleek in december dat er meer zorg voor Jos en Wila nodig was. Ze verhuisden daarom op respectievelijk 13 en 25 januari naar verschillende zorginstellingen in Haarlem, in de hoop dat Jos nog zou opknappen en zou kunnen terugkeren naar Loenen. Voor Wila, die zes jaar ouder is dan haar man Jos, was een vaste plek verzorgd vanwege haar klachten van dementie. Op 3 februari bleek dat Jos besmet was met het Coronavirus. Zijn gezondheid ging toen snel achteruit. Bij Jos zelf was sprake van berusting: hij was dankbaar voor zijn mooie leven, zijn dochters hebben de teksten van de ziekenzalving met hem gebeden, voor zijn dierbaren heeft Jos drie brieven gedicteerd en in rust en vrede is hij overleden. In groot vertrouwen ook.

Jos van de Heuvel is te beschrijven als een doener, een sjouwer, een gezellige, vrolijke man, waarbij de kleinkinderen regelmatig om zijn nek hingen, een optimist, een trotse man, zorgzaam voor zijn vrouw en zijn dochters, met een groot rechtvaardigheidsgevoel, sociaal voor zijn omgeving. Hij was niet altijd gemakkelijk en kon ook heel eigenwijs zijn. In zijn werkzame leven werkte hij als commerciële man in de verpakkingen-industrie vooral met betrekking tot medisch afval. De familieband was voor hem altijd heel belangrijk. Hij hield er een bourgondische levensstijl op na, met feesten en partijen, hij hield van de jacht, en het geloof was ook heel belangrijk voor hem.

Op zaterdag 13 februari is in een eucharistieviering voorgegaan door pastor Gérard van Tillo afscheid van Jos genomen. Zijn wens was een uitvaart met Gregoriaanse gezangen in zijn eigen parochiekerk te Abcoude. De dochters Hanneke en Carolina, broer Paul en neef Bart deelden hun dierbare herinneringen. Met het Avé Maria gespeeld op de jachthoorn is Jos uitgeleide gedaan door zijn broers.

Wij wensen zijn vrouw Wila, zijn dochters Hanneke en Carolina, zijn schoonzoon en kleinkinderen veel sterkte met dit grote gemis van de levensgenieter die haar man, hun vader en opa was.

Mag Jos zijn opgenomen in de eeuwige en tedere liefde van zijn schepper, in het vertrouwen dat hij is thuisgekomen bij zijn ouders en zijn zus Marie-José.

Johanna Soddeman gen. Keute-Voorend

tekst: Susan van Agten

Op Valentijnsdag, 14 februari jl., is thuis op de Lange Coupure, in nabijheid van haar familie, rustig overleden Johanna Catharina, Johanna, Soddeman gen. Keute-Voorend in de leeftijd van bijna 86 jaar. Kort daarvoor mocht zij nog het sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Johanna werd geboren als een na oudste in een groot gezin uit Breukelen. Al jong werkte zij mee met haar vader, die melkventer was. Op een dansavond in Abcoude ontmoette ze Jan Soddeman van de boerderij op de Lange Coupure. Ze trouwden in 1954 en gingen inwonen op de ouderlijke boerderij.

Jan en Johanna kregen acht kinderen, een groot gezin, wat voor Johanna soms wel lastig te organiseren was. Ze voerde mede daardoor een strak en nogal hardhandig bewind.

Jarenlang was Johanna vrijwilliger bij het Rode Kruis en reed zij mee op de ambulance vanuit het benzinstation in Breukelen langs de A2. Johanna had een grote devotie voor Maria en in de loop van haar leven is zij talrijke keren op bedevaart geweest naar Lourdes. De laatste twintig jaar woonden Jan en Johanna in bij hun jongste dochter en hun gezin. Dat gaf hen gezelschap, verzorging, maar vooral veel levensvreugde. Alle kinderen roemen haar kook- en bakkunst, waar ze van kon genieten. Hun grote gezin bracht Jan en Johanna 14 kleinkinderen en zelfs 8 achterkleinkinderen, waar zij veelal van konden genieten. Helaas overleed Jan in 2013. Na zijn dood ging de conditie van Johanna steeds meer achteruit. Ongeveer een jaar geleden kreeg Johanna een herseninfarct, waarna zij moest revalideren in Maria Oord, in Vinkeveen. Dat viel haar zwaar en ze was blij dat zij weer terug kon naar huis.

Ondanks steeds meer gezondheidsproblemen was het voor Johanna moeilijk om de touwtjes uit handen te geven. Uiteindelijk is zij rustig overleden. Haar kinderen vinden troost in de gedachte dat zij nu herenigd is met haar geliefde Jan, die zijn meissie weer in zijn armen kan sluiten. Op haar verjaardag, 21 februari, hebben we in Crematorium Westgaarde afscheid genomen van Johanna.

Wij wensen haar grote familieschare veel sterkte met het verlies van hun sterke (schoon)moeder, oma en overgroot oma.

Mag Johanna, herenigd met haar Jan, hun overleden oudste zoon Ben en schoonzoon Jos rusten in de vrede en liefde van God, haar schepper, op voorspraak van Maria.

IN BEWEGING

Wanneer we niet letterlijk in beweging kunnen komen, omdat we nog steeds worden aangemoedigd om thuis te blijven, dan toch de oproep om met elkaar in verbinding te blijven door de kerkdiensten te volgen via kerkdienstgemist, door elkaar te bellen, mailen of te appen of een kaartje te sturen.

Zo komen we deze laatste maanden met strenge beperkingen goed door, hopelijk in de richting van een mooie, ontspannen en warme zomer.
Zalig Pasen



Loes Geerlings

PROTOCOL BIJ VIERINGEN

Voor de mensen die naar de kerk komen nog even een paar belangrijke spelregels:

Voor het bijwonen van de vieringen verzoeken wij u zich nog steeds aan te melden bij het secretariaat. Een paar zondagen zagen wij het aantal bezoekers erg toenemen. Wij willen erg graag vasthouden aan het maximum van 30 bezoekers. Wij vinden het niet leuk om mensen te moeten teleurstellen, daarom het dringende verzoek om u vooraf aan te melden.

Voor de woensdagvieringen graag aanmelden op maandag en voor de zondag viering graag op de vrijdag voorafgaand aan de viering. Het secretariaat kunt u op maandag en vrijdag bereiken van 9:00 uur tot 12:00 uur via tel.nr. 0294 281335.

De belangrijkste punten van ons corona protocol zijn nog steeds:

- ✓ Indien iemand ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft thuis.
- ✓ de aanwezigen dragen bij het verplaatsen in de kerk een mondkmasker. Op de plaats mag het mondkmasker worden afgedaan.
- ✓ Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
- ✓ Volg de looplijnen (naar binnen gaan via middenpad, kerk verlaten via zijpad.
- ✓ Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand; ook bij het verlaten van de kerk
- ✓ Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken.

ROOSTER VAN VIERINGEN

Misschien zijn een aantal vieringen die hieronder worden genoemd al geweest wanneer u dit leest, maar u kunt ze natuurlijk nog terugkijken via kerkdienstgemist.

De lay-out van het rooster van vieringen is aangepast. Ik heb nu een deel van het rooster wat we altijd maken gekopieerd. Dat scheelt een keer overtypen.

DATUM	TIJD	VIERING	VOORGANGERS
Do 1 april Witte Donderdag	19.00	Gebedsdienst	Jan Berden/ Susan van Agten
Vr 2 april Goede Vrijdag	15.00	Gebedsdienst	Edwin Denekamp/ Els van der Wielen
Za 3 april Stille Zaterdag	19.00	Gebedsdienst	Margo Birkhoff/ Willem Meijer
Zo 4 april 1ste Paasdag	11.00	Eucharistieviering	Pastoor R. den Hartog
Wo 7 april	10.00	Eucharistieviering (voor m.n. senioren)	Pastor G. van Tillo
Zo 11 april	11.00	Gebedsdienst	Max Verbeek/ Loes Bank
Zo 18 april	11.00	Eucharistieviering	Pastor H. Huisintveld
Wo 21 april	10.00	Gebedsdienst	Hans Bieshaar

DATUM	TIJD	VIERING	VOORGANGERS
Zo 25 april	11.00	Communieviering	Zr. Monica
Zo 2 mei	11.00	Gebedsdienst	Susan van Agten en Willem Meijer
Di 4 mei	19.00	Rozenkransgebed Droevige Geheimen	Hans Bieshaar
Wo 5 mei	10.00	Eucharistieviering (voor m.n. senioren)	Pastor G. van Tillo
Zo 9 mei	11.00	Eucharistieviering	Mgr. Woorts
Di 11 mei	19.00	Rozenkransgebed Blijde Geheimen	Corrie Mebus
Do 13 mei Hemelvaart	10.00	Oecumenische viering In de Dorpskerk	Eric Citroen en Willem Meijer
Zo 16 mei	11.00	Eucharistieviering	Pastor H. Huisintveld
Di 18 mei	19.00	Rozenkransgebed Glorievolle Geheimen	Anselien Welling
Zo 23 mei Pinksteren	11.00	Communieviering	Zr. Monica
Di 25 mei	19.00	Rozenkransgebed Geheimen van het Licht	Dries Zwakenberg
Za 29 mei	19.00	Mariaviering	Paula Timmermans en Els van der Wielen
Zo 30 mei	11.00	Eucharistieviering	Pastoor R. den Hartog
Wo 2 juni	10.00	Eucharistieviering (voor m.n. senioren)	Pastor G. van Tillo

Corry Meijer-Koopmanschap, overleden 16 april 2020

We zeggen heel regelmatig tegen elkaar dat de tijd hard gaat. In deze Coronatijden lijkt dit nóg sterker te gelden: het is namelijk alweer een jaar geleden dat Corry Meijer-Koopmanschap is overleden. Vanwege de beperkende Corona-maatregelen heeft voor Corry geen kerkelijke uitvaart plaatsgevonden. Sommigen van u zullen zich wel de indrukwekkende erehaag herinneren die door betrokken parochianen, koorleden en dorpsgenoten onder klokgelui van beide kerken in de Kerkstraat is geformeerd. Om Corry te eren en blijvend te herinneren zal in de gebedsdienst op zondag 11 april (alsnog) aandacht aan haar overlijden en 1^e sterfdag worden besteed.

PALMPASEN



Hoe trots kun je zijn op een oecumenische viering. Wat een mooie samenwerking tussen Dorpskerk en Cosmas en Damianuskerk. En met alle beperkingen toch een aantal Palmpaasstocken.



Geboeid luisteren naar het verhaal prachtig verwoord door Eric Citroen en Zr. Monica. In vier thema's ondersteund met kruiswegstaties, wereldse beelden en muziek: Schuldig ?, Verslagen, Aandacht, Dood ?

Een impressie van Aandacht en de familieviering is terug te kijken via Kerkdienstgemist.nl



oecumenische viering PALMPASEN



Uitleg van de Palmpaasstok

MEIMAAND MARIAMAAND

De meimaand is de lentemaand waarin het nieuwe leven zich uitbundig toont. Op een enkele uitzonderlijke dag na is de echte kou uit de lucht. De natuur ontwaakt, vogels fluiten en volgens een oude volkswijsheid is na de ijsheiligen, de periode tussen 11 mei en 15 mei, de vorst definitief uit de grond en mogen de zomerbloeiërs weer in de volle grond.

De katholieke kerk heeft de heilige maagd Maria ruim bedeed met feestdagen maar voor de echte Mariavereerders springt de maand mei er toch bovenuit.

Waarom uitgerekend de meimaand aan Maria is gewijd, is niet met zekerheid te zeggen. Geschiedkundigen denken dat de naam mei is afgeleid van de Griekse godin Maia, de naam die oorspronkelijk 'moeder' betekende. Ook de oude Romeinen vereerden deze Griekse moedergodin. In de middeleeuwen ontstond vanuit Italië het gebruik om de maand mei aan de Moeder van God Maria te wijden. De betekenis van het Griekse Maia past immers perfect bij Maria, die bij veel mensen als hemelse moeder hoog in aanzien staat. Of dit de ware reden is om de meimaand als Mariamaand te duiden zal wel altijd een vraagteken blijven.



In mei zijn er weer rozenkransgebeden en wel op de dinsdagen 4, 11, 18 en 25 mei. Via kerkdienstgemist.nl komen achtereenvolgens de droevige, blijde, glorievolle geheimen en de geheimen van het licht.

VAN DE LOCATIERAAD

Rondje door de kerk

Afgelopen zondag hebben we een rondje door de kerk gelopen. Bij de installatieviering van pastoor Den Hartog kreeg hij van zuster Monica een bezem overhandigd. Nieuwe bezems vegen schoon, maar wel met het verzoek om het met zachte hand te doen. Op uitnodiging hebben pastoor Den Hartog en Mgr. Woorts met ons een rondje door de kerk gelopen en zo hebben we bekeken wat er eigenlijk niet in de kerk zou moeten staan of hangen of wat anders gepositioneerd moet worden. Aanbevelingen maar ook zeker een groot aantal verbeteringen waar we een groot aantal van uitgevoerd hebben of binnenkort gaan uitvoeren.

Orgel

Wat klinkt het mooi. En zo fijn dat we toch besloten hebben de orgelpijpen op te laten poetsen. Begin april komen De orgelcommissie met de firma Verschuere bij elkaar en wordt het orgel officieel opgeleverd. Wat een klus en wat hebben we die (financieel) goed met z'n allen geklaard !

Kijkers

Wekelijks zijn er tot 30 parochianen in de kerk (en soms wat meer) maar ook wekelijks kijken er veel mensen mee naar de zondagvieringen. Rechtstreeks of later. Ook de woensdagen hebben een vaste groep kijkers/luisteraars. Hieronder ziet u de cijfers:

Datum	Rechtstreeks	terugkijken
<i>Zondag 28 februari eucharistieviering</i>	33	50
<i>Zondag 7 maart eucharistieviering</i>	41	38
<i>Woensdag 10 maart overweging</i>	5	18
<i>Zondag 14 maart gebedsdienst</i>	35	31
<i>Woensdag 17 maart gebedsdienst</i>	1	11
<i>Zondag 21 maart gebedsdienst</i>	34	28

Sleutelbewaarders

We noemen ze maar even zo, maar een aantal parochianen heeft aangeboden in voorkomende gevallen als het secretariaat gesloten is, de deur te openen en te sluiten van 't Trefpunt. Het zijn van die kleine dingetjes, maar ze verlichten enorm de taak van LocatieRaad en PastoraatGroep. En daar zijn we ze heel dankbaar voor 😊

Uit het kerkboekje van de Paaswake:

Laat ze het dan merken op de straat en in de winkels:

Hij is in leven.

Laat ze het horen in het dorp en in de stad:

Hij is in leven.

Laat ze het voelen in uw huizen, de kinderen en de groten:

Hij is in leven.

Laat ze het vermoeden, de eenzamen en de zieken:

Hij is in leven.

Laat ze opstaan al die lieve doden en tot de doodgravers zeggen:

Hij is in leven.

Laat ons het zeggen, laat ons het doen:

Hij is in leven, Jezus Christus, overal.

Draagt Zijn vrede mee, de vreugde van dit nachtelijk uur, en laat Hem leven, kost wat kost: Zalig Pasen.

En daar sluiten wij als locatieraad ons graag bij aan: ZALIG PASEN !

WIJ GEDENKEN IN APRIL



In de viering van zondag 4 april gedenken wij allen die sinds april 2020 zijn overleden: Tiny Brons-Wintershoven; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes; Mevrouw Doos; Rie Wassink; Janny Reuling-van Empelen; Jos van den Heuvel; Johanna Soddeman gen. Keute-Voorend.

WIJ GEDENKEN IN APRIL

- Za 03 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Allen die sinds april vorig jaar zijn overleden.
- Zo 04 Frans en Trudie Diederik; Fam. Vesseur; Gonnie Stronkman; Cocky en Bram van Diest; Gert Scholte.
- Zo 11 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef.
- Zo 18 Sophie Snelderwaard- de Bruijn.
- Zo 25 Sophie Snelderwaard-de Bruijn.

WIJ GEDENKEN IN MEI



In de viering van zondag 2 mei gedenken wij allen die sinds mei 2020 zijn overleden: Tiny Brons-Wintershoven; Corry Meijer-Koopmanschap; Atie Koopmanschap; Nel van der Weijden; Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes; Mevrouw Doos; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen; Jos van den Heuvel; Johanna Soddeman genaamd Keute-Voorend.

WIJ GEDENKEN IN MEI

Zo 02 Allen die sinds mei vorig jaar zijn overleden.

Zo 09 Frans en Trudie Diederik; Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Gonnie Stronkman.

Do 13 Fam. Vesseur.

Zo 16 Sophie Snelderwaard-de Bruijn.

Zo 23 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Kees Vesseur.

Zo 30 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Guus van der Donk; Bram van Diest.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



COLLECTEOPBRENGSTEN

De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk, maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al afgesproken voor de coronacrisis.

In deze tijd van online vieren missen we natuurlijk onze collectes. Het zou fijn zijn als u ons toch wilt steunen, want ook nu hebben we kosten.

Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:

NL 67 RABO 0300514743 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude

U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje rechtsonder **GIVT**. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.

Hierbij een overzicht van ontvangen collectegelden*):

<u>Februari:</u> 7-02-2021	0,00	Geen viering ivm weersomstandigheden
14-02-2021	33,50	
21-02-2021	131,85	
28-02-2021	177,82	
Woensdagmorgen 17-02-2021	0,00	Aswoensdag. Geen gegevens ontvangen
Via GIVT	74,01	
Via de Rabobank	170,00	
Totaalbedrag	€ 587,18	



*) betreft reguliere vieringen, dus collectes bij uitvaarten niet meegenomen.

HET ATTENTIEBLOEMETJE



Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.

Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. U kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 06-44472306



AUTODIENST

Met ingang van direct kunt u weer gebruik maken van de "autodienst".

Coördinator voor onderstaande maand is:

April : Max Verbeek 0294 – 284903

Mei : Kees van Kats 0294 – 282878

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I.)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJAANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2021 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
--------	---------------	---------------	--------------------

3	4 mei	19 mei	29 mei
---	-------	--------	--------

4	29 juni	7 juli	17 juli
---	---------	--------	---------

U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

website

NOODNUMMER

Adres Cosmas en
Damianuskerk:
Secretariaat open

Bankrekening
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

Kerkebalans
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
jan.berden38@gmail.com

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

www.cosmasendamianus.nl

0294 28 61 81

Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
Maandag en vrijdag van 9-12 uur

HH Cosmas en Damianus
NL 67 RABO 0300514743

HH Cosmas en Damianus
NL 88 RABO 030 05 20 573