

Bewogen in Beweging

Nieuwsberichten geloofsgemeenschap HH Cosmas en Damianus
29 mei 2021 t/m 17 juli 2021 pagina 1

BEWOGEN IN BEWEGING

TERUGBLIK

Het is een goede ochtend om achter de computer te zitten, want buiten regent het pijpenstelen. Dus binnen zitten is geen straf en dat geeft even de gelegenheid om terug te kijken op de achterliggende periode.

Ik hoop van harte dat u veel inspiratie heeft kunnen opdoen uit de vieringen die met de Goede Week en met Pasen voor u zijn verzorgd of u die in de kerk heeft kunnen meevieren of dat u via kerkdienstgemist met ons verbonden bent geweest.

Het waren mooie vieringen helaas nog steeds in een kleine bezetting van maximaal 30 mensen gevierd, maar toch brachten zij ons de sfeer van Pasen.

Het is ook duidelijk te merken dat onze organisten Stephan en Peter hun best doen om ons te laten horen wat de renovatie van het orgel aan klank en muzikale mogelijkheden heeft opgeleverd. Een hele nieuwe ervaring om hiernaar te luisteren.

Ook mochten we tijdens Pasen goede wensen ontvangen van pastor Moorman en Pastor Tönis. Pastor Moorman schreef ons: “een zalig en gezegend Pasen; dat het Paasgeheim parochianen in Abcoude mag bemoedigen met het Licht én de vreugde én Hoop in Jezus.”

In de viering van zondag 11 april hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Corry Meijer-Koopmanshap dat nu al weer een jaar geleden is. Omdat het toen moeilijk was om een uitvaart in de kerk te regelen vanwege de heel strenge coronaregels, kon er helaas geen viering in de kerk plaatsvinden. Gezien de vele activiteiten die Corry Meijer deed voor onze geloofsgemeenschap deed was er een grote behoefte om toch in

onze kerk tijdens een viering aandacht aan haar te geven. Dit hebben wij op 11 april gedaan in aanwezigheid van familie van Corry. Daarbij memoreerden we haar enthousiasme en grote inzet voor het koor, voor het secretariaat en haar werk voor de parochievergadering en pastoraatsgroep. Het was een mooie viering en haar familie en de mensen die in onze geloofsgemeenschap met haar hebben samengewerkt waren blij met deze speciale gedachtenis voor Corry.

U heeft het vast wel ergens gelezen of gehoord, maar Mw. Corry Langeveld-Droogh heeft omstreeks 27 april een koninklijke onderscheiding gekregen vanwege haar vele vrijwilligerswerk en daaronder vielen ook de activiteiten die zij al heel veel jaren verricht voor onze geloofsgemeenschap.

Inmiddels zijn we al halverwege de maand mei.

De viering van de eerste woensdag van de maand viel op 5 mei, en kreeg had een feestelijk tintje vanwege bevrijdingsdag. Peter Staats speelde op het orgel en er waren een paar zangers om de viering op te luisteren. Bij wijze van uitzondering hebben we toen na de viering in een klein gezelschap koffiedronken.

Speciaal voor deze bevrijdingsdagviering was ook de kijktafel achter in de kerk toepasselijk ingericht.

Het was heel fijn om op deze manier bij elkaar te komen. Nieuwe versoepelingen komen eraan, maar vooral de mogelijkheden om "binnen" bij elkaar te komen zijn nog steeds beperkt.



Gelukkig is het al vanaf 9 mei mogelijk om met 50 gelovigen samen te komen in de kerk. Om teleurstelling te voorkomen is aanmelden nog steeds noodzakelijk, maar bent u het vergeten, dan kunt u het er nu makkelijker op wagen omdat er meer plaatsen beschikbaar zijn.

BEWOGEN: Geliefde parochianen die ons ontvielen



Kees van Vliet

tekst: Willem Meijer

Tweede Paasdag, 5 april 2021, is toch nog vrij plotseling in Maria-Oord overleden Cornelis Gerardus - Kees – van Vliet in de leeftijd van 96 jaar. Vrijdag ervoor vierde hij nog zijn verjaardag in Abcoude. Pastoor de Hartog heeft hem op Pasen nog het sacrament van de zieken

toegediend. De dag erop is hij overleden.

Kees was de oudste in een gezin van 11 kinderen. Het was een arm gezin dat in Weesperkarspel woonde. Ofschoon hij goed kon leren was er na de lagere school geen geld voor een vervolgonderwijs. Hij moest een baantje zoeken en dat vond hij als leerling metaalbewerker. Hij had verschillende banen, ook nog een handel in koek en chocolade. Kees volgde allerlei assurantiecurssussen en startte een eigen bedrijf. Hij deed dit 21 jaar, en ging toen met pensioen.

In 1955 huwde hij met Nellie van Roosmalen. Het echtpaar kreeg zes kinderen, zeven kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Zij woonden op verschillende plekken in Abcoude. Op 11 november 2010 overleed zijn echtgenote. Een zwaar verlies voor Kees. Hij is zeer goed door zijn kinderen opgevangen.

Kees was een drukke, hardwerkende man, gewiekt in zijn bedrijf. Hij was ook zeer actief op het sociale vlak, o.a. lid van de carnavalsvereniging en bestuurslid van de OBV, Ouderen Belangen Vereniging. Hij wierf vele nieuwe leden. Voor zijn inzet is hij koninklijk onderscheiden.

Ook deed hij veel vrijwilligers werk voor onze geloofsgemeenschap, was bestuurslid van de P.C.I. (parochiale charitas instelling) en actief lid van de tuin groep. Een grote gangmaker.

Toen zijn gezondheid achteruit ging en de kinderen de zorg voor hem niet meer aankonden is hij de laatste 2 ½ jaar verzorgd in Maria-Oord, waar hij afgelopen 2de Paasdag is overleden. Wij zullen deze markante man in onze geloofsgemeenschap missen.

Wij wensen zijn kinderen en verdere familie veel sterkte met het gemis van hun vader, opa en overgrootvader. Moge Kees opgenomen zijn in Gods eeuwige liefde, weer verenigd met zijn Nellie.



Johan Baauw

tekst: Margo Birkhoff

Op 6 mei is vredig thuis overleden Johannes Wanardus – Johan – Baauw, in de leeftijd van 88 jaar.

Johan en zijn vrouw Lies zijn verblijd met de komst van drie dochters, Gemmy, Ria en Petra en later ook met drie kleinkinderen Rik, Bas en Dané. Hun huwelijk dat ruim 60 jaar mocht duren heeft altijd in het teken gestaan van: klaarstaan voor iedereen die kwetsbaar is. Lies en

Johan hebben in de loop der jaren tot drie keer toe langdurig familieleden in huis opgevangen. Zij voelden zich als stel en als gezin bevoorrecht en dat leidde tot deze levensinstelling.

Johan is in zijn werkzame leven onder meer als directeur werkzaam geweest bij Werkspoor. Hij had de capaciteiten om mensen te binden, te verbinden, om actief en concreet het bedrijf te leiden. Hij stond voor zijn mensen, oordeelde nooit en was vergevingsgezind. Zoals zijn dochters vertelden: 'de kracht zat in hemzelf, niet in zijn positie'.

In de 80er jaren waren Lies zowel als Johan actief in de parochie van Abcoude. Johan heeft meegewerkt aan een project ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk in 1988. Dit project beoogde de bouw van een kraamkliniek in Uganda. Ook behoorde hij in die tijd tot een clubje van wijze mannen dat zich bezig heeft gehouden met de verkoop van de scholen.

Vanaf zijn 70^e jaar is Johan regelmatig geconfronteerd met ernstige gezondheidsproblemen. Zijn wil om te leven was echter heel groot. Zo'n anderhalf jaar geleden werd zijn geestelijke gezondheid ook kwetsbaar.

Lies heeft, met de hulp van de thuiszorg, de verzorging van Johan op zich genomen, waardoor hij thuis kon blijven wonen.

In de geest van hun levenswijze hebben Lies en de dochters van Johan bewust gekozen voor een kerkelijke uitvaart in onze Cosmas en Damianuskerk. In een viering waarin de liefde van Johan door alle sprekers is benoemd, en waarin is gekozen voor een gedicht op basis van het Hooglied van de Liefde van de apostel Paulus, is op waardige wijze afscheid genomen van Johan.

Wij wensen echtgenote Lies, de dochters Gemmy, Ria en Petra, schoondochter Trude, de kleinkinderen en allen die Johan dierbaar waren, sterkte met dit grote verlies en het gemis van hun liefdevolle Johan. Ofschoon het voor Johan moeilijk te bevatten was, wat er na de dood zou zijn, mogen we erop vertrouwen, dat liefde, Gods liefde over de grens van de dood heen reikt:

Geloof, hoop en liefde, die drie blijven bestaan, maar liefde is de grootste, liefde zal nooit vergaan.

IN BEWEGING

Er zijn nog steeds niet heel veel activiteiten die we kunnen bezoeken, maar nu de kerk weer open is voor meer kerkgangers hopen we dat meer mensen weer naar de kerk komen zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten

Als nu ook het weer een beetje meewerkt kunnen we binnenkort weer buiten koffie drinken en dan misschien later weer koffiedrinken in 't Trefpunt. Tot ziens

Loes Geerlings



PROTOCOL BIJ VIERINGEN

Voor de mensen die naar de kerk komen nog even een paar belangrijke spelregels:

Voor het bijwonen van de vieringen op zondag verzoeken wij u zich nog steeds aan te melden bij het secretariaat.

Het secretariaat kunt u op maandag en vrijdag bereiken van 9.00 uur tot 12.00 uur via tel.nr 0294 281335.

Omdat het aantal bezoekers op woensdag altijd kleiner is, is aanmelden voor deze vieringen niet langer noodzakelijk.

De belangrijkste punten van ons corona protocol zijn nog steeds:

- ✓ Indien iemand ziek is, verkouden is, of zich niet lekker voelt, blijft thuis.
- ✓ de aanwezigen dragen bij het verplaatsen in de kerk een mondmasker. Op de plaats mag het mondmasker worden afgedaan.
- ✓ Bij de ingang van de kerk graag uw handen desinfecteren
- ✓ Volg de looplijnen (naar binnen gaan via middenpad, kerk verlaten via zijpad).

- ✓ Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand; ook bij het verlaten van de kerk
- ✓ Graag plaatsnemen achter de hartjes op de banken.

ROOSTER VAN VIERINGEN

Voor de komende maanden ziet het rooster van de vieringen er als volgt uit:

DATUM	TIJD	VIERING	VOORGANGERS
Za 29 mei	19:00	Mariaviering	Els van der Wielen Paula Timmermans
Zo 30 mei	11:00	Eucharistieviering	Pastoor Den Hartog
Wo 2 juni	10:00	Eucharistieviering (voor m.n. senioren)	Pastor G. van Tillo
Zo 6 juni	11:00	Gebedsdienst	Max Verbeek en Margo Birkhoff
Zo 13 juni	11:00	Eucharistieviering	Pastor F. Schyns
Wo 16 juni	10:00	Gebedsdienst	Hans Bieshaar
Zo 20 juni	11:00	Communieviering	J. van Os
Zo 27 juni	11:00	Eucharistieviering	Pastoor Den Hartog
Zo 4 juli	11:00	Gebedsviering	Edwin Denekamp en Max Verbeek
Wo 7 juli	10:00	Eucharistieviering (voor m.n. senioren)	G. van Tillo
Zo 11 juli	11:00	Gebedsviering	T. van der Meulen
Zo 18 juli	11:00	Communieviering	Zr. Monica
Wo 21 juli	10:00	Gebedsviering	Hans Bieshaar

Van harte welkom en als het niet lukt de viering bij te wonen, dan kunt u altijd (terug)kijken via kerkdienstgemist.nl

HOE LANG BENT U AL VRIJWILLIGER?

In de Bib van februari hebben wij een oproep gedaan aan onze vrijwilligers om aan te geven hoelang zij al vrijwilliger zijn bij onze parochie/geloofsgemeenschap. We hebben inmiddels al veel formulieren ontvangen, maar nog lang niet van iedereen. Dus nogmaals een oproep aan al onze huidige vrijwilligers, maar ook aan de mensen die in het verleden vrijwilliger zijn geweest in onze parochie om het formulier in te vullen. Om het iets makkelijker te maken, hebben we een blanco formulier ingesloten bij deze Bib. U kunt het formulier inleveren bij het secretariaat.



Veel vrijwilligers weten niet meer precies wanneer ze met een activiteit zijn begonnen, maar wanneer u de datum niet meer weet is het ook prima om een schatting te maken. Alvast hartelijk dank voor de moeite om ons hierover te informeren.

Locatieraad en Pastoraatgroep

IN DE VOETSPOREN VAN PATER FRANS

Zr. Monica maakte mij attent op een artikel in Het Nederlands Dagblad met de bovenstaande titel. Dit artikel gaat over Anne Clair van der Lugt. In het artikel staat onder andere: "Van der Lugt kreeg begin van dit jaar van haar vader het boekje "pater Frans, vijf jaar later" geschreven door een van zijn medebroeders jezuïet Jan Stuyt." Toen viel het kwartje bij Anne Clair en zij dacht: "hier moet ik wat mee".

Zij bedacht een pelgrimstocht van Amsterdam naar Den Bosch – ruim 145 kilometer – onder de naam "Walk for Homs".



Deze wandeltocht is **volgend jaar van 5 tot 10 april**. De opbrengst van de wandeltocht, waarvoor de deelnemers zich moeten laten sponsoren, gaat naar de

oprichting van een Frans van der Lugt Centre in de stad Homs om het werk van haar oom Pater Frans van der Lugt in Syrië voort te zetten.

Voor meer informatie ga naar www.walkforhoms.nl, waar je meer kunt lezen over de wandeltocht en over Pater Frans van der Lugt.

Loes Geerlings

ACTIE KERKBALANS 2021: Verbonden!

Verbonden, dat blijven we, ook in deze coronatijd, waarin gelukkig weer steeds meer kan.

U heeft in de eerste maanden van het jaar al laten zien dat u ook in 2021 **Verbonden** wil zijn via de actie Kerkbalans.

De wijkcontacten mochten de Kerkbalans-enveloppen dit keer alleen maar bij u in de bus doen (bedankt wijkcontacten!!) en niet ophalen. Daardoor is het aantal terugontvangen inschrijf- formulieren tot nu toe lager dan vorig jaar. Ik wil maar zeggen: het werk van onze wijkcontacten werpt echt z'n vruchten af. Ik hoop dat ze begin 2022 weer gewoon bij u langs kunnen komen!



Tot 1 mei 2021 zijn er voor een bedrag van € 43.600 aan toezeggingen ontvangen (dezelfde periode 2020 € 47.750). Hiervan is € 34.000 daadwerkelijk betaald (vorig jaar 1 mei: € 36.150). We lopen een beetje achter in vergelijking met vorig jaar. Hopelijk halen we dat gedurende de rest

van het jaar in, zodat we in de buurt van die zo begeerde € 50.000 kunnen eindigen.

De actie 'Geef voor het orgel', die in januari/ februari 2021 heel succesvol is verlopen, lijkt tot nu toe weinig invloed te hebben op de Kerkbalans. Heerlijk, dat we nooit vergeefs bij u aankloppen voor een (extra) financieel steuntje. Dank voor uw vrijgevigheid!

Het aantal Periodieke Schenkers blijft stabiel rond de 45. Er zijn steeds meer mensen, die een overeenkomst niet voor 5 jaar aangaan, maar voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat ze na 5 jaar ieder jaar zelf kunnen kiezen of ze willen doorgaan of stoppen. Lekker makkelijk dus na 5 jaar.

Deze periodieke schenkers geven jaarlijks bijna € 18.000! Een schitterend basisinkomen voor onze locatie.

En u weet: periodiek schenken is fiscaal vriendelijk schenken, want de belastingdienst betaalt een deel mee. Mocht u alsnog mee willen doen met periodiek schenken, laat u mij dat dan weten? Ik stuur u alle daarvoor benodigde informatie toe.

Zo blijven we met elkaar **Verbonden** én geven handen en voeten aan het Evangelie!

Want corona of niet, alles moet ook financieel draaiende blijven.

Met vriendelijke groet in verbondenheid 😊,

Max Verbeek

Blomswaard 33, Abcoude

Tel: 06 156 01 859

max.verbeek@maxing.nl

ONZE WEBSITE www.cosmasendamianus.nl

is er eentje waar we trots op zijn. Houden we hem altijd even goed bij, nee niet altijd. We spraken elkaar toch iedere zondag en tussendoor vaak in 't Trefpunt. Maar we zijn hem sinds corona de intrede deed, wel meer gaan gebruiken. De nieuwsbrief wordt via de website verzonden, die staat ook online bij de rubriek nieuwsbrieven, de ONE en de Bewogen in Beweging kunt u online lezen, de kerkboekjes kunt u er meelesen/teruglezen en bij *actueel* houden we u op de hoogte van de dingen die ons op dat moment aangeboden worden.

Naast onze website is er ook een website van Parochie St. Jan de Doper en hebben de andere geloofsgemeenschappen ook hun eigen website. Die ze ook allemaal intensiever zijn gaan gebruiken om verbonden te zijn met hun parochianen. En dat leidt tot veranderingen.

De parochiewebsite heeft een moderner en frisser uiterlijk gekregen. Daarnaast zijn er functies toegevoegd. Functies die eerder al bij één of meerdere geloofsgemeenschappen waren toegevoegd komen nu voor alle locaties beschikbaar, en er zijn ook geheel nieuwe functies.

De stap die nu gezet gaat worden, is om alle geloofsgemeenschappen met hun eigen unieke karakter onder te brengen in de parochiewebsite. Hierdoor komen alle nieuwe functies voor iedereen beschikbaar, maar

zeker zo belangrijk: ze kunnen elkaar ondersteunen omdat ze allemaal in dezelfde website actief zijn.

De parochiewebsite is inmiddels voorbereid op de toevoeging van de geloofsgemeenschappen.

In een workshop van twee dagdelen (**29 mei en 26 juni in ons Trefpunt**) wordt met elkaar de lokale presentatie vorm gegeven. Dat doen we met elkaar, omdat we allemaal dezelfde functies hebben, en zodat we later ook op elkaar kunnen terugvallen als iemand een vraag heeft.

Tot nu toe is het nog niet gelukt om iemand te vinden die dit op zich wil nemen, vandaar dat het nu nog even bij de locatieraad ligt. Het is geen hogere wiskunde, het is twee dagdelen werk en dan soms nog iets aanpassen. Het kost u geen uren per week, dus mocht u denken, dat vind ik wel leuk om te doen, graag een mail naar

locatieraad@cosmasendamianus.nl

DE THUISZORG STUDENT

Als je dan toch bezig bent met de website, komt er opeens de website ook op een andere manier in beeld nl. middels een verzoek om een link op onze website te plaatsen:

Naast de informatie over lokale organisaties en initiatieven die u al geeft, doe ik namens De Thuiszorg Student graag een aanvullende suggestie: Kunt u de diensten van onze thuishulporganisatie ook toevoegen aan dit overzicht?

De Thuiszorg Student koppelt hulpbehoevende ouderen aan betrouwbare zorgstudenten. Hierbij wordt het werk van de mantelzorg verlicht en kunnen ouderen langer in de vertrouwde omgeving blijven wonen. Ook proberen wij hiermee in te springen op de groeiende vraag naar zorg en strijden we tegen eenzaamheid onder ouderen.

Wij zijn sinds kort in de provincie Utrecht actief, zo ook in Abcoude. Op onze website is hier meer informatie over te vinden:

<https://www.thuiszorgstudent.nl/thuiszorg-abcoude/>

Kortom, een gepaste toevoeging (denk ik) voor uw oudere bezoekers die op zoek zijn naar aanvullende mantelzorg en zo thuis kunnen blijven wonen in hun Abcoude.

Oordeelt u zelf.....

WIJ GEDENKEN IN MEI

Zo 30 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Guus van der Donk; Bram van Diest; Coby Steen; Johan Baauw.

WIJ GEDENKEN IN JUNI



In de viering van zondag 6 juni gedenken wij allen die sinds juni 2020 zijn overleden: Kees van der Hulst; Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes; Mevrouw Doos; Rie Wassink; Janny Reuling-van Empelen; Jos van den Heuvel; Johanna Soddeman gen. Keute-Voorend; Kees van Vliet; Johan Baauw.

WIJ GEDENKEN IN JUNI

Wo 02 Coby Steen; Johan Baauw.

Zo 06 Frans en Trudie Diederik; Coby Steen; Johan Baauw; Allen die sinds juni vorig jaar zijn overleden.

Zo 13 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Coby Steen; Johan Baauw.

Wo 16 Johan Baauw.

Zo 20 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; ouders Vesseur; Regina van der Kroef-de Kruijff; Boudewijn van der Kroef; Coby Steen; Johan Baauw.

Zo 27 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Coby Steen.

WIJ GEDENKEN IN JULI



In de viering van zondag 4 juli gedenken wij allen die sinds juli 2020 zijn overleden: Pater Ben Verbruggen; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Kardinaal Simonis; Bettina Meijer-van Grieken; Gerda Verbree-Koot; Mien Wouters-Bon; Bram van Diest; Vera Kok-Sijm; Elly Fontijn-van Nes; Mevrouw Doos; Rie Wassink; Peter van Beusekom; Corry Vermeij; Janny Reuling-van Empelen; Jos van den Heuvel; Johanna Soddeman genaamd Keute-Voorend; Kees van Vliet; Johan Baauw.

WIJ GEDENKEN IN JULI

Zo 04 Frans en Trudie Diederik; Coby Steen; Allen die sinds mei vorig jaar zijn overleden.

Wo 07 Coby Steen.

Zo 11 Emeri van Laar en Alma van Laar-Erpelink; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Coby Steen.

Zo 18 Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Eduard de Jager; Coby Steen.

Zo 25 Guus van der Donk; Sophie Snelderwaard-de Bruijn; Coby Steen.



Welkom in ons midden

Wilt u een doop opgeven, wendt u zich dan tot ons secretariaat: 281335 of secretariaat@cosmasendamianus.nl

Gaat u verhuizen?

Vergeet niet uw nieuwe adres door te geven aan het secretariaat.



COLLECTEOPBRENGSTEN

De collecteopbrengsten worden niet meer afgelezen in de kerk, maar worden vermeld in de Bewogen in Beweging. Dat was al afgesproken voor de coronacrisis.

In deze tijd van online vieren missen we natuurlijk onze collectes. Het zou fijn zijn als u ons toch wilt steunen, want ook nu hebben we kosten.

Rekeningnummer van onze geloofsgemeenschap:

NL 67 RABO 0300514743 t.n.v. St Jan de Doper Abcoude

U kunt bij kerkdienstgemist.nl ook klikken op het icoontje rechtsonder **GIVT**. Het vraagt een eenmalige registratie, maar op deze manier ontvangen wij ook uw gift in ons collectemandje.

Hierbij een overzicht van ontvangen collectegelden*):

Maart:	7-03-2021	64,00	
	14-03-2021	145,50	Bestemd voor Stichting Sint Claverbond
	21-03-2021	0,00	Geen collectebriefje ontvangen
	28-03-2021	148,20	
Woensdagen:	03-03-2021	13,40	
	17-03-2021	17,00	
Via GIVT		47,97	
Via de Rabobank		45,00	
Totaalbedrag		€ 481,07	



*) Exclusief collecten bij uitvaarten.

April:

Witte Donderdag	01-04-2021	35,50
Paaswake	03-04-2021	62,50

Zondagen:

1 ^e Paasdag	04-04-2021	183,10	
	11-04-2021	46,00	
	18-04-2021	0,00	Geen collectebriefje ontvangen
	25-04-2021	83,90	

Woensdagen: 07-04-2021 9,00
 21-04-2021 17,00

Via GIVT 72,67
 Via de Rabobank 300,00



Totaalbedrag € 809,67

KIJKERS

En als we het dan toch over cijfers hebben, dit zijn de cijfers van de uitzendingen van Kerkdienstgemist.nl

Uitzending	Rechtstreeks	teruggekeken
Di 18 mei Rozenkransgebed	2	9
Zo 16 mei Pastor Huisintveld	38	38
Woe 12 mei meditatie	3	15
Di 11 mei Rozenkransgebed	1	15
Zondag 9 mei Mgr. Woorts	36	75
Wo 5 mei Pastor van Tillo	6	33
Dinsdag 4 mei Rozenkransgebed	3	24
Zondag 2 mei gebedsdienst Susan & Willem	40	50



**kerkdienst
gemist.nl**

Mooi om te zien hoe naast onze kerkgangers, ook anderen ons weten te vinden door rechtstreeks of op hun eigen tijd te kijken.

HET ATTENTIEBLOEMETJE

Met veel enthousiasme zorgen Margo Birkhoff, Anja Mol en Corry van Zijl het wekelijkse attentiebloemetje voor mensen die om een of andere (blijde of verdrietige) reden aandacht van onze geloofsgemeenschap verdienen.



Kent u iemand, die om een of andere reden een bloemetje verdient, dan kunt u die persoon aanmelden voor het attentiebloemetje. U kunt dit melden via het secretariaat of rechtstreeks aan Margo 06-44472306



AUTODIENST

Met ingang van direct kunt u weer gebruik maken van de "autodienst".

Coördinator voor onderstaande maand is:

Juni : John Tinnemans 0294 - 283992

Juli : Max Verbeek 0294 – 284903

D.C.R. (Diaconie en Caritasraad, voorheen P.C.I)

De D.C.R. is actief voor de gemeenschapsopbouw (diaconie), met name voor kwetsbare groepen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs kerkelijk gebonden te zijn. Daarnaast kunt u ook op individuele basis rechtstreeks een beroep doen op de D.C.R. voor financiële hulp (caritas), die niet gedekt wordt door de wettelijk geregelde sociale voorzieningen.

Een beargumenteerde aanvraag voor hulp kunt u schriftelijk indienen bij de D.C.R. Abcoude per adres Kerkstraat 23, 1391 HB Abcoude, of per e-mail : dcr.abcoude@gmail.com

KOPIJ AANLEVEREN secretariaat@cosmasendamianus.nl

In 2021 zullen de ONE en Bewogen in Beweging 7 keer verschijnen.

Nummer	Kopijstop ONE	Kopijstop BIB	Verschijningsdatum
4	29 juni	7 juli	17 juli
5	31 aug.	8 sept.	18 sept.

U kunt zich via de website www.cosmasendamianus.nl aanmelden voor berichten van de geloofsgemeenschap.

LOCATIERAAD:

Edwin Reuling
Voorzitter
0294 284393

Jan Verharen
Vice voorzitter, penningmeester
0294 281898

Jeannette ter Laak
Secretaris
0294 288982

Gerard van Laar
Beheer gebouwen
0294 284430 of 06 51222190

Kees van Kats
0294 282878

De locatieraad is te bereiken op
locatieraad@cosmasendamianus.nl

PASTORAATGROEP:

Loes Geerlings
0294 284498
loes@geerlin.gs

Paula Timmermans
0294 284468
p.timmermans88@upcmail.nl

Jan Berden
0294 283453
jan.berden38@gmail.com

Judith Houben
06 45744933
judyhouben@gmail.com

Het secretariaat is te bereiken op
secretariaat@cosmasendamianus.nl

website www.cosmasendamianus.nl

NOODNUMMER 0294 28 61 81

Adres Cosmas en
Damianuskerk: Kerkstraat 23 1391 HB Abcoude
0294 281335
Secretariaat open [Maandag en vrijdag van 9-12 uur](#)

Bankrekening HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 67 RABO 0300514743

Kerkbalans HH Cosmas en Damianus
T.n.v. St.Jan de Doper Abcoude NL 88 RABO 030 05 20 573