

Lieve mensen,

Zaterdag 17 april een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

Afgelopen zondag kon u kijken naar een gebedsdienst. Een bijzondere dit keer, omdat er herdacht werd dat het een jaar geleden was dat we Corry Meijer-Koopmanschap verloren. Dat plaatst het hele coronagebeuren ineens weer in de tijd. Al weer een jaar geleden en hoe confronterend was het dat onze duizendpoot er opeen niet meer was. Een mooi in memoriam. Mocht u het terug willen zien [klik hier](#). Het begint na ongeveer 14 minuten.

Overigens kunt u op het beeld zien, dat we een paaskaars met geel opschrift hebben niet blauw zoals ik vorige week schreef. Meegenomen door Els en Loes naar de Paaswake in Mijdrecht en toen hier in Abcoude neergezet.

Komende vieringen:

- Zondag 18 april 11.00 uur eucharistieviering met pastor H. Huisintveld. Derde zondag van Pasen – de angst voorbij. Wilt u meekijken [klik hier](#). Wilt u meelesen [klik hier](#).
- Zondag 25 april 11.00 uur communieviering met Zr. Monica.

**Voor de vieringen moet u zich aanmelden via ons secretariaat op maandag of vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.**

### **Gebed, overweging, gedicht vanuit 't Trefpunt om 10.00 uur**

Afgelopen woensdag kon u luisteren naar een verhaal, verteld, gelezen door Els van der Wielen. Daarbij legde ze link naar de geloofstafel in de kerk. Hebt u die de laatste tijd weer eens goed bekeken? Els vertelde dat geloven wordt vergeleken met vuur. En vuur heeft voeding nodig om door te gaan met branden. En was is die voeding dan? Wilt u haar verhaal over de geloofstafel lezen, het staat op actueel [klik hier](#). Wilt u het terughoren [klik hier](#). Komende woensdag hoort u vanuit het Trefpunt Hans Bieshaar met zijn gebedsdienst voor met name senioren. Wilt u meeluisteren [klik hier](#).

### **Kerk open**

- Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.
- Zondag na de viering tot 12.30 uur.

### **Attentiebloemetje**

Om met elkaar mee te leven, net als Hij die ons lichtend voorbeeld is, bezorgen we namens onze geloofsgemeenschap bloemen en kaarten. Deze week zijn er kaarten gestuurd aan Ria en Jos Bouwens en aan Elly Bolsmann: een zus van Ria en Elly is overleden.

Wij wensen hen kracht en steun van God, die liefde is, om met dit verlies om te gaan.

Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo Birkhoff  
06-44 47 23 06

Komende zaterdag, zaterdag 24 april, zijn kerk en 't Trefpunt gesloten. Er vindt dan weer een vaccinatieronde plaats. Onder alle voorbehoud natuurlijk ;-)) maar we gaan ervan uit dat er toch geprikt kan worden.

lieve groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad  
Zaterdag 17 april 2021